

Παρουσίαση βιβλίου: Οικουμενική Ρωμανία.

Γράφει ο συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου Ιωάννης Νεονάκης.



Άγαπητοί φίλοι, έχω τήν χαρά νά σᾶς ἀνακοινώσω τήν κυκλοφορία τοῦ καινούργιου μου βιβλίου «Οἰκουμενική Ρωμανία». Ἕνα βιβλίο ὀραματικό γιά τήν πορεία μας ὡς πρόσωπα, ὡς Ὁρθόδοξοι, ὡς Ρωμηοί, ὡς πολίτες τοῦ κόσμου στόν 21ο αἰῶνα.

Τό βιβλίο διατίθεται κεντρικά γιά τήν Ἀθήνα καί ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο Πολιτεία. Σᾶς παραθέτω τον [σύνδεσμο τοῦ βιβλίου](#)

Γιά τό Ἡράκλειο τό βιβλίο διατίθεται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο Ἀναλόγιο (Ρούχου Χούρδου 8, δίπλα στό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο στήν πλατεία Δασκαλογιάννη, τηλ. 2810 282303).

Άγαπητοί φίλοι, σέ λίγες μέρες θά ἐορτάσομε τήν ἑναρξη τοῦ 2020. Ἔχομε προχωρήσει πλέον βαθειά στόν 21ο αἰῶνα, ἕναν αἰῶνα θαυμαστό, μέ πολλαπλές δυνατότητες, ἀλλά καί πολλαπλά προβλήματα ὅπως:

- (α) επίδεινωση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος.
- (β) ὁ παραμένων κίνδυνος πυρηνικῆς ἐμπλοκῆς.
- (γ) ὁ ἔντονος ἀνταγωνισμός καί ἡ ἐπεκτατικότητα κρατῶν.
- (δ) ὁ ἔλεγχος τῆς πληροφορίας, ἡ συγκέντρωση καί ἡ ἐπεξεργασία τῆς πληροφορίας ἀλλά καί ἐν γένει ὄλων τῶν πόρων καί τῶν δυνατοτήτων ἀπό ἐλαχίστους.
- (ε) ἡ ἐπικράτηση καί ἐπικυριαρχία τῶν ἀλγορίθμων.
- (στ) ἡ ἀνάπτυξη πολλαπλῶν λειτουργικῶν πλαισίων (οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν κλπ) γιά τά ὁποῖα ὁ μέσος ἄνθρωπος θά ἔχει πλήρη ἄγνοια καί ἀδυναμία κατανόησης τοῦ τρόπου λειτουργίας καί ἀλληλεπίδρασής των.
- (ζ) μείζονα βιοηθικά διλήμματα μέ τήν πολλαπλή καί πολύτροπη ἐπέμβαση στό ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό, ἀλλά καί τήν ἐπέμβαση στή βιοχημεία καί στούς μηχανισμούς ἐν γένει τῶν συναισθημάτων καί τῆς λειτουργίας τοῦ ὅλου σώματος καί τοῦ ἐγκεφάλου.
- (η) ἡ κατάργηση πλειάδας ἐπαγγελμάτων καί δραστηριοτήτων πού θά προκαλέσουν μιά κατάσταση πλήρους «ἀχρηστίας» γιά τεράστιες μάζες ἀνθρώπων ἀκόμα καί ὀλόκληρων χωρῶν· ἄνθρωποι οἰκονομικά «ἀχρείαστοι» καί ὡς ἐκ τούτου πλήρως ἀπαξιωμένοι καί ἀνίσχυροι κοινωνικά καί πολιτικά.
- (θ) ἡ ἀσυλλήπτου μεγέθους ἀνισότητες σέ πολλαπλά επίπεδα.
- (ι) ἡ δραματική ἔνταση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τῆς συνεχοῦς ἐργασιακῆς κίνησης καί ἀσταμάτητης «ἐπανεφεύρεσης» τῶν ἐργασιακῶν δεξιοτήτων·

Κυρίως ὅμως, ὑπάρχει πλέον σέ ἀσύλληπτο βαθμό ἡ δυνατότητα ἐλέγχου καί συσσώρευσης τῆς πληροφορίας, τῶν πόρων, καί τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς δύναμης σέ λίγα πλανητικά κέντρα, τά ὁποῖα ἔχουν τήν δυνατότητα πλήρους χειραγώγησης ὄχι μόνον ἐνός ἐκάστου ἐξ ἡμῶν, ἀλλά ὀλόκληρων κρατῶν καί λαῶν. Τίθενται δηλαδή ζητήματα οὐσιαστικῆς δημοκρατίας καί ἐπικράτησης ἀπολυταρχίας καί ἄρα ζητήματα προστασίας τοῦ προσώπου καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.

Μεμονωμένα, ὁ καθένας ἀπό μᾶς εἶναι ἀδύνατον νά φέρει τήν ὁποιαδήποτε ἀντίσταση. Ὅμως δυστυχῶς, καί τό σύνολο σχεδόν ἀπό τίς ὑπάρχουσες συλλογικότητες (κόμματα, τοπική αὐτοδιοίκηση, ἀκαδημαϊκοί, συνδικαλισμός, σύλλογοι, καί πάνω ἀπό ὅλα ἀκόμα καί οἱ ἡγεσίες τῶν κρατῶν) ἀντί νά ὑπηρετοῦν τούς πολίτες κατήντησαν μοχλοί χειραγώγησης τους, δεχόμενες ἐντολές ἀπό τά ἀλλότρια οἰκονομικά καί πολιτικά κέντρα. Ἀναζητεῖται λοιπόν μιά ἰσχυρή ὀργανωμένη συλλογι-

κότητα (σέ οίκουμενικό πλέον επίπεδο καθώς οι πιέσεις είναι ασύλληπτης δύναμης), ή όποια νά μπορέσει νά προβάλλει αντίσταση και νά υπερασπιστεί τήν δημοκρατία, τό πρόσωπο και τήν έλευθερία τών ανθρώπων.

Ό Λαός τοῦ Θεοῦ, ό Ίσραήλ από τόν Άγιο Άδάμ και τήν Άγια Εὔα μέχρι τά ἔσχατα και επέκεινα είναι ἕνας, αδιαίρετος και ενιαῖος στήν ιστορική του πορεία μέ κέντρο τόν Χριστό είτε ως ἄσαρκο, είτε ως σεσαρκωμένο Λόγο. Μετά τόν Άγιο προφήτη μας Σαμουήλ, ό Λαός τοῦ Θεοῦ πορεύεται στήν ιστορία υπό τήν διακονία δύο Αρχῶν έν συναλληλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς/Πνευματικῆς Αρχῆς και τῆς Πολιτικῆς/Κοσμικῆς Αρχῆς. Μετά δε τόν Άγιο Μεγάλο Κωνσταντίνο ή Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, ή Ρωμανία, ή πατρίδα μας, θέλησε νά έκφράσει και νά διαμορφώσει προϊόντος τοῦ χρόνου τό Κράτος τών Ὁρθοδόξων, τήν Πολιτεία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ρωμανία ἀντιλαμβάνεται τόν ἑαυτό της ως τήν μόνη, ενιαία, αδιαίρετη, οίκουμενική, θεσμοθετημένη, συντεταγμένη χριστιανική πολιτεία επί τῆς γῆς μέ ἔσχατολογική προοπτική.

Υπάρχει λοιπόν ἕνα καιριο ἔρώτημα μέ τό όποιο ἀσχολεῖται τό βιβλίο: πῶς μπορεῖ νά γίνει μιά μετάβαση από τό σημερινό κοινωνικό, οίκονομικό και κυρίως πολιτικό πλαίσιο τών πραγμάτων στήν συγκρότηση (ή ἴσως ἐπανασυγκρότηση μέ σύγχρονους ὅρους) μιᾶς ενιαίας, οίκουμενικῆς, δημοκρατικῆς, ὑπερεθνικῆς Πολιτείας τών Ὁρθοδόξων ως πρόταση ἀπέναντι στήν τραγικότητα τοῦ μετανεωτερικοῦ ἀνθρώπου και στά πολλαπλά οίκονομικά και πολιτικά ἀδιέξοδα; Μιά μετάβαση ή όποια θά γίνει φυσικά έν εἰρήνῃ, ἀγάπῃ, ἔλευθερία, μέ τρόπο δημοκρατικό και έντός τοῦ ὑπάρχοντος θεσμικοῦ και νομικοῦ πλαισίου; Μπορεῖ νά γίνει ἕνας τέτοιος μετασχηματισμός και ἔάν ναι μέ ποιό τρόπο;

Σ' αυτό τό καιριο ἔρώτημα δίδει ἀπάντηση τό ἀνά χειρας βιβλίο.

Άγαπητοί φίλοι, ἔλπίζω νά τό βρεῖτε ένδιαφέρον.

Πηγή : www.antibaro.gr/article.