



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

## ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.



Είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο πως η **Νέα Τάξη Πραγμάτων** υλοποιεί στις τραγικές ημέρες μας, με κάθε λεπτομέρεια, το κοσμοκρατορικό της σχέδιο, που είναι η προώθηση εφιαλτικής παγκοσμιοποίησης και η εγκαθίδρυση της παγκόσμιας κυβέρνησης, που θα στρώσει το χαλί για την έλευση του Αντιχρίστου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να εκλείψουν όλες οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των λαών, οι οποίες ανθίστανται στην ισοπέδωση και ομογενοποίηση των τοπικών παραδόσεων και των πολιτισμών και αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την υλοποίηση των σκοτεινών σκοπών των σχεδιαστών της. Ένα πλήρες και οργανωμένο σχέδιο παγκοσμίων διαστάσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες. Για την υλοποίησή του σπαταλούνται αμύθητα ποσά, τα οποία διοχετεύονται μέσω διαφόρων ανεξέλεγκτων Μ.Κ.Ο., (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων), ενώ παράλληλα με τη δύναμη του χρήματος αλώνονται εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες μεταβάλλονται σε πειθήνια όργανα των σχεδιαστών και εξαναγκάζονται να προωθούν τα σχέδιά τους.

Τα σκοτεινά κέντρα του Διεθνούς Σιωνισμού που έχουν την έδρα τους στην παγκόσμια υπερδύναμη πέραν του Ατλαντικού κατά ένα εξαιρετικό τρόπο, (σε σχέση με άλλες χώρες), έχουν στοχοποιήσει την πατρίδα

μας, αφ' ενός μεν λόγω της γεωστρατηγικής της θέσεως και του φυσικού της πλούτου, (φυσικό αέριο, πετρέλαια σε θαλάσσιες περιοχές κ.λ.π.), και αφ' ετέρου, (και κυρίως), λόγω του πνευματικού της πλούτου, που είναι η Ορθοδοξία. Γνωρίζουν ότι η ισχυρότερη αντίσταση στην υλοποίηση των στόχων τους είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, όχι μόνο διότι αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη ηθική και πνευματική δύναμη ενότητος του ελληνικού λαού, αλλά και διότι ανέκαθεν, εδώ και είκοσι αιώνες, Ορθοδοξία και Ελληνισμός συνδέθηκαν μεταξύ τους με άρρηκτους δεσμούς στην ιστορική πορεία του Έθνους μας.

Ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους για να επιτύχουν τον στόχο τους, είναι η αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού των λαών, την οποία επιτυγχάνουν με την δημιουργία μεταναστευτικών ροών μεγάλου αριθμού προσφύγων, ή παρανόμων οικονομικών μεταναστών σε χώρες υψηλού βιοτικού επιπέδου, όπως η Ευρώπη και η Αμερική. Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Συρία τα τελευταία οκτώ χρόνια αλλά και οι δυσμενείς συνθήκες διαβιώσεως σε χώρες του τρίτου κόσμου, όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν κ.λ.π., έχουν εξαναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη, είτε για να σωθούν από τη δίνη των πολεμικών συγκρούσεων και των εμφυλίων σπαραγμών, είτε για την αναζήτηση καλλίτερων συνθηκών ζωής. Μάλιστα, όπως έχει αποδειχτεί, οι σχεδιαστές χρηματοδοτούν, μέσω των ΜΚΟ, αφειδώς την μετανάστευση εξαθλιωμένων ανθρώπων, (προσφύγων), όπως και τυχοδιωκτών, (μεταναστών). Φρόντισαν δε, μέσω διεθνών συνθηκών, να υποχρεώνουν τις χώρες εισβολής τους, να τους υποδέχονται και να φροντίζουν για την στέγασή τους, την διατροφή τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, την εκπαίδευση και την ασφάλειά τους. Όταν κάποια χώρα αρνηθεί να δεχτεί και να φροντίσει για τους μετανάστες, στιγματίζεται διεθνώς και σύρεται στα διεθνή δικαστήρια!

Ιδιαίτερα στη πατρίδα μας το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια εφιαλτικές διαστάσεις, επειδή η χώρα μας αποτελεί την πρώτη πύλη εισόδου των μεταναστών από την Ασία και την Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη και επομένως δέχεται το μεγαλύτερο βάρος των προσφυγικών ροών. Η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι εκρηκτική και μη διαχειρίσιμη. Έχουν γεμίσει από πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να εξισώνεται ο αριθμός τους με τους έλληνες κατοίκους.

Μια άλλη παράμετρος του θέματος είναι η συμπεριφορά τους στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους

είναι μουσουλμάνοι, δεν σέβονται ούτε στο ελάχιστο τους νόμους, τις τοπικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής κοινωνίας. Έχοντας διαποτιστεί από τα ολέθρια διδάγματα και τις επιταγές του Κορανίου, το οποίο θεωρεί κάθε μη μουσουλμάνο ως «**εχθρό του Αλλάχ**» και άρα υποψήφιο θύμα προς εξόντωση, συμπεριφέρονται ως κυρίαρχοι και κατακτητές. Απαιτούν την αφαίρεση του σταυρού από δημόσιους χώρους και από πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε επαφή, βιαιοπραγούν, βιάζουν, δολοφονούν, προξενούν φθορές και καταστροφές στις υποδομές φιλοξενίας τους, αλλά και σε περιουσίες ελλήνων πολιτών. Δεν είναι λίγα τα εγκλήματα και μάλιστα ειδικά, τα οποία έχουν διαπράξει, (βλέπε βιασμός και βαρύτατος τραυματισμός της άτυχης Μυρτώς στην Πάρο, από πακιστανό λαθρομετανάστη). Δεν είναι μακριά ο καιρός που θα ζητάμε την άδεια των μουσουλμάνων, τι φαγητό θα μαγειρεύουμε στο σπίτι μας, πως θα ντυνόμαστε και πως θα συμπεριφερόμαστε σ' αυτούς. Κι ακόμα δεν είναι μακριά η εποχή, που θα ζητάμε άδεια για να χτυπήσει η καμπάνα της ενορίας μας, για την περιφορά του Επιταφίου και τις υπαίθριες λατρευτικές μας εκδηλώσεις.

Παράλληλα έχουν την απαίτηση να επιβάλουν την δική τους κουλτούρα και τις δικές τους παραδόσεις, διαμορφωμένες από τις επιταγές του Ισλάμ: Την υπεροχή του άνδρα σε σχέση με τη γυναίκα, η οποία θεωρείται κτήμα και σκεύος ηδονής για κείνον. Τη «νομιμοποίηση» των βιασμών «απίστων», δηλαδή γηγενών ευρωπαϊών γυναικών. Την παιδερασία, αφού το Κοράνιο επιτρέπει τον «γάμο» ενηλίκων ανδρών με 9ετείς κορασίδες. Την ειδική δίαιτα, δηλαδή την αποφυγή βρώσης χοιρινού κρέατος και των παραγώγων του, την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, την ειδική τελετουργική σφαγής ζώων προς βρώση (χαλάλ) και την εξωτερική ενδυμασία των γυναικών (μπούργκα).

Εδώ και χρόνια τώρα ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αλλά και ο ευρύτερος πολιτικός κόσμος της Ευρώπης ασχολείται με το φλέγον αυτό θέμα, το οποίο όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα εξακολουθεί να παραμένει άλυτο. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδειξαν ότι είναι ανίκανες να σταματήσουν τις προσφυγικές ροές από την γειτονική Τουρκία προς την Ελλάδα, από την οποία προέρχονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μετανάστες. Ούτε η **Συνθήκη «Δουβλίνο 2»**, ούτε η παρουσία στα σύνορα της **Δύναμης Frontex**, ούτε ο «**φράχτης**» στον **Έβρο**, στάθηκαν ικανά να αναχαιτίσουν τις προσφυγικές ροές, οι οποίες μάλιστα τους τελευταίους μήνες αυξάνουν σταθερά όλο και περισσότερο.

Επί πλέον οι εταίροι μας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν φαίνονται πρόθυμοι να δείξουν αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς την Ελλάδα. Δεν δέχονται να προσλάβουν μετανάστες από την Ελλάδα, έτσι ώστε να επωμιστούν το προσφυγικό βάρος που τους αναλογεί, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε χώρας, παρ' όλο που βλέπουν ότι η πατρίδα μας σηκώνει το μεγαλύτερο προσφυγικό βάρος σε σχέση με άλλες χώρες. Ένα βάρος που μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο ασήκωτο. Και το χειρότερο: Φρόντισαν, με κατάλληλες πολιτικές παρεμβάσεις, να κλείσουν τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος με φράχτες σε καίρια σημεία, που αποτελούν πύλες εισόδου προς την Ευρώπη, ώστε να αποκλειστεί κάθε δυνατότης περαιτέρω μετακινήσεως των μεταναστών προς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μ' άλλα λόγια οι ευρωπαίοι εταίροι μας **«γύρισαν τις πλάτες»** και μας άφησαν στο έλεος των μεταναστών. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά και προοδευτικά σε **«αποθήκη» προσφύγων και μεταναστών**, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική της ασφάλεια, αφού οι μεν προσφυγικές ροές από την Τουρκία συνεχίζονται με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, ενώ οι πρόσφυγες εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Και το **«κερασάκι στην τούρτα»**: Ο τούρκος πρόεδρος κ. Ερντογάν, ο οποίος διαχειρίζεται τη **«στροφήιγγα των προσφύγων»** κατά το δοκούν, (για να επιτύχει προφανώς τα γεωπολιτικά του σχέδια), απείλησε πρόσφατα από την Ουγγαρία, ότι **«θα πνίξει την Ευρώπη με μετανάστες»** σαν αντίποινα για τις νέα κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα!

Με θλίψη διαπιστώνουμε ακόμη ότι ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και η παρούσα μπόρεσε να διακρίνει και να αξιολογήσει με τη δέουσα προσοχή και ευθύνη τη σοβαρότητα του προβλήματος και φυσικά να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Δεν μπόρεσε δηλαδή κατ' αρχήν να συνειδητοποιήσει το αυταπόδεικτο γεγονός, ότι η συνεχής συσσώρευση μεγάλου αριθμού μεταναστών, (με το ισλαμιστικό προφίλ που παρουσιάζουν και τη βάρβαρη συμπεριφορά που δείχνουν), σε συνδυασμό με τη δημογραφική συρρίκνωση της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια του έθνους. Ότι ο κίνδυνος ισλαμοποίησης της χώρας μας είναι πλέον ορατός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωσή μας ως Ορθόδοξο έθνος και ως λαός. Πρόσφατη επιστημονική ανάλυση αναφέρει, ότι μια πόλη σαν τη Λαμία χάνεται κάθε χρόνο από Οτην υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού και μια πόλη σαν την Πάτρα γεννιέται από αλλόθρησκους και κύρια μουσουλ-

μάνους λαθρομετανάστες! Ούτε επίσης μπόρεσε ποτέ με τόλμη και επιμονή, αλλά και με ανυποχώρητη σταθερότητα, να θέσει το θέμα στους εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να δηλώσει ξεκάθαρα, ότι ο τόπος αυτός δεν μπορεί να χωρέσει άλλους μετανάστες. Ότι δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να τους συντηρήσει οικονομικά, να τους αποκαταστήσει επαγγελματικά και να τους αφομοιώσει κοινωνικά και πολιτιστικά. Ότι ο λαός δεν αντέχει άλλο. Και ότι σε περίπτωση που θα συνεχίζουν να αδιαφορούν οι εταίροι μας θα αναγκαστούν να κλείσουν τα σύνορα, (χερσαία και θαλάσσια), προς την Τουρκία, με την διευκρίνηση βέβαια ότι το κλείσιμο των συνόρων θα αφορά ειδικά τους οικονομικούς μετανάστες.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η σημερινή Κυβέρνηση βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, διότι αθέτησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα διαχώριζε τους πρόσφυγες από τους μετανάστες. Στους μεν πρώτους θα παρείχε άσυλο και στήριξη, ενώ τους δεύτερους θα απέλαυε στις χώρες τους. Δυστυχώς, αν και έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την ανάληψη της εξουσίας, όχι μόνο δεν υλοποίησε την προεκλογική της εξαγγελία, αλλά μάλλον το αντίθετο συνέβη. Ελάχιστοι ίσως, (και αν), απελάθηκαν και το χειρότερο: τους μετακινεί στο εσωτερικό της χώρας, ώστε να είναι πιο δύσκολη η απέλασή τους!

Ευτυχώς ο λαός άρχισε να ξυπνάει και να συνειδητοποιεί, προς τα που βαδίζει η χώρα, γι' αυτό και σε πολλά μέρη της Ελλάδος οι ντόπιοι κάτοικοι ξεσηκώνονται, διαμαρτύρονται και προσπαθούν να εμποδίσουν την εγκατάσταση μεταναστών. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι σε λίγα χρόνια θα ζουν ως μετανάστες στην πατρίδα τους. Το καυτό ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι: **Γιατί άραγε η πολιτική ηγεσία του τόπου δεν θέλει να δει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, αλλά αντίθετα κλείνει τα μάτια της μπροστά στην τραγική αυτή πραγματικότητα, αλληθωρίζει και προσπαθεί τάχα να το λύσει προωθώντας τους μετανάστες στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα;**

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να απαντήσουμε σε ένα συνηθισμένο επιχείρημα, που παπαγαλίζουν και προβάλλουν γνωστοί οικουμενιστικοί και αθεϊστικοί κύκλοι: **Ότι η άρνησή μας να δεχθούμε μετανάστες από-τελεί δήθεν έλλειψη αγάπης και ανθρωπισμού προς τον πλησίον, προς ανθρώπους δυστυχισμένους και κατατρεγμένους.** Απαντούμε λοιπόν σε όλους αυτούς τους κυρίους, ότι αγαπούμε μεν τους δυστυχισμένους συνανθρώπους μας, στο μέτρο πάντα των δυνάμεών μας, αγαπούμε όμως

και την πατρίδα μας, η οποία απειλείται στην παρούσα χρονική συγκυρία από μέγιστο εθνικό κίνδυνο, όπως αναπτύξαμε προηγουμένως. Ας αφήσουν λοιπόν κατά μέρος τα κηρύγματα περί αγάπης προς τον πλησίον και ας προσπαθήσουν να βγάλουν πρώτα το δοκάρι της οικουμενιστικής αιρέσεως, που έχουν στα μάτια τους και μετά ας έρθουν να μας διδάξουν περί αγάπης προς τον πλησίον. Επίσης δεν δεχόμαστε μαθήματα ανθρωπισμού από «δασκάλους» που εμφορούνται από τον άθεο ουμανισμό, την πηγή των σημερινών συμφορών στην ανθρωπότητα. Στην περίπτωση του μεταναστευτικού, πραγματική ανάγκη έχουν οι πρόσφυγες και ιδιαίτερα τα παιδιά, οι γυναίκες και οι άρρωστοι, οι οποίοι εγκατέ-λειψαν τις προγονικές τους εστίες, για να γλυτώσουν από τη δίνη του πο-λέμου. Όχι όμως οι οικονομικοί μετανάστες, προερχόμενοι από χώρες ειρήνης και ασφάλειας, οι οποίοι ως κλασικοί τυχοδιώκτες, αναζητούν καλλίτερες συνθήκες ζωής, εισβάλλοντας παράνομα, στην πατρίδα μας, καταπατώντας κάθε νομιμότητα!

Κλείνοντας θα θέλαμε και εμείς, ως έλληνες πολίτες, να διατρανώσουμε την αγωνία μας και τις ανησυχίες μας και να καλέσουμε σε επαγρύπνηση και αγωνιστικότητα τον πιστό λαό του Θεού, αλλά και κάθε έλληνα πολίτη που είναι εις θέσιν να διακρίνει τον άμεσο και μέγιστο κίνδυνο που απειλεί τη χώρα μας. Δεν αγνοούμε τα βαθύτερα αίτια του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο είναι τεχνητό και προκλητό και εξυπηρετεί τους συγκεκριμένους γεωπολιτικούς στόχους της Νέας Τάξεως πραγμάτων, που αναφέραμε στην αρχή του σχολίου μας. Αλλ' αυτό δεν σημαίνει, ότι θα καθήσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Καλούμεθα λοιπόν όλοι μας να κάνουμε ότι εξαρτάται από μας με ειρηνικές διαμαρτυρίες, με συλλαλητήρια, (σαν αυτά που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το Μακεδονικό ζήτημα), και με κάθε άλλο νόμιμο μέσον προς την κατεύθυνση αυτή. Ο αγώνας αυτός αποτελεί χρέος υψίστου εθνικού καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα, στις οικογένειές μας και στις επερχόμενες γενεές των ελλήνων. Και πάνω από όλα να κάνουμε θερμή προσευχή, να ευλογήσει ο Θεός τις ταπεινές μας προσπάθειες και να σώσει την Ελλάδα από την νέα αυτή δεινή δοκιμασία. Αμήν.

**Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών.**

**Πηγή :** <https://impantokratoros.gr>