

Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, 1 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2020

1. Σήμερα, αδελφοί χριστιανοί, είναι η πρώτη ημέρα του νέου έτους 2020. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας χαρίζει την ζωή και μας αξίωσε να υποδεχθούμε και νέο έτος.

Κατά το νέο έτος, αλλά και σε κάθε έορτή, οι άνθρωποι απευθύνουν ευχές ο ένας στον άλλο. Η συνηθισμένη ευχή, που δίνεται σχεδόν από όλους, είναι το «χρόνια πολλά»!

2. Θά πρέπει και η Έκκλησία να πει στον λαό της και τις δικές της ευχές. Κατά πρώτον, αγαπητοί μου, σās λέμε και μεις οι ιερείς σας το «χρόνια πολλά». Πολλά και πάμπολλα χρόνια να ζήσετε με δυνατή την υγεία σας και να δείτε να πραγματοποιούνται όλα όσα επιθυμεί η καλή σας καρδιά. Αλλά όσα πολλά και αν είναι τά χρόνια της ζωής μας, θά περάσουν. Δέν είναι η εύτυχία μόνο στά πολλά χρόνια. Η Έκκλησία βλέπει τά πράγματα βαθύτερα. Η Έκκλησία εύχεται τά χρόνια που θά ζήσουμε να είναι όχι μόνο πολλά, αλλά και καλά και χαρούμενα, χρόνια που να έχουν νόημα και περιεχόμενο, να είναι χρόνια με τον Θεό.

3. Σās εύχομαι, λοιπόν, χριστιανοί μου το νέο έτος 2020 και όλα τά υπόλοιπα χρόνια της ζωής σας, που είθε να είναι πάρα πολλά, να τά περάσετε συντροφιά με τον Θεό. Και σās υπόσχομαι ότι δέν θά τό μετανιώσετε.

Σās παρακαλώ, καλοί μου χριστιανοί της Γορτυνίας και της Μεγαλόπολης, αυτή την χρονιά κάνετε ένα περισσότερο βήμα προς τον Θεό. Δηλαδή: Όταν ξυπνάτε το πρωί και προτού πλαγιαστείτε τό βράδυ, σταθήτε λιγάκι και πείτε τό «Πάτερ ήμῶν» και λίγα ακόμη λογάκια προσευχής προς τον Θεό. Ζητήστε μου να σās δώσω τό άγιο Ευαγγέλιο, για να διαβάζετε από αυτό μερικές γραμμές κάθε μέρα και πᾶτε να βρείτε ένα «παπούλη», ένα Ίερέα πνευματικό, για να εξομολογηθείτε τά άμαρτήματά σας, όπως τό κάνω και εγώ αυτό για τά δικά μου κρίματα.

4. Είναι ανάγκη, χριστιανοί μου, να επιστρέψουμε στον Θεό. Γιατί, δέν βλέπετε τί συμβαίνει στον σημερινό κόσμο; Μās έφαγε η άπάτη, τό μίσος και τό έγκλημα. Και αυτή η συμφεροντολογία και δοξομανία των έθνῶν, ο Θεός να φυλάξει, μή μās φέρει χειρότερο κακό. Και όλα αυτά και άλλα πολλά κακά, που συμβαίνουν, έρμηνεύονται,

ἀγαπητοί μου, ἀπό τό ὅτι φύγαμε ἀπό τόν Θεό. Γι' αὐτό, ἐμπρός πίσω γιά τόν Θεό.
Ἐπιστροφή στόν Θεό. Back to God, ὅπως μάς τό εἶπε πρό ἑτῶν μιά ὀμάδα νέων παιδιῶν
ἀπό τό ἐξωτερικό.

Καλή σας χρονιά καί εὐλογημένη, ἀδελφοί χριστιανοί. Σᾶς εὐχομαι, ὡς Ἐπίσκοπός
σας, χαρά καί υἰγεία καί κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας