

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



Το παρόν κείμενο είναι απόρροια θλίψης και απογοήτευσης με το τι ασχολείται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντί των τεραστίων προβλημάτων που κληρονόμησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις για πολλά χρόνια οι Προοδευτικές Κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως! γνωρίζουμε από ιδρύσεως του Πολεμικού Μουσείου της Χώρας μας, πρόεδρος ορίζεται ένας απόστρατος Στρατηγός, ο οποίος ανακαλείται στην Ενεργό Υπηρεσία για ορισμένο χρόνο. Κατά την γνώμη μου και ασφαλώς και κατά την γνώμη κάθε σκεπτόμενου Έλληνα, είναι ο πιο κατάλληλος και μάλιστα αμισθί.

Διαβάζουμε λοιπόν στην ΕΣΤΙΑ (24-10-19), η Κυβέρνηση εσπευσμένα και μάλιστα με νόμο και τροπολογία σε άσχετο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, θέλει να απομακρύνει τους αποστράτους αξιωματικούς, από την Διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου και να τους αντικαταστήσει με «διακεκριμένους» επιστήμονες. Έτσι! με θλίψη διαπιστώνουμε ότι:

ΠΡΩΤΟΝ: Αυτοί που σχεδίασαν αυτήν την απαράδεκτη ενέργεια, αποκαλύπτουν πως είναι μια κίνηση αποσπασματική, που δεν εντάσσεται σε κάποιο ευρύτερο σχεδιασμό, για την ανάδειξη της Στρατιωτικής μας ιστορίας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να καταλάβει ότι δημιουργούν σε κάθε σκεπτόμενο Έλληνα την εντύπωση ότι θέλουν

να βολέψουν κάποιους Πολιτικούς παρατρεχάμενους, αδιαφορώντας για την από ιδρύσεως του Μουσείου θεσμική άριστη λειτουργία του. Βέβαια! δεν μιλάμε για τους μισθούς των διακεκριμένων Επιστημόνων.

ΤΡΙΤΟΝ: Δεν αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την θλίψη και την πικρία που νοιώθουν οι Αξιωματικοί (ε.ε. και ε.α.) και το οποίο άμεσα επιδρά στο ηθικόν των που είναι ένα από τα τρία βασικά στοιχεία για αξιόμαχο Στράτευμα (ΗΘΙΚΟ - ΥΛΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). Η Κρίση και τα συμπεράσματα του αναγνώστη.

Τέλος! Δεν μπορούν εκεί στο Υπουργείο να καταλάβουν, ότι και εδώ δημιουργούν ένα καθεστώς, στο βωμό της εξυπηρέτησης των Κομματικών παρατρεχάμενων, ώστε και κάθε κόμμα του λοιπού όταν ανέρχεται στην εξουσία, να διώχνει του παλαιούς και να τοποθετεί τους δικούς του «Διακεκριμένους» Επιστήμονες. **Κρίμα! άλλα περιμέναμε.**

Λέει ο ΠΛΑΤΩΝ: Γνώμη δύνανται να έχουν άπαντες, γνώση όμως για να έχουν γνώμη έχουν;

Τον Άρχοντα τρειών δει μέμνησθαι

- Πρώτον μεν ανθρώπων άρχει
- Δεύτερον κατά νόμον άρχει και
- ΤΡΙΤΟΝ ουκ αεί άρχει.

ΑΓΑΘΩΝ (450-400 π.Χ.)

Αρχαίος Τραγικός

Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.