

Υπέρ Πίστewς και Πατρίδος.

Πατήρ Ευθύμιος Μπαρδάκας



Τό πόσο σημαντικό εἶναι τό ὄ,τι ἡ Πίστις μας προτάσσεται εἰς τήν ἔκφρασιν αὐτήν, γίνεται φανερό, ἀπό τήν σφοδράν ἐπιθυμίαν τῶν Σουλτάνων, τῶν Πασάδων κ.λπ. οἱ ὁποῖοι, τό ΠΡΩΤΟΝ πού ζητοῦσαν ἀπό τοὺς Ἕλληνας, δέν ἦταν νά δηλώσουν «Τοῦρκοι», ἀλλά «ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΗΣΟΥΝ»...!

Αὐτός ὁ ὑπερήφανος, ἐργατικός, ικανότατος, μαχητικός καί ἀσυμβίβαστος Λαός, ὁ Λαός μας, ὁ Ἑλληνικός Λαός, ἦταν ΠΑΝΤΟΤΕ ὑπό «διωγμόν», ἀπό αὐτούς οἱ ὁποῖοι, ἀγνώμονες ὄντες, δέν μποροῦσαν νά φθάσουν στό ὕψος καί στό μεγαλεῖο του.

Μή νομίζετε πώς αὐτά ἀποτελοῦν τήν ἔκφραση κάποιων «ρατσιστικῶν» τάσεων ἢ κακῶς ἐννοουμένης «προγονλατρείας» κ.λπ.

Ὡς Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, ἔχω ΠΛΗΡΗ ἐπίγνωσιν τῆς ἰσοτίμου ἀξίας ΟΛΩΝ τῶν ἀνθρώπων ἔναντι Τοῦ Κυρίου μας καί συνεπῶς, κάθε «ρατσιστική» ἢ «σωβινιστική» θέσις ἢ καί σκέψις ἀκόμα, εἶναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ πέραν καί ἔξω τῶν «Πιστεύω» μας.

Εἶναι, ὄμως, τοῖς πᾶσι γνωστόν, πώς ἡ Τέχνη, ἡ Τεχνική, ἡ Ἐπιστήμη, ἡ ἀνθρωποκεντρική διάθεση, ἡ κάθε εἶδους πρόοδος, ἀμετρήτους

αἰῶνας πρό τῆς ἐλεύσεως Τοῦ Σωτῆρος μας εἰς τήν γῆν (πού μᾶς ἐχάρισε τό ΦΩΣ μέσα στά σκοτάδια τῶν δυσειδαιμονιῶν, καί τῶν πάσης φύσεως παγανιστικῶν ἐκδηλώσεων), ὑπῆρξαν προϊόν τῆς τεραστίων δυνατοτήτων τῆς διανοίας τῶν Ἑλλήνων, μέ τάς ὁποίας Ὁ Δημιουργός μας «ἐπρόικισε» τόν λαόν μας, ὄχι τυχαίως, ἀλλά μέσα στά πλαίσια τοῦ σχεδίου Του γιά διάδοση τῆς Χριστιανικῆς μας Πίστεως...!

Καί σήμερα, ὁ σοβαρός καί ἀντικειμενικός μελετητής τῶν ἔργων τῶν πλέον γνωστῶν δυνατῶν αὐτῶν προγονικῶν μας πνευμάτων, ἀνακαλύπτει μέ ἐκπληξη (ὄχι ἄδικη) πώς οἱ πλεῖστοι καί οἱ πλέον σημαντικοί ἐξ αὐτῶν, εἶχαν φθάσει ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ σέ θέσεις πού προοιωνίζονταν Τήν Θεῖαν Διδασκαλίαν καί ὁμιλοῦσαν ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΘΕΟΝ καί ΟΧΙ γιά 12«θεον» ὅπως πολλοί ὑποστηρίζουν ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ.

Ὁ ἴδιος ὁ Μέγας Βασίλειος, μέ εἰδικό Βιβλίον του, τήν περίφημον Γραμματεῖαν του «ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΙΝΤΟ ΛΟΓΩΝ» συνιστᾷ στούς Ἑλληνόπαιδες ἀλλά καί σέ ΟΛΟΥΣ τούς νέους, νά μελετοῦν τά συγγράμματα τῶν προγόνων μας, γράφων :

« Ἔχει τεραστίαν ἀξίαν ἡ Παίδευσις τῶν νέων μέσω τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς παιδαγωγός διά τήν κατανόησιν τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας», συνιστῶν βεβαίως, τήν ἀποστασιοποίησιν των ἀπό κάθε παγανιστικήν θέσιν, πού ἦτο φυσικόν νά ὑπάρχη εἰς τά ἔργα αὐτά, λόγω ΜΗ ὑπάρξεως Τοῦ Θεοῦ Λόγου πού ἐλάβαμε μετά τήν ἔλευσιν Τοῦ Κυρίου μας.

Δέν ἦτο τυχαῖον πού ὁ Λαός μας, ἐγινε τό «ὄχημα» μέσω τοῦ ὁποίου, (διά τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ δημιουργήματός του πού ἦτο ἡ ΤΕΛΕΙΑ ΓΛΩΣΣΑ του), διαδόθη ἡ Διδασκαλία Τοῦ Κυρίου μας...! Τό τί γινόταν πρό τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Σωτῆρος μας, ἀνάγεται σέ ἄλλες «σφαῖρες» μελέτης καί ἐρευνῶν.

Ἄς ἐξετάσωμε τάς θέσεις καί τά ἰδανικά τοῦ λαοῦ μας, μετά τήν ἀποδοχήν Τῆς Θεῖας Διδασκαλίας καί τόν ἐκχριστιανισμόν του.

Οἱ ΕΧΘΡΟΙ τόσον τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅσον καί τῆς Πίστεώς μας, προσπαθοῦν μέ μύριες ὅσες «θεωρίες» καί «σοφιστίες» νά φέρουν σέ σύγκρουση καί ἀντιπαράθεση τήν Πίστην μας μέ τόν Ἑλληνισμό, δηλαδή, τίς δύο δυνάμεις, τῶν ὁποίων ἡ, Θεῖα δύναμις, σύζευξις, ἐδημιούργησε τό Ἑλληνοχριστιανικό «μπετόν ἀρμέ» πού ἀποτελεῖ σήμερα τό κυριώτερον ἐμπόδιο στήν ὑλοποίησιν τῶν παγκοσμιοποιητικῶν κ.λπ. ἐπιδιώξεων τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους πού ἔχουν πλέον «ξεσπαθῶσει».

Βεβαίως, ματαιοπονοῦν, προσπαθῶντας αἰνῶνες τώρα, ἀλλά ἐπιμένουν μὴ ἀποδεχόμενοι πῶς εἶναι καταδικασμένη εἰς ἀποτυχίαν κάθε παρόμοια προσπάθεια, ὅσο κόντὰ καί ἂν φαίνεται πῶς εὐρίσκεται εἰς τὸν τελικόν των σκοπόν (Αὐτό, ἄλλωστε, ἐπαναλαμβάνεται κατὰ διαστήματα στό διάβα τῶν αἰώνων...!)

Θά σταθοῦμε σέ μία ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ καί ἐντελῶς ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ θέση τοῦ Λαοῦ μας.

Καί εἶναι αὐτή ἡ θέσις του, ἡ ἔκφρασις του, ἡ ὁποία, προτάσσεται (ἀκόμα καί σήμερα..!) εἰς κάθε περίστασιν κινδύνου ἢ ἐπιδρομῆς ἐχθρῶν κ.λπ.

Λέει ὁ Λαός μας :

«ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»...!

Τό πόσο σημαντικό εἶναι τό ὅ,τι ἡ Πίστις μας προτάσσεται εἰς τήν ἔκφρασιν αὐτήν, γίνεται φανερό, ἀπό τήν σφοδράν ἐπιθυμίαν τῶν Σουλτάνων, τῶν Πασάδων κ.λπ. οἱ ὁποῖοι, τό ΠΡΩΤΟΝ πού ζητοῦσαν ἀπό τοὺς Ἕλληνες, δέν ἦταν νά δηλώσουν «Τοῦρκοι», ἀλλά «ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΗΣΟΥΝ»...!

Καί ἐδῶ, ἔρχεται τό ΜΕΓΑΛΕΙΟ τοῦ Λαοῦ μας.

Ἄρκετοί, φοβούμενοι τίς συνέπειες, ἀλλαξοπιστοῦσαν.

Πολλοί, ὅμως, ΗΡΝΟΥΝΤΟ ἀνεξαρτήτως συνεπειῶν.

Ἀτελείωτη σειρά ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ὑπάρχει..!

Ὅταν τοὺς ἔλεγαν «...τούρκεψε για να γλυτώσης,», ἐννοοῦσαν νά ἀσπασθοῦν τόν Μουσουλμανισμό καί νά ἀπαρνηθοῦν τήν Πίστην των εἰς Τόν Κύριόν μας...!

Καί τότε ἄκουγαν ἐκπληκτοί τήν ὑπερήφανη, τήν γενναία, τήν ΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ἀπάντηση...

ΟΧΙ

Καί φθάνομε στό σήμερα, τό ὁποῖο μᾶς φαίνεται ὡς ἡ χειροτέρα περίοδος τῆς Ἱστορίας μας, μέ «ἄρχοντες» νά μὴν ὀρκίζωναι εἰς τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον, μέ τό νά νομιμοποιοῦνται οἱ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ «δεσμοί» δυστυχισμένων ἀνθρώπων, ἐντελῶς ξεστρατισμένων καί μεταβληθέντων σέ φορεῖς τῶν θελήσεων καί τῶν ἐπιταγῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, μέ «σύμφωνα συμβιώσεως» κ.λπ. (μήπως ὁ «Πολιτικός γάμος» δέν εἶναι μία μορφή τοῦ ἰδίου πράγματος;), μέ κατάργησιν τῆς προσευχῆς, τῆς διδασαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ τῶν Σχολείων κ.λπ....»

Ἀδελφοί, μή πανικοβάλλεστε, μήν ἀπελπίζεστε, μή πιστεύετε πώς χάθηκαν τά πάντα.

Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε πώς στό Ἑορτολόγιόν μας, ὑπάρχει καί ἡ ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ, ἡ ὁποία καί μᾶς ὀδηγεῖ στό νά μπορέσωμε νά ὑπομείνωμε κάθε κακό.

Οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται καί παρέρχονται. Τό ἴδιο καί αἱ διάφοροι καταστάσεις.

Μή λησμονοῦμε πώς ἐπί σειράν αἰώνων, ἐδῶ, στόν τόπο μας, ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ μιλοῦσαν Ἑλληνικά καί ἐκεῖνα παρευθαρμένα, μέ ἄπειρες προσμίξεις ἀπό ξένες γλῶσσες...!

Καί ὁμως...! Ἦρθε ἐποχή πού ξαναμιλήσαμε τήν σωστή μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλῶσσα...!

Σήμερα βέβαια, τό «μιξοβάρβαρο» ἰδίωμα πού ὀνομάζουν «ἐλληνική γλῶσσα», δέν εἶναι αὐτό πού μᾶς ἀρμόζει καί κάποιοι προσπαθοῦν νά μᾶς ἐξαναγκάσωμε νά γράφωμε μέ...λατινικούς χαρακτήρες...!

Μήν ἀπελπίζεστε ὁμως. Καί πάλι θά ξαναγυρίσωμε στίς ρίζες μας.

Ὅσο γιά τό «ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ» τό ὁποῖο πασχίζουν κάποιοι λυσιπυλῶς νά λησμονηθῇ, θα παραμείνη στά στόματά μας καί ὁ Λαός μας, θά ἐπιστρέψῃ στίς αἰώνιες καταβολές του.

Μή κρίνωμε τό τί γίνεται στήν διάρκεια τῆς δικῆς μας τῆς ζωῆς.

Οἱ αἰῶνες περνοῦν, τά πράγματα μεταβάλλονται καί τίποτα τό ἀνθρώπινο δέν παραμένει χωρίς νά ὑπόκειται σέ μεταβολές...!

Δέν ἐνθυμοῦμαι ἐάν ἔχω ἐπαναλάβει παλαιότερα, κάτι τό ὁποῖο μοῦ ἔρχεται σήμερα εἰς τό μυαλό.

Ὅταν ὁ Καντακουζινός ἀπέθανε ἐνδοξος εἰς τον θρόνον του, ἀσφαλῶς θά εἶπε εἰς τόν ἑαυτον του « Ἀφίνω πίσω μου μία Ἑλλάδα κραταιᾶ»

Ὅταν, ὁμως, ὁ Παλαιολόγος ἔπεσε εἰς τά τεῖχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπωςδήποτε ἐσκέφθη «Πάει ἡ Ἑλλάδα... Χάθηκε...!»

Καί ὁμως ἀδελφοί μου, ΟΥΔΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΟ...!

Οἱ αὐτοαποκοαλούμενοι «ἰσχυροί» τῆς γῆς, ὡς μόνη τους κληρονομιά, ἔχουν 1,5 τ.μ. γῆς καί ἐκεῖνο «δανεικό», ὅπως ΟΛΟΙ οἱ θνητοί καί κουβαλᾶνε μαζί τους τίς πράξεις των, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τήν δικαίαν κρίσιν εἰς τήν ὁποίαν σήμερα δέν πιστεύουν (οἱ δυστυχεῖς..!)

Ἄρχοντες, πρωθυπουργοί, ὑπουργοί (ἄραγε γνωρίζουν πώς ἡ λέξις «ὑπουργός» σημαίνει ΥΠΗΡΕΤΗΣ;), καί πάσης μορφῆς «τιτλοῦχοι», ἐπιλέγουν νά ὑπηρετοῦν δυνάμεις σκοτεινές καί νά πασχίζουν διά τήν κατά-

στροφήν τῶν προαιωνίων Ἰδανικῶν μας, ἀλλά σᾶς διαβεβαιῶνω πῶς ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ.

Θά ἐπαναλάβω διά πολλοστήν φοράν (Δέν θά κουρασῶ νά ἐπαναλαμβάνω συνεχῶς) πῶς

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ, ΟΣΟ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ, ΤΟΣΟ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ...!

Ψηλά τό κεφάλι λοιπόν, Πίστη, Ὑπομνή, Ἐλπίδα καί Ἐμπιστοσύνη στό «Σχέδιο Τοῦ Θεοῦ», μή ὑπολογίζοντας στά «θέλω» τῶν ὑπηρετῶν τοῦ ἀντιχρίστου πού, σέ διάφορες ἐποχές καί ἀπό διάφορες, «ὑψηλές» θέσεις πού τούς τίς «χαρίζουν» οἱ δυνάμεις πού ὑπηρετοῦν, πασχίζουν νά ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ καί νά ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ κάθε ἀντίστασή μας ὡς Ὁρθόξων Χριστιανῶν.

Δέν θά τό κατορθώσουν.

Ὑποφέρομε, θά ἔλθουν, ἴσως, χειρότερες καταστάσεις, ἀλλά θά ξεπεραστοῦν.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλος, στίς Προφητεῖες του, μᾶς δίδει τίς ἀπαντήσεις πού θέλομε.

Καί ἐπί τῆ εὐκαιρία, σᾶς ἐπισημαίνω καί κάτι πού πρέπει νά προσέξωμε ΟΛΟΙ. Ἄς μήν ἐπηρεαζόμεθα ἀπό τίς διάφορες «ἐκδόσεις» Ἐφημερίδων καί Περιοδικῶν πού μᾶς μεταφέρουν διάφορα «ἱερά Κείμενα», μή εχοντα τίς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ἀρμοδίων Ἐκκλησιαστικῶν φορέων.

Μία γνωστή ἡμερησία ἐφημερίδα, ἐδημοσιοποίησε μέ ΠΡΟΣΧΗΜΑ τίς Ἐθνικές Σημαῖες τῶν διαφόρων Κρατῶν καί τό Θρήσκευμα κάθε Λαοῦ τοῦ ὁποίου τήν Σημαία κατέγραφε.

Ἔτσι, μαζί μέ τήν Γαλανόλευκη Σημαία μας, ἔγραψε στήν θέση «Θρήσκευμα» ΕΛΛΑΣ. Θρήσκευμα: « ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ», ἐνῶ τήν Κυριακή πού πέρασε ἐμοίρασε ἕνα ὀγκώδη τόμο εἰς τόν ὁποῖον περιγράφει τό....ΙΣΛΑΜ ὡς Θρησκεία, «δια νά κατανοήσωμε πλήρως τόν κόσμο τοῦ ἰσλάμ» ὅπως γράφει...!

Νά ἡ ΚΑΤΑΝΤΙΑ τους...! Καί νά γιατί σᾶς ἐφιστῶ τήν προσοχή Θά δῆτε πῶς θά καταλήξουν νά μᾶς μοιράζουν ἀκόμα καί τά ἱερά Εὐαγγέλια «μεταφρασμένα», ἢ «μεταγλωττισμένα», «παρεφθαμένα», «παρερ-μηνευμένα» κ.λπ. ΜΗ τους ἐμπιστεῦστε...!

Δροῦν βάσει σκοτεινῶν σχεδίων.

Ἄν θέλετε τά ἱερά Χριστιανικά αὐτά κείμενα, ζητήστε τα ἀπό τά Ἀρμόδια Ἐκκλησιαστικά Ὁργανα

ΟΧΙ από τά διάφορα ἔντυπα πού τά μοιράζουν, μαζί μέ ρυπαρογραφήματα καί σατανογραφήματα...!

Τελειώνω τό σημείωμά μου αὐτό, μέ τήν ἐπισήμανση πώς ἡ φράση ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, εὐρίσκεται ἀκόμα στά στόματα τῶν στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων καί ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΗ ἀπό αὐτά, ὅσο καί ἂν τό προσπαθήσουν οἱ ΑΘΕΟΙ, ΑΛΛΟΔΟΞΟΙ καί ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΑΙ πού διαφεντεύουν βασικές δραστηριότητες τοῦ Ἔθνους μας.

Οἱ Ἔνδοξες Ἐνοπλες Δυνάμεις μας, ἀπαρτίζονται ἀπό παιδιά τοῦ Λαοῦ μας (Ποιῶν...μεγαλοσχήμων τά βουτυρόπαιδα θά πᾶνε νά ταλαιπωροῦνται φυλάττοντας Θερομπῦλες..) πού ΔΕΝ θά...ἀλλαξοπιστήσουν...!

Πηγή : <http://alavastron.blogspot.com>