

# Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



-Στον επιτάφιο του Περικλέους δίδεται ο ορισμός της Δημοκρατίας : Το Πολίτευμά μας λέγεται Δημοκρατία επειδή την εξουσία δεν την ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά ο Λαός· «...και όνομα μεν διατομή ες ολίγοις αλλ' ες πλείονες οικείν Δημοκρατία κέκληται» (Θουκυδ. Β', 37)

-Από την εμφάνιση εδώ και κάποιων ετών των λεγομένων “προοδευτικών”, άρχισε μία μεθοδική και συνεχής προσπάθεια πληγμάτων στα βάθρα επιβίωσης του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού.

-Στο παρελθόν επί προοδευτικών, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας επιδιώκετο η κατάργηση του Μαθήματος των Θρησκευτικών από τα σχολεία. Αυτό σημαίνει πλήγμα στα βάθρα του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται από τις μετέπειτα Ελληνικές Κυβερνήσεις εδώ και 40 χρόνια, χωρίς καμία σοβαρή εξήγηση.

-Ενθυμείται ο Ελληνικός λαός την προσπάθεια και το πείσμα ελαχίστων αυτοαποκαλούμενων προοδευτικών κύκλων του πρόσφατου παρελθόντος, για τον διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους, την εξάλειψη του θρησκευματος από τις ταυτότητες και τα διαβατήρια, προς εξυπηρέτηση κάποιων μειονοτήτων και ποιος ξέρει ποιων αντιχριστιανικών και αντεθνικών συμφερόντων. Με την πρωτόκουστη δημοκρατική δήλωση

Υπουργού (26-6-2000) ότι: «και 9 εκατομμύρια υπογραφές να φέρουν, θα υποστηρίξουμε τον ένα που δεν υπέγραψε».

-Σήμερα! Όμως, απογοητεύτηκα και πιστεύω κάθε σκεπτόμενος Έλληνας, από την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το μάθημα των Θρησκευτικών στα Ελληνικά Σχολεία. Μία ερμηνεία που κυκλοφορεί στα Μ.Μ.Ε. θεωρούν ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έκανε δεκτές τις απόψεις των Αθέων, με αποτέλεσμα να φαίνεται πλέον ότι, το μάθημα των Θρησκευτικών θα γίνει προαιρετικό στα Ελληνικά Σχολεία.

-Εκτιμάται ότι, το Ανώτατο Συμβούλιο Επικρατείας, εξέδωσε απόφαση που να συμβιβάζει, το άρθρο 16 του Συντάγματος που ορίζει ότι, η Παιδεία έχει αποστολή “την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης”, με τα σχετικά άρθρα της Ευρωπαϊκής συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

-Βέβαια! Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ήταν και τόσο εύκολη. Αλλά ουδείς έχει το αλάθητο. Δεν γνωρίζω ποιο είναι πιο ισχυρό, το Ελληνικό Σύνταγμα ή οι Συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους Έλληνες. Βέβαια η λύση που έδωσε το Συμβούλιο Επικρατείας, **το οποίο υπ’ όψιν στην συνείδηση μας είναι πάντοτε σε πολύ υψηλό επίπεδο**, είναι αλήθεια μας αιφνιδίασε και μας απογοήτευσε.

-Σε κάθε σκεπτόμενο Έλληνα, αναζητώντας την αρχαία και νεώτερη Ελληνική ιστορία, έρχονται στο νου το τέλος της ζωής, του Σωκράτη, του Περικλή, του Δημοσθένη και πολλών άλλων Ελλήνων φιλοσόφων, που θα καθοδηγούν εσαεί την ανθρωπότητα στο αγαθό και στο μέτρο. Επίσης και την τύχη των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Πλαπούτα και πολλών Άλλων. Βέβαια όλες οι περιπέτειες αυτών, είχαν δικαστικές αποφάσεις αλάθητων.

-Επίσης κατά την γνώμη μου, στο σκεπτικό της απόφασης δεν εκτιμήθη δεόντως ότι, άλλος είναι ο δεσμός του λαού των Κρατών της Ευρώπης με τα διάφορα Θρησκευτικά Δόγματα, που επεκράτησαν σ’ αυτήν ( Η Θρησκευτική ιερά Εξέταση κλπ) και άλλος είναι ο δεσμός των Ελλήνων με τον Χριστιανισμό την Θρησκεία της Αγάπης και συμπαραστάτισσα των Αγώνων του Ελληνικού Γένους.

-Γνωρίζουμε από την Ιστορία μας, πόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένα, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά, πόσο συνέβαλε η εκκλησία μας, στην αναγέννηση του Ελληνικού έθνους και στην διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελ-

λήνων. Όσοι δεν γνωρίζουν ιστορία να διαβάσουν, όχι μόνο τα εξώφυλλα.

-Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα και δίδαξε στο ανήσυχο πνεύμα των Ελλήνων τον Χριστιανισμό εξέφρασε, αυτό που από μόνοι τους επιθυμούσαν οι Έλληνες, να οριστικοποιήσουν τον θάνατο των παλαιών θεών και να εγκολπωθούν την ύπαρξη του ΕΝΟΣ, μοναδικού και αληθινού Θεού. Το Χριστιανικό στοιχείο αναμείχθηκε με το Ελληνικό, που βρισκόταν τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες σε παρακμή και έψαχνε για μία νέα ταυτότητα. **Ο καρπός της ζωογόνου αυτής ένωσης εδημιούργησε έναν πολιτισμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και καλείται Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός.** Ενώθηκε λοιπόν η αρχαιοελληνική σοφία του αρίστου και τελείου με την χριστιανική του εναρέτου και της αγάπης.

-Ο Ευάγγελος Παπανούτσος ο παρεξηγημένος αυτός παιδαγωγός και φιλόσοφος ομιλών στην Βουλή των Ελλήνων, ολίγον προ του θανάτου του, διακήρυξε ότι, η ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι μαζί ζυμωμένα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι όσοι Έλληνες δεν είναι Χριστιανοί δεν είναι Έλληνες, αντιθέτως μπορεί και ετερόδοξος Έλληνας να είναι καλύτερος από έναν ορθόδοξο.

-Ο Τέως Υπουργός των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, ο σύγχρονος Μέτερνιχ της Ευρώπης, που τόσα δεινά έφερε στον τόπο μας, ομιλών το 1994 στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων είπε (Σεπτ. 1994): «Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες: Εννοώ δηλαδή να του πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να του εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα να αναπτυχθεί, να διακριθεί και να επικρατήσει στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο»!...Άρα! γινόμαστε άθελά μας, όργανα των Ανθελλήνων της Παγκοσμιοποίησης

-Αφού λοιπόν από τα ανωτέρω στοιχειώδη παραδείγματα εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ταύτιση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, αποτελεί θετικό και ωφέλιμο στοιχείο και κεντρικό άξονα πολιτιστικής, κοινωνικής και εθνικής κυρίως συνοχής, εγείρεται το ερώτημα: Πώς πρέπει να ενεργήσουμε; Να κατεδαφίσουμε, να αποσυνδεθούμε και να διαλύσουμε αυτόν τον εθνικό δεσμό, που αποδεικνύει την εθνική μας ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας; Ή αντιθέτως να ενισχύσουμε να τονώσουμε και να ενθαρρύνουμε τον υπάρχοντα αυτόν δεσμόν μεταξύ Ορθοδοξίας και Ελληνισμού;

**Η πρόοδος των λαών δεν επιτυγχάνεται, με καταστρατηγήσεις αρχών, δογμάτων και αξιών, αλλά με την στήριξη στις ιδέες και στις αρχές των προγόνων μας.**

-Χρειάζεται προσοχή διότι! μέσα στις δύσκολες ώρες που περνάμε καθημερινά, το άτομο αναπτύσσεται λανθασμένα και γίνεται ένα ξεπερασμένο γρανάζι του απρόσωπου συστήματος που κανείς δεν ελέγχει. . Οι υπάρχοντες υγιείς τύποι που υπηρετούν το καλό των πολλών, θεωρούνται ξεπερασμένοι ή συνθλίβονται από τους παθολογικούς που υπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων.

-Πρέπει λοιπόν ο Έλληνας να επανέλθει και να παραμείνει στις ρίζες του εάν θέλει να έχει μέλλον, στη γεμάτη αγάπη και πίστη θρησκεία του που επεξετάθηκε όχι γιατί καταπιέζει, αλλά το αντίθετο, γιατί στην ανθρώπινη ελευθερία, αντέτεινε τη θεία, την απόλυτη Ελευθερία.

-Ευτυχώς άλλαξε ο απαράδεκτος πρώην Υπουργός Παιδείας. Σήμερα έχουμε μία αξιόλογη πολιτικό επικεφαλής στο ευαίσθητο Υπουργείο Παιδείας, που ελπίζουμε ότι δεν θα προβεί στην εύκολη λύση, αλλά θα διατηρήσει στην Παιδεία την θρησκεία των Ελλήνων, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα μας.

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.  
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**