

# ΕΤΣΙ ΘΑ ΖΗΣΕΤΕ, ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ;

Κωνσταντίνος Γανωτής.



*Ιστολόγιο - Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός". Για μια παιδεία με ΙΔΑΝΙΚΑ*

Παιδιά μας, εμείς οι μεγαλύτεροι σ'ας βλέπομε κι αγάλλεται ή καρδιά μας, γιατί ακτινοβολείτε τή νεανική σας όμορφοιά, και ανακαλοῦμε στή μνήμη μας και τή νηπιακή σας χάρη τήν άγγελική και μ'ας φαίνεστε σαν πίνακες ζωγραφικοί.

Ή αλήθεια εἶναι ὅτι βλέπομε στοῦ βάθος σας και τὰ δικά μας αἰσθήματα, αὐτὰ πού ἔπαιζαν και σέ μ'ας μιὰ μουσική ωραία μέσα μας, τή μουσική τῆς άθωότητας. Σ'ας βλέπω και καταλαβαίνω ὅτι μ' αὐτά, πού σ'ας λέω, με κρίνετε άφελῆ ἢ ρομαντικόν, αλλά εμείς οι ἡλικιωμένοι γονεῖς και δάσκαλοι, πού βρισκόμαστε πιά στοῦ ἡλιοβασίλεμα τῆς ζωῆς, δέν σ'ας λέμε ἢ δέν πρέπει νά σ'ας λέμε τις φλυαρίες, πού άκοῦτε συχνά άπ' ὄλα τὰ μέσα έπικοινωνίας και δυστυχῶς άκόμα κι άπ' τὰ σχολεία σας, γιατί άκοῦτε και διαβάζετε συχνά στα σχολεία ὅπως κι ἔξω άπ' αὐτά λόγια άσυλλόγιστα, πού ἡ Έκκλησία μας τὰ λέει φρυάγματα, δηλαδή χρεμετίσματα άλόγων.

Άπόδειξη τοῦ ὅτι τέτοια εἶναι τὰ λόγια, πού άκοῦτε συχνότερα, εἶναι ὅτι κάθε ἡμέρα αύξάνει μέσα σας ἡ άνοστιά τῆς ζωῆς, αύξάνει ἡ κατάθλιψη και ἡ άπελπισία. Κι αὐτό τὸ άποτέλεσμα μετριέται με τήν αύξηση τῆς χρήσης παραισθησιογόνων, πού ἔχουν εἰσβάλει πιά και στήν ἡλικία σας κι ἔφτασαν άκόμα, ὅπως λένε, και στις ἡλικίες τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. Αὐτὰ πού λέμε παραισθησιογόνα δέν περιορίζονται μόνο στα λεγόμενα ναρκωτικά, αλλά περιλαμβάνουν και τὸ άλκοόλ, τὸ κάπνισμα,

τις υπερβολικά θορυβώδεις έκδηλώσεις, τήν κατάχρηση και παράχρηση τοῦ ἔρωτα, πού δὲν εἶναι ἔρωτας καὶ δὲν ἔχει λέξη ἐλληνική, γιὰ νὰ ὀνομαστεῖ. Ἀκόμα εἶναι οἱ ἐπιδείξεις βίας μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα, πού περιμένει νὰ μεγαλώσετε λίγο, γιὰ νὰ μεγαλώσει καὶ ἡ βία καὶ νὰ γίνει ληστεία καὶ τρομοκρατία. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπιδόσεις εἶναι ἀπεγνωσμένες προσπάθειες νὰ θεραπεύσουν οἱ νέοι μας τὴν κατάθλιψη μέσα τους καὶ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγανάκτησή τους, γιατί ὁ κόσμος τοὺς παρουσιάζεται τόσο κακὸς καὶ τόσο ἀδιάφορος, γιατί τὰ λόγια τῶν μεγάλων εἶναι τόσο φτηνά, ἂν καὶ προβάλλονται ὡς σοβαρά, ἐπιστημονικὰ καὶ ψυχολογημένα ;

Ἐνα παράδειγμα τέτοιων λόγων μᾶς δίνει ὁ τραγικὸς ποιητὴς Αἰσχύλος ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Προμηθέως. Ὄταν ἔκανε τὴν ἀπολογία του ὁ τιτάνας μπροστὰ στὸ χορὸ τῶν Ὀκεανίδων, εἶπε ὅτι : “ διὰ λίαν φιλότητα βροτῶν ” ( ἀπὸ τὴν πολὺ μεγάλη ἀγάπη στοὺς ἀνθρώπους ) τοὺς ἔκανε νὰ μὴν βλέπουν πιά θάνατο. Καὶ στὶς ἔκπληκτες Ὀκεανίδες, πού ῥωτοῦσαν πῶς τὸ ἔκανε αὐτό, ἀπάντησε : “ Τυφλὰς ἐλπίδας κατώκισα αὐτοῖς ”, δηλαδή ἔβαλα μέσα τους ἐλπίδες κούφιες, ψεύτικες, ἀπραγματοποίητες. Τέτοιες “ τυφλὲς ἐλπίδες ” σᾶς ταΐζομε κι ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι μεγάλοι καὶ σᾶς βγάζομε στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς μὲ ψεύτικες πυξίδες, πού δείχνουν τὴν πορεία σας στὸ πουθενά.

Ἀκόμα ἓνα παράδειγμα μᾶς δίνει ὁ Θουκυδίδης στὸν διαβόητο Ἐπιτάφιο του. Τελειώνοντας τὸ λόγο του δίνει ἓνα μάθημα ἐπιγραμματικὰ γιὰ τὴν ἀξία τῶν πολέμων : Ἐπειδὴ, λέει, εὐτυχία εἶναι ἡ ἐλευθερία, τὴν ἐλευθερία ὅμως τὴν ἐξασφαλίζει ἡ γενναιότητα, γι’ αὐτό, λέει, νὰ μὴν παραμελεῖτε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους. Δὲν τοὺς λέει ὅμως ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ νιώθεις εὐτυχισμένος, ὅταν γιὰ νὰ τὸ ἀπολαύσεις αὐτό, πρέπει νὰ στερήσεις τὴν εὐτυχία τῶν ἄλλων καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ ἀπειλεῖσαι ἀπ’ αὐτούς. Μ’ ἄλλα λόγια δὲν μπορεῖς νὰ ὀνομάζεις ἐλευθερία δική σου τὴν ἀφαίρεση τῆς ἐλευθερίας τῶν ἄλλων, πού δὲν σοῦ στεροῦν τὴν ἐλευθερία σου. Ἄν διαβάσει κανεὶς τὶς προηγούμενες σελίδες τοῦ Θουκυδίδα, θὰ ἰδεῖ ὅτι τὰ παλληκάρια, πού τὰ κόκκαλά τους θάβονταν ἐκείνη τὴν ὥρα στὸν Κεραμεικὸ, στερήθηκαν τὴ ζωὴ τους καὶ μαυροφόρεσαν τὶς μαννάδες τους σὲ βρώμικους καὶ ληστρικοὺς πολέμους γιὰ τὴ δόξα τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τοῦ Περικλῆ κι ὄχι γιὰ τὴ δόξα καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους.

Τὰ ἴδια λόγια σὰν τοῦ Περικλῆ πρέπει νὰ ἔλεγε ὁ Τσῶρτσιλ στὰ Ἑγγλεζάκια, ὅταν τᾶστελνε νὰ κάψουν ζωντανὸ τὸν Γρηγόρη Αὐξεντίου

μεσα στο κρησφύγετό του. Τὰ εἶχε προετοιμάσει ἡ ψεύτικη παιδεία τους, ὥστε νὰ μὴν κατανοοῦν τὰ ἀνόητα ὅτι πολεμοῦσαν καὶ σκότωναν, γιὰ νὰ τρῶνε οἱ Ἕλληνες φτηνότερη τὴν πουτίγκα τους.

Τὸ ἴδιο καὶ οἱ σύγχρονοί μας Ἀμερικανοὶ σκότωσαν χιλιάδες ἀθῶ-  
ους καὶ μὴ Ἰρακινούς καὶ Ἀφγανούς, γιὰ νὰ αὐξήσουν τὶς καταθέσεις τους  
οἱ “ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν ”. Γι’ αὐτὸ τὰ παιδιά τους ποὺ τὰ θυσίασαν στὸ  
βωμὸ τοῦ συμφέροντος, δὲν τὰ φέρνουν στὶς ΗΠΑ, γιὰ νὰ τὰ θάψουν καὶ  
νὰ πηγαίνουν οἱ μαννοῦλές τους στὸν τάφο τους νὰ κλαῖνε, παρὰ τὰ  
στέλνουν μὲ ἀεροπλάνο στὴν Κορέα κι ἐκεῖ τὰ θάβουν, γιὰτὶ δὲν ἔχουν τί  
νὰ ἀπολογηθοῦν στὸ λαό τους.

Κι ἐσᾶς ἡ παιδεία, ποὺ σᾶς ἐκπαιδεύει, σᾶς κάνει νὰ συνηθίζετε καὶ  
νὰ ἀνέχεστε μέχρι νὰ ἀγαπήσετε ἀκόμα τὸ σκοτάδι. Στὰ σχολικὰ σας  
βιβλία ἀποχρωματίζεται καὶ γελοιοποιεῖται ἡ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ μας  
παράδοση. Καὶ οἱ δάσκαλοί σας σὲ μεγάλο βαθμὸ συνδικαλιστές, γονα-  
τισμένοι κι αὐτοὶ μπροστὰ στὶς μοντέρνες φιλοσοφίες, σᾶς ἀφίνουν  
ἀπρο-στάτευτους ἀπέναντι στὰ καλοδιατυπωμένα ψέματα τῶν σύγχρο-  
νων ῥευμάτων.

Ἡ χειραγώγησή σας ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἰθύνοντες τῆς παιδείας  
κι ἀπὸ τὴν ἐμπεδωμένη φιλοσοφία τοῦ μηδενισμοῦ, ποὺ τὴν ὀνομάζουν  
ἀπομυθοποίηση καὶ διαφωτισμὸ, αὐτὴ ἡ χειραγώγηση σᾶς ἀποπλανᾷ  
καὶ δὲν σᾶς περνᾷ ἀπὸ τὸ νοῦ ὅτι χρειάζεστε μιὰ ἐπανάσταση καὶ τί  
ἐπανάσταση θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι αὐτή.

Γιὰ τὴν ὥρα διαβάσετε καὶ δὲν προβληματίζεστε γιὰτὶ χρειάζεται νὰ  
διαβάσετε τόσο πολὺ. Χρειάζεται τὸ πολὺ διάβασμα, γιὰτὶ δὲν ἀγαπᾶτε  
αὐτὰ ποὺ διαβάσετε, δὲν σαλεύει ἡ καρδιά σας ἀπὸ θαυμασμὸ γι’ αὐτά. Ἡ  
γνώση ποὺ παίρνετε δὲν σᾶς ἀναπαύει, γιὰτὶ σᾶς πείσαμε ὅτι ὁ λόγος τῆς  
μελέτης σας εἶναι μιὰ καλὴ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάστασή σας στὸ μέλλον  
καὶ καλὴ ἀποκατάσταση ἐννοοῦμε αὐτή, ποὺ φέρνει καλὸ εἰσόδημα.

Σᾶς ἔχομε στερήσει τὴ δυνατότητα νὰ φαντάζεστε. “Ὅ,τι σᾶς διδά-  
ξαμε ὅτι δίνει εὐχαρίστηση στὸν ἄνθρωπο, σᾶς τὸ προσφέρουμε ἀμέσως  
στὰ χέρια.” Ἔτσι μαθαίνετε ὅτι ὑπάρχουν μόνον αὐτά. Ἡ φαντασία ὅμως  
ζωγραφίζει τὰ πάντα μὲ μαγικὰ χρώματα καὶ νανουρίζει, κανακεύει τὴν  
ψυχὴ μὲ χρυσὰ ὄνειρα. Καὶ μέσα στὰ ὄνειρα τῆς ψυχῆς δὲν ὑπάρχει θα-  
νατος, ποὺ νὰ τὰ σαρκάζει, γιὰτὶ ὁ θάνατος δὲν δημιουργήθηκε καὶ  
γι’ αὐτὸ ἡ ψυχὴ δὲν τὸν γνωρίζει. Ἔτσι μὲ τὸν πολὺν καὶ αὐτόματον ρεα-  
λισμὸ βλέπομε αὐτὸ ποὺ ζοῦμε αὐτὴ τὴ στιγμή καὶ ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν  
ἐπόμενη. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀδιάκοπος φόβος τοῦ θανάτου, ποὺ μαυρίζει τὶς

καρδιές στην εποχή μας. Και σᾶς, πού σᾶς φέραμε στη ζωή με τόσα ὄνειρα, σᾶς παραδίνομε στὸν θάνατο τῶν στιγμιαίων ἡδονῶν χωρὶς ἓνα δάκρυ γιὰ τὸ θάνατο τῆς ἐπόμενης στιγμῆς.

Γι' αὐτὸ κι ἐσεῖς χάσατε πολὺ γρήγορα τὴ χαρὰ τῆς ἀθωότητος, γεμίσατε με ἔγνιες τὴν ψυχὴ σας, μοιάζετε με ἡλικιωμένους, πού κυριεύτηκαν ἀπὸ μέριμνες τοῦ βίου. Καὶ ἐπειδὴ με τὴν καλλιεργούμενη ἀθειᾶ χάσατε τὸ δρόμο τῆς πίστεως καὶ τῆς μετάνοιας, σχηματίστηκε μόνιμα στὰ προσωπά σας, στὴν φωνὴ καὶ στὶς κινήσεις σας ἡ κατάθλιψη. Καὶ κάνετε στὺλ τὸ σκληρυμένο ὕφός σας, τὸ εἶπατε μπλαζέ. "Ὅταν κατορθώσετε ὅμως κάποτε νὰ κλάψετε, ὅλα θα ξαναγυρίσουν πίσω καὶ θὰ ξαναγίνετε παιδιὰ καὶ τὸ βλέμμα τῆς ἀθωότητος θὰ ξαναστολίσει τὰ πρόσωπά σας. Κι αὐτὸ , παιδιὰ μου, θὰ εἶναι μιὰ ἐπανάσταση, μιὰ ἱστορικὴ ἐπανάσταση μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἔθνους σας κι ὅλου τοῦ κόσμου.

Θὰ τολμήσετε νὰ γυρίσετε τὸ τιμόνι τῆς ζωῆς χωρὶς νὰ χρειάζεστε τὴν ὑπόδειξη τῶν γονιῶν σας, τῶν δασκάλων σας, τῶν μεγάλων τῆς κοινωνίας. Καὶ θὰ τὸ κάνετε αὐτὸ, ἡρωϊκά μας παιδιὰ, γιὰ νὰ υπάρξετε ἐσεῖς καὶ τὰ δερφάκια σας, καὶ τὰ παιδιὰ σας ἀκόμα, πού φωλιάζουν τώρα μέσα στὰ κορμιά σας περιμένοντας στὴ σειρά, γιὰ νὰ περάσουν στὸ σφαγεῖο τῶν μελλοντικῶν ἐκτρώσεων.

Θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς προκαλεῖ τούλάχιστον τὴν περιέργεια τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ νέοι στὴν ἐποχὴ μας χρειάζονται ψυχιάτρους καὶ ψυχιατρικὰ φάρμακα. Καὶ ὅλα τὰ ψυχιατρικὰ φάρμακα λειτουργοῦν ὡς νόμιμα ναρκωτικά. "Ὅχι περιέργεια μόνο ἀλλὰ καὶ πόνος καὶ ἀγανάκτηση προκαλεῖ τὸ φαινόμενο νὰ ἐξαρτοῦν τὴ ζωὴ τους τόσοι νέοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ φάρμακα, κάτι πού συνέβαινε στὸ παρελθὸν μόνο σὲ γέρους. Ἐδῶ ἔχομεν μιὰ ἐπανάσταση τῆς ψυχῆς ἐνάντια στὴ συνείδησή της, ἓνα διχασμὸ τοῦ συναισθηματικοῦ σας κόσμου, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἓναν πόλεμο με τὸ ἐγώ σας. Ἡ ζωὴ, πού σᾶς μάθαμε νὰ ζεῖτε, σκίζει τὴν ψυχὴ σας στὰ δύο, σὰν νὰ ἔχετε δυὸ συνειδήσεις, μιὰ αὐτὴν, πού κυβερνᾶτε καὶ τὴν στηρίζετε πάνω σὲ σκέψεις, ιδέες, προπαγάνδες καὶ τέτοια, καὶ μίαν ἄλλη, τὴ συνείδηση πού προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἀντίδραση τῆς δημιουργημένης ψυχῆς σας, αὐτῆς πού γεννιέται ἀπὸ τὸ ἀσυνείδητο. Αὐτὸ εἶναι, πού τὸ λένε οἱ γιατροὶ σχιζοφρένεια.

Αὐτὴ εἶναι ἡ σχιζοφρένεια πού ἐγκαθίσταται στὴν ψυχὴ ἐνὸς νέου, ὅταν κάνει μιὰ αἰσχρὴ πράξη παρὰ τὶς σπαρακτικὲς ἀντιδράσεις τῆς συνείδησης, τῆς δημιουργημένης ψυχῆς του, πού ὁ νέος τὴ χλευάζει ὡς προκατάληψη καὶ τὴ φिमώνει, ἂν καταφέρει νὰ τὴ φिमώσει. Καὶ χαρα-

κτηρίζει προκατάληψη αυτή την αντίσταση τῆς ψυχῆς του ὁ νέος, γιατί αυτή την αντίσταση τὴ διδάχτηκε ἀπὸ γονεῖς καὶ δασκάλους, χωρὶς νὰ ἔχει πειστεῖ στὰ λόγια τους. Ἄν ἐκτὸς ἀπὸ λόγια καὶ ἠθικολογικούς ἀφορισμούς ἀντίκρυζε καὶ ἔργα ὁ νέος, ἔργα ποὺ νὰ δείχνουν ὅτι καὶ οἱ μεγάλοι πέτυχαν μέσα τους αὐτὴν τὴ νίκη, ἴσως θὰ δεχόταν αὐτὴ τὴν προκατάληψη καὶ θὰ τὴν ἔκανε προσωπικὴ ἐπιλογή του.

Μέσα στὰ σφυροκοπήματα αὐτῆς τῆς σχιζοφρένειας ἡ ψυχὴ ὑποφέρει καὶ ζεῖ σὲ ἓνα χάος, ὅπου θολώνεται ἡ σχέση-ἀντίθεση καλοῦ καὶ κακοῦ, θολώνεται ἀκόμα καὶ ἡ αἴσθηση τοῦ κινδύνου, ὁ φόβος τοῦ θανάτου, μὲ τὸν ὁποῖο ὀπλίζεται ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ προστατεύει τὴ ζωὴ του. Γι'αὐτὸ ἔχομε καὶ τὶς πολλὲς ἄμεσες καὶ ἔμμεσες αὐτοκτονίες, τὶς παράτολμες ληστεῖες καὶ τρομοκρατικὲς πράξεις. Καὶ οἱ πιὸ ἄτολμοι ἀνάμεσά σας καταφεύγουν σὲ ὑποκατάστατα ἀντίστασης, στὴ σχιζοφρένεια μὲ τὰ ἀλλόκοτα ντυσίματα, τὰ ἀλλόκοτα χτενίσματα. Ξεθυμαίνει σ' αὐτὰ ἡ ἀσυνείδητη ἀντίσταση ἢ ἡ συνειδητὴ ἀγανάκτηση γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ νέου ἀπὸ μιὰ πειστικὴ ἀγωγή, πειστικὴ μὲ τὸ παράδειγμα. Ἡ ἀπαρηγόρητη καὶ ἐξασθετισμένη ἀπὸ τὰ χτυπήματα ψυχῆ ξεσπάει πάνω στὸ κορμάκι, ποὺ τὴν κουβαλάει· εἶναι αὐτὸ μιὰ ψυχολογικὴ αὐτοκτονία. Ὑστερα ἀπ' αὐτὴν τὴν παραμόρφωση ἀπὸ μιὰ τρίχα κρέμεται ἡ ψυχὴ, γιὰ νὰ μὴν πέσει στὰ βαθύτερα τῆς ψυχασθένειας.

Τί ἄλλο παρὰ σχιζοφρένεια ἀποτελεῖ ἡ προσπάθεια τῶν μοντέρνων νέων νὰ ἐπιβάλουν στὸ μουσικὸ γοῦστό τους τὰ “γαυγίσματα” τῆς μοντέρνας μουσικῆς, ποὺ καμιὰ ψυχὴ δὲν ἀναπαύουν, ἐνῶ ἔχουν ἀκούσματα τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς τοῦ τόπου τους λαϊκῆς καὶ ἔντεχνης. Ὅλος ὁ κόσμος, ὁ κόσμος ποὺ ἔχει μιὰ μουσικὴ παιδεία, δίνει τὰ πρωτεῖα στὰ δικά μας μουσικὰ ἀκούσματα κι ὅμως ὁ μοντέρνος νέος μας θέλει νὰ νομίζει καὶ νὰ αἰσθάνεται ὡς διασκεδαστικὴ τὴ μουσικὴ τῆς ζούγκλας. Καὶ τὰ θηρία τῆς ζούγκλας δὲν ἔχουν κακία, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὰ μιμεῖται δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει αὐτὸ χωρὶς κακία.

Τὰ μολυβένια πρόσωπα μὲ τὶς ξετσιπώτες σεξουαλικὲς στάσεις καὶ τοὺς ἄμουςους γρυλλισμούς “ ἀπολαμβάνουν ” οἱ μοντέρνοι μας νέοι στὰ γεμάτα μας στάδια τῆς ὁμαδικῆς-μαζικῆς ὑστερίας.

Ἔχω τὴ συνείδηση ὅτι δὲν κάνω ἠθικολογία, γιατί αὐτὸ ποὺ λέω, τὸ πιστεύω καὶ τὸ ζῶ καὶ ὅταν ἀνατρέξω στὴν τιμημένη ἱστορία τοῦ λαοῦ μας, δὲν βρίσκω καμιὰ φάση νὰ συνδυάζεται μὲ τοὺς τρόπους τῆς μοντέρνας ψυχαγωγίας. Ἀκόμα εὐτυχῶ μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς τρόπους ζωῆς σὲ ὅλα τὰ επίπεδα. Καὶ ὄχι μόνο εὐτυχῶ ἀλλὰ καὶ ἀναπαύομαι, δη-

λαδή δὲν ζῶ μὲ τὸ ἄγχος τῆς ἐπόμενης στιγμῆς ποὺ νὰ τὴν ζητῶ “προοδευτικότερη” ἀπὸ τὴν προηγούμενη.

Λίγο πρὶν σᾶς ἔκανα λόγο γιὰ μιὰν ἐπανάσταση, ποὺ πρέπει νὰ κά-νετε ὄχι ἀπλῶς γιὰ νὰ βελτιώσετε τὴ συμπεριφορά σας, ἀλλὰ κυριο-λεκτικὰ γιὰ νὰ ζήσετε. Ἡ ἐπανάσταση ταιριάζει στοὺς νέους. Τὴν ἔδωσε ὁ Θεὸς αὐτὴ τὴν τάση, γιὰ νὰ γλυτώνουν οἱ νέοι ἀπὸ τὴν δεσμευτικὴ ἀγω-γὴ τῶν γονιῶν τους καὶ ἀπὸ τὰ λάθη τῶν προηγούμενων γενεῶν, ὥστε στὴ ζωὴ τους νὰ ἔχουν τὴν προσωπικὴ τους ἐπιλογή.

Ἄν θέλετε λοιπὸν νὰ ζήσετε κι ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας καὶ νὰ ζήσετε μιὰ ζωὴ μὲ ἀξία καὶ αὐθεντικὴ νοστιμάδα, τολμήστε τὴν ἐπανάσταση αὐ-τὴ. Θᾶχετε βέβαια ν’ἀντιμετωπίσετε ὄχι μόνο τοὺς μεγάλους, ποὺ σᾶς ἐκληροδότησαν τὴν ἀρρώστια τοῦ μηδενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν πλειοψηφία στὴν ἀρχὴ τοῦλάχιστον τῶν συνομηλικῶν σας. Τολμήστε νὰ ξαναμπεῖτε στὶς ἐκκλησιᾶς τὶς ἐγκαταλειμμένες, νὰ ζητήσετε ἀπ’ τὸ Θεὸ πρῶτα νὰ σᾶς δώσει πίστη κι ὕστερα νὰ πυρώσει τὶς καρδιές σας μὲ ἀγάπη γιὰ τὸ διπλανό σας. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ σᾶς δώσει τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη, ὅπως ὁ γονιὸς δίνει στὸ παιδί του αὐτὸ ποὺ ζητάει.

Τότε θὰ θυμηθεῖτε ὅτι καὶ ἐσᾶς οἱ γονεῖς σας δὲν σᾶς ἔδωσαν αὐτὰ ποὺ ἔπρεπε, γιὰτὶ κι ἐσεῖς δὲν τὰ ζητήσατε · καὶ θὰ σᾶς ξεμπερδέψει ὁ Θεὸς τὴ μεγάλη καὶ πλατιὰ ἀγάπη ἀπὸ τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες · καὶ τότε θὰ βάλει καὶ τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες ὁ Θεὸς σὲ τάξη, ὥστε νὰ στολίζουν καὶ νὰ συμπληρώνουν κι αὐτὲς τὸ πανόραμα τῆς εὐλογημένης ζωῆς. Θυ-μηθεῖτε ὅτι ἔτσι ἔζησαν οἱ πρόγονοί σας καὶ ἄντεξαν, ὥστε σὲ 5 γενιὲς μὲ τόσα βάσανα, σφαγές καὶ ἐξανδραποδισμοὺς νὰ αὐξηθοῦν ἀπὸ 80.000 τὸ 1821 καὶ νὰ γίνουν 500.000 σήμερα. Καὶ σήμερα οἱ στατιστικὲς προοπτικὲς ὀδηγοῦν στὴν ἐκτίμηση ὅτι στὶς ἐπόμενες 5 γενεὲς θὰ ἐκλείψει καὶ ὁ τελευταῖος νεογέννητος Ἕλληνας στὸ νησί. Ἴσως ὅμως νὰ γίνει τὸ κακὸ καὶ πολὺ νωρίτερα, καθὼς χαλαρώνουν οἱ περιορισμοὶ γεν-νήσεων στὴν Κίνα καὶ ὑποχωρεῖ ἡ ἀπερίγραπτη φτώχεια σὲ ὅλη τὴν Ἀσία.

Τώρα ποὺ ναυάγησαν ὅλες οἱ πολιτικὲς καὶ ἐξευτελίστηκαν οἱ οἰκο-νομολογίες, τώρα ποὺ φάνηκε ἡ ἀνεπάρκεια τῆς ψυχολογίας καὶ τῆς ἐπι-στήμης γενικὰ, ἀφοῦ πέτυχαν ὅλα τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὸν προορισμό τους, τώρα πλέον ὅλα μᾶς ὀδηγοῦν στὴν περιφρονημένη καὶ παρεξηγημένη μετάνοια. Κι ἂν δὲν σᾶς ικανοποιοῦν οἱ παπάδες κι ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι, νὰ γίνετε ἐσεῖς παπάδες καὶ δάσκαλοι, γιὰ νὰ δοῦμε πόσο ἀκόμα καλύτεροί μας θὰ γίνετε.

Πιστεύω ὅτι μπορεῖ νὰ γίνετε πολὺ καλύτεροί μας, γιατί δοκιμαστήκατε περισσότερο ἀπ' ὅλες τὶς προηγούμενες γενιές καὶ γι'αὐτὸ ἡ πρόνοια καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ πέσει πάνω σας πλουσιότερη. Ἀμήν.

Δακτυλογράφηση & Φιλολογικὴ Ἐπιμέλεια, Αἰκατερίνη Κόρμαλη Γανωτῆ.

Πηγή : <http://konstantinosganotis.gr/omilies-menou>