

## «ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ».

**«Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε, και θα φοβηθούμε την θύελλα που πάει να ξεσπάσει; Ούτε τώρα θα χαθούμε!»** (Αγίου Παΐσιου Λόγοι Β, Σουρωτή).

**1. Γενικά.** Τα σημεία των καιρών είναι αξιοσημείωτα γεγονότα που μας προετοιμάζουν για το μέλλον. Δεν πρόκειται για προληπτικά φαινόμενα που είναι άσχετα με αυτά που έρχονται.<sup>1</sup>

Ο Κύριος αναφέρθηκε σε «σημεία των καιρών»: **«Υποκριτές, τη μεν όψη του ουρανού ξέρετε να διακρίνετε, τα δε σημεία των καιρών δεν μπορείτε να αντιληφθείτε»;** (Ματθ. 16:3). Με τα λόγια αυτά ο Κύριος χαρακτήρισε υποκριτές τους Φαρισαίους και Σαδδουκαίους που ενώ έβλεπαν την επαλήθευση των προφητειών στο πρόσωπό του και τα θαύματά του δεν πίστευαν, αλλά ζητούσαν σημείο από τον ουρανό... Και όταν και αυτό δόθηκε με το σκοτεινιάσμα του ήλιου για τρεις ώρες κατά τη Σταύρωση, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (Ματθ. 27:45), πάλι δεν πίστεψαν... γιατί απλούστατα δεν ήθελαν να πιστέψουν! Διότι αν ειλικρινά ήθελαν να πιστέψουν, λέει ο ιερός Χρυσόστομος, θα ρωτούσαν, όταν τους είπε για 2η φορά ότι θα δοθεί στη γενιά εκείνη το **«σημείο του Ιωνά του προφήτου»**, τι είναι αυτό. **«Αλλά όπως ακριβώς είπα, αυτά τα κάνουν γιατί δεν έχουν επιθυμία να μάθουν (για να πεισθούν). Γι' αυτό και Εκείνος αφήνοντάς τους απεμακρύνθη».** (PG 58:529). Απομακρύνθηκε τότε ο Κύριος από τους υποκριτές άρχοντες των Ιουδαίων, ενώ άλλοτε παρέμεινε με την ειλικρινή Σαμαρείτιδα και τους συμπολίτες της δύο ημέρες, μέχρι που αυτή πρώτη και μετά όλοι οι άλλοι πείσθηκαν και μαρτυρούσαν ότι **«εμείς οι ίδιοι ακούσαμε και γνωρίσαμε ότι Αυτός είναι αληθώς ο Σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός».** (Ιω. 4:42).

Τα σημάδια για τα οποία μιλούσε ο Χριστός στους Ιουδαίους είχαν πνευματικό νόημα, γιατί μαρτυρούσαν για τον ίδιο ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και στις μέρες μας δίνονται αντίστοιχα σημεία που αποδεικνύουν ότι: **«Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνες».** (Εβ. 13:8). Τα αντιλαμβάνονται όσοι, ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς τους που εξαρτάται από την τήρηση των εντολών του Χριστού, αναγνωρίζουν την πνευματική διάσταση των γεγονότων. Όσοι αγαπούν τον Χριστό φυλάττουν τις εντολές του, όπως ο ίδιος είπε: **«Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάττει, αυτός είναι που με αγαπά».** (Ιω. 14:21).

Τα σημάδια για την Ελλάδα είναι ενταγμένα μέσα στα γενικότερα «σημεία των καιρών» που αφορούν όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτά μιλούν οι προφήτες και κυρίως, στην Αποκάλυψη, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Θέλουν να γνωρίσουν στους Χριστιανούς την πρόνοια του Θεού για την Εκκλησία, η οποία αποτελεί σώμα του Χριστού, και πρέπει και αυτή να τελειωθεί ακολουθώντας το δρόμο που ακολούθησε ο Ιησούς, σαν αρχέτυπό της.

<sup>1</sup> Δηλ. δεν πρόκειται για αστείες προλήψεις που γεννούν ανόητους φόβους, όπως από συνάντηση με κάποιο γρουσουζή\* ή με μαύρη γάτα\*, αστρολογικές προβλέψεις\*, ή από οιωνούς και ορνεοσκοπήσεις\*.

\* "Γρουσουζήδες" θεωρούνται π.χ. αυτοί που η συνάντησή τους (λένε) ότι φέρνει δυσπραγία ή "αναποδιές".

\* Δείτε μάθημα κατά των προλήψεων στο φιλμ «Η παιχνιδιάρη»: <https://www.imdleo.gr/diaf/2014/vid01/prolipseis.html>

\* Η αστρολογία, υποστηρίζοντας ότι οι τύχες των ανθρώπων προσδιορίζονται από τα άστρα, αδρανοποιεί τα άτομα στη λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής τους και τα κατευθύνει ανόητα όταν την εμπιστεύονται. Η Εκκλησία απαγορεύει τη χρήση της στους πιστούς, γιατί καταλήγει, συν τοις άλλοις, να λατρεύει την κτίση υπέρ τον Κτίσαντα αυτή Θεό.

\* Ως οιωνός προσδιοριζόταν κατά την αρχαιότητα σαρκοφάγο όρνεο, ειδικότερα το "μαντικό" πουλί. Μέσα από την προσεκτική παρατήρηση των κραυγών και του τρόπου ή της κατεύθυνσης του πετάγματός του, οι οιωνοσκόποι επιχειρούσαν να προβλέψουν το μέλλον... (Γιάννης Λάμπας, Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου, τ. Δ', εκδόσεις Δομή, 1984). Οι σοφότεροι θέτουν τους οιωνούς στην υπηρεσία της αρετής: **«εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης».**

**2. Προσωπική & συνολική πνευματική κατάσταση.** Όταν εξετάζουμε το πως ζούμε και σκεφτόμαστε σε σχέση με τις εντολές του Χριστού, γνωρίζουμε την πνευματική μας κατάσταση, ώστε σε όσα φταίμε να μετανοούμε εγκαίρως. Κατά παρόμοιο τρόπο, μία πρώτη αντίληψη για το στίγμα μας ως προς το τέλος του κόσμου έχουμε εύκολα μέσα από την **παρατήρηση της πνευματικής κατάστασης της κοινωνίας**. Βλέπουμε στην εποχή μας μια γενική εξαχρείωση ηθών και αξιών, ιδιαίτερα εμφανή στον πρώην ονομαζόμενο Χριστιανικό κόσμο, η οποία δηλώνει γενική απομάκρυνση από τον Θεό, με την καταπάτηση των εντολών Του. Το πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό της τώρα, σε σχέση με άλλες εποχές είναι η υπερηφάνεια, η οποία ωθεί σε αμετανοησία και καταστροφή. Διότι **«ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους»**. (1ακ. 4:6). Η γενικευμένη αμετανοησία εκφράζεται και με αντίχριστους νόμους από τους πολιτικούς. Έλεγε ο άγιος Παΐσιος ότι **«το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία, γιατί η Πολιτεία τα βάζει με τον θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντιους στον νόμο του Θεού»**.<sup>2</sup> **«Είπα»**, λέει ακόμη ο άγιος, **σε κάποιον. «Γιατί δεν μιλάτε; Τι είναι αυτά που κάνει ο τάδε»; «Τι να πεις, μου λέει, αυτός όλος βρωμάει. Αν βρωμάει όλος, γιατί δεν μιλάτε; Χτυπήστε τον (αντιρρητικά). Τίποτε, τον αφήνουν. Ένα πολιτικό τον έφτυσα»**.<sup>3</sup> **Πες, του λέω, "δεν συμφωνώ μ' αυτό". Τίμια πράγματα. Θέλεις (συμφωνώντας) να εξυπηρετηθείς εσύ και να ρημάξουν όλα»**;<sup>4</sup>

Λέει, ακόμη, ο άγιος: **«Μπαίνουν μερικές αρρώστιες ευρωπαϊκές και προχωρούν όλο προς το χειρότερο. Μου είπε ένας Κύπριος οικογενειάρχης που μένει στην Αγγλία: "Κινδυνεύουμε πνευματικά. Πρέπει να φύγω από την Αγγλία οικογενειακώς". Βλέπεις εκεί ο πατέρας να παίρνει την κόρη, η μάνα τον γιό. Όλους τους στεφανώνουν, όλους τους ευλογούν. Κάτι πράγματα..., ντρέπομαι να τα πω. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στον μεγάλο κίνδυνο που περιμένουμε και να υψώνουμε τα χέρια στον Θεό»**.<sup>5</sup> Και ο κίνδυνος αυτός έφτασε ήδη να καθιερωθεί σαν ένας νέος διεφθαρμένος τρόπος ζωής στην Ελλάδα, με τη διοικούσα Εκκλησία να αντιδρά χαλαρά στο πρόβλημα και τους πιστούς να κινδυνεύουν να χαθούν αν τον ακολουθήσουν.

Επειδή είναι δύσκολο να δει κάποιος ακόμα και την πνευματική κατάσταση του εαυτού του, προνοεί ο Θεός να συμβούν τα κατάλληλα γεγονότα που βοηθούν να την αντιληφθούμε. Αν πχ κάποιος νομίζει ότι είναι πράος, αρκεί μια θυμώδης αντίδραση σε μια συνομιλία για συνήθη βιοτικά ζητήματα να του αποδείξει το αντίθετο. Για την περίπτωση των ανθρώπων που έχουν ξεχάσει να ελέγχουν τον εαυτό τους και να συμμορφώνονται με τη φωνή της συνείδησής τους, ο Θεός στέλνει διάφορες προειδοποιήσεις, όπως υγείας, εργασιακών ή άλλων απειλών ή αποτυχιών και ατυχημάτων, μήπως συνέλθουν. Κατά παρόμοιο τρόπο οι προειδοποιήσεις σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων έρχονται με φαινόμενα μεγάλης κλίμακας, όπως πόλεων, επαρχιών, χωρών ή όλης της γης. Αυτές τις μεγάλης κλίμακας προειδοποιήσεις, μαζί με πνευματικές συμβουλές για την αποφυγή των επερχομένων δεινών, μελετάει η **Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου**, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης.

**«Είναι σαφές ότι αυτός που θα διαβάξει την Αποκάλυψη πριν από το τέλος του κόσμου θα είναι πραγματικά μακάριος, γιατί θα καταλαβαίνει τι συμβαίνει»**, έλεγε ο όσιος στάρετς Βαρσανούφιος της Όπτινα.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> «Λόγοι Β», Σουρωτή. «Επικατάρατος ο ποιών τα έργα Κυρίου αμελώς».

<sup>3</sup> Δηλ. ο γέροντας τον έλεγξε τόσο απότομα που αυτό ισοδυναμούσε με φτύσιμο!

<sup>4</sup> «Λόγοι Β», Σουρωτή. «Έχουμε ευθύνη». (Ειπώθηκαν το 1992).

<sup>5</sup> Ομοίως, από το «Λόγοι Β», Σουρωτή. «Για να περάσεις στην βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις "βουλευτής" του Θεού, όχι "βολευτής" του εαυτού σου».

<sup>6</sup> Από τον S. Fomin, «Russia before the Second Coming».

Στις προειδοποιήσεις της Αποκάλυψης<sup>7</sup> συνδυάζονται τα εξωτερικά φαινόμενα με την πνευματική αξιολόγηση των καταστάσεων, οι οποίες, είπαμε προηγουμένως, ότι μπορούν να γνωρισθούν και άμεσα.

**3. Παγκόσμια γεγονότα.** Η Αποκάλυψη προειδοποιεί με πολλούς τρόπους τους πιστούς. Στις μέρες μας, πριν τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης και του 3ου παγκοσμίου πολέμου, δηλ. πριν τις τρεις τελευταίες σάλπιγγες, δίνονται τρεις προειδοποιήσεις οι οποίες όπως και οι κυρίως σάλπιγγες αποκαλούνται «ουαί», γιατί τις εικονίζουν, είναι «μοντέλα» τους. Τις προειδοποιήσεις, αναγγέλλει μεσούρανα ένας αετός: **«Ουαί, ουαί, ουαί σ' αυτούς που κατοικούν πάνω στη Γη από τις υπόλοιπες φωνές της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν».** Ο αετός εμφανίζεται μεσούρανα, ώστε να βλέπεται και να ακούγεται συγχρόνως πολύ καλά, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας επισημαίνει: **«Και είδον και ήκουσα ενός αετού πετομένου έν μεσουρανήματι».**<sup>8</sup> Όπως στο Ευαγγέλιο ο Ιωάννης συστέλλεται να κατονομάζει τον εαυτό του, και τον αναφέρει σαν «άλλο μαθητή»,<sup>9</sup> έτσι και εδώ αναφέρει περί «ενός αετού», ενώ είναι γνωστό ότι το σύμβολο του αετού είναι δικό του. **Δηλ. μας πληροφορεί για γεγονότα αναφερόμενα στην Αποκάλυψη που θα είναι τόσο ισχυρά ώστε να «μεσουρανούν» στις ειδήσεις, και μάλιστα σε μια εποχή, σαν την δική μας, που θα μπορούν όχι μόνο να ακούγονται αλλά και να βλέπονται!**



Υπενθυμίζομε εδώ συνοπτικά, από το «3 ΟΥΑΙ», ότι η πρώτη προειδοποίηση δόθηκε στις 20 Απριλίου 2010, με την έκρηξη στο φρέαρ άντλησης πετρελαίου της BP στα βαθειά νερά του κόλπου του Μεξικού. Το φρέαρ της πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου της BP ήταν και με το όνομά του «Deepwater Horizon» (Ορίζοντας της αβύσσου) το αντίστοιχο της 5ης σάλπιγγας: **«Και άνοιξε το φρέαρ, (πηγάδι), της αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το φρέαρ σαν καπνός από καμίνι που καίει με (μεγάλη) φωτιά, και**

**σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του φρέατος».** (Αποκ. 9:2). Το γεγονός αυτό ήταν η αρχή του ανοίγματος της 5ης σάλπιγγας, δηλ. ήμασταν τότε στον ορίζοντα της αβύσσου. Άβυσσος σημαίνει χωρίς βυθό, ή εκεί που δεν φαίνεται ο βυθός, δηλ. είναι πολύ βαθειά.

Η Αποκάλυψη μας πληροφορεί συγχρόνως α) που βρισκόμαστε πνευματικά και β) τι συμβαίνει αντίστοιχα στο υλικό πεδίο, επειδή και ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα ενωμένα στο ίδιο πρόσωπο.<sup>10</sup> Το φρέαρ, λοιπόν, της αβύσσου πνευματικά ανοίγει όταν η υπερηφάνεια και αμετανοησία προστίθενται στα αμαρτήματα και γίνονται νόμος της δημόσιας ζωής. Διότι μόνο η Κόλαση είναι κατά κυριολεξία χωρίς βυθό, δηλ. άβυσσος. Η εποχή μας, που χαρακτηρίζεται «**Νέα Τάξη**»,<sup>11</sup> όπως την απεκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπους ο πρεσβύτερος, προβάλλει τα πάθη της φιλαρχίας, φιλαργυρίας και φιληδονίας από τα οποία διακατέχονται οι ηγέτες της σαν ωφέλιμα, ώστε να μην ελέγχονται γι' αυτά. Μπορούν έτσι, με καμάρι, οι **Σιωνιστές** να δουλεύουν για να φέρουν τον παγκόσμιο ηγέτη (Αντίχριστο), το **Βατικανό** για να αναδείξει τον Ψευδοπροφήτη - αρχηγό όλων των θρησκειών και υποστηρικτή του Αντιχρίστου, και οι **Μεγάλο-Τραπεζίτες** για να ελέγχουν με το χρήμα και το σφράγισμα,

<sup>7</sup> Διαβάστε ή δείτε βίντεο για την Αποκάλυψη: <https://www.imdleio.gr/apocalypse/ap/apoc.html>

<sup>8</sup> Αποκ. 8:13. Διαβάστε σχετική ανάλυση στο «3 ΟΥΑΙ»: <https://www.imdleio.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf>

<sup>9</sup> «'Ηκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς...». (Ιω ΙΗ-15).

<sup>10</sup> Περισσότερα στο Α τεύχος της ερμηνείας, σελ. 3: [https://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse\\_a.pdf](https://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse_a.pdf)

<sup>11</sup> Βίντεο της αναγγελίας: [https://www.imdleio.gr/diaf/files/polymesa/video/02\\_diaf/29\\_NWO\\_1990/nwo\\_start.htm](https://www.imdleio.gr/diaf/files/polymesa/video/02_diaf/29_NWO_1990/nwo_start.htm)

ολοκληρωτικά τους λαούς. Επί πλέον επί προέδρου των ΗΠΑ Ομπάμα, επί του οποίου έγινε η έκρηξη του φρέατος της BP, τα εμπλουτισμένα με πολλές ονομασίες σαρκικά αμαρτήματα άρχισαν να τιμώνται με γιορτές και παρελάσεις ένα μήνα (Ιούνιο) κάθε χρόνο. Έτσι στους στερημένους της χάρις του Θεού, προσφέρθηκε σαν δωρεάν υποκατάστατο η φιληδονία.

Αλλά τα πάθη υποδουλώνουν τον άνθρωπο και τον παραδίνουν στα πονηρά πνεύματα. Αυτά με τη σειρά τους εντείνουν τα πάθη και οι άνθρωποι πλέον μάχονται με βία μεταξύ τους για να αποκτήσουν τις εξαρτώμενες από αυτά "απολαύσεις". Όμως δεν μπορούν να απολαύσουν τη ζωή, όπως νομίζουν, γιατί κάθε τι καλό δίνεται άνωθεν.<sup>12</sup> Οπότε συμβαίνει να ζημιωθούν και σ' αυτή τη ζωή και στην αιώνια. Ο κόσμος, πλέον, υπακούει σε νόμους της ζούγκλας και όχι στο "νόμο της τάξης", όπως αντίθετα διακήρυσσε ο πρόεδρος Μπους. Έτσι άρχισαν οι περιφερειακοί πόλεμοι του 3ου παγκοσμίου πολέμου, στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, με την **Αραβική Άνοιξη**<sup>13</sup> και τους εξοπλιζόμενους από διάφορα κράτη τζιχαντιστές. **Πολλοί Χριστιανοί πέθαναν μαρτυρικά** στις χώρες αυτές.<sup>14</sup>

**Οι πόλεμοι αυτοί έφτασαν το Μάρτιο του 2011 στη Συρία,**<sup>15</sup> μια χώρα του Ευφράτη, οπότε γνωρίζουμε από τις προφητείες ότι δεν θα τελειώσουν εκεί, αλλά θα εξελιχθούν σε παγκόσμιο πόλεμο.<sup>16</sup> Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, όταν λυθούν οι **«τέσσερις άγγελοι του Ευφράτη»**, που είναι πονηροί δαίμονες, τότε θα γίνει αυτός ο μεγάλος πόλεμος των διακοσίων εκατομμυρίων στρατού. Είναι ο καιρός της 6ης σάλπιγγας ή άλλως του «2ου Ουαί». Είπαμε ότι η προειδοποίηση της 5ης σάλπιγγας, ή «1ου Ουαί», δόθηκε ήδη στον κόλπο του Μεξικού το 2010, και ότι αυτή σχετίζεται με την **προσθήκη της υπερηφάνειας στην γενική αύξηση της εμπάθειας** και ιδίως αυτής των σαρκικών αμαρτημάτων. Η πνευματική κατάσταση της ανθρωπότητας χειροτερεύει και φτάνει **να εμποδίζει τη διάδοση του λόγου του Θεού** για να μη θίγονται οι υπερήφανοι αμαρτωλοί. Όταν αυτή η παρεμπόδιση του **«ύδατος της ζωής»**<sup>17</sup> φθάσει σε κρίσιμο σημείο, τότε στη γη γίνεται ο **«πόλεμος του νερού»**,<sup>18</sup> καθώς λέγεται αλλιώς ο πόλεμος των 200 εκατομμυρίων.

Όπως δεν ξέραμε πόσο έχει προχωρήσει η κακία στον κόσμο, ώστε να επιτρέψει ο Θεός να γίνει ο **«πόλεμος του πετρελαίου»** για τα θαλάσσια φρέατα της 5ης σάλπιγγας και το γνωρίσαμε όταν δόθηκε η 1η προειδοποιητική ουαί, έτσι και για την 6η σάλπιγγα θα ακολουθήσει αντίστοιχο σημάδι στη γη, που θα είναι πολεμικού χαρακτήρα γιατί πρέπει να εικονίζει τον παγκόσμιο πόλεμο και να γίνει **στην ευρύτερη περιοχή του Ευφράτη** (Μέση Ανατολή) από όπου λύνονται οι 4 πονηροί άγγελοι. Ίσως να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μικρά πυρηνικά, παρόλο που θα είναι μόνο μια προειδοποίηση. Αυτό το γεγονός, το 2ο προειδοποιητικό Ουαί, κάποιιο σύγχρονοι γέροντες το προσδιορίζουν σαν **χτύπημα του**

<sup>12</sup> «Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δῶρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστὶ καταβαίνον ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων» (Ιακ. 1:17), δηλ. από τον Πατέρα και Υιό και Άγιον Πνεύμα.

<sup>13</sup> Ξεκίνησε από την Τυνησία στις 18 Δεκ. 2010 (επί Ομπάμα), με αντι-κυβερνητικές διαμαρτυρίες και εξελίχθηκε σε (υποκινούμενες) ένοπλες επαναστάσεις σε πολλά κράτη. [https://en.wikipedia.org/wiki/Arab\\_Spring](https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring)

<sup>14</sup> Γράφεται μεταξύ άλλων: **«Το συγκλονιστικότερο γεγονός του καιρού μας είναι ο διωγμός των Χριστιανών - ασύλληπτης εντάσεως και εκτάσεως διωγμός των Χριστιανών καθ' όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου- έγραφε τις ημέρες των Χριστουγέννων, προ ετών, ο αναλυτής ενός εγκρίτου δυτικού περιοδικού. Και προσέθετε: Έτι συγκλονιστικότερο είναι το γεγονός της νεκρικής σιγής των ιθυνοουσών ελίτ του κόσμου τούτου, συμπεριλαμβανομένων, φευ, των "Εκκλησιών"».** (ΕΣΤΙΑ, 16-17 Απρ. 2016).

<sup>15</sup> Μετά μια πρώτη διαδήλωση εναντίον του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ στις 17 Μαρτίου 2011, σε μια δεύτερη στις **18 Μαρτίου**, η αστυνομία αντιμετώπισε τους διαδηλωτές με σφαίρες, και ξεκίνησε ο εμφύλιος. [Link](#).

<sup>16</sup> Το είχε βεβαιώσει, πριν κοιμηθεί, ο μακαριστός μητροπολίτης Σιατιστής Αντώνιος.

<sup>17</sup> Ο λόγος του Θεού είναι ύδωρ ζων γιατί φέρνει τη χάρις του Αγίου Πνεύματος: **«Εγώ τω διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν».** (Απ. 21:6). **«...ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρὸς με καὶ πινέτω».** (Ιω. 7:37).

<sup>18</sup> Έτσι αναφέρθηκε από τον άγιο Παΐσιο. Δείτε μαρτυρία: [https://www.imdle0.gr/diaf/2012/vid/sygrisi\\_proph.htm](https://www.imdle0.gr/diaf/2012/vid/sygrisi_proph.htm)

**Ισραήλ στο Ιράν.**<sup>19</sup> Η Αποκάλυψη δεν υπεισέρχεται σε τέτοια λεπτομέρεια. Της αρκεί να προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος κατά του Χριστού και της Ορθόδοξης διδασκαλίας θα οδηγήσει στον παγκόσμιο πόλεμο και το σημάδι θα είναι ένα πολεμικό, πολύ ισχυρό όμως, γεγονός στη Μέση Ανατολή. Τέλος, πριν συμβεί η 5η σάλπιγγα θα υπάρξουν αρκετά γεγονότα σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα, που θα εικονίζουν την 3η Ουαί, δηλ. την 7η σάλπιγγα.

Όταν, μετά τις τρεις προειδοποιήσεις, αρχίσουν τα γεγονότα των τριών τελευταίων σαλπγγων, θα είναι πολύ αργά για να αλλάξει ο κόσμος. Τα γεγονότα θα τρέχουν με ταχύτητα προς τη Συντέλεια και μόνο λίγοι θα προλάβουν να μετανοήσουν. Γι' αυτό έχουν μεγάλη αξία τα τρία προειδοποιητικά Ουαί και η αναγγελία τους από τον αετό της Θεολογίας, συγγραφέα της Αποκάλυψης και ευαγγελιστή, Ιωάννη τον Θεολόγο. Όσοι νομίζουν ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε από κάποιο τυχαίο Ιωάννη, δεν θα μπορέσουν ποτέ να πλησιάσουν τα θεολογικά νοήματά της, που την αποκωδικοποιούν.

Οι άγιοι, μας καθοδηγούν στην ερμηνεία των προφητικών βιβλίων. Με ακρίβεια ο **άγιος Νείλος ο μυροβλύτης** προείπε την πνευματική κατάπτωση του 20ού αιώνα, που οδήγησε στη Νέα Τάξη: **«Κατά το 1900 έτος, βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος (1992), άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος... Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντας αργύρια. Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θα πολιτεύονται, εν τω καιρώ εκείνω και δια την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το άγιον Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσεως».**<sup>20</sup>

Ο **άγιος Καλλίνικος της Τσερνίκα** από τη Ρουμανία έμαθε με αποκάλυψη<sup>21</sup> ότι δεν αρχίζουν στην εποχή του (1848), αλλά **το 1992 αρχίζουν τα γεγονότα της Συντελείας**. Και την «παγκοσμιοποίηση», όπως αλλιώς αποκαλείται η Νέα Τάξη που αρχίζει τότε, ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας ονομάζει **παγκόσμια Βαβυλώνα**.<sup>22</sup>

Και ο **άγιος Παΐσιος**: «Όταν ακούσετε ότι τα νερά τού Ευφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα, και τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα (ήδη το κάνουν), τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία του μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι **προετοιμάζεται ο δρόμος για τις 2 μυριάδες μυριάδων στρατού των από ανατολών ηλίου, που αναφέρει η Αποκάλυψη**... Επίσης βεβαίωσε ο άγιος, ότι **το 1986 στο Τσέρνομπιλ είχαμε την 3η σάλπιγγα**: «Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει, ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενον να πέφτει από τον ουρανό μολύνοντας, πικραίνοντας, και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων... **Και το όνομα του αστέρος Άψινθος**»! (Ουκρανικά Τσέρνομπιλ !...)<sup>23</sup> Για τη σύγχρονη διαμάχη και μισαδελφία που ενέσκηψε έντονη μεταξύ των Χριστιανών στην περιοχή της Ουκρανίας, γράψαμε στην... **Ου-κρανική εποχή**.<sup>24</sup> Έχουμε, έτσι, ολοφάνερη τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η προφητεία του «έμφυλου

<sup>19</sup> Πριν τα παγκόσμια γεγονότα θα υπάρξουν 2 σημεία κατά τον μητροπ. Νεόφυτο της Μόρφου: α. **Ο Ερντογάν θα εξουδετερωθεί** και β. **θα γίνει επίθεση στο Ιράν**. <https://www.imdle0.gr/htm/poly-new/v14.html>

<sup>20</sup> Περισσότερα: [https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1\\_prophecies\\_parts/10\\_Osios\\_Nilos-Efraim.pdf](https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf)

<sup>21</sup> Δείτε «Σημεία των καιρών» σελ. 112. «...Δυναμωμένος από την χάρη του Θεού είδε την Αγία Τριάδα, έτσι όπως είναι ζωγραφισμένη στις άγιες εικόνες, ενώ κάτω από την Αγία Τριάδα, είδε μια μεγάλη περγαμηνή από χρυσό, στην οποία ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα: **7500 από Αδάμ**... Οι Άγιοι (Νικόλαος και Γεώργιος) λοιπόν που τον κρατούσαν από τα μπράτσα, του είπαν: Βλέπε ότι, όχι το 1848, αλλά **το τέλος του ορατού κόσμου θα αρχίσει, όταν συμπληρωθούν 7500 χρόνια από κτίσεως Αδάμ (1992)**. Οπότε, πρόσθεσαν, άρχισε να κτίζεις το μοναστήρι στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου». [www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1\\_prophecies\\_parts/11\\_gegonota\\_glsif.pdf](http://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/11_gegonota_glsif.pdf)

<sup>22</sup> Θ τεύχος σ. 12 κλπ. [https://www.imdle0.gr/apocalypse/apocalypse\\_9.pdf](https://www.imdle0.gr/apocalypse/apocalypse_9.pdf)

<sup>23</sup> «Μαρτυρίες Προσκυνητών», Θεσσαλονίκη 2003, Ζουρνατζόγλου Νικόλαος, επισμηναγός. Διαβάστε επί πλέον αποσπάσματα: [https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/2\\_epitomos\\_parts/11\\_gPaisios+.pdf](https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/11_gPaisios+.pdf)

<sup>24</sup> <https://www.imdle0.gr/diaf/2014/03/u-krania.html>

**πολέμου**», η οποία προβλέπει ότι ο πόλεμος, επεκτεινόμενος, θα σαρώσει διά του Βυζαντίου τη Μέση Ανατολή και θα καταλήξει στη **μάχη του Αρμαγεδδώνα** στα χώματα του Ισραήλ. Και η κατάσταση στην Ουκρανία, με την επικρατούσα στρατιωτικό-πολιτική ένταση μεταξύ των ανατολικών και δυτικών επαρχιών της χώρας, που επηρεάζει και τα εκκλησιαστικά δρώμενα, οξύνθηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το Μάρτιο του 2014. **Θεωρείται από την Ε.Ε. εσκεμμένη η αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία**, για την οποία της επιβάλλει κυρώσεις.<sup>25</sup> Τρέχοντας προς τον 3ο παγκ. πόλεμο, η γενικότερη πνευματική κατάσταση<sup>26</sup> θα είναι σκοτεινιασμένη από τα πάθη, όπως βλέπομε ήδη, και όπως προβλέπει η Αποκάλυψη.

Ο **άγιος Νείλος ο μυροβλύτης** προείπε με ακρίβεια ότι μετά τον 20ό αιώνα, δηλ. μετά το 7500 από Αδάμ (1992), **θα γίνει η «8η Οικουμενική Σύνοδος»**,<sup>27</sup> όπως την ονομάζει, όταν καταπαύσουν οι ταραχές (πόλεμοι και εσωτερικές ακαταστασίες), διότι ως τότε **«θέλει φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρει ούτε αρχήν ούτε τέλος»!** Θα ειρηνεύσει τότε τον κόσμο **ο της Μεγάλης Βουλής «ισχυρός άγγελος»**<sup>28</sup> σταματώντας τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο και περιορίζοντας τη δράση των πονηρών πνευμάτων. Στη Σύνοδο αυτή των Ορθοδόξων, που προφητεύθηκε και από τον **άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ**,<sup>29</sup> ως γεωργός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, κατά τον άγιο Νείλο, **«θα διαλέξει τον σίτο από το άχυρο, και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι»...**, την περίοδο της αναλαμπής της Ορθοδοξίας.

### **3. Τα γεγονότα στην Ελλάδα.**

Πολλοί εύχονται να αρχίσουν τα μεγάλα γεγονότα για να βγούμε σαν χώρα από την επικρατούσα μιζέρια. Όμως υπαίτιοι δεν είναι μόνο οι ξένοι «Τροϊκανοί» για το χάλι μας, αλλά και εμείς οι Έλληνες, που έχομε αποκτήσει λίγο - πολύ τη χαμερπή νοοτροπία της διαφθοράς ηθών και αξιών, με την οποία ξεχνάμε ότι **ο άνθρωπος δεν προορίζεται να ζει σε υλικούς παραδείσους, αλλά στον Ουρανό**. Τα γεγονότα που έρχονται, πρώτα στην Ελλάδα, θα ξυπνήσουν πολλές συνειδήσεις για να σωθούν οι Έλληνες, με μετάνοια, από τα φοβερότερα του παγκοσμίου πολέμου.

Πριν την 5η σάλπιγγα, κατά την οποία γίνεται το κατέβασμα των Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη,<sup>30</sup> συμβαίνουν διάφορα γεγονότα στην Ελλάδα. **«Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της Πόλης»**, λέει μια προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού.<sup>31</sup> Αυτή η προφητεία μας πληροφορεί ότι πριν να λυθεί το ζήτημα της διοίκησης της Πόλης, αλλά και των στενών (του Ελλησπόντου ή Δαρδανελίων και του Βοσπόρου), θα υπάρξει θαλάσσια σύγκρουση στην περιοχή του Αιγαίου, οπότε θα εμφανισθεί σαν ειρηνοποιός **η ναυτική δύναμη του Χιλιάρμενου (1000 Ship Navy)**.<sup>32</sup> Η μάχη θα γίνει στη θάλασσα για τα έξι μίλια της αιγιαλίτιδος ζώνης, που το διεθνές δίκαιο επιτρέπει να γίνουν 12.

<sup>25</sup> Συμβούλιο της Ευρ. Ένωσης: «Τα μέτρα θεσπίστηκαν λόγω της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της εσκεμμένης αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας». <https://www.consilium.europa.eu/el/policies/sanctions/ukraine-crisis/>

<sup>26</sup> Σημείο εξ "ουρανού" από τις 16-7-2015 απειλεί για εκκλ. σχίσμα: <https://www.imdleio.gr/diaf/2015/09/sxisma.pdf>

<sup>27</sup> Από τον άγιο Νείλο: [https://www.imdleio.gr/diaf/2007/062\\_st\\_Nilus-AX-notes-genetics.pdf](https://www.imdleio.gr/diaf/2007/062_st_Nilus-AX-notes-genetics.pdf)

<sup>28</sup> Αποκ. 10:1. Αναλυτική ερμηνεία στο **Ε τεύχος**: [https://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse\\_e.pdf](https://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse_e.pdf)

<sup>29</sup> Περισσότερα στη σελ. 15 του Ε τεύχους της ερμηνείας της Αποκάλυψης, ως άνω.

<sup>30</sup> Ο άγιος γέροντας Παΐσιος (+1994) είχε αναφερθεί στις μάχες των Ρώσων για την Κωνσταντινούπολη: «Την Πόλη θα την έχουν πάρει οι Ρώσοι και θα μας τη δώσουν. Όχι ότι οι ίδιοι (οι διοικούντες) μας αγαπούν, αλλά θα υποχρεωθούν να μας τη δώσουν από τις περιστάσεις». Επίσης από το προαναφερθέν «Μαρτυρίες Προσκυνητών».

<sup>31</sup> Η 19η. [https://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1\\_prophecies\\_parts/02\\_AgKosmas.pdf](https://www.imdleio.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf)

<sup>32</sup> «Μιλάμε για ένα Ναυτικό 1000 πλοίων. Δεν είναι μόνο δικά μας πλοία. Είναι ένας διεθνής στόλος από όμοια σκεπτόμενα έθνη που λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις ασφαλείας σε όλο τον κόσμο». (Ναύαρχος Mike Mullen, Αρχηγός των Ναυτικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, Millington, Tenn. 7-9-2006).

**«Όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει κατά της Ελλάδος και φτάσει στα έξι μίλια, πράγματι θα καταστραφεί»,** έλεγε ο άγιος Παΐσιος, ερμηνεύοντας την προφητεία του αγίου Κοσμά: **«Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το άλλο τρίτο θα βαπτισθεί και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά».** (63η).

Συνεπώς ο πόλεμος γίνεται από τις αρπαχτικές διαθέσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, για την εκμετάλλευση των υποθαλασσίων κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου του Αιγαίου, που αντλούνται από φρέατα στα βαθιά νερά, όπως προβλέπεται από την πέμπτη σάλπιγγα της Αποκάλυψης. **Το σημάδι ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος είναι ότι «θα δούμε η Ελλάδα να παίρνει την πρεσβεία της από την Τουρκία και η Τουρκία την πρεσβεία της από την Ελλάδα»,** έλεγε ο άγιος Παΐσιος.<sup>33</sup> Και το άλλο σημάδι είναι αυτό του χιλιάρμενου (ή 1000-άρμενου),<sup>34</sup> που θα δοθεί πριν το κατέβασμα των Ρώσων, τότε που τα γεγονότα της 5ης σάλπιγγας θα αγγίζουν την Ελλάδα, χωρίς ουσιαστικά να την βλάψουν.

Πριν το χτύπημα των Τούρκων, στην Ελλάδα θα προσπαθούν να δώσουν **ηλεκτρονικές ταυτότητες** που θα έχουν όλα τα στοιχεία του κατόχου τους εξαρτημένα από ένα κωδικό, με σκοπό να γίνονται όλες οι συναλλαγές μέσω αυτών. Αυτές δεν πρέπει να τρέξουν να τις παραλάβουν οι πιστοί, όπως προέτρεπε ο άγιος Παΐσιος, γιατί είναι **αρραβώνας του σφραγίσματος του Αντιχρίστου** με άσχημες πνευματικές συνέπειες, και γιατί θα αρχίσουν τα μεγάλα γεγονότα.<sup>35</sup> Σ' αυτά περιλαμβάνονται α) **μεγάλος σεισμός,**<sup>36</sup> όπως προειπώθηκε, που θα προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμών, β) **πολιτειακή ανωμαλία,**<sup>37</sup> λόγω της μεγάλης διαφθοράς στον πολιτικό χώρο που αφήνει και **το μεταναστευτικό ανεξέλεγκτο** και γ) **πτώχευση του κράτους**<sup>38</sup> κάποιο καλοκαίρι. Και όταν τα πνεύματα αγριέψουν και θα έχουμε φτάσει σε **σχεδόν εμφύλιο,**<sup>39</sup> τότε θα μας επιτεθούν **οι Τούρκοι.**

Δεν πρόκειται να πάθουμε, σαν χώρα, κάτι σοβαρό από την Τουρκία, αντίθετα σύντομα θα ωφεληθούμε, όπως έλεγε ο άγιος Παΐσιος: **«Θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο. Εμείς δεν θα πάθουμε μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν... Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε μας. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι».** Και όταν είπαν στον άγιο: **«Γέροντα, τι χριστιανοί είμαστε; Ξέρεις έξω πόσο αμαρτωλά ζουν οι Έλληνες»;** εκείνος τους απάντησε σοφά:

<sup>33</sup> Επίσης από το «Μαρτυρίες Προσκυνητών», σελ. 280.

<sup>34</sup> Δείτε τις αναλογίες της εποχής της Τροίας με τη σημερινή εποχή των «Τροϊκανών» (33 αιώνες μετά), σε ιστορικά βίντεο με επεξηγηματικές παρεμβάσεις: <https://www.imdle0.gr/diaf/2014/vid04/1000-armeno.html>

<sup>35</sup> Το 2011, σε ανακοίνωσή της, «η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ανησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην έκδοση της ηλεκτρονικής «Κάρτας του Πολίτη», συνιστά δε στους Χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποίησής τους». Επίσης, η γερ. Λαμπρινή (+2002): **«Θα σας αναγκάσουν να πάρετε μια κάρτα-ταυτότητα. Θα κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με αυτή. Να μη την πάρετε, είναι του Αντιχρίστου. Όποιος την πάρει αμέσως ξεβαπτίζεται!»** Αποκάλυψη από τον π. Ιωάννη Καλαϊδή: **«Δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου, που άκουσε τις προσευχές μας κι έδωσε έλεος. Έτσι θα προηγηθούν (παρεμβληθούν) τα γεγονότα που θα γίνουν για την Πόλη και θα σταματήσει αυτό το κακό με τις ταυτότητες. Και μάλιστα μαζί με την Ελλάδα θα σωθούν κι άλλα κράτη, που είναι έτοιμα να πάρουν αυτήν την ταυτότητα».** <https://www.imdle0.gr/diaf/2016/vid4/gLabrini.html>

<sup>36</sup> Και από γερ. Λαμπρινή: [https://www.imdle0.gr/diaf/2016/vid4/gLabrini\\_bam.html](https://www.imdle0.gr/diaf/2016/vid4/gLabrini_bam.html)

<sup>37</sup> Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός: [https://www.imdle0.gr/diaf/files/poly11/iosif\\_vatopaidinos\\_gr-rus.mp3](https://www.imdle0.gr/diaf/files/poly11/iosif_vatopaidinos_gr-rus.mp3)

<sup>38</sup> Γέρων Νεκτάριος Βιτάλης (+2018), Καμάριζα Αττικής: **«Κάποια μέρα του καλοκαιριού θα ξυπνήσουμε και θα ακούσουμε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση ότι η Ελλάδα κήρυξε πτώχευση».** Ειπώθηκε στις 26 Μαΐου 2011. Περισσότερα: <https://www.imdle0.gr/diaf/2015/07/oxi.html>

<sup>39</sup> Εμφύλιος σε 5 πόλεις και για 5 μέρες στην Ελλάδα! <https://www.imdle0.gr/diaf/2018/kyrM.html#5>

**«Υπάρχει η μαγιά κι αυτή η μαγιά κρατάει την Εκκλησία και την Ελλάδα. Γι' αυτή τη μαγιά ο Κύριος θα κάμει ότι θα κάμει».**<sup>40</sup>

Η Ελλάδα θα μεγαλώσει: **«η Ελλάς, η Ελλάς θα δείτε σε λίγο πόσο θα γίνει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Όχι μόνο θα δείτε... θα έχει εξαίρετο και λαμπρό παράδειγμα εις όλη την Οικουμένη»**, έλεγε ο γέρον Σίμων ο Αρβανίτης.<sup>41</sup> Αλλά οι Έλληνες θα τραβήξουν πολλά, ανάλογα με τις συλλογικές και προσωπικές αμαρτίες και τη μετάνοιά τους.

Ο χαρισματικός πατήρ Σεραφείμ Δημόπουλος (+2008), από τη Λάρισα, έλεγε σε πολύτεκνο οικογενειάρχη στις αρχές του 2008: **«Να ασχοληθείς με τη γη, για να ζήσεις τα παιδιά σου. Γιατί, να, θα κοιμηθούμε ένα βράδυ και θα τα έχουμε όλα, και το πρωί θα ξυπνήσουμε και δεν θα έχουμε τίποτε».**<sup>42</sup> Και η γερόντισσα Λαμπρινή (+2002): **«Η Ελλάδα, μια ώρα, οικονομικά θα πέσει έξω! Τα λεφτά θα εξευτελιστούν. Τυχεροί όσοι θα έχουν χρυσό (ως μέσο συναλλαγής) και ένα κομμάτι γης»...**

Και οι αυθαιρεσίες των πολιτικών, οι οποίοι εκλέγουν οι ίδιοι πρόεδρο της Δημοκρατίας που δηλώνει αναρμόδιος να ασκήσει δημοκρατικές διεργασίες για τα εθνικά θέματα (όπως στη συμφωνία με τα Σκόπια), απαιτώντας δημοψήφισμα ή αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, καταστρέφουν την εμπιστοσύνη στην τωρινή μορφή του πολιτεύματος και προετοιμάζουν την ανατροπή του. Λέει η γερ. Λαμπρινή: **«Θα γίνονται εκλογές και δεν θα έχουμε κυβέρνηση! Θα έρθει καιρός που θα μας φέρουν άτομο απ' έξω να μας κυβερνήσει. Θα μας φέρουν και το Βασιλιά!»** Αμέσως ρώτησα τη γιαγιά... Το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει βασιλιά...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: **Και ποιος είναι αυτός που θα υπολογίσει Σύνταγμα; Ο Κύριος έχει (προσωρινά) αποστρέψει το πρόσωπό του από εμάς τους Έλληνες!** Επίσης: **«Έρχεται μεγάλη φτώχεια... Θα αναγκαστείς να φοράς τα παλιά σου ρούχα και θα λες «είχα εγώ τόσο ωραία ρούχα»;** **Δεν θα μπορείτε να φτιάξετε τίποτα! Όποιος πρόλαβε και έφτιαξε σπίτι πρόλαβε».**<sup>43</sup>

Θα πέσει και μεγάλη πείνα, λέει ο άγιος Κοσμάς: **«Πολλοί θα χάνονται από την πείνα»** (38η). Επίσης: **«Μια χούφτα μάλαμα μια χούφτα αλεύρι»** (40η). Και: **«Αν βρίσκουν στο δρόμο ασήμι, δεν θα σκύβουν να το πάρουν. για ένα όμως αστάχυ θα σκοτώνονται ποιος να το πρωτοπάρει...»** (53η). Επίσης: **«Ένα ψωμί θα χαθεί το μισό, και ένα ολόκληρο»** (88η, μάλλον θα καταστραφεί η μισή σοδιά γιατί στη μέση του θερισμού θα αρχίσουν τα μεγάλα γεγονότα, και δεν θα θερίσουν ούτε τον επόμενο χρόνο).

Λέει και η γερ. Λαμπρινή: **«Θα τρως ξερό ψωμί στο σπίτι σου και ο γείτονας θα σε ζηλεύει γιατί αυτός δεν θα έχει!»** Ερώτηση: Δηλαδή θα είναι όπως στη κατοχή;

Απάντηση: **«Χειρότερα από τότε!... Φαντάσου ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα με το πρωινό του, το μεσημεριανό του, το βραδινό του και αναγκαστικά θα έρθει στο χωριό του, να τρώει ένα κομμάτι καλαμποκίσιο ψωμί και ένα αυγό τηγανιτό και αυτή μπορεί να είναι η τροφή του για όλη τη μέρα!... Θα περιποιείσαι το κήπο σου και θα περνάει κάποιος στο δρόμο, θα βλέπει τον κήπο σου, θα παίρνει φόρα, θα ρίχνει το φράχτη και δε θα μπορείς να τον σταματήσεις! Θα λέει φίλε πεινάω, πεινάνε τα παιδιά μου, για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε και έδειξε ταραγμένη»!**<sup>44</sup>

Η πείνα θα αρχίσει στην Ελλάδα όταν έχουμε κοινωνικό-οικονομικό πόλεμο, πριν τον παγκόσμιο.

<sup>40</sup> Από το «Μαρτυρίες Προσκυνητών», σελ. 278.

<sup>41</sup> Το (70) από τα επιλεγμένα αποφθέγματα του γέρ. Σίμωνος: [https://www.imdleio.gr/diaf/2012/gSimon\\_Arban.pdf](https://www.imdleio.gr/diaf/2012/gSimon_Arban.pdf)

<sup>42</sup> <https://www.imdleio.gr/diaf/2011/11/warnings.pdf>

<sup>43</sup> Μετά το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος: <https://www.imdleio.gr/diaf/2015/07/oxi.html>

<sup>44</sup> Ως άνω, αλλά και εκτυπώσιμο: <https://www.imdleio.gr/diaf/2015/07/oxi.pdf>



Έλεγε ο γέρων Σίμων: **«Θα έρθει μια τέτοια πείνα, που η πείνα του 1941 δεν είναι τίποτα, μπροστά σ' αυτή που έρχεται».** Η κυρία τον ρώτησε, αν θα γίνει πόλεμος και απάντησε: **«Κάτι άλλο θα γίνει, παιδί μου».** (27ο).

Επειδή τα γεγονότα έρχονται με μία σειρά, γνωστή από τις προφητείες, μπορούμε να έχουμε τα προηγούμενα σαν σημάδια για τα επόμενα. Δηλ. δεν θα πάμε στην Πόλη αν δεν γίνει ο Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος. Και δεν πρόκειται αυτός να γίνει αν δεν γίνει ο Έλληνο-Τουρκικός. Και πάλι αυτός δεν πρόκειται να γίνει πριν εξασθενήσει υπερβολικά το κράτος και να βρεθούμε σχεδόν σε εμφύλιο κ.ο.κ.

Θα πάμε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού κατέβουν εκεί οι Ρώσοι τον καιρό της 5ης σάλπιγγας. **Τότε η Πόλη θα διοικείται από Ρώσους, Έλληνες, και Ευρωπαίους.**<sup>45</sup> Αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει λίγους μήνες, και θα μετατραπεί στον **παγκόσμιο πόλεμο της 6ης σάλπιγγας**, γιατί οι "σταυροφόροι" του πάπα, Νατοϊκοί, θα θελήσουν να διώξουν τους Ρώσους από την περιοχή και αυτοί θα αντιδράσουν. Θα κατέβουν στη Μέση Ανατολή, όπου δίπλα στη Νεκρά Θάλασσα, στο μέρος όπου παλιότερα τιμωρήθηκαν οι Σοδομίτες, θα γίνει μια εξολοθρευτική μάχη μεταξύ των στρατών της Δύσης και της Ανατολής. Οι Ρώσοι θα αναγκασθούν να επιστρέψουν στην Πόλη, υπερασπιζόμενοι τα στενά. Τότε είναι που **«στην Πόλη θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι (μοσχαραάκι) θα πλέξει (=πλεύσει)»** (58η). Όταν ο πόλεμος σταματήσει με την επέμβαση του Θεού, οι Ρώσοι θα κρατάνε ακόμα την Πόλη. **«Την Πόλη θα την έχουν πάρει οι Ρώσοι και θα μας τη δώσουν. Όχι ότι οι ίδιοι (οι διοικούντες) μας αγαπούν, αλλά θα υποχρεωθούν να μας τη δώσουν από τις περιστάσεις»**, είπε ο άγιος Παΐσιος.<sup>46</sup> Και άλλη σχετική προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού συμφωνεί: **«Η μεγάλη μάχη θα γίνει στην Πόλη. Εκεί θα μαζωχτούν όλα τα κράτη και θα χυθεί τόσο αίμα που θα κολυμπήσει μοσχάρι. Νικητής θα βγει το ξανθό γένος. Εμείς θα είμαστε με το ξανθό γένος».** (110η).<sup>47</sup>

Αυτές είναι οι βασικές προφητείες, που μας αφορούν. Υπάρχουν όμως και άλλες που διευκρινίζουν τα γεγονότα περισσότερο. Λέει, πχ, ο άγιος Κοσμάς: **«Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες, δεν θα προφθάσουν όμως».** (69η). Οι «σύμμαχοι» θέλουν να μας χρησιμοποιήσουν στους "ειρηνευτικούς" πολέμους τους, αλλά θα τους προλάβουν άλλα γεγονότα. Άλλη, η 110η του αγίου Κοσμά, και 103η της συλλογής Τριανταφύλλου, προβλέπει ότι θα γίνει η Εγνατία οδός, κάτι που πραγματοποιήθηκε, και ότι τα στρατεύματα θα περνούν απ' αυτή για την Πόλη, που καλύτερα να μη συμβεί: **«Όταν γίνει η Εγνατία οδός, τα στρατεύματα θα περάσουν από αυτήν. Η κεφαλή των στρατευμάτων θα φθάσει στην Κωνσταντινούπολη και η ουρά θα βρίσκεται στην Αυλώνα».**

Να σημειωθεί ότι ενώ τα «Εξαμίλια» του αγίου Κοσμά είναι τα ναυτικά 6 μίλια, όπως είπε ο άγιος Παΐσιος, άλλες μικρότερες εσωτερικές συγκρούσεις στην Ελλάδα, είτε με παρεπιδημούντες αλλοδαπούς, είτε με διείσδυση εχθρών από τα βόρεια σύνορά μας, καθόλου δεν αποκλείονται.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Από το «Μαρτυρίες Προσκυνητών», κατά τον άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, σελ. 278.

<sup>46</sup> Ως άνω. Βλ. αποσπάσματα: [https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/2\\_epitom0s\\_parts/11\\_gPaisios+.pdf](https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/2_epitom0s_parts/11_gPaisios+.pdf)

<sup>47</sup> Είναι το 32ο του Κ. Β. Τριανταφύλλου, και ελέχθη στον Κολινδρό Πιερίας. Υπάρχει και μυστικότερο νόημα στους λόγους του ισαποστόλου αγίου Κοσμά. Έτσι «ξανθό γένος» είναι οι Ορθόδοξοι, "εξ άνθους" Χριστού. Τριχρονίτικο δαμάλι, οι τρεις χρόνοι στους οποίους υπήρχαν Χριστιανικές αυτοκρατορίες στη Γη, που τιμούσαν επίσημα την Ουράνια Τράπεζα με τον «μόσχο τον σιτευτό». Τώρα ξέπεσαν στην επίγεια Τράπεζα με τον μόσχο τον χρυσό... και στον μεταξύ τους (των Χριστιανών) πόλεμο. Αιτία για τον πόλεμο θα είναι ο πάπας του Βατικανού: **«Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία»**, λέει ο άγιος Κοσμάς. (90η).

<sup>48</sup> Στα Εξαμίλια της Κορίνθου θα γίνει εσωτερική σύγκρουση, λέει προφητεία του αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου. Δηλ. **«Αλλοίμονό σου Πελοπόννησε, θα πολεμηθείς, όχι από ξένο κίνδυνο, αλλά ντόπιο. Πλείστα νεκρά σώματα θα μείνουν στο Εξαμίλι».** [https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1\\_proph0cies\\_parts/10\\_Osios\\_Nilos-Efrain.pdf](https://www.imdle0.gr/diaf/files/proph/1_proph0cies_parts/10_Osios_Nilos-Efrain.pdf) σελ. 109.

Με πολλούς τρόπους ο Χριστός<sup>49</sup> και οι άγιοι μας προειδοποιούν. **Η αγία Χρυσή**, η Νεομάρτυς, σε ζωντανή εμφάνισή της προειδοποίησε για κατέβασμα «Τούρκων» από το Βορρά, που «την κυνηγούν»!<sup>50</sup> Ο άγιος Παΐσιος προειδοποιούσε να προσέχομε τους Αλβανούς. Και η **αγία Σοφία της Κλεισούρας** λέει ότι, θα γίνει 3ος παγκόσμιος πόλεμος και θα γίνει στάχτη το Μοναστήρι της<sup>51</sup> ...

Οι μαζικά ερχόμενοι στην Ελλάδα μετανάστες θα διαδραματίσουν κι αυτοί τον ρόλο τους στα εσωτερικά γεγονότα της χώρας. Οι περισσότεροι θα δημιουργήσουν προβλήματα επιτείνοντας την εσωτερική ένταση που δημιουργείται ήδη από πολλές αιτίες. Μία από αυτές είναι και η ψευτο-συμφωνία των Πρεσπών για την οποία και τις συνέπειές της, είναι υπόλογοι όλοι οι υποστηρικτές της. Στον πιστό λαό, αλλά κυρίως στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δόθηκαν δύο προειδοποιητικά «σημεία» μόλις ανέλαβε την εξουσία, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Το 1ο για **να θυμίζει τις Πρέσπες**, διότι η υπόθεση δεν έκλεισε! Πρόκειται για το ξαφνικό μετεωρολογικό φαινόμενο που έπληξε περιοχές της Βορείου Ελλάδος και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική, αλλά **ξεκίνησε από τις Πρέσπες**.<sup>52</sup> Το 2ο για **να θυμίζει τις εκτροπές από τον νόμο του Θεού** των ψηφισμένων από την προηγούμενη κυβέρνηση νόμων που πλήττουν την Ορθοδοξία, την οικογένεια και ιδίως τα παιδιά. Αν η διοικούσα Εκκλησία δεν επιμένει να γίνουν αλλαγές στα σχετικά νομοσχέδια, τότε θα έρθει **ο μεγάλος σεισμός**,<sup>53</sup> που θα έχει και στην ίδια επιπτώσεις. Προειδοποιητικός ήταν ο σεισμός των Αθηνών της 19ης Ιουλίου 2019, στις 2:13 τοπική ώρα, μεγέθους  $M_L=5,1$ <sup>54</sup> ( $M_w=5.3$  από CSEM).<sup>55</sup> «Όπως είπε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας η δόνηση έγινε αισθητή στη μισή Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο **"δεν τον περιμέναμε το σεισμό γιατί θεωρούσαμε ότι η Πάρνηθα έχει εκτονωθεί"**».<sup>56</sup> Δεν εκτονώνεται όμως έτσι, με την πάροδο του χρόνου, ο «θυμός» του Κυρίου, όπως λέει ο προφήτης: **«Ιδού σεισμός παρά Κυρίου και οργή εκπορεύεται εις συσεισμόν, συστρεφομένη επί τους ασεβείς ήξει. Και ουκ έτι αποστρέψει ο θυμός Κυρίου, έως αν ποιήσει αυτό και έως αν στήσει αυτό από εγχειρήματος καρδιάς αυτού· επ' εσχάτου των ημερών νοήσουσιν αυτά»**. (Ιερεμίας 23:19). Έξαφνα θα ξεσπάσει η «οργή Κυρίου» δηλ. απότομα θα αποσταθεροποιηθεί η κατάσταση στη γη, διότι οι άνθρωποι μόνοι τους το θέλησαν.

<sup>49</sup> Στην περιοχή της Κορίνθου υπήρξε μια προειδοποίηση με τον Εσταυρωμένο στον ναό του αγίου Νικολάου στο χωριό Ασπρόκαμπος να δακρύζει το Φεβρουάριο του 2015, λίγο μετά τις εκλογές. <https://youtu.be/ziZHZsK7UGE>

<sup>50</sup> Εμφανίστηκε σε μία νεωκόρο έξω από την Αριδαία: <https://www.imdleio.gr/diaf/2011/11/warnings.pdf>

<sup>51</sup> Η **Αγία Σοφία της Κλεισούρας**, που αγιοκατατάχθηκε το 2012 και γιορτάζει στις 6 Μαΐου, ενημερώνει τους πιστούς με εντολή της Παναγίας να είναι έτοιμοι μετανοημένοι για την Κρίση (κατά τον θάνατο και την 2α Παρουσία) αλλά και για τον επερχόμενο 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα καταστρέψει τα 3/4 της ανθρωπότητας! <https://www.imdleio.gr/diaf/2018/agSofia.html>

<sup>52</sup> «Σπάνιο και πολύ έντονο χαρακτήρισε, από μέρους του, το φαινόμενο που έπληξε τη Χαλκιδική ο ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καρακώστας. Όπως είπε ο ίδιος, η εν λόγω καταιγίδα εντάσσεται στην κατηγορία «υπερκύτταρο» («super cell») που αποτελεί και τη μεγαλύτερη διαβάθμιση. Περιγράφοντας την πορεία του φαινομένου, ο ίδιος σημειώνει ότι **από την περιοχή των Πρεσπών ξεκίνησε μια ψυχρή αέρια μάζα**, πέρασε όλη την περιοχή του Βερμίου και των Πιερίων και κατέβηκε στην κοιλάδα της Ημαθίας και της Πέλλας. Όταν έφτασε στα παράλια του Θερμαϊκού Κόλπου, η καταιγίδα ενισχύθηκε με υγρασία και δυνάμωσε». <https://sputniknews.gr/ellada/201907113976605-kataigida-xalkidikh-katastrofh-xroniko-apologismos/>

<sup>53</sup> Για τον οποίο μεταφέροντας τα λόγια των γερόντων μίλησε ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος.

<sup>54</sup> <http://geophysics.geo.auth.gr/ss/CATALOGS/preliminary/prelcatDB.txt>

<sup>55</sup> <https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=780588#map>

<sup>56</sup> Επίσης: Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο ήταν στην περιοχή μεταξύ Μάνδρας και Μαγούλας. Η διάρκεια του σεισμού ήταν περίπου 15 δευτερόλεπτα. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 χλμ., με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι εκεί οφείλεται το γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός. <https://crashonline.gr/epikairoiti/1412919/sto-choro-ton-richter-i-athinatromos-apo-ta-5-1-ischyrotatoi-metaseismo-synolik-katagrafi/>

Από άγνοια της σύνδεσης των γεγονότων που αφορούν το φθαρτό γήινο σώμα, με αυτά που αφορούν την αθάνατη ψυχή, αποφασίζουν (οι άνθρωποι) σαν να μην υπάρχει η τελευταία ή σαν να είναι υλική κι αυτή, και επομένως να μην έχει ανάγκη τη χάρη και τη βασιλεία του Θεού που επιτυγχάνεται με την τήρηση των εντολών Του και την ευσέβεια. Αυτό προξενεί αμαρτίες και δημιουργεί την ανάγκη να επέμβει διορθωτικά ο πνευματικός νόμος. Και όσο πιο πολύ μακροθυμεί ο Θεός, δίνοντας καιρό μετανοίας, τόσο πιο απότομη και τόσο πιο ισχυρή, σαν **σίφουνας περιστρεφόμενος** κατά τον Ιερεμία, έρχεται η οδυνηρή πλέον διορθωτική επέμβασή Του στα πράγματα της γης.

**Οι Νινευίτες** μετανόησαν όλοι έγκαιρα στο κήρυγμα του προφήτη Ιωνά, άρχοντες και αρχόμενοι, αν και ήταν ξένος από την Ιουδαία, και δεν τους άφηγε περιθώρια μετανοίας: **«Τρεις ημέρες ακόμα και η Νινευί θα καταστραφεί!»** (Ιωνάς 3:4). **«Αυτοί οι βάρβαροι»**, λέει ο ιερός Χρυσόστομος, **«που δεν απολαύσανε επιμέλεια από κανένα, που δεν είδαν θαύματα, αλλά από ένα άνθρωπο που διασώθηκε από ναυάγιο άκουσαν τους λόγους που (ήταν τόσο σκληροί) που θα μπορούσαν να τους φέρουν σε απόγνωση και να τους βάλουν σε αμηχανία, ώστε ακόμα και να αγνοήσουν τα λεγόμενά του, όχι μόνο δεν καταφρόνησαν τα λόγια του προφήτη, αλλά και έχοντας περιορισθεί σε στενόχωρη διορία τριών ημερών, έκαναν τόσο ακριβή και με τάξη μετάνοια, ώστε να ανακληθεί η απόφαση (της καταστροφής της) υπό του Δεσπότη (Χριστού).<sup>57</sup>** Γι' αυτό ελέγχων ο Κύριος τους Ιουδαίους αλλά και όσους βλέπουν τα θαύματά του και ακούν την περιεχόμενη στα ευαγγέλια διδασκαλία του, αλλά δεν μετανοούν, έλεγε: **«Οι άνδρες της Νινευή θα αναστηθούν στην Κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατακρίνουν, διότι μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά και ιδού περισσότερα από του Ιωνά (διδασκαλία και θαύματα) είναι εδώ».** (Λουκ. 11:32).

Η μακροθυμία του Θεού φρενάρει ως τώρα τις πολύ άσχημες εξελίξεις, όπως έλεγε ο άγιος Παΐσιος: **«Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών, αλλά ακόμη ο Θεός κρατά φρένο. Χρειάζεται να κάνουμε πολλή προσευχή με πόνο, για να βάλει ο Θεός το χέρι Του. Να το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Έχει πέσει πολλή στάχτη, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσημα, για να φύγει».**<sup>58</sup>

Η προειδοποίηση, όμως, της καταιγίδας που ήρθε από τις Πρέσπες τον Ιούλιο, μετά τις εκλογές, αρχίζει να επαληθεύεται. Μετά το πολιτιστικό ξεπούλημα της Μακεδονίας, που είχε "προφητευθεί", όπως επισημάναμε από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν,<sup>59</sup> **ο Κυρ. Μητσοτάκης σκέφτεται με τη σειρά του να συνεχίσει τα ξεπουλήματα**, σύμφωνα με είδηση: **«Σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και αναφερόμενος στην συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε ότι συμφωνήθηκε να... συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας του οποίου η σύγκληση έχει να γίνει από το 2016! Και μάλιστα θα γίνει σε μία πόλη που είναι στην καρδιά του Ρ. Τ. Ερντογάν όπως ο ίδιος έχει δηλώσει περιγράφοντας τις πόλεις της «οθωμανικής καρδιάς του»: Την Θεσσαλονίκη!... Και τι θα συζητήσει τον Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας; Τα τουρκικά αιτήματα που έθεσε στην συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ο Τούρκος πρόεδρος: Την αλλαγή της συνθήκης της Λωζάνης του 1923 ή την «επικαιροποίησή της», όπως αποδέχεται και η ελληνική**

<sup>57</sup> Ομιλίες στη Γένεση, PG 53:219

<sup>58</sup> «Λόγοι Β», Σουρωτή. «Για να περάσεις στην βουλή τού Θεού, πρέπει να γίνεις "βουλευτής" του Θεού, όχι "βουλευτής" τού εαυτού σου».

<sup>59</sup> Η κλοπή του ωραίου Hellenic ή ωραίας Ελένης, που ξεκινά πολιτισμικά και συνδέει τα Έλληνο-Τουρκικά με τον Τρωϊκό πόλεμο, "προφητεύθηκαν" από τον Μάιο του 2018 από τον Ερντογάν: **«Έτος Τροίας 2018»** στη Θεσσαλονίκη! + περισσότερα: <https://www.imdleio.gr/diaf/2018/Troy2018.pdf>

**πλευρά με αλλαγή του θρησκευτικού προσδιορισμού των Ελλήνων μουσουλμάνων σε εθνοτικό, δηλαδή τον χαρακτηρισμό τους ως Τούρκων και την επαναλειτουργία των τζαμιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη! Στη Θεσσαλονίκη ζήτησε τη... Ροτόντα! Ναι, θέλει να επαναλειτουργήσει η Ροτόντα ως τζαμί! Σε ότι αφορά την μουσουλμανική μειονότητα, απαίτησε ο Ρ. Τ. Ερντογάν να αποδεχθεί η Αθήνα ότι είναι Τουρκική, τόσο στην Θράκη, όσο και στα Δωδεκάνησα!...**<sup>60</sup>

Η κατάσταση θα γίνεται όλο και πιο χασομική με τις επερχόμενες παντός είδους καταστροφές (γεωφυσικές, πολεμικές, οικονομικές, πείνες, επιδημίες κλπ) που θα έχουν αιτία το σκοτεινιάσμα από τα πάθη των διανοιών των ανθρώπων,<sup>61</sup> άμεση ή έμμεση (λόγω του πνευματικού νόμου). Η χειρότερη, με αιώνιες επιπτώσεις, καταστροφή είναι η πνευματική. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να στραφούν στον Χριστό με μετάνοια οι Χριστιανοί για την επίλυση των προβλημάτων τους. Γι' αυτό κάθε αληθινή προφητεία, όπως η Αποκάλυψη έχει κέντρο τον Ιησού Χριστό: **«Γιατί η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα (=το κύριο θέμα και νόημα) της προφητείας»** (Αποκ. 19:10). Οι άγιοι διά των προφητειών τους μας βοηθούν να σωθούμε πνευματικά και σωματικά. Μια καθαρά πνευματική προειδοποίηση αποτελεί η προφητεία του αγίου Κοσμά: **«Θαρθεί μια φορά ένας ψευδοπροφήτης· μη τον πιστέψετε και μη τον χαρείτε. Πάλι θα φύγει και δεν θα μεταγυρίσει».** (107η). Ο άγιος Παΐσιος γράφεται ότι είπε, παρομοίως: **«Και μη λησμονήσετε Χριστιανοί μου να γυρίσετε την πλάτη στους δήθεν πνευματικούς προφήτες, οι οποίοι εξ αφορμής της «καταιγίδας» που έρχεται στη Βαλκανική θα επιχειρήσουν να παρασύρουν τους ανθρώπους. Ο ουρανός έχει βάλει στρατιές αγίων και αγγέλων για να τους κατατροπώσουν».**<sup>62</sup>

Συνοπτικά: **«Έρχονται δύσκολα χρόνια· θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θα έχουν μεγάλο διωγμό οι Χριστιανοί. Και βλέπεις, οι άνθρωποι ούτε καν καταλαβαίνουν ότι ζούμε στα σημεία των καιρών, ότι προχωρεί το σφράγισμα. Είναι σαν να μη συμβαίνει τίποτε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι θα πλανηθούν (σχεδόν) και οι εκλεκτοί».**<sup>63</sup>



Το παρόν, εκτυπώσιμο: <https://www.imdleio.gr/diaf/2019/sim-kairwn.pdf>

Αντίστοιχη ιστοσελίδα: <https://www.imdleio.gr/diaf/2019/sim-kairwn.html>

5/18 Οκτωβρίου 2019.

Οσίου Ευδοκίμου Βατ. / Ευαγγελιστού Λουκά

**Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης**

<sup>60</sup> [https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/807274\\_spetsas-syngkaleitai-anotato-symvoylio-synergasias-elladas](https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/807274_spetsas-syngkaleitai-anotato-symvoylio-synergasias-elladas)

<sup>61</sup> Η Αποκάλυψη παρακολουθεί αυτό το σκοτεινιάσμα, που κρύβει τον ήλιο της Δικαιοσύνης από τις διάνοιες των εμπισθών. Έφτανε το 1/3ο στην 4η σάλπιγγα (2010): [https://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse\\_c.pdf](https://www.imdleio.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf) σελ.57. Περισσότερα γι' αυτήν και το ηφαιστειο της Ισλανδίας: [https://www.imdleio.gr/diaf/2010/4th\\_salpiga.pdf](https://www.imdleio.gr/diaf/2010/4th_salpiga.pdf)

<sup>62</sup> «Καταιγίδα έρχεται στα Βαλκάνια!»! [https://www.imdleio.gr/diaf/2017/kataigida\\_sta\\_Balkania.pdf](https://www.imdleio.gr/diaf/2017/kataigida_sta_Balkania.pdf)

<sup>63</sup> Βλ. Ματθ. 24:24 και Μάρκ. 13:22. Λόγοι Β, «Τα σημεία των καιρών».