

Στους νέους τῆς Ἑλλάδας πού σκέφτονται νὰ μεταναστεύσουν.



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Σὲ σένα κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας θέλω νὰ μιλήσω, σὲ σένα πού σὲ ποτίζουν μὲ τὸ δηλητήριο τῆς ἀνέχειας καὶ τόσο δίκιο ἔχεις νὰ θέλεις νὰ φύγεις, γιὰ νὰ λευτερωθεῖς ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ ἀβέβαιο. Σὲ σένα πού γιὰ λόγους ἀνασφάλειας ἔχεις «ὄνειρο» νὰ γίνεις μετανάστης, στέλνω ἐτοῦτες τὶς σκέψεις μου καὶ σὲ παρακαλῶ ρίξε μία ματιά, μετὰ κἄνε ὅ,τι σὲ προστάζει ἡ καρδιά καὶ ἡ ψυχὴ σου.

Ἡ γενιά σου παρουσιάζεται ὡς ἡ πλέον ἀδικημένη καὶ τὴν ἀδικία πού ὑφίστασαι τὴν προβάλλουν καὶ τὴν στηρίζουν μὲ πάθος ὅλα τὰ μέσα πού ἐπιθυμοῦν τὸν ἐκπατρισμό σου. Τὰ μέσα πού ἔχουν πληρωθεῖ ἀδρὰ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν ἐκείνους πού ἐπιθυμοῦν μία Ἑλλάδα ὀρφανὴ ἀπὸ τὸν ἀνθὸ τῆς νιότης της, μία Ἑλλάδα ἀνύπαρκτη. Σὲ ἔπεισαν καὶ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη περισσότερο νὰ θέλουν νὰ σὲ πείσουν, σπέρνοντας στὴν ψυχὴ σου τὸν τρόπο τοῦ ἀναξιοπαθοῦντα, ὅτι ἡ μόνη λύση εἶναι ὁ ξεριζωμός σου.

Κανεὶς ποτὲ δὲν σοῦ εἶπε καὶ οὔτε πρόκειται νὰ σοῦ ὁμολογήσει, ὅτι ἡ δικὴ σου ἡ γενιά εἶναι εὐλογημένη, γιὰτὶ τάχθηκε στὴν πρώτη γραμμὴ πολέμου. Σοῦ ἀπέκρυψαν τὸ ποιὸς εἶσαι ἀληθινὰ καὶ ὅτι τάχθηκες γιὰ νὰ προσθέσεις ἀκόμη μία φωτεινὴ σελίδα στὸ ἀναρίθμητο βιβλίο τῆς

Ἑλληνικῆς καταβολῆς σου. Καταβολή πού θέλουν νὰ ἀφανίσουν... Ὅμως τώρα, σέ σένα κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας ρίχεται ὁ κλῆρος τῆς Μοίρας κι ἐσὺ εἶσαι πού θὰ πάρεις τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸ ἂν θὰ ἐπιτρέψεις νὰ μεταμορφωθεῖ ἡ Ἑλλάδα τοῦ Φωτὸς σέ....μουσουλμανικὴ Ἑλλάδα, ὅπως ἐπιτάσσουν τὰ σχέδια τῆς νέας ἐποχῆς. Ὁ σημερινὸς πόλεμος πού βιώνεις --καὶ μαζὶ μὲ σένα ὅλοι μας τὸν ὑποφέρουμε-- εἶναι πρωτόγνωρος καὶ ἀριστοτεχνικὰ στημένος. Τί θὰ κάνεις λοιπὸν παιδί μου; Θὰ προδώσεις τὴν Πατρίδα σου ἐγκαταλείποντας τὴν στὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων ποῦ κατέκλυσαν ἐτοῦτα τὰ θεία χῶματα, ὀρμώμενοι κι ἐπικουρούμενοι ἀπὸ τὸ φθονερὸ τῶν σκοτεινῶν της πολέμιων; Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα γνωρίζει ὅτι ὁ Ἕλληνας ὅσο ἐξασθενημένος καὶ νὰ ἦταν, πάντα στάθηκε ἀπέναντι στὸν ἐχθρὸ μὲ σθένος καὶ αὐτοθυσία, στὸν κλασσικὰ δοσμένο πόλεμο τῆς πρώτης γραμμῆς καὶ τῶν χαρακωμάτων, γι' αὐτὸ καὶ τώρα προσπαθοῦν νὰ ἐπιτάξουν ἀπέναντί σου μία ἀρρωστημένη μορφή ἀνέχειας, ἕναν ἀόρατο καὶ παντοδύναμο ἐχθρὸ, ἀφοῦ πρῶτα κατάφεραν νὰ σ' ἐγκλωβίσουν στὴν παγίδα τῆς ὑπερεπάρκειας. Ὅμως ὁ Ἕλληνας δὲν εἶχε ποτὲ τοῦ ἀνάγκη τὰ πολλά, μόνο τὴν οὐσία χρειαζότανε γιὰ αἴτιο καὶ ἀφορμὴ του. Τὴν οὐσία πού κατόπτριζε τὴν ἴδια τὴν ψυχὴ του καὶ τοῦτο ἀποτυπώθηκε μέσα ἀπὸ μία σταγόνα λάδι, πού πολὺ πρόσφατα ἐνδυνάμωσε τὸν Ἕλληνα γιὰ νὰ πεῖ ΟΧΙ καὶ νὰ βροντοφωνάξει ΑΕΡΑ, μέσα στὸν ἀέρα πού ἔδωσε ζωὴ στὸ λιόδεντρό του (τὸ δέντρο τῆς δικῆς σου γῆς πού σου δωρήθηκε νὰ σέ κρατήσῃ δυνατό).! Κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας, ἔχεις μία μεγάλη ὀφειλή: Νὰ στηρίξεις τὴ Φυλὴ πού σ' ἔσπειρε καὶ στήριξε τὸ κύτταρό σου μέσα στὸ ἀναρίθμητό του αἰῶνα καὶ τώρα σέ στέλνει στὸν ἐχθρὸ μπροστά, γιὰ νὰ σοῦ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποδειχθεῖς Ἕλληνας καὶ πάλι. Τὸ ὀφείλεις στὴν ἱστορία τῆς ἱερῆς σου Πατρίδας, ἀλλὰ καὶ στὸ ἀνιστόρητό της πανάρχαιας πορείας σου πού μὲ τέχνη σου ἀποκρύβουν. Ἡ ἀντίσταση σέ τοῦτο τὸν βρώμικο πόλεμο εἶναι ὑπόθεση τῶν ἀμιγῶς Ἑλλήνων. Καὶ ὅλοι ὅσοι χρεωνόμαστε γιὰ Ἕλληνες, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ν' ἀκολουθήσουμε τὴν ἐντολὴ τῶν προγόνων καὶ νὰ λογιστοῦμε ὅτι ἐγκαταλείποντας τὴ γῆ μας, εἴμαστε ἀπλῶς ὑπάκουοι στὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν της πού θέλουν τὴν Ἑλλάδα ἐξαφανισμένη. Κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας, ἂν σέ τούτη ἐδῶ τὴν προκλητικὴ συγκυρία ἐγκαταλείψεις τὴ μάχη, ἀφήνεις τὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου ἔρμαιο στὰ σχέδια τῶν ἀπέναντι. Ἀφήνοντας τώρα τὴν Ἑλλάδα, εἶναι σὰν νὰ ρίχνεις τὴν ἀσπίδα σου στὸ χῶμα καὶ νὰ ἐγκαταλείπεις τὸ πεδίο τῆς μάχης. Θυμήσου ὅτι ἡ μεγαλύτερη ντροπὴ γιὰ τὸν πρόγονό σου ἦταν νὰ τὸν ἀποκαλέσουν ρίψασπι. Ὅρος πού χαρακτηρίζει τὸν ἀτιμασμένο, ἐκεῖνον

πού ἀπέρριψε τὴν ἀσπίδα τοῦ στὴν μάχη καὶ πέρασε στὴ συλλογικὴ μνήμη σὰν ἄνανδρος, μικρόψυχος καὶ ψοφοδεὴς . Ντροπὴ πού οὔτε ὁ θάνατος δὲν ξέπλυνε ποτέ. Θαρσεῖν χρὴ ταχ' αὔριον ἔσετ' ἄμεινον (πρέπει νὰ ἔχεις θάρρος, ἴσως αὔριο θὰ εἶναι καλύτερα)... Λόγος ἀθάνατός της Νόησης Ἀθηνᾶς πού διὰ στόματος Ὀδυσσέως ἀπέτρεψε τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὸ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν προσπάθειά τους, ὀδηγώντας τους καὶ πάλι στὸν πόλεμο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἐτούτης τῆς ρήσης εἶναι πάντα ζωντανὸ στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων καθὼς ὀδήγησε στὴν καταδρομικὴ ἐπιχείρηση τοῦ Δούρειου Ἴππου καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμψυχώνει τοὺς Ἕλληνες, ὡς καταδρομεῖς πολεμιστὲς πού εἶναι ἀπὸ τὴ φύση τους... Θαρσεῖν χρὴ διότι ἡ ἔννοια Ἕλλην, δὲν εἶναι προσδιορισμὸς ὑπηκοότητας, εἶναι χρέος Μνήμης, Ἔθνους καὶ πάνω ἀπ' ὅλα εἶναι ΤΙΤΛΟΣ!...

Ἐδῶ εἶναι ὁ Πόλεμος, ἐδῶ καὶ ἡ γιορτὴ του!

Πηγή : www.orthodoxia-ellhnismos.gr ›