

Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



«Ευτυχής είναι αυτός που γνωρίζει την ιστορία του, διότι αυτή τον διδάσκει και αυτή τον καθοδηγεί».

Θα ήθελα μ' όλο το σεβασμό στην Πολιτική Ηγεσία της χώρας μου, ν' αναφερθώ σε τρία πρόσφατα ιστορικά γεγονότα, για να παραδειγματισθεί όλη η πολιτική Ηγεσία της χώρας μας, και να φθάσει και να σταθεί, επί τέλους στο ύψος των σημερινών περιστάσεων διότι σήμερα δεν διακυβεύονται μόνο τα οικονομικά στην Πατρίδα μας.

ΠΡΩΤΟΝ: Περί τα τέλη του 19^{ου} αιώνα, η Ελλάς εκήρυξε πτώχευση δια χειλέων Χαρ. Τρικούπη και ακόμη οι Τούρκοι τότε μας πήραν φαλάγγι και παρ' ολίγον θα κατελάμβαναν την Αθήνα (1897). Και! όμως μέσα σε 10-15 χρόνια με συνδυασμό αξίων ηγετών της, κατόρθωσε να αναδιοργανωθεί το Κράτος των Ελλήνων, να ανασυγκροτήσει το Στρατό του και με τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους, να διπλασιάσει την Ελλάδα.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Το 1923 η Πατρίδα μας κατεστραμμένη από δύο πολέμους και μετά το αποκορύφωμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, κατόρθωσε να ξανασταθεί όρθια, με άξιους ηγέτες και να δεχθεί και να αφομοιώσει στους κόλπους της 3.500.000 Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.

ΤΡΙΤΟΝ: Το 1929 η Ελληνική οικονομία είχε καταρρεύσει, παρασυρθείσα από την παγκόσμια κρίση της Εποχής εκείνης. Παρ' όλα αυτά

μέσα σε 10 χρόνια κατόρθωσε ν' ανακάμψει την Οικονομία της, να οργανώσει την άμυνά της, να εξοπλίσει άρτια το Στρατό της, να αναπτύξει στο μέγιστο το Εθνικό φρόνημα των Ελλήνων και να δημιουργήσει το Αλβανικό Έπος του 1940 και την εθνική αντίσταση κατά του φασισμού. Με αποτέλεσμα ν' αυξήσει την έκταση της Χώρας μας, δια των Δωδεκανήσων.

Η Ελλάς δεν είναι φτωχή χώρα. Όλοι οι Έλληνες αντελήφθησαν τι θα πει φτωχή Χώρα, όταν με τα δυστυχώς θλιβερά γεγονότα από τον σεισμό στην Αϊτή είδαν σε έκταση από τις τηλεοράσεις και αλλού αργότερα και πρόσφατα στις Μπαχάμες, τι θα πει φτωχή χώρα.

Το 1974 η Ελλάς σαν Κράτος δεν όφειλε σε κανένα πιστοοικονομικό Οργανισμό. Από τότε και μέχρι σήμερα, παρά τον πακτωλό των χρημάτων που έλαβε η χώρα μας, έφθασε σήμερα στο σημείο, να φύγουν όλα τα χρήματα από τα ταμεία του Κράτους και να μετακομίσουν στα χέρια επιτήδειων και πολλών ανάληπτων Ελλήνων, με αποτέλεσμα σήμερα να ζει το Κράτος και να λειτουργεί με δανεικά. Κύριος λόγος, οι ανάξιες και ανίκανες Κυβερνήσεις λαϊκιστών των ετών της περιόδου αυτής, και μερίδα κρατικών λειτουργών, με κύριο μέλημα όχι την φροντίδα του Δημοσίου πλούτου, αλλά την «Αρπαχτή».

Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο εξουσίας και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τους Πολιτικούς μας. Το Κράτος(Στρατός, δημόσιο, Δεκο, Παιδεία κ.λ.π.), δεν διοικούνται από τα Υπουργεία, αυτά δίδουν οδηγίες και κατευθύνσεις, διοικούνται μόνο από την ιεραρχία των, με δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Τι! Έγινε λοιπόν στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια του λαϊκισμού, το Κόμμα και τα συνδικάτα, με το έτσι θέλω, ανέλαβαν την εξουσία και κατάντησαν την χώρα άναρχο αλώνι. Άρα! Το Κράτος θέλει επανοργάνωση, στο πνεύμα της ιεραρχίας, της ευθύνης και του παραδείγματος, για να δύναται σ' όλους τους τομείς του ,να λειτουργεί κανονικά, υπό οιαδήποτε συνθήκας.

Το μεγάλο πρόβλημα, πέραν πάσης αμφιβολίας, της Ελλάδος συνειδητοποιημένο στον Σκεπτόμενο Έλληνα είναι **πολιτικό**. Στην πολιτική κονίστρα της πατρίδος μας βρίσκονται σήμερα νέοι άνθρωποι, έντιμοι και με καλές προθέσεις. Ήλθε λοιπόν η ώρα για το καλό της Πατρίδος μας να ενώσετε, όλα τα κόμματα μαζί τις Δυνάμεις σας και τότε να είσθε βέβαιοι, το 90% για να μην πω το 100% του Ελληνικού λαού θα σας ακολουθήσουν. Το θαύμα των Βαλκανικών πολέμων έγινε χάριν της κοινής

προσπάθειας δύο ηγετών της εποχής εκείνης που ανήκαν σε τελείως διαφορετικά πολιτικά μετερίζια (Κωνσταντίνος – Βενιζέλος).

Κλείνοντας τις σκέψεις μου, σας διαβεβαιώ ότι η βασική ελπίδα για να σωθεί ο Ελληνισμός και μετά την οικονομική αυτή κρίση είναι να ξεριζωθεί από την χώρα μας ο λαϊκισμός, που είναι υπεύθυνος για την διάλυση της Ελλάδος. Και! να επιστρέψουν τα κλεμμένα χρήματα στον Κρατικό κορβανά, από αυτούς που μαζί τα φάγανε. Διότι είναι σχήμα οξύμωρο, ένα Κράτος να βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και να έχει τόσους πλούσιους Έλληνες. Και! Αφετέρου σύμπνοια επιτέλους και συνεργασία, στα Εθνικά, Παιδείας, κοινωνικά και οικονομικά, θέματα της Πατρίδος μας. Είμαστε λίγοι, όλοι χρειαζόμαστε, παραδειγματιστείτε τουλάχιστον, από την πρόσφατη ιστορία της Πατρίδος μας

«Όστις τα παρελθόντα αγνοεί, τα μελλούμενα, δεν δύναται να προνοεί».

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**