

**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ.**

Η φωνή του ενορίτη.



Προς τους γονείς, παππούδες και γιαγιάδες.

**Λόγος συμβουλευτικός με την ευκαιρία της έναρξης
της νέας σχολικής χρονιάς και των κατηχητικών
σχολείων.**

Αγαπητοί αδελφοί.

Πριν από λίγες ημέρες άνοιξαν τα σχολεία και όλοι όσοι έχουμε παιδιά, τρέχουμε στα βιβλιοπωλεία για να ψωνίσουμε τα σχολικά είδη των παιδιών μας, φροντίζουμε να τα γράψουμε στα καλύτερα φροντιστήρια, και ακόμη δεν παραλείπουμε να ξεκινήσουμε κάποια αθλητική δραστηριότητα, έτσι ώστε τα παιδιά μας, να αποκτήσουν γερό και αθλητικό σώμα.

Έτσι αν με προσοχή παρατηρήσουμε τις ενέργειές μας και το ενδιαφέρον μας απέναντι στα παιδιά μας, θα διαπιστώσουμε ότι κάνουμε πολλά

α. για το σώμα των παιδιών μας (καλή τροφή, ρουχισμός, υπόδηση, γυμναστική) και

β. για να γεμίσουμε το μυαλό των παιδιών μας με γνώσεις (μαθηματικά, φυσική, ξένες γλώσσες, εκμάθηση μουσικών οργάνων κ.λ.π.) όπως ακριβώς φορτώνουμε τον εγκέφαλο του υπολογιστή μας με δεδομένα.

Όλα αυτά που κάνουμε για το σώμα και το μυαλό των παιδιών μας είναι καλά. Γεννιέται όμως ένα εύλογο ερώτημα: Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας έχουν και ψυχή; Αν ναι, τότε τι κάνουμε για την ψυχή των παιδιών μας;

Την απάντηση για το τι πρέπει να κάνουμε για την ψυχή των παιδιών μας, τη δίνει το Ιερό Ευαγγέλιο, στην περικοπή που διαβάζεται την πρώτη ημέρα του χρόνου, αλλά και στους αγιασμούς των σχολείων.

Η περικοπή αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη και ενηλικίωση του Ιησού Χριστού και καταλήγει ως εξής: «Και Ιησούς προέκοπτε, ηλικία, και σοφία και χάριτι, παρά Θεώ και ανθρώποις.» Δηλαδή ο Ιησούς αναπτυσσόταν σωματικά, πνευματικά (αποκτώντας σοφία), και ψυχικά, λαμβάνοντας τη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν αν το σώμα μας χρειάζεται τροφή, αν το μυαλό μας χρειάζεται τις γνώσεις, η ψυχή μας χρειάζεται τη χάρη του Θεού, για να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι και να πατά-με σταθερά στα πόδια μας.

Σήμερα τα παιδιά μας, είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους από πολύ μικρή ηλικία.

Παλιότερα το παιδί μπορούσε να πάρει κακό δρόμο, μπλέκοντας με κακές παρέες ή συχνάζοντας σε ύποπτα κέντρα συνάντησης. Σήμερα το παιδί μας προσλαμβάνει κακά πρότυπα, μέσα στο σπίτι μας, ακόμη και μπροστά στα μάτια μας.

Πρώτη κακιά δασκάλα είναι η τηλεόραση που προβάλλει ότι πιο βρώμικο έχει αυτός ο κόσμος. Πρέπει κανείς να ψάξει πολύ για να βρει κάτι αξιόλογο και ωφέλιμο στην τηλεόραση.

Δεύτερος και σημαντικότερος δάσκαλος είναι το διαδίκτυο, στο οποίο το παιδί μας, αν κάνει καλή χρήση, μπορεί να βρει έναν πολύ καλό βοηθό στα μαθήματά του αλλά και στη δουλειά του αργότερα. Αν όμως πέσει στα σκοτεινά κανάλια του διαδικτύου, μπορεί να οδηγηθεί στην

κατάστροφή (εξάρτηση, ηλεκτρονικός τζόγος, πορνογραφία, εκφοβισμός, κακές συναναστροφές κ.λ.π.)

Έτσι αν τα παιδιά μας δεν έχουν τα κατάλληλα πνευματικά αντισώματα, αν από μικρά δε μάθουν να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό, στην πρώτη πρόκληση του πονηρού, θα πέσουν όπως τα κλωσσοπούλια, που μόλις έχουν βγει από το αυγό και παραπαίουν.

Πως όμως μπορούμε να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας με πνευματικά αντισώματα, που να τα προστατεύουν από της ψυχής τα παθήματα;

Υπάρχει τρόπος και είναι απλός.

Πώς βρεθήκαμε εμείς στο χώρο της εκκλησίας;

Κάποιοι άνθρωποι που ήταν οι γονείς μας πρωτίστως και οι δάσκαλοί μας μετέπειτα, μας εισήγαγαν στην παράδοσή μας και στην Ορθοδοξία, και μας εμφύσησαν την πίστη στο Θεό και την ανάγκη για επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής.

Αυτό λοιπόν το μέγιστο δώρο που μας έκαναν οι γονείς μας που ίσως να ήξεραν λιγότερα γράμματα από εμάς, οφείλουμε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας και όχι μόνο.

Οφείλουμε να τους μιλήσουμε για το Χριστό, να τα μάθουμε με το παράδειγμά μας να προσεύχονται, να τα γράψουμε στο κατηχητικό σχολείο και την Κυριακή το πρωϊ, αντί να τα πάμε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ να τα φέρουμε στην Εκκλησία και να τα κάνουμε να αγαπήσουν την Εκκλησία.

Αγαπητοί γονείς,

Ότι σπείρουμε, θα θερίσουμε.

Αν αφήσουμε τα παιδιά μας μακριά από το Θεό, αργότερα όταν μεγαλώσουν, θα μας κακοφανεί αν κάνουν πολιτικό γάμο, ή συμβιώνουν χωρίς να παντρεύονται, ή χωρίσουν με την πρώτη δυσκολία ή προβούν σε άλλες πράξεις που ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε.

Θα έχουμε όμως και εμείς ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για όλα αυτά.

Ο Ντοστογιέφσκι λέει ότι «Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται»,

Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι « Η γνώση χωρίς φωτισμό είναι καταστροφή»

Και ένας σύγχρονος φωτισμένος Ιεράρχης παρομοιάζει τον άνθρωπο χωρίς Θεό με σπίτι στο οποίο ο μηχανικός ξέχασε να βάλει σίδηρο και με τον πρώτο σεισμό καταρρέει...

Εύχομαι καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά για τα παιδιά μας και για όλα τα παιδιά του κόσμου.

Φθινόπωρο 2019

Ο ενορίτης

Δ.Ν.Ζ.

(Πηγές: Ομιλίες του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας.)