

# ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



-Σήμερα έχουμε μία νέα Κυβέρνηση, πιστεύω με άτομα ως επί το πλείστον άξια της Ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι καλούνται πλέον να επιλύσουν τα τεράστια προβλήματα της χώρας μας σε διάφορους τομείς.



-Δυστυχώς όλη αυτή η τραγική σημερινή κατάσταση της Χώρας μας, συντελέστηκε, με δόρυ την δήθεν πρόοδο και εξέλιξη από τους προοδευτικούς για την διάσωση της Ελλάδος, από την οικονομική κατάρση.

-Το θέμα μας όμως σήμερα δεν είναι οικονομικό, για το οποίο χιλιάδες νοήμονες Έλληνες αναφέρθηκαν και με προτάσεις ακόμη, τι μέλλει γενέσθαι. Το θέμα μας είναι από τα πολλά άλλα, είναι η Αμυντική ενίσχυση της χώρας μας. Η νέα Κυβέρνηση πρέπει, παραδειγματιζόμενη από τα εγκληματικά λάθη του παρελθόντος, να επαναχαράξει

## τον τομέα της Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, σε ότι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις.

-Ενέργειες πολλών κυβερνήσεων του παρελθόντος, οι οποίες με ατυ-χέστατους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, εδημιούργησαν πολύ σοβαρά προβλήματα, στο τελευταίο προπύργιο του Ελληνικού λαού, την Ελπίδα και την Ασπίδα αυτού, δηλαδή τις Ένοπλες Δυνάμεις.

-Να σκεφτεί κανείς μόνον ότι, στο παρελθόν ένας αλήστου μνήμης τότε Υπουργός, ένας κομματικός τοποτηρητής μίας παραπαίουσας Κυβέρνησης, αντί να συμβουλευθεί το εξαίρετο Στρατιωτικό Επιτελείο που είχε, τι έκαμε; ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή! χωρίς ίχνος λογικής, αυτόσεβασμού στις αρχές και αξίες που πρέπει να διέπουν έναν Υπουργό, αποστράτευσε εκδικητικά, άστοχα, άκαιρα και επικίνδυνα, ολόκληρη την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, με Σταλινικές Διαδικασίες, ήτοι σε χρόνο ρεκόρ αποστράτευσε 16 Στρατηγούς, ότι καλύτερο είχαν να παρουσιάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Έτσι! λοιπόν χάθηκε η συνέχεια και, συνέπεια των Ενόπλων Δυνάμεων, για αρκετό χρόνο.

-Σήμερα αναδύεται καυτό το πρόβλημα της συμπεριφοράς αυτής. Σήμερα ο Ελληνικός Λαός ανησυχεί, από την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή μας.

-Όπως! Μας επισημαίνει ο εξαίρετος από πάσης πλευράς ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ, ωρίμασε και πρέπει να λάβει σάρκα και οστά, ο Στρατιωτικός άξονας ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΙΓΥΠΤΟΥ- ΚΥΠΡΟΣ- ΙΣΡΑΗΛ, πριν η Τουρκία επεκταθεί στα πρώην Οθωμανικά εδάφη. Είναι εμφανείς πλέον οι σκοποί και τα οράματά τις, για την επανίδρυση μετά από 100 χρόνια, την πάλαι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα εδάφη της Βαλκανικής, την Μέση και εγγύς Ανατολή, στην Αίγυπτο και την Λιβύη.

-Βέβαια! Υπάρχουν τα λοιπά μικρά όμορα κράτη, τα οποία εμφανώς ή κρυφίως διεκδικούν και αυτά εδάφη της Ελληνικής Επικράτειας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, για να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη περίπτωση, **“Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται”**.

-Επειδή εξωτερική πολιτική χωρίς ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ομοιάζει με ορχήστρα χωρίς μουσικά όργανα και επειδή η πατρίδα μας έχει, σε μόνιμη βάση, μία εχθρική γειτονική χώρα, η οποία επιβουλεύεται τα από αιώνων Ελληνικά εδάφη μας, Πρέπει! δυστυχώς να είμαστε πάντα έτοιμη και με το όπλο παραπόδα, για κάθε ενδεχόμενο.

-Ο Παναγιώτης Κονδύλης, ένα από τα λαμπρότερα, φωτεινά και διορατικά μυαλά, δυστυχώς πέθανε σε ηλικία 55 ετών, έλεγε: Η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση(προ παντός τα ισχυρότερα μέλη της), μη μπορώντας να δώσει στην Τουρκία, όλα όσα επιθυμεί, θα επιδιώξει να την κατευνάσει με Ελληνικά έξοδα, πιέζοντας την Ελλάδα να δεχθεί, τις Τουρκικές Αξιώσεις, στο Αιγαίο και την Κύπρο. Αναλύοντας δε ευρέως το πρόβλημα κατέληξε στο συμπέρασμα, μόνο εάν υπάρξει στην Ελλάδα Πολιτική σύμπνοια, σοβαρή εξωτερική πολιτική και ενίσχυση της άμυνας με κάθε τρόπο, τότε μόνο υπάρχει ελπίδα. **Βέβαια! αυτό για να επιτευχθεί, απαιτείται Ηράκλειος Άθλος, για τον οποίο πολύ φοβούμαι, η Ελληνική κοινωνία, έτσι όπως είναι, δεν διαθέτει τα ανάλογα κότσια.**

-Φοβούμεθα ότι η Ελλάδα μεταβάλλεται σταθερά, σε κράτος με περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα και η στάση της γίνεται όλο και περισσότερο παθητική. Σε κρίσιμες δε καταστάσεις, επαφίεται στην Διπλωματία, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θαλάσσης, στο διεθνές δικαστήριο, στον Ο.Η.Ε. Η Συμπεριφορά όμως της Τουρκίας ομοιάζει με αυτήν του ΧΙΤΛΕΡ, προ του Β! Π. Π. Αδιαφόρησε τότε εκείνος, για τις αποφάσεις και υποδείξεις της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, συνάπτοντας ταυτόχρονα με την Σοβιετική Ένωση και σύμφωνο μη επιθέσεως(σύμφωνο Μολότοφ- Ριμπερτρόφ), στη συνέχεια με τα γνωστά αποτελέσματα του Β! Π. Π. Έτσι και σήμερα η Τουρκία, αδιαφορώντας για τις καταδικαστικές αποφάσεις και τις υποδείξεις του Ο.Η.Ε. “Παράνομης κατάληψης και κατοχής εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας”. Η Τουρκία συνεχίζει να αδιαφορεί εδώ και 40 χρόνια, διατηρώντας Στρατό κατοχής, στην Κυπριακή Δημοκρατία και δεν την κουνάει κανείς. **Εδώ εφαρμόζεται το δίκαιο του ισχυρού όπως του ΧΙΤΛΕΡ.** Ταυτόχρονα και εδώ έχουμε μία εξοπλιστική και λοιπή συνεργασία με την σημερινή Ρωσία. **Άραγε σύμπτωσης ή Καμπάνες πολέμου;**

### Προτάσεις:

**-Αναγνωρίζοντας,με τα παραπάνω εκτιμηθέντα, την αναγκαιότητα πλέον,της ενίσχυσης της Άμυνας της χώρας μας και το Τι μέλει γενέσθαι! Παραθέτω στην συνέχεια, κατά την γνώμη μου, ενέργειες για την βοήθεια και συμπαράσταση, στις Ένοπλες μας Δυνάμεις, τα παρακάτω:**

**α.** Την Δημιουργία ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαχειριζόμενο από επίλεκτους εθελοντές Οικονομολόγους, νομικούς και Αποστράτους αξιωματικούς. Απευθυνόμενος σε όλους τους Έλληνες εσωτερικού και εξωτερι-

κού, σε συλλόγους και οργανώσεις, ακόμη και σε Φιλελληνικές οργανώσεις, για την ενίσχυση της Άμυνας της Χώρας.

**β.** Την επανοργάνωση των Στρατιωτικών Εργοστασίων Πολεμικού Υλικού, ενδύσεως και υποδήσεως, με βασικό προσωπικό τους μεγάλης πλέον ηλικίας οπλίτες. Την δημιουργία πολεμικής Βιομηχανίας στην χώρα μας, με διάφορες διευκολύνσεις, για να μπορούν να επιβιώσουν.

**γ.** Την αύξηση της θητείας, τουλάχιστον σε 18 μήνες ανδρών και γιατί όχι την υποχρέωση των γυναικών σε 12 μήνες. Κατάταξη υποχρεωτική στην ηλικία των 18 ετών. . Υπ' όψιν στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, οι άνδρες υπηρετούν 36 μήνες και οι γυναίκες 24 μήνες.

-Πιστεύω απόλυτα με αυτόν τον τρόπο οι νέοι μας θα εισέλθουν στην κοινωνία πιο ισχυροί και η παραβατικότητα αυτών θα περιορισθεί στο ελάχιστον.

**δ.** Κυρία προσπάθεια των Γενικών Επιτελείων στην Εκπαίδευση και στις ασκήσεις του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, από τον έφεδρο Δεκανέα μέχρι τον Επιθεωρητή Στρατού, όλοι στο πεδίο ασκήσεων και εκπαιδεύσεως. Με κυρία προσπάθεια την εκπαίδευση των Στελεχών και των οπλιτών, για να είναι ανά πάσα στιγμή εκπαιδευμένο το Στράτευμα και το σπουδαιότερο να διαθέτει εκπαιδευμένη εφεδρεία, που είναι βασική ανάγκη στην Άμυνα της Χώρας, όποτε και οπουδήποτε χρειασθεί.

**-Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτεία και από όλους ότι, ο Στρατιωτικός δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, αλλά Δημόσιος Λειτουργός, με τις ανάλογες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα.**

**-Λέει ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: «Δύο πράγματα πρέπει να διακρίνουν τον τίμιο πολίτη, το εν είναι, όταν ευρίσκεται στην εξουσία, να διατηρεί την δόξα και την υπεροχή της πατρίδος του ` το έτερον είναι ότι ανά πάσαν στιγμήν, εις οιαδήποτε πράξιν της ζωής του, να φροντίζει δια το καλόν της Πατρίδος του».**

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.  
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**