

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



-Όσο και αν μας φαίνεται αδικαιολόγητο, δυστυχώς για την Ελληνική πολιτική πραγματικότητα είναι γεγονός ότι, ακόμη και για την τρομοκρατία στη χώρα μας, φέρει μεγάλη ευθύνη η πολιτική μας νοοτροπία.

- -Στον πολιτικό μας χώρο, σε μία Δημοκρατική υποτίθεται Χώρα **καμία** αντιπολίτευση της χώρας μέχρι χθες ακόμη, ουδέποτε είχαν συγχαρεί δημοσίως την όποια Κυβέρνηση, έστω βρε αδελφέ για ένα θέμα, ακόμη και όταν αυτό ήταν πρόταση αντιπολίτευσης· ενώ βλέπουμε σε άλλη χώρα να βγαίνει ο πρόεδρος κόμματος που έχασε τις εκλογές· αφού συγχαίρει τον πολιτικά αντίπαλο και απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους να τους λέει: «... από σήμερα πρόεδρος της χώρας είναι ο τάδε, εμείς οφείλουμε να τον βοηθήσουμε στο έργο του».[Η.Π.Α.]

-Σε άλλη χώρα, που δεν πέτυχε σε εκλογές ένα κόμμα ν' αποκτήσει αυτοδυναμία για την δημιουργία Κυβέρνησης, αποφασίζουν **τα δύο μεγάλα κόμματα, παραβλέποντας τις όποιες διαφορές έχουν, να συγκροτήσουν Κυβέρνηση, με μοναδικό στόχο, να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα.**[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]

-Αντιθέτως, εδώ στην Ελλάδα, οι πολιτικοί μας, όχι παρόμοιες πράξεις να κάνουν δεν μπορούσαν, αλλά δεν ήσαν εις θέση ούτε να συνεννοηθούν μεταξύ των για βασικά θέματα, που συγκλόνιζαν και συγκλονίζουν την Ελλάδα συθέμελα (Εθνικά, Παιδεία, Οικονομία, Υπογεννητικότητα, Ανεργία, Ανασφάλεια, τρομοκρατία κλπ.)

- - Είναι αλήθεια ότι, ακόμη και η τρομοκρατία δεν γεννιέται στα Εξάρχεια, ούτε από την ανεργία, μα ούτε γεννιέται από την μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Μήτρα και ομφάλιος λώρος είναι η απουσία υπεύθυνου και ουσιαστικού Πολιτικού λόγου, που να προδίδει πόνο και ενδιαφέρον, για τον Ελληνικό λαό και προ παντός γι' αυτούς που έχουν

ανάγκη. Να είναι λόγος πολιτικός με ανιδιοτέλεια για την κοινωνική συνοχή, για την παιδεία, για τα εθνικά μας θέματα, για την Υγεία και για την Ασφάλεια κλπ.

-Ο Γενικευμένος εφιάλτης τρόμου δεν τιθασεύεται σε μία Δημοκρατία με «μέτρα καταστολής», αυτά υπάρχουν. Μη δημιουργούμε εσωτερικά μέτωπα στην Πατρίδα μας, με μία μειοψηφία νέων, στην οποία επικρατεί η αλογία και το μίσος και προς των εαυτών των ακόμη. Στην Δημοκρατία πρέπει να μάθουμε να πείθουμε τον πολίτη να σέβεται τους νόμους και πρέπει αυτή να στηρίζεται σε τρία βάρη, στην Διοίκηση δια του **παραδείγματος**, στη **δικαιοσύνη** και τα **όπλα**, για να μπορεί να διαπαιδαγωγεί τον λαό σωστά και να υπερασπίζεται την Ελευθερία και τους θεσμούς της, από τους εχθρούς της Πατρίδος.

-Δυστυχώς απ' ότι ξέρουμε στο παρελθόν δεν υπήρχε περιθώριο να ιδεολογικοποιηθούν οι αντιπαλότητες των Κομμάτων. Τα μεν κόμματα εξουσίας ήσαν πολυσυλλεκτικά και δεν ήσαν σε θέση να πάρουν και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες αποφάσεις των, διότι ο εχθρός της αντίδρασης ήταν μέσα στην Βουλή. Τα δε λοιπά κόμματα αναμηρύκαζαν, χιλιοφθαρμένα στερεότυπα για τους αφελείς των κομματικών οπαδών των.

Στις εκλογές αυτές, από την αρίστη Δημοκρατική αλλαγή του ενός κόμματος από το άλλο στην εξουσία, από τις εναλλαγές των Υπουργών στα Υπουργεία και ακόμη από τις ομιλίες των Αρχηγών κομμάτων και των Αρχηγών παραδίδων και παραλαμβάνων Πρωθυπουργός, κατά την συνεδρίαση στην Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης στην νέα Κυβέρνηση, **έδωσε μία ελπίδα ότι, κάτι άρχισε ν' αλλάζει στην πολιτική νοοτροπία των νέων μας πολιτικών.** Βέβαια! Υπάρχει και μία διαδικασία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής για ψήφο εμπιστοσύνης, που χρειάζεται πολιτική αναθεώρηση. Και! εξηγούμαι: Όλα τα κόμματα διαλαλούν για το καλό του Ελληνικού Λαού, της εργατιάς των πτωχών Ελλήνων κλπ. Ο λαός αυτός, που ενδιαφέρονται όλοι στην πλειοψηφία του, αποφάσισε γι' αυτή την τετραετία, η Κυβέρνηση να γίνει από την Νέα Δημοκρατία. **Τότε! αυτά τα κόμματα γιατί αρνούνται την ψήφο εμπιστοσύνης, στην επιθυμία του Ελληνικού Λαού; θα πει κάποιος έτσι συνηθίζεται, αυτό είναι λογική; Όχι! Κύριοι...**

- Είναι γεγονός ότι κάθε ρεαλιστικός προβληματισμός, οφείλει σήμερα να ξεκινάει, από το δεδομένο ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι αναχρονιστικό και έχει καταρρεύσει. Και! Ελπίδα θα αρχίσει να γεννιέται όταν αυτά αναθεωρήσουν τις αρχές λειτουργίας των, με πρώτα το συμ-

φέρον της Ελλάδας και μετά όλα τ' άλλα. **Όπως! Διάλογος επιπέδου που αρμόζει στο χώρο, προτάσεις τεκμηριωμένες, σεβασμός στους ομιλητές και ουδέποτε υβριστικές εκφράσεις προς οιονδήποτε.**

-Υπ' όψιν ότι, μένουν στην ιστορία ευφήμως οι ασκούντες διαχρονικά την εξουσία με ήθος, ενώ στιγματίζεται στους αιώνες η μνήμη των διεφθαρμένων, αυτό θα πρέπει να παραδειγματίζει, τους εκάστοτε ασκούντες την εξουσία.

-Η Αρχαία Ελλάδα παρήκμασε, καταστράφηκε και υποδουλώθηκε στους Ρωμαίους, λόγω διαφθοράς. Διότι όπως γράφει ο Πολύβιος ("Πολύβιου Ιστορίαι", κεφ.34,7-8), "Ήδη γαρ κατά την Ελλάδα της δωροδοκίας επιπολαζούσης και μηδένα μηδέν δωρεάν πράττειν..."

-Τέλος! Όπως μας λέει ο Αξιότιμος κ. Μαυρίδης Αθανάσιος, η συναίνεση δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούν όλοι σε όλα. Ούτε ότι μοιράζουν μεταξύ των υπουργεία. Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν, να έχουν τις αρχές και τις αξίες των και αυτές να είναι διακριτές. Έτσι λειτουργεί καλύτερα η Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά όμως, η πολιτική υπάρχει για να εξυπηρετεί την χώρα και τους πολίτες της. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται η ουσία του πράγματος. **Αν οι πολιτικοί δεν μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τότε χάνεται η χρησιμότητα των.**

-Επειδή η τελευταία εικόνα των Πολιτικών μας, δημιουργεί ελπίδα για το μέλλον, ας ευχηθούμε στα δύσκολα αυτά χρόνια ιδεολογικής, κοινωνικής και πνευματικής δοκιμασίας της ανθρωπότητας, να έλθει η γενιά εκείνη των καταξιωμένων Ελλήνων πολιτικών, που θα απαλλάξει τους Έλληνες από την κατάρα της διχόνοιας, να δογματίσει τα πολλά ΕΓΩ σε ΕΜΕΙΣ και να κάμει το δένδρο της Δημοκρατίας μας να παραμείνει παντοτινά Αειθαλές και Ζείδωρο.

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**