

1821 – 2021: Με λογισμό και με όνειρο.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων.



Μία από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής πρέπει να σχολιασθεί και να επαινεθεί ξεχωριστά. Πρόκειται για την αναφορά του στο 2021 και στην προετοιμασία της Ελληνικής Πολιτείας για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Πιστεύω ότι η επέτειος αυτή είναι μία μεγάλη ευκαιρία για να μελετήσουμε σωστά την Ιστορία, να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος και να θυμηθούμε πώς επιβίωσε ο Ελληνισμός και πώς κατόρθωσε να ελευθερωθεί μετά από μακροχρόνια δουλεία.

«Με λογισμό και μ' όνειρο», όπως έγραφε και ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Να αναλογισθούμε, να μάθουμε, να προβληματισθούμε, αλλά και συγχρόνως να θέσουμε ένα νέο όραμα, ένα νέο μεγάλο εθνικό στόχο. Από το 1453 μέχρι τη Μικρασιατική Τραγωδία του 1922, ο Ελληνισμός τρεφόταν πνευματικά και εξορμούσε προς τις πολεμικές και διπλωματικές μάχες με όραμα τη Μεγάλη Ιδέα. Ο στόχος ήταν να ελευθερωθούν όλα τα εδάφη, στα οποία οι Έλληνες αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Το όραμα αυτό ωφέλησε το Έθνος μας, διότι αποτέλεσε δύναμη ελπίδας μέσα στην καταχνιά της Τουρκοκρατίας. Η

Μεγάλη Ιδέα οδήγησε στο 1821 και στους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους. Πρέπει να αναζητήσουμε ένα νέο εθνικό όραμα.

Εκτός από τη Μεγάλη Ιδέα το Έθνος στηρίχθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στη θυσία των Νεομαρτύρων, στην αλληλεγγύη που καλλιέργησε ο θεσμός των κοινοτήτων, στην αγάπη του Έλληνα για τα γράμματα, στο αντιστασιακό πνεύμα των Κλεφτών και στον συνδυασμό πατριωτισμού και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που επέδειξαν οι έμποροι και οι ναυτικοί.

Η επέτειος των 200 χρόνων θα είναι μία ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι το 1821 υπήρξε το αποτέλεσμα των δημιουργικών συνθέσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες και σήμερα. Η προετοιμασία του Αγώνος στηρίχθηκε στις παραδόσεις της Ορθοδοξίας, στην πεποίθηση για τη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού και στην επιλεκτική αξιοποίηση ορισμένων στοιχείων του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Κάνει λάθος όποιος αγνοεί τις επιδράσεις του Διαφωτισμού στα κείμενα του Ρήγα Βελεστινλή και στα πρώτα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης. Λάθος, όμως, κάνει και όποιος προσπαθεί να μάς πείσει ότι ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, ο Κανάρης, ο Καρατάσος και οι άλλοι αγωνιστές είχαν κάτω από το προσκέφαλό τους τα βιβλία του Βολταίρου και του Ντιντερό.

Ο εορτασμός, λοιπόν, των 200 ετών από την Εθνεγερσία θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα αν βοηθήσει τους νέους και τις νέες μας να κατανοήσουν την αξία των συνθέσεων ώστε να προχωρήσουν σήμερα σε ανάλογα εγχειρήματα, με επίγνωση των συγχρόνων αναγκών.

Ο πρώτος Κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, συνομιλούσε επιτυχώς με τις ξένες κυβερνήσεις και ταυτοχρόνως είχε πάντα δίπλα του την εικόνα της Παναγίας!

Άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 28.7.2019.

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/article>