

Η κοινή Εγκύκλιος των 4 Μητροπολιτών της Θράκης.



Κοινή Εγκύκλιο εξέδωσαν οι 4 Μητροπολίτες της Θράκης για ποιμαντικά ζητήματα διαβάστε αναλυτικά:

**Οί Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων,
Άλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος και Μαρωνείας κ. Παντελεήμων.**

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῶν Ἱερῶν μας Μητροπόλεων καὶ πρὸς ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς Θράκης,

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τῆς Θράκης, οἱ τέσσερις Ἐπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες σας, ὅμως, αὐτὴν τὴν φορὰ «μὲ μεγάλη λύπη καὶ ἀδιάλειπτη ὀδύνη στὴν καρδιά μας» (Ρωμ. 9,2), προκειμένου νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν πνευματικὴ μας ἀποστολὴ καὶ στὸ ρόλο ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Οἱ πνευματικοί σας πατέρες αἰσθανόμαστε ὡς τεράστια εὐθύνη τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς· «Πήγαινε», λέει στὸν καθένα μας, «νὰ ἀναζητήσεις τὰ πρόβατα τῆς ποιίμνης σου· ψάξε νὰ βρεῖς ἐκεῖνο ποὺ χάθηκε, ξαναφέρε στὴ μάνδρα ἐκεῖνο ποὺ πλανήθηκε, δέσε τὸ σπασμένο πόδι του, στήριξε ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἔτοιμο νὰ πέσει, φύλαξε τὸ γιερὸ γιὰ νὰ μὴν ἀρρωστήσει» (Ἰεζεκιήλ, 34, 4).

Προχωρούσαμε καλὰ καὶ βαδίζαμε ἴσια στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας· εἶχαμε ἀγάπη μεταξύ μας καὶ ἐμπιστοσύνη. Ἐσεῖς σεβόσασταν τοὺς ἱερεῖς, ὑπακούατε στὴν Ἐκκλησία μας κι ἐμεῖς δοξάζαμε τὸν Θεό, ποὺ μᾶς ὄρισε νὰ ποιμαίνουμε λαὸ εὐσεβῆ, προσηλωμένο στὴν πίστη τῶν πατέρων του

καὶ στήν ἱερά μας Παράδοση, «μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοή στοὺς πνευματικούς του ποιμένες» (Ἐβρ. 13, 7).

Καὶ ξαφνικά, ὁ οὐρανὸς τῆς «κατὰ Θράκην» Ἐκκλησίας μας συννέφιασε καὶ ἐνέσκηψε ἄγριος θυελλώδης ἄνεμος. Ποιὸς μπορεῖ νὰ προβλέψει τὴν καταστροφή; ἀφοῦ ἡ θύελλα συνεχίζεται καὶ κάποιες συνειδήσεις ἀκόμα χτυπιοῦνται καὶ δέρονται ἀπὸ σφοδροὺς ἀνέμους.

Ἕνας καθηρημένος ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ Ἰωάννης Καρασακαλίδης, ὁ ὁποῖος καταδικάστηκε ἀπὸ τὰ ποινικὰ δικαστήρια σὲ πολυετεῖς ποινὲς φυλάκισης γιὰ τὰ παραπτώματά του. Καὶ γιὰ τὰ ἴδια παραπτώματα ἀμετάκλητα καὶ τελεσίδικα τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια τὸν καθαίρεσαν, ἐπιβάλλοντάς του τὴν ἀφαίρεση τῆς ἱερωσύνης του καὶ ἔτσι ἀποψιλώθηκε τελείως ἀπὸ κάθε ἱερατικὴ χάρη καὶ ἐκκλησιαστικὴ εὐλογία. Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν τὸν θέλησε οὔτε σὰν μοναχό, ἀλλὰ τὸν ἐπέστρεψε στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν.

Ἕνας πρῶην Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, ὁ Εἰρηναῖος (κατὰ κόσμον Ἀθανάσιος) Σιναμίδης, παραπέμφθηκε στὰ ἀρμόδια ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, τὰ ὁποῖα τὸν καθαίρεσαν ἀμετάκλητα καὶ τελεσίδικα, ἀφαιρώντας του τὴν ἱερωσύνη, καὶ ἐπιστρέφοντάς τον στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν.

Οἱ παραπάνω δύο πρῶην κληρικοί, ἀφοῦ δὲν σεβάστηκαν τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς Ἐκκλησίας μας, πάτησαν βλάβσημα «ἐκεῖ πού καὶ οἱ ἄγγελοι φοβοῦνται νὰ κοιτάξουν». Φοροῦν ἀκόμα τὸ ἱερατικὸ σχῆμα, πού ὅμως δὲν τοὺς ἀνήκει πιά.

Θέλοντας νὰ δικαιωθοῦν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, προσχώρησαν στὸ λεγόμενο «Παλαιὸ Ἡμερολόγιο» καὶ πηγαίνουν στὸ «Ἡσυχαστήριον» τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Γέρακα Ξάνθης, σὲ μιὰ δῆθεν Μοναχὴ πού αὐτοαποκαλεῖται «γερόντισσα Ἄννα».

Ἐκεῖ λειτουργοῦν καὶ τελοῦν Μυστήρια. Σᾶς ἐνημερώνουμε, λοιπόν, ὅτι ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν ἔχουν πιά ἐνεργὴ ἱερωσύνη, ὅσα τελοῦν, λειτουργίες, μυστήρια, εἶναι ὅλα τελείως ἄκυρα, δὲν τὰ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία. Δὲν ἔχουν πνευματικὴ ὑπόσταση. Δὲν ἔχουν τὴν ὑποστήριξη τῶν ἱερῶν Κανόνων. Οἱ ψευτοκληρικοί πιά αὐτοί, ἐμπαίζουν συνειδητὰ τὸν Θεό. Ὅποιοι βαπτισμένοι χριστιανοί μας, κοινωνοῦν ἀπὸ τὰ χέρια τους, δὲν κοινωνοῦν τὸν Χριστό. Ὅποιοι βαπτίζονται ἀπ' αὐτούς, εἶναι ἀβάπτιστοι. Οἱ εὐχὲς πού διαβάζουν σ' ὅσους ἐξομολογοῦν, δὲν παρέχουν ἄφεση ἁμαρτιῶν.

«Φυλαχτεῖτε, λοιπόν, ἀπ’ αὐτούς. Ἔρχονται σὲ σᾶς ντυμένοι σὰν πρόβατα, ὅμως, ἀπὸ μέσα τους εἶναι λύκοι ἀρπακτικοί». Περιφέρονται στὴν Θράκη καὶ προσπαθοῦν νὰ σᾶς πλανήσουν καὶ νὰ σᾶς ἐκμεταλλευθοῦν. Πηγαίνουν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, προσκαλοῦν καλοπροαίρετες γυναῖκες σὲ συνάξεις ποὺ κάνουν σὲ σπίτια καὶ καφετέριες κι ἐκεῖ διδάσκουν τὶς πλάνες καὶ τὰ σχίσματα ποὺ ζοῦν.

**Ἀγαπητοὶ μας Χριστιανοὶ
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Διδυμοτείχου, Ξάνθης, Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ
Μαρωνείας,**

Προσέχετε τοὺς ἑαυτοὺς σας καὶ μείνετε ἑνωμένοι στὴν πίστη τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας καὶ στὴν ἀσφάλεια τῆς ἀποστολικῆς συνέχειας καὶ διαδοχῆς της. «Ἀδελφοί, μὴν πλανᾶσθε· εἴ τις σχίσματι ἀκολουθεῖ, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομεῖ» (Ἰγνάτιος Θεοφόρος).

Σᾶς εὐλογοῦμε ὡς Ἀρχιερεῖς καὶ προσευχόμαστε ὡς πνευματικοὶ σας πατέρες γιὰ ὅλους σας τοὺς εὐσεβεῖς καὶ πιστοὺς χριστιανούς μας·

**Οἱ ἐπίσκοποι καὶ μητροπολίτες σας
† Ὁ Διδυμοτείχου Δαμασκηνὸς
† Ὁ Ξάνθης Παντελεήμων
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Μαρωνείας-Κομοτηνῆς Παντελεήμων**

Πηγή : www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/