

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ



30 Μαρτίου 2019.

Ομιλία της κ. Μάγδας Τσολάκη στην Επιστημονική Διημερίδα της **ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, με θέμα: «Προοπτικές για το μέλλον του γάμου και της οικογένειας».



Τσολάκη Μάγδα

Νευρολόγος-Ψυχίατρος,

Καθηγήτρια Νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Διευθύντρια της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Πρόεδρος της
Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και
Γενική Γραμματέας της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ : ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
(Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ).

Η συγκλονιστική ομιλία της κ. Τσολάκη ξεκίνησε με την φράση «Θα μιλήσω ως επαίτης» και απευθύνθηκε σε δικαστικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς ηγέτες, ιερείς, παιδαγωγούς, γονείς και παιδιά.

Απευθυνόμενη στο αξιόλογο έργο της Σχολής Γονέων έκανε θερμή παράκληση να δημιουργηθεί και ένα σχολείο με ελληνορθόδοξο πνεύμα.

Η χριστιανοσύνη εάλω και το οικοδόμημα εθραύσθη ομολόγησε ο Engelhardt που από καθολικός έγινε χριστιανός. Η νέα τάξη πραγμάτων

μας οδηγεί σε μια νέα πυραμίδα αξιών και στην συνέχεια σε πλήρη απόδοση της συλλογικής μας ταυτότητας, εθνικής, θρησκευτικής, ιστορικής, έμφυλης. Την σύγχρονη εποχή πλήττονται τα θεμέλια του Ελληνισμού, η οικογένεια και είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί ο αξιακός κώδικας με βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τον Θεό και την πατρίδα.

Αν τοποθετήσουμε τους Άγιους πατέρες στην σημερινή εποχή του εκφυλισμού θα ξεσήκωναν τον κόσμο, ενώ σήμερα επικρατεί μια ενοχέσιωπη. Οι τρεις Ιεράρχες τόνισαν την σπουδαιότητα της παιδείας και της εκκλησιαστικής, γιατί αναζητούμε ολυμπιονίκες σε πνευματικά αγώνισμα. Η οικογένεια είναι λέξη ιερή και ο άνδρας οφείλει να αγαπά την γυναίκα του με τα ελαττώματα της, ενώ η γυναίκα οφείλει να παρηγορεί, να είναι στήριγμα και θεμέλιος λίθος της οικογένειας. Διότι ο γάμος είναι ένα μυστήριο μέγα και όπου δεν υπάρχει Θεός έρχονται και τα διαζύγια.

Η μητέρα είναι η φωνή το Θεού. Επιπρόσθετα, η δικαστική εξουσία δεν αντιδρά στο ξεπούλημα της Θράκης και της Μακεδονίας. Μα δυστυχώς ούτε η πολιτική που έβγαλε τα αγάλματα από τον φυσικό χώρο και τα κλείδωσε σε μουσεία.

Οφείλουμε ως Έλληνες να αποστραφούμε την Δύση και να επιστρέψουμε στο ρητό «Η Ελλάδα στους Έλληνες».

Οι γονείς πρέπει να πλησιάσουν τα παιδιά τους, να τα αφουγκραστούν και να εξοβελίσουν την τεχνολογία.

Τα Μ.Μ.Ε οφείλουν να σφυρηλατούν και να πρεσβεύουν την αλήθεια.

Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται τους ήρωες, τους αρχαίους μας φιλοσόφους αλλά και Αγίους.

Τα παιδιά πρέπει να μπουν στην εκκλησία γιατί εκεί ανήκει η κάρδια τους.

Γι' αυτό και τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν τον παιδευτικό χαρακτήρα τους γιατί η βρύση ποτίζει το σώμα, ενώ το σχολείο την ψυχή.

Η εισηγήση της κ. Τσολάκη προβλημάτισε τους ακροατές της Σχολής Γονέων θέτοντας την Ευθύνη του καθενός μας «επί των τύπων των ήλων»

Η όλη συγκλονιστική ομιλία της κ. Τσολάκη ευρίσκεται στη παρακάτω διεύθυνση.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=lu9Knk8wpJk