

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. ΠΟΛΕΜΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ.

Έρευνα - ρεπορταζ : Γιώργος Φωτόπουλος



Εικόνα 1: ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΝΑΟΥ

Σήμερα 70 χρόνια μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, η επι-καιρότητα βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας και στην Αγία Πόλη Ιερου-σαλήμ.

Δεκάδες είναι οι σημερινοί νεκροί Παλαιστίνιοι από τις χιλιάδες που διαδηλώνουν στους φράκτες που χωρίζουν τη λωρίδα της Γάζας, από το Ισραήλ.

Από πλευράς Ισραηλινών γιορτές μεγάλες γίνονται στην Ιερουσα-λήμ όπου Δευτέρα χθες 15 Μαΐου χιλιάδες Εβραίοι συγκεντρώθηκαν στο Τείχος των Δακρύων τον ιερώτερο Τόπο της Εβραϊκής θρησκείας για να γιορτάσουν το μεγάλο για αυτούς γεγονός και να θυμηθούν τη χαμένη τους δόξα από την καταστροφή του Ναού τους πριν 2.000 χρόνια από τους Ρωμαίους.

Στην Ιερουσαλήμ επίσης σήμερα άρχισαν οι γιορτές με την ευκαιρία των εγκαινίων της Αμερικανικής Πρεσβείας που μεταφέρθηκε από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, μονομερώς με απόφαση του προέδρου Τραμπ.

Τα γεγονότα είναι πολύ πιθανό να πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις με επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή

Ας ευχηθούμε να πρυτανεύσει η λογική και η κρίση να μην οδηγηθεί σε μια ακόμη ιντιφάντα.

Ας ταξιδέψουμε στη διάβα των αιώνων για να θυμηθούμε την καρδιά όλων των γεγονότων που είναι ο **Ναός του Σολομώντα.**

Οι Τρεις καταστροφές στη διάβα των αιώνων

Χίλια χρόνια Προ Χριστού ο βασιλιάς **Δαβίδ** θέλησε να χτίσει τον πρώτο Ναό για το Θεό και να βάλει μέσα την **Κιβωτό της Διαθήκης**.

Ο Θεός δεν το επέτρεψε γιατί ο Δαβίδ είχε χύσει πολύ αίμα στους πολέμους. Παρόλα αυτά ο Δαβίδ όμως άρχισε έντονη προε-τοιμασία και για χρόνια συγκέντρωνε τα καλύτερα υλικά. Έστειλε μήνυμα στο Δαβίδ ότι το Ναό θα χτίσει ο γιός του ο Σολομώντας που ήταν βασιλιάς της ειρήνης.



Εικόνα 2: ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ

Αγόρασε την κατάλληλη έκταση των 200 στρεμμάτων και άρχισε να οργανώνει συνεργεία με χιλιάδες τεχνίτες, μηχανικούς και εργάτες.



Εικόνα 3: ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ

Παράλληλα έδωσε στο Σολομώντα τα σχέδια του Ναού. Το 962 π.χ. άρχισε η ανοικοδόμηση.

Τα μεγαλοπρεπή εγκαίνια έγιναν από το Σολομώντα, το 955 π



Εικόνα 4: ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ

Όμως το 597 π.χ. μετά από 400 χρόνια ακμής και δόξας, κατα-στράφηκε από το βασιλιά της Βαβυλώνας το Ναβουχοδονόσορα.



Εικόνα 5: ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΩΣΩΡ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ.

Το 538 π.χ. ο Πέρσης Βασιλιάς **Κύρος ο Μέγας** έδωσε άδεια για να ξαναχτισθεί ο Ναός.



Εικόνα 6: ΚΥΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ. ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Το έργο ξεκίνησε ο **Ζοροβάβελ**.



Εικόνα 7: Ο ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

- Ο «δεύτερος Ναός» ανοικοδομήθηκε το 516 ή 537 π.χ. από τον κυβερνήτη Ζοροβάβελ, μετά από διάταγμα που εξέδωσε ο Κύριος ο Μέγας



■ Ηρώδης ο Μέγας (37 π.χ – 44 μ.χ)



Ο Ναός αυτός διατηρήθηκε για 475 χρόνια για να καταστραφεί και αυτός το 63 π.χ από το Ρωμαίο Πομπήϊο.



Εικόνα 8: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ

ΤΡΙΤΟΣ ΝΑΟΣ.

Άρχισε να χτίζεται γύρω στα 26 π.χ. από τον **Ηρώδη το Μέγα**.

Μετά από 45 χρόνια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, το έτος 19 μ.χ.



Εικόνα 9: ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στο Ναό αυτό η Παναγία μας έζησε στα Άγια των Αγίων από τα τρία Της χρόνια μέχρι περίπου τα 15. Εδώ ο πρεσβύτες Συμεών ευλόγησε το Θείο Βρέφος της Υπαπαντής.



Εικόνα 10: Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΝΑΟ.

Στα χρόνια του Χριστού παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες, λειτουργούσε κανονικά. Εδώ ο Χριστός δωδεκαετής θαυμάστηκε για τις γνώσεις του. Είναι χαρακτηριστική η αφήγηση ότι ο Ιωσήφ με την Παναγία τον ξέχασαν μέσα στο Ναό και όταν τον βρήκαν ο 12ετής Χριστός είπε στην Παναγιά «είμαι στο σπίτι μου».



Εικόνα 11: Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑΕΤΗΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ



Εικόνα 12: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ



Εικόνα 13: ΤΙΤΟΣ ΦΛΑΒΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Όμως ο Ρωμαίος Στρατηγός Τίτος το 70 μ.χ. κατέστρεψε ολοκληρωτικά την Ιερουσαλήμ και το Ναό. Το μόνο τμήμα που διασώθηκε είναι το λεγόμενο Τείχος των Δακρύων, Ο Ιερότερος Τόπος των Εβραίων όλου του κόσμου για 2000 χρόνια.



Εικόνα 14: ΤΕΙΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ



Εικόνα 15: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΓΚΡΟΥΠ ΙΜ ΚΙΤΡΟΥΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟ



Εικόνα 16: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΓΚΡΟΥΠ ΙΜ ΚΙΤΡΟΥΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ:

Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο διαβάζουμε:

Και εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του Ιερού.

Και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ Ιερού.

Ὁ δε Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς.

Ὅυ βλέπετε ταῦτα πάντα.

Ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῆί ὧδε οὔτε λίθος ἐπὶ λίθον ὅς οὐ καταληθῆσεται.



Εικόνα 17: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ



Εικόνα 18: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Για 600 χρόνια η περιοχή σχεδόν αγνοήθηκε. Το 632 μ.χ. οι Άραβες Μουσουλμάνοι με το χαλίφη Ομάρ κατέλαβαν την περιοχή και το 691 μ.χ

χτίστηκε πάνω στα ερείπια του Ναού του Σολομώντα το τζαμί που βλέπουμε σήμερα με το χρυσό τρούλλο.



Εικόνα 19: ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΧΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ



Εικόνα 19: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΜΠ



Εικόνα 21: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ. ΔΕΞΙΑ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ !!!

Πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Μαΐου 2018 και η κατάσταση στην περιοχή της Γάζας γίνεται εκρηκτική.

Στην Ιερουσαλήμ τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Η Αγία Πόλη βρίσκεται κάτω από στρατιωτικό έλεγχο



Εικόνα 22: ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η επικαιρότητα σήμερα στην Αγία Γη με επίκεντρο την Ιερουσαλήμ δεν διαφέρει σε τίποτα όπως πριν 2.000 χρόνια όταν ο Ρωμαίος Στρατηγός Τίτος κατέστρεψε ολοκληρωτικά την περιοχή και την Ιερουσαλήμ. Τότε Ρωμαίοι εναντίον Ισραήλ, τώρα Ισραήλ εναντίον Παλαιστίνης. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με την κακή της πλευρά.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ.

Μέχρι το 70 μ.χ. οι Εβραίοι όλου του κόσμου είχαν τον ένα και μοναδικό Ναό τους στα Ιεροσόλυμα, το Ναό του Σολομώντα, όπως επεκράτησε στη διάβα των αιώνων να ονομάζεται και μετά την καταστροφή του πρώτου Ναού.

Από το 70 μ.χ μέχρι σήμερα οι Εβραίοι κλαίνε για τη μεγάλη τους καταστροφή και περιμένουν πότε θα εκπληρωθεί το τρίτο τους όνειρο να ξαναχτίσουν το Ναό τους στο ίδιο μέρος.

Υπενθυμίζουμε τα 2 άλλα τους όνειρα το πρώτο να ιδρύσουν το κράτος τους (το 1948) και το δεύτερο να ξανακάνουν πρωτεύουσά τους την Ιερουσαλήμ (το έπραξαν μονομερώς το 1980 και σήμερα το αναγνώρισαν πρώτοι οι Αμερικανοί).

Έρευνα – Ρεπορτάζ Γιώργος Φωτόπουλος