

Εμβατήριο « Μακεδονία ξακουστή »!! Που είναι το πρόβλημά σας;



Τελευταία πολύς θόρυβος έγινε και συνεχίζεται να γίνεται για το γνωστό εμβατήριο «Μακεδονία ξακουστή». Έγιναν αρνητικά σχόλια και εκδόθηκαν απαγορεύσεις, αποβλήθηκαν μαθητές από Λύκεια των Αθηνών που το τραγούδησαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η Μπαντα του Λιμενικού Σώματος το παιάνισε στους δρόμους της Αθήνας και να ζήτησε εξηγήσεις. Η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) εγκαλείται ότι εξέδωσε σχετικές σιωπηλές απαγορεύσεις προς παρελαύνοντα ή απλώς βαδίζοντα στρατιωτικά τμήματα, χωρίς όμως αυτο να επιβεβαιώνεται απο πουθενά. Απειλές εκτοξεύθηκαν από τους κρατούντες, και πιο πρόσφατα, το ΚΚΕ έκανε επερώτηση στη Βουλή κατηγορώντας στελέχη των ΕΔ ότι «Με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον αλυτρωτισμό, αναπαράγοντας το ανιστόρητο σύνθημα “Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική”, με τις διοικήσεις των Μονάδων να κάνουν τα στραβά μάτια» και κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα. Ο ΥΕΘΑ απήντησε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη του, δεν επιβεβαιώνεται η αναφώνηση τέτοιου είδους συνθημάτων».

Δεν γνωρίζω εάν πράγματι αναφωνούνται αλυτρωτικά συνθήματα, αν έχουν εκδοθεί σιωπηλές απαγορεύσεις, ή εάν η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα και προσωπικά δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω για την αναφορά του ΥΕΘΑ στο Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκρι-

μένο συνθημα πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να αξιολογηθεί ως αλυτρωτικό.

Εκείνο που φοβάμαι και θεωρώ απολύτως απαράδεκτο είναι ότι όλο το εμμονικό μένος των υποστηρικτών της Συμφωνίας των Πρεσπών έχει στραφεί κατά του γνωστού εμβλητίου «Μακεδονία ξακουστή», το οποίο κυβερνητικοί και πολιτειακοί παράγοντες προσπαθούν με διαταγές, κραυγές και απειλές να απαγορεύσουν και να εξαλείψουν από την ιστορική μνήμη του λαού μας και από τις παραδόσεις των ΕΔ. Έτσι από μόνοι τους συμβάλλουν στο να καταστήσουν το εμβλητίριο αυτό σύμβολο της αντίδρασης κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ανεξάρτητα από αυτό για ακόμα μία φορά, αποδεικνύεται το πόσο τραγικά ανιστόρητοι είναι, καθώς η όλη τους προσπάθεια εδράζεται σε λάθος βάσεις.

Το εμβλητίριο αυτό γράφτηκε από άγνωστο συνθέτη για να υμνήσει τη νίκη του Ελληνικού Στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους και είναι ύμνος σ' αυτούς που πολέμησαν και έδωσαν την ζωή τους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας που ήταν και το μεγαλύτερο τρόπαιο του πολέμου. Μάλιστα ο τρίτος στίχος, «που έδιωξες τους βάρβαρους», αρχικά ήταν «που έδιωξες τους Βούλγαρους». Προφανώς άλλαξε, για λόγους πολιτικής ορθότητας όταν εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις μας με τη Βουλγαρία στη δεκαετία του 1980. Σωστά έγραφε για τους Βούλγαρους, γιατί αυτούς αναχαιτίσαμε κατά τον Μακεδονικό αγώνα και αυτούς νικήσαμε στο Β' Βαλκανικό Πόλεμο. Είναι γνωστό και ιστορικά αποδεκτό. Και αυτό το ξέρουν και το ομολογούν και οι ίδιοι οι Βούλγαροι. Σωστά έγινε και η αντικατάσταση της λέξης «Βούλγαροι» με το «βάρβαροι» για λόγους καλής γειτονίας και πολιτικής ορθότητας. Πλέον, σε κανένα σημείο τους οι στίχοι απειλούν ή προσβάλλουν οποιοδήποτε εκ των γειτονικών κρατών ούτε εκφράζουν αλυτρωτική επιθετικότητα. Εκτός και αν αποφασίσαμε να τους παραχωρήσουμε και το ότι εμείς «είμαστε του Αλεξάνδρου η χώρα» ή ότι η δική μας Μακεδονία «είναι και θα είναι ελληνική, Ελλήνων το καμάρι». Υπάρχει κάποιο λάθος σ' αυτούς τους στίχους; Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω.

Ας αφήσουμε λοιπόν τις επιθέσεις και τις απαγορεύσεις του εμβλητίριου. Είναι ως ιδέα μεγαλύτερο και πιο καταξιωμένο από καθετί το οποίο οι οργίλοι υποστηρικτές της Συμφωνίας των Πρεσπών επιστρατεύουν. Αυτοί που θέλουν να το απαγορεύσουν απλώς αγνοούν ηθελημένα ή αθέλητα την ιστορία της χώρας μας. Ίσως εκεί να οφείλεται και η υπο-

στήριξή τους στην ενδοτική αυτή συμφωνία. Ανεξάρτητα πάντως από το αν είναι αδαείς, ανιστόρητοι, νεοκομμουνιστές, διεθνιστές ή απλώς παραπλανήθηκαν από την ανόητη επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ περί αναβάθμισης του ρόλου ή προσέλκυσης επενδύσεων στη Μακεδονία, το εμβατήριο δεν τους φταίει σε τίποτα. Δεν είναι στοιχείο της διαμάχης και δεν πρέπει να γίνει τέτοιο. Οι ηγεσίες των Ένοπλων Δυνάμεων και ο ΥΕΘΑ που προέρχεται από τις τάξεις μας οφείλουν να το γνωρίζουν και να το διαφυλάξουν. Η διατήρηση και η συνέχιση της ιστορίας και της παράδοσής μας είναι μεγαλύτερο θέμα από την διαφωνία μας για μια ενδοτική Συμφωνία. Το εμβατήριο γράφτηκε για να εξυμνήσει τους νεκρούς και ζωντανούς ήρωές μας και είναι τμήμα της παράδοσής μας. Και λαός και Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς παράδοση και ιστορία είναι καταδικασμένες.

Παρακάτω παραθέτω και τις πέντε στροφές του εμβατηρίου. Εμένα δεν μου φαίνονται ούτε αλυτρωτικές ούτε εχθρικές. Δοξάζουν τους ήρωές μας και αυτό δεν μπορούν να μας το στερήσουν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ

Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάνδρου η χώρα,
που έδιωξες τους βάρβαρους
κι ελεύθερη είσαι τώρα.

Είσαι και θα 'σαι ελληνική
Ελλήνων το καμάρι
κι εμείς τα Ελληνόπουλα
σου πλέκουμε στεφάνι.

Το διαμαντένιο στέμμα σου
για βάλε στο κεφάλι,
για να φανεί η δόξα σου,
Μακεδονία, πάλι.

Οι Μακεδόνες δε μπορούν
να ζούνε σκλαβωμένοι,
όλα και αν τα χάσουνε,
η λευτεριά τους μένει.

Μακεδονόπουλα μικρά,
χορέψατε και χαρείτε,
γιατί στην ομορφότερη
πατρίδα τώρα ζείτε.

‘Για μια Ελλάδα υπερήφανη και ισχυρή’

Στρατηγός Μιχαήλ Δημητρίου Κωσταράκος
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
π. Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

‘We deserve a stronger Europe’

General (ret) Mikhail Kostarakos
Former Chief HNDGS
Former Chairman EUMC