

« Το ναυάγιο του εθνικού συμφέροντος »



Γράφει ο Δρ. Βενιαμίν Καρακωστανόγλου *

Κάποιοι συνετοί αναλυτές τονίζαμε τα τελευταία χρόνια ότι στην περίοδο της χρεωκοπίας και της οικονομικής κρίσης και εξάρτησης, έπρεπε να «παγώσουμε» τα μεγάλα εθνικά μας θέματα.

Να ακολουθήσουμε μια πολιτική συντήρησης και συνεπώς να μην επιχειρήσουμε ή να μη συναινέσουμε σε πρωτοβουλίες επίλυσής τους, γιατί θα ήταν βέβαιο ότι, λόγω της πολλαπλής εξασθένησής μας και ενίσχυσης των ξένων επιρροών επί της χώρας μας, οι λύσεις που θα προέκυπταν δεν θα είχαν θετικό πρόσημο για την πατρίδα μας ούτε θα εξυπηρετούσαν τα εθνικά μας συμφέροντα.

Αυτή τη στοιχειώδη και ορθολογική εκτίμηση δεν θέλησε να την ακολουθήσει και η σημερινή Κυβέρνηση. Αλλά αντ' αυτού, θέλοντας να εμφανίσει επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική και κυρίως να εξυπηρετήσει για ιδιοτελείς λόγους ισχυρά συμφέροντα ξένων δυνάμεων, ενεπλάκη στη «διευθέτηση» του Σκοπιανού. Επίσης άνοιξε το φάκελο των Ελληνοαλβανικών εκκρεμοτήτων και βέβαια, με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τη Δυτική Θράκη (**αρχές Δεκεμβρίου 2017**), άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου», δίνοντας την ευκαιρία στον Τούρκο νέο-Σουλτάνο να θέσει όλο το πακέτο των παράνομων αναθεωρητικών διεκδικήσεων κατά της χώρας μας ευρισκόμενος επί Ελληνικού εδάφους!

Στο Ελληνοαλβανικό «μέτωπο» αντί η Ελλάδα να απαιτήσει την εφαρμογή της ελληνοαλβανικής συμφωνίας του **2009** για τις θαλάσσιες ζώνες στο Βόρειο Ιόνιο που είχε υπογράψει αλλά δεν είχε κυρώσει η Αλβανία, λόγω μιας αμφισβητούμενης και προφανώς «στημένης» απόφασης του συνταγματικού Δικαστηρίου της, και αντί να επιβάλει μάλιστα

κυρώσεις η χώρα μας στη γειτονική Αλβανία, ο πρώην υπουργός Εξωτερικός κ. Κοτζιάς προχώρησε σε προετοιμασία νέας συμφωνίας – πακέτου. Σε αυτήν περιλαμβάνονται και άλλα εκκρεμή ζητήματα, παρά την θρασύτατη ρητορία περί Τσαμουριάς και άλλων προκλητικών διεκδικήσεων του Εθνικιστή Αλβανού Πρωθυπουργού. Η δολοφονία από την αλβανική αστυνομία του ηρωϊκού Βορειοηπειρώτη αγωνιστή Κωνσταντίνου Κατσίφα και οι μαζικές απαλλοτριώσεις παραθαλάσσιων ακινήτων Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου στη Χειμάρρα και αλλού, ανέστειλαν για την ώρα την ολοκλήρωση της παραπάνω συμφωνίας, προφανώς γιατί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (και συντροφιάς πλέον!) δεν τολμάει να συνεχίσει την ενδοτική εξωτερική πολιτική της μετά την επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών» που ξεσήκωσε θύελλα δίκαιων αντιδράσεων του Ελληνικού Λαού!

Η προβαλλόμενη μέχρι πρότινος από τον παραιτηθέντα υπουργό Άμυνας κ. Καμμένο αλλά και από τον διάδοχό του σήμερα ναύαρχο κ. Απόστολάκη, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα της Ελλάδος να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες πράξεις και παραβιάσεις από την Τουρκία στον χώρο των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων δικαιωμάτων της χώρας μας, αλλά και ως εγγυήτριας δύναμης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναμένεται να κριθεί ως προς την αξιοπιστία και βασιμότητά της, πολύ σύντομα, καθώς οι Τούρκοι εντός του Φεβρουαρίου ετοιμάζουν έρευνες και ίσως γεωτρήσεις νοτίως της Κύπρου.

Η ελληνική απάντηση ως τώρα είναι υποτονική και δεν έχει απόκτησει την διάσταση σοβαρών καταγγελιών στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ.

Το ναυάγιο λοιπόν της Εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι συνολικό.

Ο Δρ. Βενιαμίν Καρακωστανόγλου είναι διεθνολόγος

<http://roykoymoykoy.blogspot.gr/>

<https://politik.gr>