

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ



Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης

-Την περίοδο αυτή πάλι το ίδιο έργο παίζεται στην κομματική κο-νίστρα της χώρας μας. Ενώ όλοι γνωρίζουμε, εάν η εκάστοτε Κυβέρνηση συνεργαζόταν με την αντιπολίτευση, που είναι τόσο απαραίτητη στην παρούσα διεθνή κατάσταση, θέτοντας ως κύριο σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του τόπου κατά προτεραιότητα, Εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.λπ. ως ένα δημοκρατικό κράτος, θα είχαμε σαν Ελλάδα και σαν έθνος τεράστιες επιτυχίες. Παρ' όλα αυτά κάνουμε κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και η Κυβέρνηση ενεργεί πλέον χωρίς Δημοκρατικές διαδικασίες. ΓΙΑΤΙ; Αυτός δεν είναι ο αποκλειστικός λόγος που τους χρυσοπληρώνει ο Ελληνικός λαός; Αυτό δεν είναι το μεγαλείο της Δημοκρατίας, με περισσότερες προτάσεις για καλύτερες λύσεις;

-Έναντι λοιπόν αυτής της επιβαλλόμενης απλής λογικής αναγκαίας, βασικής και απαραίτητης πολιτικής συμπεριφοράς κάθε τόσο, βρίσκεται και ένα θέμα απάτης, κομπίνας, ελλείψεως ηθικών αρχών να ταλανίζουν τον πολιτικό χώρο, συμπαρομαρτούντων και των αποκλειστικά, μόνο εμπορικά σκεπτομένων ΜΜΕ. Εχθές είχαμε την Siemens, σήμερα έχουμε την novartis, αύριο κάτι άλλο, που είναι βεβαίως σοβαρά διότι άπτονται της ηθικής και των αξιών των πολιτικών μας, όμως και πάλι αρχίζει αντί αντικειμενικής πολιτικής εξέτασης, η πολεμική.

-Λένε λοιπόν κάποιοι από την κυβερνητική παράταξη, με απλά κομ-ματικά κίνητρα ότι το θέμα βαρύνει αποκλειστικά την αντιπολίτευση, απαντούν από την αντιπολίτευση κάποιοι, η κυβέρνηση τα λέει αυτά για να συγκαλύψει τα δικά της ατοπήματα. Από την άλλη έρχεται το πολιτικό

Μωσαϊκό των αντιπαραθέσεων να συμπληρωθεί με το Κ.Κ.Ε. να λέει φταίει ο δικομματισμός και η αντιλαϊκή πολιτική της πλουτοκρατίας λένε φταίει ο δικομματισμός και η αντιλαϊκή πολιτική της πλουτοκρατίας (καιρια προπαγανδιστική λέξη). Είναι εξακριβωμένο πλέον ότι, οι πολιτικοί μας, όταν το κράτος κλυδωνίζεται σε ανούσιες και ατέρμονες αντιπαραθέσεις, αυτοί δυστυχώς ηδονίζονται.

-Ο Πυθαγόρας έφυγε από την Σάμο, διότι δεν μπορούσε να υπομένει την τυραννία του Πολυκράτη, επίσης έφυγε και από τον Κρότωνα της Ιταλίας διότι δεν άντεξε την Οχλοκρατία της Δημοκρατίας.

-Σήμερα αυτή η πολιτική νοοτροπία των κομμάτων της Βουλής έφθασε στο σημείο, από την μία να διατυμπανίζουμε για την δημοκρατία μας και από την άλλη να καταπατούμε τις αρχές λειτουργίας αυτής. Όπως έφθασε στο σημείο ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, αδιαφορώντας για την γνώμη της Βουλής και για το αίτημα σχεδόν ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού, να παραδώσει δι' υπογραφής του το όνομα της Μακεδονίας, την Μακεδονική γλώσσα και την εθνότητα την Μακεδονική, στο συνούλευμα λαών του νέου κράτους στα Σκόπια. Πιστεύαμε μέχρι σήμερα ότι δεν θα υπάρξει Έλλην Πρωθυπουργός, να υπογράψει αυτό το ανοσιούργημα. Κι' όμως υπήρξε.

-Δυστυχώς για τον πρωθυπουργό μας, η πολιτική σταδιοδρομία του υπήρξε, η χειρότερη που πέρασε ποτέ, από την Ελληνική πολιτική. Η Ιστορία θα είναι αμείλικτη γι' αυτόν. Δεν το εύχομαι, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, το θλιβερό τέλος της πολιτικής του, ήταν η υπογραφή της αντεθνικής συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν υπάρχει δυστυχώς καμία δικαιολογία.

Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.

