

**Οφείλουμε**  
**να βρούμε και να αναδείξουμε όλη τη θρησκευτική**  
**και πολιτιστική μας κληρονομιά.**



**του π. Αντωνίου Χρήστου**

Αγαπητοί μας αναγνώστες, πάντοτε προσπαθούμε να σας κάνουμε κοινωνούς, σε πνευματικές ευκαιρίες και πολύτιμες εμπειρίες που μας δίνονται στη διακονία μας, μέσα στο ράσο. Μία τέτοια εμπειρία είναι και αυτή που βιώσαμε, από 2ας έως και 4ης Νοεμβρίου 2018 στον Πύργο Ηλείας, εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, στο Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο επί θεμάτων Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού), που συνδιοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία, το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας), τον Σύλλογο Ξενοδόχων Δήμου Πύργου Ηλείας, τον Δήμο Πύργου και το Επιμελητήριο Ηλείας.

Το Γενικό θέμα του Συνεδρίου, το οποίο εκτός από Πανελλήνιο αφορούσε την Κύπρο, είχε και Διορθόδοξο χαρακτήρα, ήταν με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με τη σφραγίδα του Προέδρου του Συνοδικού Γραφείου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, ήταν: «Από την Αρχαία Ολυμπία στη σύγχρονη Ηλεία». Ένα θέμα που ένωνε την αρχαιότητα με τη σύγχρονη εποχή, αλλά και τις προοπτικές του παρόντος και του μέλλοντος, βελτιώσεως και αναπτύξεως του θρησκευτικού τουρισμού.

Οι ειδικοί εισηγητές ήταν έμπειροι και πρωτοπόροι και το περιεχόμενο των εισηγήσεων, πραγματικά, ήταν άρτιο και πολύ ενδιαφέρον, σαν ένα τοπίο παζλ που δένει το ένα κομμάτι με το άλλο και συνθέτουν ένα ολόκληρο όμορφο σχέδιο. Τέλος, στο Συνέδριο συμμετείχαν κληρικοί όλων των βαθμίδων ως εκπρόσωποι επί θεμάτων Προσκυνηματικών

Περιηγήσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης, της Πάτμου και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου (Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου), της Εκκλησίας της Κύπρου, εκπρόσωποι άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι και υπηρετούντες τον τουρισμό σε κρατικές και ιδιωτικές θέσεις, ξενοδόχοι, επιχειρηματίες, πράκτορες τουριστικών γραφείων, δημοσιογράφοι κ.ά.



Η αλήθεια είναι ότι ως Κληρικός, φροντίζουμε με τη χάρη Του Θεού να πραγματοποιούμε ένα προσκύνημα τον μήνα και τόσα χρόνια, με τη χάρη Του Θεού, έχουμε αξιωθεί να γυρίσουμε σχεδόν όλη την Ελλάδα και πολλές περιοχές του εξωτερικού. Όμως όσα διδαχτήκαμε στο συνέδριο, μας άνοιξε τους ορίζοντες και θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στον Μητροπολίτη μας αλλά και προς πάσα κατεύθυνση, πως εκτός από εξαγωγή των θρησκευτικών περιηγήσεων σε άλλες περιοχές, ζητούμενο είναι να αναδείξουμε, συντηρήσουμε και προβάλουμε τα δικά μας μνημεία, τις Ενορίες, τα Ιερά κειμήλια και πνευματικούς θησαυρούς, ώστε να καταστήσουμε την περιοχή μας μέρος το δικτύου, που όχι μόνο θα εξάγει, αλλά θα υποδέχεται περιηγητές-προσκυνητές από άλλα μέρη της Πατρίδας μας. Καιρός είναι η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η Βούλα, η Βουλιαγμένη και η Βάρη, εκτός από τα νυχτερινά μαγαζιά, τις ωραίες παραλίες, τις ωραίες πλατείες και καφετέριες, να έχει και πνευματική-θρησκευτική ζωή και σημεία αναφοράς μνημεία, που αξίζει κάποιος να γνωρίσει, να θελήσει να επισκεφθεί, αλλά και να λάβει την πλούσια ευλογία.

Η Εκκλησία μας απευθύνεται σε πιστούς-προσκυνητές και όχι απλά σε τουρίστες. Για την Εκκλησία μας προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος και όχι η οικονομία, το κέρδος και η τσέπη του κάθε προσκυνητή. Σκοπός της κάθε ιεράς αποδημίας, είναι η πνευματική ωφέλεια και η άντληση της Θείας Χάριτος, από τους πνευματικούς θησαυρούς (τα Ιερά Λείψανα, σπουδαία κειμήλια με ιστορία και όχι μόνο) αλλά και η γνωριμία με άλλους τόπους, άλλους ανθρώπους, αντλώντας από τον αγώνα και την ιστορία τους. Μπορεί κάποιος να μην άλλαξε τόπο, αλλά να άλλαξε σε τρόπο και να ωφελήθηκε και άλλος να γύρισε όλη τη γη και να μην ωφελήθηκε καθόλου, αφού η πνευματική ζωή είναι κυρίως τρόπος και όχι τόπος! Σε αυτή την προοπτική, οδηγεί και η σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο, καθώς μπορεί κανείς ψηφιακά να ενημερωθεί και εικονικά να περιηγηθεί σε χιλιάδες προσκυνήματα και εκθέματα μουσείων, με λίγα μόνο κλικ, το θέμα είναι πως κανείς θα παρακινήσει τον εικονικό προσκυνητή, να θελήσει και στο τέλος να πραγματοποιήσει το προσκύνημά του και από κοντά!



Πέρα όμως από τον τρόπο, σκοπός είναι ο κάθε ξένος να αισθανθεί οικείος, να αισθανθεί αποδεκτός και να του ανοιχτεί αυτός ο κόσμος που λέγεται Ορθοδοξία, μπροστά του ως μυστήριο αλλά και ως ιστορία και πολιτισμός. Τότε πραγματικά το προσκύνημα, η επίσκεψη, το κειμήλιο, το μνημείο, το ιερό σκεύος, η ιερά εικόνα, διδάσκουν τον επισκέπτη και του αποκαλύπτουν πράγματα που βιώνει ο πιστός, σε αγώνες και άθλους ετών! Αυτό τότε γίνεται μία «σιωπηλή» κατήχηση που ούτε κάποιο ειδικό εγχειρίδιο δεν θα μπορούσε τόσο πιστά να μεταφέρει και μεταδώσει! Έχουμε πολλά περιστατικά που άνθρωποι έγιναν Ορθόδοξοι, χάρη στην



εμπειρία τους σε κάποιο πνευματικό ταξίδι που πραγματοποιήθηκαν στο Άγιο Όρος, στη Μεγαλόχαρη στην Τήνο, στους Αγίους Τόπους, στο Όρος Σινά, στο Σπήλαιο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, στον Ταξιάρχη στο Μανταμάδο της Λέσβου και ένα σωρό γνωστά και λιγότερο γνωστά προσκυνήματα.



Οφείλουμε λοιπόν, να βρούμε, να συγκεντρώσουμε, να συντηρήσουμε, να αναδείξουμε όλη την Εκκλησιαστική μας και πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι εποχές που κειμήλια φυλάσσονταν σε μπαούλα ή παλιές ντουλάπες, ασυντήρητα και χωρίς να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, έχουν περάσει, θέλουμε να πιστεύουμε, ανεπιστρεπτί. Οφείλουμε στους προγόνους μας, που τα διέσωσαν και μας τα παρέδωσαν, στους συγχρόνους μας προσκυνητές που μας επισκέφθηκαν για να γνωρίσουν και να θαυμάσουν, αλλά και στη νέα γενιά που εμείς θα παραδώσουμε την σκυτάλη, να δείξουμε την ανάλογη συνέχεια και τον σεβασμό. Γιατί όχι να είμαστε αυτοί που θα παράγουμε καλύτερα και αξιότερα μνημεία!

Ευχόμαστε από καρδιάς, να έχουμε καλές ιερές αποδημίες και να φροντίζουμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για τις πλούσιες εκθέσεις που κάποιοι κοπίασαν για να τις έχουμε και ασφαλώς έχουμε την ευθύνη να μεταδώσουμε στο μέλλον. **Αμήν!**