

Το Παλληκάρι της Κωμόπολης των Βουλιαράτων..



Θα αφήσουμε την λεβεντογέννα Μάνα του να το θρηνήση όπως αυτή επιθυμεί και αρμόζει...

Κάτι σαν τα θρηνώδη χορικά των τραγωδιών στην Δωδώνη των Θρύλων.

Είναι η Μάνα του Κωνσταντίνου του Κασίφα η ίδια Αθάνατη Αιώνια Μάνα η Ηπειρώτισσα και Σπαρτιάτισσα και Μακεδόνισσα. Μια τέτοια Ηπειρώτισσα μάνα θα 'χε κι ο Βασιλιάς ο Πύρρος, μια τέτοια Ηπειρώτισσα πεθερά θα 'χε κι ο Αλέξανδρος ο Ξακουστός..!

..Κι ακόμα κοντά της να τον μοιρολογήσει και να τον τιμήσει μια αδελφή, μια σύγχρονη Αντιγόνη του Σοφοκλή με Αρχές και Αξίες ακατάλυτες αυτές της Ελληνίδας Αδελφής που υπερήφανα κονταροχτυπιέται με τους βάρβαρους τυράννους των Τιράνων.

ΟΧΙ.. ! Οι Πατέρες τέτοιων Ηρώων δεν θρηνούν... κάποιοι βουβοί λυγμοί... κάποια κρυφά δάκρυα... και λιονταρίσια καρδιά κι αντίστασι..!!

Εκεί, χέρι με χέρι με τον εγγονό του με ολόρθια την κορμοστασιά θα συντροφεύσουν περήφανα τον Γιο και τον Πατέρα στο Ελληνοχριστιανικό θυσιαστήριο του Χρέους, της Αιώνιας Τιμής και Μνήμης.. στο ΠΑΝΘΕΟΝ των Αθάνατων Ηρώων..

Εκεί με μόνιμα αναπεπταμένη την αιματοβαμμένη τους Ελληνική Σημαία (απ' τα κόκκαλα των Ελλήνων τα Ιερά) της Ανδρείας και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ..

Κι ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ οι ΑΛΛΟΙ που νοιώθουμε να μας πνίγη ο κόμπος της οργής την Ανάσα μας θα ΠΡΕΠΕΙ να κάνουμε επιτέλους το δικό μας ΧΡΕΟΣ προς τον Ελληνισμό της αλύτρωτης μας αδελφής, της Βορ. Ηπείρου.

ΟΧΙ! Η ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΙ των αδελφών μας απ' τα σωβινιστικά αληταριά του Έντι Ράμα και της «Παρτιζάν» του μίσους και της ηλιθιότητας ΔΕΝ θα περάση!!.. (ξεχνούν τα εκ του ασφαλούς – ατιμώρητα μέχρι στιγμής - καθάρματα ότι οι ύβρεις τους γυρίζουν στους ίδιους μιας και ο μεγαλύτερος τους ήρωας ο Σκεντέρμπεης-Καστριώτης ήταν και Ελληνικής καταγωγής).

ΟΛΟΙ εμείς οι Άλλοι που λέμε «όσα λέμε» έχουμε χρέος να 'μαστε όλοι εκεί για τα «Σαράντα» της Ιερής Τελετής της Μνήμης και της Τιμής. ΕΙΡΗΝΙΚΑ και ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΑ σε Σαράντα Μέρες με χίλιους-σαράντα τρόπους θα 'μαστε εκεί – παρακάμπτοντας κάθε προσχηματική δυσκολία μετακινήσεων του δικτατορικού καθεστώτος - εκατοντάδες γιατί όχι και χιλιάδες για να Τιμήσουμε τον ΗΡΩΑ, για να μας νιώσει ταυτισμένους μαζί της η περήφανη οικογένεια του, για να βροντοφωνάξουμε «ΚΑΤΩ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ και το ΑΛΗΤΑΡΙΟ τους».

Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το ξενο-διαχειριζόμενο Κράτος-Προτεκτοράτο...

ΕΙΜΑΙ όμως απόλυτα πεπεισμένος πως ΥΠΑΡΧΕΙ και ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ το ΕΘΝΟΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ..

Κι αυτό ΔΕΝ ξεπουλιέται.. ΔΕΝ συμβιβάζεται.. ΔΕΝ σκύβει το ΚΕΦΑΛΙ..

Παράδειγμα ΤΡΑΝΟ μας ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο ΚΑΤΣΙΦΑΣ των Βουλευαράτων, ο Γρηγόρης ο ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ κι ο Σολωμός ο Σολωμού κι όλα τα ηρωικά παλληκάρια της ΕΟΚΑ της Κύπρου μας...

**Με ευγενείς αδελφικούς χαιρετισμούς
Απόστολος Γ. Σιώκος**