

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
«ΟΥΤΩΣ ΕΧΟΝΤΩΝ των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»



Ο «Μακεδονικός Αγώνας» των πατεράδων μας για την απελευθέρωση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας ΔΕΝ σταμάτησε, ΔΕΝ τελείωσε για μας τους επιγόνους ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΤΕ!!

Το κοντόφθαλμο ΑθηναιοΚεντρικό κράτος προσπαθούσε, όταν δεν το χειριζόταν ηλίθια τα τελευταία 75 χρόνια, απλώς να το «κουκουλώνει» - να το κρύβει «κάτω απ' το χαλί».

Οι αγώνες για την αλλαγή των Εθνομειοδοτικών συνθηκών των Ψαράδων στις Πρέσπες (οι δολοφόνοι συχνότατα γυρίζουν στον τόπο του εγκλήματος) θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και πίστι στα ιστορικά μας ΔΙΚΑΙΑ και την ΔΙΚΑΙΩΣΗ μας.

ΟΜΩΣ

«Ούτως εχόντων των πραγμάτων και των αδελφοσυμμορίτικων συνθηκών» ΕΜΕΙΣ οι ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ιδιαίτερα και πρώτιστα αλλά και όπως πλειστάκις το απέδειξε ΟΛΑΚΕΡΟΣ ο Ελληνισμός από ΚΥΠΡΟ και ΚΡΗΤΗ και ΜΑΝΗ κι εδώ βέβαια στα χαλύβδινα βορεινά μας Σύνορα...

ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ

Να ανασυνταχθούμε και να αναδιαταχθούμε για την καινούρια μορφή που επιβάλλεται να «πάρη» ο ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ Μακεδονικός Αγώνας.

Δεν είμαστε μόνο κατ' όνομα απόγονοι των Μακεδονομάχων που με τα λιανοντούφεκα και με την «κόψι του σπαθιού» κράτησαν την Μακεδονία μας στον Εθνικό Κορμό.

ΑΛΛΑ

Επιβάλλεται να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι είμαστε σύψυχοι και αποφασισμένοι να μην τους απογοητεύσουμε τους ηρωικούς μας προγόνους !

Ο Νέος Μακεδονικός Αγώνας κηρύσσεται και λέγεται και **ΣΗΜΑΙΝΗ**

«ΕΠΕΛΑΣΙ»

Ένα αδιάκοπο ειρηνικό ανηλεές πολιτιστικό σφυροκόπημα προς τους «ΒορειοΜακεδόνες».

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ

1) Ότι η σλαβική γλώσσα είτε του Βορρά είτε του Νότου είτε της Ανατολής είτε της Δύσης δεν μπορεί να είναι ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ. Ή το ένα θα είναι ή το άλλο θα είναι – Μπασταρδοειδείς ονοματολογίες ΟΔΗΓΟΥΝ σε Μπάσταρδες καταστάσεις. Διαλέγουν και παίρνουν απ' τα τρία.

Μπορούν ακόμα να επιλέξουν το μακρυνέστερο (γραφολογικά) τρίτο - «Σλαυομακεδονικό ιδίωμα (το μπασταρδεμένο που λέγαμε).

2) Το «Μακεδονικό Έθνος» όπως και το «Έθνος» των Θεσσαλών και το αντίστοιχο των ΚΡΗΤΩΝ, των ΑΧΑΙΩΝ, των Θρακών και των Ηπειρωτών. ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ (όμαιμο, ομόθρησκο, ομόγλωσσο) που το λέγανε όπως και σήμερα «Ελληνικό» κι έτσι **ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ!!** Ενωμένο ακμαίο και δυνατό στον αιώνα του Φιλίππου και του Μεγαλέξανδρου και της πορείας προς Ανατολάς και προς όλα τα σημεία του ορίζοντος και του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Β' της Μακεδονικής Δυναστείας μετά χίλια και τόσα χρόνια προς Βορρά και «παράπλευρα».

3) Εφόσον οι «ΒορειοΜακεδόνες» αποποιήθηκαν την Σλαυική τους καταγωγή και προέλευσι και εφόσον δεν επιθυμούν να παραμείνουν ένα φαιδρό προτεκτορατικό κατασκεύασμα ξένων

συμφερόντων και εντολών τότε να ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ τα ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΙΚΑ βιβλία των της Ιστορίας, να ΔΗΛΩΣΟΥΝ Μακεδόνες πραγματικοί και να ενσωματωθούν με την ΑΛΗΘΕΙΑ και την πραγματικότητα.

4) Βάσι και Εφόδια όλων μας πάντα ό,τι αδιάσειστο και σοφό αρχαιολογικό και ιστορικό υλικό μας φέρνουν οι εξειδικευμένοι αντικειμενικοί επιστήμονες.

Γιατί, ρε γειτόνια, ΤΙ ΣΤΑΛΙΝ και ΤΙΤΟ και ΤΣΩΡΤΣΙΛ και ΡΟΥΣΒΕΛΝΤ και «Αυτόνομη Μακεδονία»; ΤΙ ΠΟΥΤΙΝ και ΝΑΤΟ και ΜΕΡΚΕΛ και «Βόρεια Μακεδονία»;

Οι σφραγίδες των Αφεντικών σας (μας?) οι εντολές και τα Συμφέροντα αλλάζουν από βρώμικα σε βρώμικα χέρια. Δηλώστε, λοιπόν, «αγαπητοί ΒορειοΜακεδόνες» σύντροφοι πράγματι ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ και συνταχτείτε ηθικά και συνειδησιακά μαζί με την μεγάλη Μητέρα των Μακεδόνων Ελλάδα – θα γίνετε, θα γίνουμε όλοι μαζί πιο «ισχυροί» και λιγότερο ξένο-εξαρτώμενοι προς το κοινό, τότε, όφελος και Μοίρα όλων για το ΔΥΣΚΟΛΟ και ΑΒΕΒΑΙΟ για ΟΛΟΥΣ μας ΜΕΛΛΟΝ...

Με ευγενείς αδελφικούς χαιρετισμούς
Απόστολος Γ. Σιώκος