

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΟΝ ΕΣΩΣΕΝ ΤΗ 6Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1824



ΜΗΝΥΜΑ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἐορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Γιορτάζουμε καί φέτος πανηγυρικά τά γεγονότα τῆς 6ης Αὐγούστου 1824, τότε που οἱ Σάμιοι, ἐνωμένοι καί μέ τήν ἐξ ὕψους δύναμη καί βοήθεια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ κατάφεραν νά ἀποκρούσουν τόν ὀθωμανικό στόλο καί νά διατηρήσουν τήν ἐλευθερία τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, τῆς πολυαγαπημένης μας Σάμου. Καί γιορτάζουμε τήν τοπική ἐθνική ἐορτή μας τήν ἡμέρα τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, συνδυάζοντας, ὅπως εἴθισται νά συμβαίνει στό λαό μας, τήν θρησκευτική καί τήν ἐθνική γιορτή.

Τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς εἶναι γνωστά σέ ὅλους μας, καί ἀπό τούς ἐτήσιους ἐορτασμούς τῆς ἐπετείου, καί ἀπό τήν μελέτη τῆς ἱστορίας. Ἐκεῖνο ὅμως πού σπανιότερα σημειώνεται εἶναι τά ἠθικά καί ἐθνικά διδάγματα πού μπορούμε νά ἀντλήσουμε ἀπό τήν ἡρωϊκή ἐκείνη ἐποχή. Διδάγματα ἐρμηνευτικά της ἱστορικῆς ἐκείνης συγκυρίας, ἀλλά καί χρήσιμα γιά τήν ὀριακή καί κρίσιμη περίσταση τήν ὁποία βιώνουμε.

Τό πρῶτο μήνυμα τῶν γεγονότων τῆς 6ης Αὐγούστου 1824 εἶναι ἡ ἐνότητα τοῦ λαοῦ. Τό θαῦμα ἐκεῖνο τῆς ἐπιβολῆς τοῦ θελήματος καί τῆς ικανοποίησης τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ ἐνός μικροῦ νησιοῦ ἀπέναντι στίς ἀντίθετες προβλέψεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς ὀφείλεται στό ὅτι οἱ συμπατριῶτες μᾶς ἦταν ἐνωμένοι καί ἀποφασισμένοι, γι' αὐτό καί δικαιώθηκαν. Αὐτό ἐπίσης δείχνει καί τήν δύναμη πού ἀντλοῦν οἱ λαοί, ὅταν ὑποστηρίζουν τά δίκαια αἰτήματά τους, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καί κατά τή σαμιακή ἐπανάσταση τοῦ 1821, ὅπου οἱ Σάμιοι ἐνωμένοι, ἀντλώντας δύναμη ἀπό τό δίκαιο αἶτημά τους, κατάφεραν

πράγματα φαινομενικά άκατόρθωτα, ακριβώς έπειδή ήταν ένωμένοι και πίστευαν στην έπιτυχία του κοινού στόχου τους.

Ένα δεύτερο μήνυμα είναι ή έμμονή των άγωνιστών του 1821 στην παράδοση του Γένους. Στόν άγώνα εκείνο πρωτοστατούσε ή Έκκλησία, και άκολουθοüse ο πιστός λαός του Θεού. Τόσο σέ έθνικό όσο και σέ πνευματικό επίπεδο, οι πρωταγωνιστές τής επανάστασης, μέ πρώτο τόν άρχηγό τής Λογοθέτη Λυκοϋργο, πίστευαν στό Θεό και άκολουθοΰσαν τά κελεύσματα τής Έκκλησίας, ή όποία άνέλαβε σέ μεγάλο βαθμό τήν πνευματική καθοδήγηση του άγώνα και των άγωνιστών. Στό επίπεδο αυτό μάλιστα μέγιστη υπήρξε ή συμβολή τόσο του κλήρου τής Σάμου στό σύνολό του, όσο και του Αρχιεπισκόπου Σάμου και Ίκαρίας Κυρίλλου Β΄ του Άγραφιώτη, ό όποιος δέν δίστασε νά πολεμήσει στην πρώτη γραμμή, διεκδικώντας τά έθνικά δίκαια.

Τό τρίτο χρήσιμο μήνυμα των ιστορικών εκείνων γεγονότων, είναι ή ύπομονή και ή έπιμονή των Σαμίων στην διεκδίκηση των προαιωνίων πόθων τους. Παρά τίς δυσμενείς έσωτερικές και έξωτερικές συνθήκες, παρά τήν άπείρωσ μεγαλύτερη ύπεροπλία των άντιπάλων, παρά τά κελεύσματα τής λογικής, οι πρόγονοί μας δέν όλιγοψύχησαν, ούτε όλιγώρησαν. Προσηλωμένοι στό καθήκον έμειναν σταθεροί επί γενεές όλόκληρες στην έθνική, θρησκευτική και πολιτισμική τους ταυτότητα, άγωνίστηκαν για τήν έλευθερία τους και τήν διατήρησή της, άγωνίστηκαν για τήν άξιοπρέπεια και τήν έλληνορθόδοξη πίστη τους. Και ό Σωτήρας Χριστός, βλέποντας τήν έπιμονή και τήν πίστη τούς έπευλόγησε τόν άγώνα και τούς έπιδασίλευσε τήν τελική σωτήρια νίκη, τήν όποία σήμερα πανηγυρίζουμε.

Άγαπητά μου παιδιά,

Στίς κρίσιμες περιστάσεις πού βιώνει τό έθνος μας, τά συμπεράσματα αυτά μποροΰν νά φανοΰν πολλαπλώς χρήσιμα. Ή ένότητα. Ή πίστη στίς παραδόσεις. Ή ύπομονή και ή έπιμονή. Ή άπαντοχή στην πίστη των προγόνων μας. Ή έμμονή στην παράδοση και ή παραμονή μας κοντά στην Έκκλησία μποροΰν νά άποτελέσουν σωτήρια και άποτελεσματικά μέσα για τήν υπέρβαση τής κρίσης, πέρα από οικονομικά μεγέθη και τεχνοκρατικές αναλύσεις. Και τοΰτο έπειδή, όπως πολλές φορές και μέ διάφορες εύκαιρίες έχουμε τονίσει, ή κρίση αυτή είναι πρωτίστως πνευματική και κρίση ταυτότητας και τρόπου ζωής, και δευτερευόντως κρίση οικονομική, δεδομένου ότι ό τρόπος

ζωής και ή νεόκοπη κοσμοπολίτικη νοοτροπία μᾶς ὀδήγησε καί στόν ἔκτροχιασμό τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν.

Ἄν λοιπόν σέ κάτι μπορεῖ νά μᾶς φανεῖ πραγματικά λυσιτελῆς ὁ σημερινός ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς νικηφόρας καί σωτηρίας ναυμαχίας τῆς Μυκάλης, στίς 5 καί 6 Αὐγούστου 1824, αὐτό εἶναι ὁ φρονηματισμός μᾶς κατά τό παράδειγμα τῶν προγόνων μας πού ἀγωνίστηκαν γιά νά ἐπιτύχουν τήν ἀπελευθέρωση καί τήν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ταυτότητάς τους, ἡ συμμόρφωσή μας πρός τό παράδειγμά τους καί πρός τίς ἐσώτερες προϋποθέσεις τοῦ τιτάνιου ἔργου τους, καί ἡ σύμπλευση τῆς πορείας μας μέ τό δικό τους ἐπίτευγμα.

Μόνον ἔτσι ὁ ἑορτασμός τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου θά ἔχει οὐσιαστικό νόημα, θά ἐπιδράσει θετικά στό παρόν καί στό μέλλον μας, θά δικαιώσει τούς πανηγυρικούς λόγους καί τίς σχετικές τελετές καί θά δώσει ὄραμα καί προοπτική στήν ὑπαρξή μας, ἀλλά καί στήν πορεία τῶν παιδιῶν καί τῶν ἀπογόνων μας. Τώρα, πού περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἡ σωτηρία τῆς πατρίδος ἔγκειται στή δική μας προσπάθεια, τό παράδειγμα τῶν προγόνων μας Σαμίων ἀγωνιστῶν τοῦ 1824 εἶναι ὄχι μόνο ἐπίκαιρο, ἀλλά καί οὐσιαστικά καί δραστικά ζωντανό μπροστά μας. Στό χέρι μᾶς εἶναι νά τό ἀξιοποιήσουμε, δικαιώνοντας τούς κόπους, τούς μόχθους καί τίς θυσίες τους. **Μακάρι ἡ ἐφετινὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ νά μᾶς κάνει νά προβληματισθοῦμε καί νά ἀλλάξουμε πορεία ζωῆς μέ μόνιμο καθοδηγητὴ καί συνοδοιπόρο τόν Μεταμορφωθέντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως ἐκεῖνοι.**

«Χριστός Σάμον ἔσωσεν 6η Αὐγούστου 1824»

**Χρόνια Πολλά
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος**