

Τι ήταν... Τι ΔΕΝ ήταν... ΘΑΥΜΑ!

Οι Δύο νέοι Έλληνες Στρατιωτικοί (ένας Θρακιώτης και ένας Μακεδόνας), από τα δύο Βορειότερα ακροτελεύτια «Μετερίζια – Επάλξεις» του Ελληνισμού, την Καστοριά και την Ορεστιάδα.

Κοντά 6 μήνες κρατήθηκαν παράνομα και βάνουσα στις μπουντρομοειδείς φυλακές της Αδριανούπολης, εμπλακέντες σε προσχεδιασμένη «στημένη» ενέδρα πάνοπλων «Τσιαντιρμάδων» της Βάρβαρης Ιμπεριαλιστικής και δολοφονικής κατά αθώων, αμάχων γυναικόπαιδων ηγεσίας της χώρας που σε πείσμα κάθε έννοιας πολιτισμικού Δικαίου κατέχει και καρπώνεται την «Ασιάτιδα Ελλάδα».

Οι χειροπεδεμένοι Υπερήφανοι «Άνδρες του Ελληνικού Στρατού της Μεθορίου» επέδειξαν κατά γενική ομολογία ένα εξαιρετικού επιπέδου ΣΘΕΝΟΣ και απaráμιλλη ΚΑΡΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ και αξιοθαύμαστο και Ελληνοπρεπέστατο ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ

Όλα αυτά γιατί πέρα από τη σωστή επαγγελματική – στρατιωτική τους εκπαίδευση και την οικογενειακή τους ΑΓΩΓΗ και ΑΝΑΤΡΟΦΗ ήταν και οι ίδιοι ΒΑΘΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.

Αυτό ήταν ένα ΘΑΥΜΑ ΠΙΣΤΗΣ.

Οι δοκιμαζόμενοι γονείς και των δυο παλληκαριών ήταν πεπεισμένοι ότι ο βασανισμός των παιδιών τους ήταν

ΑΔΙΚΟΣ.

ΑΣΤΗΡΙΧΤΟΣ.

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.

ΕΣΚΕΜΜΕΝΟΣ και

ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟΣ.

Με ΑΒΕΒΑΙΗ – ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ διαφαινόμενη λόγω της ανύπαρκτης Ελευθερίας της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στην Σατραπική – Σουλτανικού Δικαίου λειτουργούσα ενεργούσα χώρα στα Ανατολικά μας, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

Συναντούσαν μέσα από σιδηρόφρακτα παράθυρα τα ηρωικά παιδιά τους και τα στήθια τους ράγιζαν για την άδικη – βασανιστική περιπέτεια – ταλαιπωρία και το αβέβαιο ζοφερό των εξελίξεων. Δεν Δάκρυσαν ποτέ μπροστά τους.

Δεν ΔΑΚΡΥΣΑΝ ΠΟΤΕ δημόσια.

Τα μοναδικά τους κρυφά Δάκρυα – Μύρα Πίστης -κυλούσαν μονάχα στο μισοσκόταδο στα Παρεκκλήσια και τα Μοναστήρια της κυρά - Δέσποινας Παναγιάς.

Σύσσωμος ο Ελληνισμός απ' άκρου εις άκρον της υψηλίου διαδήλωσε την αθωότητα των άδικα κρατουμένων παλληκαριών και απαίτησε από κάθε δυνατόν να εμπλακεί φορέα την απελευθέρωσι των δύο ανδρών.

Ήταν και αυτό ένα αυτονόητο μεν, ΘΑΥΜΑ δε, εθνικής σύμπραξης και ενότητας.

Έδιναν, περισσότερο απ' όσο έπαιρναν, ΘΑΡΡΟΣ και ΚΟΥΡΑΓΙΟ στους συμπάσχοντες ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ.

Η καρτερικότητα, η περηφάνεια, η Στωικότητα και η ψυχική τους ΔΥΝΑΜΙ γενικότερα ήταν επίσης ένα ΘΑΥΜΑ, που πήγαζε από την Πίστι στη βαθέως πάσχουσα Μάνα του αδίκως εσταυρωθέντος «Γλυκέως Έαρος» - Τέκνου της.

Ο Πρωθυπουργός του «ΣΥΡΙΖΑ» στις Βρυξέλλες με τον Ερντογάν πριν εκχωρίσει την Μωαμεθανική φονταμενταλιστική Προπαγάνδα στη δοκιμαζόμενη Θράκη μας στους Τουρκόφρονες «ψευτο Μουφτίδες» με τον «γιαβρογλικό» νόμο ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να ρωτήσει τα σκληροτράχηλα αιχμαλωτισμένα παλληκάρια στη φυλακή της Αδριανούπολης αν δέχονταν να συνεχιστή – ως ότου ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ αποκαλυφθή πλήρως η εκβιαστική, με χαρακτήρα ομηρίας, Κράτησι τους από το Βάρβαρο Μογγόλο Δυνάστη – ο ψυχικός και Σωματικός τους Βασανισμός ή θα προτιμούσαν να υποχωρήση η Ελλάδα, να «παραχωρήση» Εθνικά επικίνδυνα «Δικαιώματα» στους εξτρεμιστές Τουρκόφρονες εκ των Μωαμεθανών οι οποίοι σχεδιάζουν και μεθοδεύουν τον εξανδραποδισμό της Θράκης μας.

Η απάντησι των Τίμιων υπερασπιστών της εδαφικής ακεραιότητας της μαρτυρικής μας Πατρίδας θα ήταν ΟΧΙ! στην απελευθέρωσι τους με Εθνικά τραυματικές άνομες νομοθεσίες... και... ανταλλαγές ...!

Μα είναι και ανιέρεις οι βρώμικες ψήφοι των Τουρκοφρόνων της Θράκης και αλλαχού στις οποίες αποβλέπει ο Τσιπροπρωθυπουργός... Κι ο οποίος έχει και στο μανίκι της ΑΘΕΙΑΣ του επίσης κρυμμένο το χαρτί του «ΜΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ» για όποτε το χρειαστή και τον βολεύει... Μια «ακόμη» Εθνική επιτυχία των Γαβρόγλου – Τσίπρα στη Θράκη σαν αυτή των Κοτζιά – Τσίπρα στις Πρέσπες της Μακεδονίας μας.

Αλλοίμονο αν οι Συριζαίοι μας επιφυλάσσουν κι άλλες τέτοιες Εθνικές «ΝΙΚΕΣ»...

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ:

- Τούρκοι – Ερντογάν
- Τουρκόφρονες φονταμενταλιστές της Θράκης μας.
- ΣΥΡΙΖΑ με Εθνικά «βρώμικες» ψήφους.
- Δογματικά Αντιθιςτικές θέσεις του κ. Τσίπρα.

ΧΑΜΕΝΟΙ:

- Η Ελληνικότητα της απειλούμενης Θράκης μας.
- Τα Εθνικά μας Συμφέροντα.
- Η ευκαιρία της απόλυτης ηρωποίησης των Στρατιωτικών μας.

Απόστολος Γ. Σιώκος