

ΝΕΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ

Ο Αμφικτύων



Αποφράδα η σημερινή μέρα
προδοσία μυρίζει ο αγέρας
στις Πρέσπες χύθηκε το πρώτο αίμα
για να μην περάσει ο σλάβος στη Μακεδονία,
ταυτότητα, γλώσσα παρέδωσαν οι προδότες και ιστορία

Οι καμπάνες σημαίνουν πένθιμα λυπητερά
οι σημαίες μεσίστιες σε πόλεις στήθηκαν
και σε χωριά
οι Έλληνες με σφιγμένη γροθιά λένε ΟΧΙ
στην παράδοση της Μακεδονίας
στα φασιστικά τσακάλια της 3ης διεθνούς
και της σιωνιστικής ολιγαρχίας

Οι μακεδονομάχοι του 1903 , οι ήρωες του 1912-13 ,
οι σταυραετοί του 1946-49
στριφογυρίζουνε στο μνήμα
και τρίζουν τα οστά τους
βλέποντας τα ανοσιουργήματα
που διαπράττουν τα παιδιά τους

Απαρνούονται την πατρίδα τους και τη γενιά τους
καταστρέφουν τα υπάρχοντα τους
για την διασπορά ξανοίγουν τα φτερά τους αφήνοντας τον
πανάρχαιο βράχο
Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη και τα νησιά
έρμαιο στον κάθε λαθρομετανάστη
αλβανό, τουρκομογγόλο και σλάβο

τη γη μας να αρπάξει ,
τα βιβλία του βεβηλώνει τα όσια και ιερά του,
το βίός του με τους γείτονες να μοιράσει
και με τον ξένο λαθρομετανάστη
και ο γηγενής περιμένει
την ελεημοσύνη πότε θάρθει
από μια Ευρώπη που
τον γενοκτονεί και τον θάφτει

Ζήτουλας χωρίς πατριωτισμό
και δίχως σωφροσύνη,
φέροντας στην εξουσία άτομα
χωρίς αίσθημα αιδούς και εθνικής ευθύνης
κατάπτωση που μόνο στην εποχή του Δημοσθένους
και του Ισοκράτους είχε γίνει

Δεν θα βρεθεί γη οι προδότες να καταλύσουν,
ξένες πατρίδες να πατρίσουν,
σαν τα κεριά οι εφιάλτες θα σβήσουν
και θα τελειώσουν
οι προγονικοί θεοί μας
θα τους κατακεραυνώσουν
οι Έλληνες θα τους ξεράσουν
και θα τους τιμωρήσουν
λίαν συντόμως στο ειδώλιο
θα τους καθίσουν
οι προδότες και στην ιστορία
θα λογοδοτήσουν

Ο λαός μας αντιστέκεται και τα όπλα
δεν τα παραδίδει
η «ψευτοδημοκρατία» μας
παρέδωσε την Μακεδονία
εσένα δεν σε ρώτησαν
γιατί σε θεωρούν παρία
η " αναρχοφαστική χούντα» σε έχει προδώσει
και σε γδύνει

ξέρεις από χούντες πώς να τις αναποδογυρίζεις
η καρέκλα τους από την κατακραυγή σου τώρα τρίζει
κόμματα-συμμορίες σε εξαπατούν και εσύ τα ψηφίζεις
τίποτα δεν έχει χαθεί εφ' όσον εσύ δεν έχεις ερωτηθεί
η Μακεδονία μας μια η Ελληνική και θα παραμείνει ,
η Παιονία (Σκοπιά) επαρχία της ήταν και θα ξαναγίνει

Ο Αλέξανδρος δεν πέθανε ζει στη γη τη δοξασμένη,
στην Αμφίπολη και στο Δίον κατοικεί
και την αναγέννηση σου αναμένει

Ώρα να κάνεις αυτοκριτική από τα σφάλματα σου
με το διαχρονικό Ελληνικό Πνεύμα θα σωθείς
από τα κρίματα σου
αρκεί να μάθεις να το σπλίζεις
και τους μνηστήρες, σαν τον Οδυσσέα,
την κατάλληλη στιγμή να καθαρίζεις
Εμπρός νέοι μακεδονομάχοι !!
"τα μυστικά του βάλτου" να γνωρίζεις
με το ξίφος και με το λόγο ένδοξες σελίδες
πάλι να γράψεις

Από σήμερα ο Νέος Μακεδονικός Αγώνας
σύγχρονη τιτανομαχία αρχίζει
αρκεί να μείνουμε ενωμένοι, η ήττα μην σε φοβίζει ,
να σε διδάσκει και να σε γαλβανίζει,
τους τίτλους κρατάει ο λαός της Μακεδονίας μας
και δεν τους παραδίδει

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Συγγραφέας, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών
<http://amphiktyon.blogspot.com/>