

Προς Υψηλούς Ταγούς της Κοινωνίας και Συναδέλφους με Μεγάλη Καρδιά

Χαράλαμπος Τσιτσιμπίκος

"Ο κύβος ερρίφθη", το γεγονός ετελέσθη, ο .Ρουβίκωνας διέβη τους πάντες και τα πάντα και όχι εμείς εκείνον και εξακολουθούμε να φιλοσοφούμε ευτελώς και να σφυρίζουμε αδιαφόρως. Τα ιερά μας χώματα αλώνονται και εμείς οδεύουμε για τις διακοπές μας. Τα ονόματα και η ιστορία μας παραποιούνται, οι συνειδήσεις μας πυρπολούνται και εμείς αναζητούμε θέση στο λεξικό Γκίνες για την ανευλάβεια που επιδεικνύουμε στα ιερά και τα όσια της φυλής: την θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια. Η γλώσσα μας διαστρεβλώνεται (αλλοτριώνεται, υβριδιοποιείται) και εμείς σπουδάζουμε τα προσώπια του καφέ art. Το έκλαμπρο παρελθόν μας υφαρπάσσεται και χρησιμοποιείται πλέον ως πρώτη ύλη πρότυπων και πρωτότυπων έργων νεώτερου πολιτισμού και εμείς αναρωτούμεθα: **«Τι συμβαίνει, αποκτήσαμε και αδελφούς μέχρι τώρα χαμένους στο "ιστορικό τίποτα" και θα θυσιάσουμε γι' αυτούς τον μόσχο τον σιτευτό; Δεν είμαστε πλέον "ανάδελφον γένος";»**.

Μεθοδεύουν την συρρίκνωσή μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε αδέρφια. Απεμπολούνται από τα γνωστά κέντρα των συμφερόντων και της ρεμούλας η επουράνια γλώσσα μας, οι ιστορικές μας καταβολές, οι ιερές μας παρακαταθήκες και εμείς διστάζουμε να εναντιωθούμε ελληνοπρεπώς σ' αυτήν την προσβολή (την σπύλωση) της έντιμης προσωπικότητας του Έλληνα. Αδυνατούμε να διατηρήσουμε ακμαία την πατρογονική μας υπόληψη και μη ανταγωνίσιμη την αίγλη που κατέλειπαν οι γεννήτορές μας σε όλα τα βάθη και τα πλάτη της γαλανής πατρίδας μας, ενώ επιμένουμε να επαιρόμαστε τελικώς για την καταγωγή μας.

Άβουλοι, αναποφάσιστοι, σκιώδεις **μετααποτυπώσεις** των προγόνων μας, σερνόμαστε, χωρίς υπερηφάνεια και αναστολές για το έλλειμα του ήθους και της ευπρέπειας που παρατηρείται τελευταία, στο περιθώριο των αποφάσεων, ανάμεσα σε ξεδιάντροπα επιχειρήματα και νομικίστικες φιοριτούρες, αυτών που ανέλαβαν να διευθετήσουν τις διαφορές μεταξύ των σφετεριστών και των παλαιόθεν νόμιμων κατόχων. Στην ουσία, στον δικό μας χώρο, εμείς οι ίδιοι δεχθήκαμε να συμμετέχουμε σε ένα παιχνίδι άγριας πολιτικής αντιπαράθεσης Αμερικής και Ρωσίας στο οποίο διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα.

Η ισχυροποίηση του θνησιγενούς κρατιδίου των Σκοπίων (προτεκτοράτου της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ και νυν των ΗΠΑ) σε βάρος της πατρίδας μας σχηματοποιείται οσημέραι αριστοτεχνικά και απρόσκοπτα, γιατί η

οικονομική συγκυρία που ταλανίζει την χώρα μας από δετίας, δεν αφήνει περιθώρια για εναντιώσεις στον μεγάλο αδελφό που επιθυμεί διακαώς να έχει και ένα ακόμη (συμπληρωματικό) προγεφύρωμα στον (εικονικό) πόλεμο που σχεδιάζει κατά του νέο-τσάρου Πούτιν. Ούτε προβλέπονται ηρωϊκές εξοδοι της ημέτερης αριστερής διανοήσης από τον έναγκαλισμό της ανέκαθεν δεξιόστροφης Αμερικής, την οποία άλλοτε μετά βδελυγμίας αποκήρυσσε.

Και όλα τούτα συμβαίνουν σε μια εποχή κατά την οποία συνεργούσης και της καλοκαιρινής ραστώνης, τίποτε δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν αντιδρά στις φάλτσες -πλην πλάνες- κορώνες των Ομηρικών σειρήνων. Αν σ' όλη αυτή την αναταραχή προσθέσουμε την μηδενική (ή την αμφίβολης αξίας) επιστημοσύνη των πρωτεργατών μιας συμφωνίας που τα παιδιά μας θα εξορκίζουν, να μην εφαρμοσθεί στις αρνητικές εκδοχές της, τότε θα αποτελούσε υψίστη υποχρέωση και τιμή για όλους τους ευπατρίδες Έλληνες, να διατρανώσουμε με την υπογραφή μας την απαρασάλευτη θέση μας για την ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Έχουμε ιερά υποχρέωση και λόγω κοινωνικής θέσεως με την οποία μας τίμησε η πατρίδα κατά την διάρκεια της προσφοράς της υπηρεσίας μας. Όλη η προσφορά μας ήταν ου περί χρημάτων αλλά περί αρετής.

Και τούτο πρέπει να γίνει τώρα! Πριν όλοι μας διολισθήσουμε σε... χυδαίο αδρανές υλικό χωρίς καμιά αξία και προοπτική για την πατρίδα και την ίδια μας την ύπαρξη, πριν παύσουμε να αντιδρούμε, πριν απομειωθούμε ως στοιχείο αποφασιστικής δυναμικής γενικώς και απομυθοποιηθούμε τελεσιδικώς. **Προηγουμένως ας απορρίψουμε άπαξ δια παντός μία από τις παθολόγιες της φυλής μας: Να ζηλοφθονούμε τους έχοντες θετικές για την πατρίδα και τον λαό μας ιδέες και να τις απορρίπτουμε χωρίς να...καταδεχόμαστε να προβάλλουμε τις δικές μας.**

Είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων .Η τώρα ή αύριο είναι αργά. Ο νέος Μακεδονικός Αγώνας που αρχίζει από σήμερα θα τον ολοκληρώσει αγέννητος Αρχηγός.

Έρρωσθε Συνάδελφοι .

Χαράλαμπος Τσιτσιμπίκος
Αντιστράτηγος ε.α –Επίτιμος Β'Υ/ΓΕΣ
Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ
Πρώην Μέλος του Δ.Σ της ΕΜΣ