

**Η δόλια αλλοίωση του ψηφίσματος της Δ΄
Εθνοσυνέλευσης, για να μην εκπληρωθεί το τάμα του
Έθνους.**

του Χαράλαμπος Άνδραλη, Δικηγόρου.



Συμπληρώνονται φέτος 195 χρόνια από την Δ΄ Εθνοσυνέλευση του Άργους, η οποία μεταξύ άλλων, αποφάσισε: «Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της Κυβερνήσεώς της κατασταθώσιν οριστικώς, οι δε οικονομικοί πόροι του Κράτους το επιτρέψωσιν, η Κυβέρνησις θέλει διατάξει να εγερθή εις την καθέδραν εις ναός επ’ ονόματι του Σωτήρος» [1]. Στο ίδιο ψήφισμα αναφέρεται «Τα ονόματα των φιλελλήνων, όσοι απέθανον εις την Ελλάδα, μαχόμενοι υπέρ της ανεξαρτησίας της, θέλουν χαραχθεί επί τινός μνημείου εγερθησομένου εις τον ναόν του Σωτήρος.»

Για το δεύτερο σκέλος του ψηφίσματος, την ανέγερση μνημείου φιλελλήνων, το κράτος έχει ενεργοποιηθεί και αποφασίστηκε η τοποθέτηση του μνημείου έξω από το πολεμικό μουσείο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) υπέγραψε με το Πολεμικό Μουσείο σύμβαση συνεργασίας, σύμφωνα με την οποία το μνημείο θα στηθεί στον χώρο του Πολεμικού Μουσείου επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας [2].

Όμως, στο ψήφισμα της Δ' Εθνοσυνέλευσης αναφέρεται ότι το μνημείο των φιλελλήνων θα πραγματοποιηθεί στο ναό του Σωτήρος. Αγνοείται και απαξιώνεται, δηλαδή, το κύριο μέρος του ψηφίσματος, η κατασκευή του ναού και υλοποιείται μόνο το μνημείο που έπεται σε χρονική σειρά.

Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του τέως Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή στις 30 Μαΐου 2023 για το μνημείο των φιλελλήνων: «Θα ήθελα να πάω αρκετά χρόνια πίσω, όταν το 1829 η Δ' Εθνοσυνέλευση της Πατρίδας αποφάσισε να συγκροτήσει το Ελληνικό Κράτος και να θεμελιώσει κάποιες βασικές μορφές ύπαρξής του. Μία από τις αποφάσεις τότε στο Άργος, ήταν ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα Μνημείο, το οποίο το οποίο θα αποτελεί τιμή σε όλους που θυσιάστηκαν για να ελευθερωθεί η Πατρίδα μας. Διακόσια χρόνια μετά, δυστυχώς τέτοιο Μνημείο δεν έχουμε στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν μετά από προσπάθειες του Προέδρου του Συλλόγου Φιλελλήνων κ. Κωνσταντίνου Βελέντζα, του Πολεμικού Μουσείου και βεβαίως του Υπουργείου, κατασκευάζεται το Μνημείο αυτό και θα τοποθετηθεί έξω από το υπέροχο αυτό Μουσείο, έτσι ώστε να το βλέπουν όλοι οι Αθηναίοι και να αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς που μας βοήθησαν να είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Πολύ σημαντικό να τιμάς ως χώρα ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν να είσαι ελεύθερος» [3].

Πώς τιμά τους αγωνιστές, αλλοιώνοντας το ψήφισμά τους; Όσα μεγάλα λόγια και να πουν οι άρχοντες για τους ήρωες του 21, θα είναι υποκριτικά, αφού αρνούνται με πονηριές να εκπληρώσουν την επιθυμία τους.

Το τάμα του Έθνους υπενθυμίζει την ευλάβεια των μεγάλων ανδρών και αυτό δεν είναι αρεστό σε κάποιους. Οι αγωνιστές του 21 δεν κόμπασαν που ελευθέρωσαν την πατρίδα, κόντρα στην πανίσχυρη Ιερά Συμμαχία. Θεώρησαν τη νίκη, δώρο του Χριστού και θέλησαν να κάνουν κάτι για να ανταποδώσουν.

Οι σημερινοί άρχοντες θεωρούν σπατάλη την εκπλήρωση του τάματος, τη στιγμή που στο δημόσιο ταμείο γίνεται όργιο σπατάλης σε σκοπούς αχρεί-

αστους και επιζήμιους. Οι απελευθερωτές μας είχαν άλλη νοοτροπία. Προτιμούσαν να επενδύουν στον Ουρανό, όπου ούτε σής ούτε βρώσις άφανίζεται, και όπου κλέπται ού διορύσσουσιν ούδὲ κλέπτουσιν [4].

Η σκανδαλώδης εθνική μας αχαριστία, αντικατοπτρίζει το λάθος δρόμο που έχει πάρει το ελληνικό κράτος. Όταν κάποιος παραμένει πεισματικά αχάριστος προς τους ευεργέτες του, δεν βρίσκει προκοπή αλλά χειροτερεύει με τον καιρό. Έτσι και το έθνος μας θα βουτάει περισσότερο στην ανηθικότητα, αν δεν αποδώσουμε επιτέλους την ευγνωμοσύνη που οφείλουμε στο Θεό και στους ήρωες της πατρίδας μας, εκπληρώνοντας το τάμα τους.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, ιδίως από το ίδρυμα προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών, για την εκπλήρωση του τάματος, αλλά όπως κάθε έργο αγαθό, συναντάει συνεχώς εμπόδια, με κυριότερο την απροθυμία του κράτους. Τα εμπόδια, όμως, είναι για να ξεπερνιούνται, αν υπάρχει θέληση και προσήλωση στο στόχο. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα έργο που θα επιφέρει ευλογίες στο έθνος μας, αλλά και σε κάθε έναν που θα συνεισφέρει προσωπικά. Η εκπλήρωση του τάματος, πρέπει να γίνει λαϊκή απαίτηση και εθνικός στόχος.

Παραπομπές :

[1] Η΄ Ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης, Άργος 1829

[2] <https://www.eefshp.org/the-society/to-mnimeio-ton-filellinon-stin-athina/>

[3] <https://www.argolikeseidhseis.gr/2023/05/200.html>

[4] Ματθ. 6, 20

Πηγή : http://aktines.blogspot.com/2024/03/blog-post_275.html.