

## Ο άριστος και τέλειος ιατρός.

Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημόπουλος (†).



Η αμαρτία είναι ένας καρκινογόνος όγκος ο οποίος κατατρώγει τις σωματικές, πνευματικές και συναισθηματικές δυνάμεις του αμαρτωλού. Και δεν υπάρχει κανένας ιατρός, κανένας χειρουργός ο οποίος θα σου αφαιρέσει αυτά τα καρκινώματα των παθών για να τραφεί και αυξηθεί ο πνευματικός και ο σωματικός οργανισμός.

Δεν υπάρχει κανένας χειρουργός ει μη ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ως άριστος και τέλειος και αλάνθαστος ιατρός χειρουργεί τον χριστιανό, του αφαιρεί τελείως και οριστικώς τους κακοήθεις όγκους των παθών και απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το ολέθριο, το καταλυτικό βάρος της αμαρτίας.

Παρακάλει λοιπόν, και συ τον Κύριο και λέγε:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, γνωρίζω ότι είσαι η άκρα ευσπλαχνία και η άκρα φιλανθρωπία, ο αδιερεύνητος ωκεανός της καλοσύνης, το αδιερεύνητο και ανεξιχνίαστο βάθος της ευσπλαχνίας.

» Σε παρακαλώ και σε καθικετεύω. Ελθέ εις την ζωήν μου, η άκρα αγαθότης και ευσπλαχνία. Και ως άριστος χειρουργός, χειρούργησε την αμαρτωλή ψυχή μου. Αφαίρεσε τους όγκους των παθών μου, εκρίζωσε κάθε αδυναμία μου και καυτηρίασε κάθε αμαρτία μου για να είμαι υγιής σωματικώς και πνευματικώς. Ο φιλόστοργος, ο φιλεύσπλαχνος πατέρας

μου και δημιουργός μου μη παραβλέψεις το έργο των χειρών σου. Αλλά ελθέ εις εμέ και ελέησόν με κατά την άκραν σου επιείκειαν. Μη προσμετρήσεις τις αμαρτίες μου με το μέτρο της δικαιοσύνης σου, αλλά προσμέτρησέ τες με την πατρική σου αγαθότητα, με την οποία υπεδέχθης τον μετανοήσαντα άσωτο αμαρτωλό. Μην αφήσεις να δει η ψυχή μου τις ζοφερές όψεις των πνευμάτων του σκότους, αλλά δος άγγελος φαιδρός και φωτεινός να παραλάβει την ψυχή μου όταν απέλθη εκ του αθλίου τούτου σώματος.

» Δος μοι, Κύριε, μερίδα και κλήρο μετά των σωζομένων, για να γεύωμαι την γλυκύτητα και χάρη της Βασιλείας Σου, να βλέπω και να απολαμβάνω την χάρη και ευλογία και ευμορφία και γλυκύτητα του πυρίνου προσώπου Σου. Ναι, Κύριε, ελθέ εις εμέ και σώσον με, ότι ευλογητός ει νυν και εις τους απεράντους αιώνας».

**Από το βιβλίο: † Αρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλου, ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Α΄.  
Έκδοση Φιλ. Σωματείου «Ιωάννης ο Χρυσόστομος», Λάρισα 2015.**

**Πηγή :** <https://www.koinoniaorthodoxias.org/>