



Ἡ Σιωπή τοῦ Παρόντος, φωνή τοῦ Μέλλοντος!

Συχνά ἀκοῦμε τήν ἔκφραση «**μιά εἰκόνα χίλιες λέξεις**» καί γι' αὐτό μᾶλλον τόν τελευταῖο καιρό βλέπουμε πολλές εἰκόνες μπροστά μας πού ἄλλες σοκάρουν, ἄλλες προβληματίζουν, ἄλλες μᾶς δακρύζουν, ἄλλες μᾶς ἀφήνουν ἄφωνους, πάντως ἡ καλή μας φίλη ἡ Τηλεόραση τίς σκηνοθετεῖ, τίς μελοποιεῖ, τίς ἐνισχύει, γιά νά μᾶς τίς σερβίρει χτυπώντας ὅσο μπορεῖ στό συναίσθημά μας (τό ξέρεי καλά νά τό κάνει αὐτό), γιατί εὐχάριστες πάντως δέν τίς λέμε.

Εἰκόνες πολέμου, ἄμαχου κακοποιημένου πληθυσμοῦ, φυσικῶν καταστροφῶν σέ συνδυασμό μέ ἀριθμό θυμάτων σεισμῶν ἢ πλημμύρων, δυστυχημάτων ἢ ἀτυχημάτων, ἀνέκφραστα βλέμματα, πόνος στά μάτια πού κοιτοῦν ἀόριστα, φωνές γιά βοήθεια πού σκίζουν στά δύο, λύπη, σκοτάδι καί θάνατος νά κυριαρχοῦν, μαῦρο πέπλο καί ἀπότομα, κομμένα νεανικά ὄνειρα μέ συνεχεῖς ἐπαναλήψεις ἐπί ἐπαναλήψεων γιά νά καταγραφεῖ ἡ εἰκόνα στό ὑποσυνείδητο τοῦ καθενός μας. Μιά βουβαμάρα, μία σιωπή πού τσακίζει κόκκαλα καί μία ἀγανάκτηση μέ συνθήματα, πορείες, ἀπεργίες καί ἀντιδράσεις πλήθους λαοῦ ἐνάντια στό σύστημα, στό ἀνύπαρκτο κράτος, στήν σήψη καί τό βόλεμα ἡμετέρων, στήν σκληρότητα τῆς δημοσιογραφικῆς πέννας «**νά γίνουν καταστροφές καί θυσίες γιά νά γίνουν –δῆθεν– ἀσφαλέστερα ἔργα**». Στό τέλος ΜΑΤ–δακρυγόνα– ξύλο ἀκόμα καί σέ καθιστικές διαμαρτυρίες γιά νά μήν ἀντιδράμε...

Ἀκατάλληλοι λαϊκοί μας ἐκπρόσωποι, πολιτικοί καρικατούρας καί θεάτρον σκιῶν μέ λόγια, λόγια καί τζάμπα «**ΘΑ**» γιά τήν... **Ντροπή μας!** Καί ἀπό πάνω ἡ δυστυχία τῆς ἀκρίβειας, τῶν κατασχέσεων σπιτιῶν, τῶν ὑψηλῶν ἐπιτοκίων καί αὐξήσεων δόσεων, τοῦ καλαθιοῦ τοῦ.. μάρκετ, τοῦ.. νοικοκυριοῦ, τοῦ ..Πασχαλινοῦ, τοῦ ..νονοῦ καί ὅ,τι ἄλλο θά σκεφτοῦν ὅλα μαζί νά συνωμοτοῦν γιά νά μήν μιλάμε, νά μήν κλωτσᾶμε, νά μήν γελᾶμε, νά μήν σκεφτόμαστε, νά μήν Ἐκκλησιαζόμαστε, νά μήν προσευχόμαστε, ἂν θέλουμε ἐπιδόματα γιά τήν **Ντροπή μας!**

ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΑ! Ἀδράνεια καί σιωπή, χαιρεκακία κάποιων πού τούς ἀρέσει νά βλέπουν ἢ νά σκαρφίζονται τρόπους γιά τήν δυστυχία τῶν ἄλλων γιά νά αἰσθάνονται αὐτοί ὑπέροχα, γιά νά κερδίζουν, νά πλουτίζουν, νά ὑφαρπάζουν σάν ὕαινες γι' αὐτή τήν ζωή τήν γήινη καί φθαρτή, τήν προσωρινή καί ἀμαρτωλή, τήν γεμάτη ἐνοχές καί τύψεις, νά γεμίζουν τίς κοιλιές τους μέ τίς θυσίες τῶν ἄλλων καί ἐμεῖς νά τούς ἀφήνουμε ἀμαχητί νά τρῶνε ἀπό τίς σάρκες μας στό παρόν χωρίς νά τοῦς νοιάζει τό μέλλον οὔτε σωματικά, οὔτε ψυχικά οὔτε ἐννοεῖται θεολογικά καί δέν ἐπαναστατοῦμε οὔτε κᾶν γιά τήν ... **Ντροπή μας!**

Νεκρική, ταφική σιωπή καί χαίρονται τά διαόλια καί τά τριβόλια πού ἰσοπέδωσαν (ἔτσι νομίζουν!) τόν Λαό, τό Ἔθνος, τίς Χῶρες καί τόν Πλανήτη ὀλάκαιρο γιατί παίζουν καί ἐπαίζουν ἀκόμα καί μέ τήν... **Ντροπή μας!**

Πειθήνια ἐκτελεστικά ὄργανα σέ ὅ,τι μᾶς ποῦν ἢ γράψουν (ἀπαγορεύσεις-

συναγερμοί σέ 112), σέ ὅ,τι μᾶς ταΐσουν (μυρμήγκια-κατσαρίδες ἔχουν πρωτεΐνες), σέ ὅ,τι μᾶς ποτίσουν (γεμᾶτα ὑποκατάστατα καί συντηρητικά) καί ἐμεῖς σάν ραγιαδες—Ἕλληνες νομίζουμε ὅτι ζοῦμε τό ὄνειρο τῆς Δημοκρατίας, ἀφοῦ ἔχουν τόν τρόπο τους μᾶς καί δέν τό ψάχνουμε πλέον ἄν μᾶς ἐπιβάλλουν χωρίς δισταγμό ἀκόμα καί στά ὄνειρά μας... κατάσχεση.

Τήν σιωπή τήν βλέπουν ὡς ἀδυναμία, ὡς ἀπραξία, ὡς ἀνικανότητα ἄρα κινούνται ἐλεύθερα καί μηχανορραφοῦν καί ἄλλα δεινά, ἀφοῦ δέν βλέπουν ἀντιδράσεις ἀπό τήν**Ντροπή μας!**

«**Ντράπηκε καί ἡ Ντροπή**» ἀκούσαμε πρόσφατα σέ πνευματική συζήτηση τόσο συγκλονιστικά νά ἤχει στά αὐτιά μας, πού ταρακουνήθηκα ἀπό τήν θέση μου λές καί μέ πέρασε ἠλεκτρικό ρεῦμα καί ἀκόμα νά ἀφυπνιστοῦμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί; Τόσος λήθαργος καί ὁμαδική ὑποταγή; Τόσο τό κοπάδι, ὡσάν τά πρόβατα βαδίζει πρὸς τόν ἀφανισμό;

Ἀκόμα καί ἀπό τούς Χριστιανούς Ὀρθοδόξους;...**Ντροπή μας!**

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε ὅτι δέν ἦρθε στόν κόσμο τοῦτο γιά νά φέρει εἰρήνη ἀλλά μάχαιρα, νά χωρίσει, νά διχάσει τόν ἀμαρτωλό γιό ἀπό τόν πιστό πατέρα, τήν ἀσεβῆ κόρη ἀπό τήν μάνα, τήν ἡρα ἀπό τό στάρι καί ἐμεῖς ἀκόμα σιωποῦμε;

Ἀκόμα καί τίς Ἐκκλησίες μᾶς ἔκλεισαν κάποια στιγμή, ἔχουν ἀφεθεῖ ὅλοι οἱ ἀλλόθρησκοι ὅλων τῶν φυλῶν ἐλεύθεροι νά διαδηλώνουν, νά ἀπειλοῦν καί νά βρίζουν, νά παίρνουν ἐπιδόματα, ζωή καί κότα καί ἐμεῖς κλειστήκαμε στά σπίτια μέσα στήν... **Ντροπή μας!** Πόσα ἄλλα δεινά πρέπει νά ἐπιτρέψει ὁ Κύριος νά μᾶς συμβοῦν γιά νά δοῦμε ὅτι ξεφύγαμε ἀπό τόν δρόμο Του; Μακάρι αὐτή ἡ σιωπή ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνιων δεινῶν πού ἔγιναν ἕως ἐδῶ νά γίνει εὐκαιρία σκέψης καί ἀντίδρασης ἀπό ἐδῶ καί ἐμπρός, γιατί μετά τόν θάνατο ἀκολουθεῖ πάντα **ἡ Ἀναγέννηση καί ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!** Ὁ Θεός μας **Θυσιάστηκε γιά νά μᾶς σώσει**, νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τίς ἀμαρτίες μας καί μέ τήν Ἀνάστασή Του νά μᾶς φωτίσει, νά μᾶς καθοδηγήσει, νά μᾶς ἀπλώσει τό χέρι γιά τήν Οὐράνια Βασιλεία καί ἐμεῖς ἀκόμα νά δοῦμε τήν εὐκαιρία πού μᾶς δίνει **καί νά Τόν πιστέψουμε;...Ντροπή μας!**

Ἄς γίνει ἡ Πίστη μας σέ Ἐκεῖνον πιο ἰσχυρή γιά νά μπορέσει ἐπιτέλους ἡ σιωπή νά γίνει ἦχος, φωνή διαμαρτυρίας, μέλλον γιά τά παιδιά μας πού εἶναι τά ἴδια τό μέλλον, γιά νά ἔχουμε μέλλον!

Ἄν δέν τό μπορούμε ἐμεῖς ἄς ἀφήσουμε ἐκεῖνα νά ἀναλάβουν τά ὅσα ἐμεῖς γκρεμίσαμε, διαλύσαμε, χαλάσαμε, καταστρέψαμε στήν ἔρημη αὐτή Χώρα ὡς ὀλιγόπιστοι πρὸς τόν Θεό μας καί ἄς διαλέξουν καλύτερους καί ἀξιότερους ἀπό ἐμᾶς ἐκπροσώπους τους ὥστε νά στείλουν στό σπίτι του τόν κάθε ἕνα κατεργάρη τζακιῶν, φατριῶν καί λοιπῶν συμφερόντων γιατί ἡ φωνή τοῦ μέλλοντος εἶναι τά ἴδια τά παιδιά πού δέν εἶναι ἡ... **Ντροπή μας!**

«*Ἀφήστε τά παιδιά νά ἔρθουν σέ Ἐμένα*» εἶπε ὁ Κύριος μας. Καιρός λοιπόν νά γίνει! **Καλή Ἀνάσταση** ἀτομική, ψυχική καί Ἐθνική καί **Καλό Πάσχα** σέ ὅλους μας!

Χαράλαμπος Καμπερογιάννης

Μαθηματικός