

Η εμπορευματοποίηση των Χριστουγέννων και το πραγματικό Ορθόδοξο νόημά τους στην ζωή των πιστών!

Γράφει ο π. Αντώνιος Χρήστου*.



Αγαπητοί Αναγνώστες, είναι γεγονός ότι τα Χριστούγεννα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους εορτασμούς σε όλο τον κόσμο και μάλιστα το παράξενο είναι ότι εορτάζεται λαμπρά εκτός από τους Χριστιανούς εξίσου και από μη Χριστιανούς. Στη σύγχρονη εποχή μας όμως στον εορτασμό των Χριστουγέννων από τη μεριά των Χριστιανών, ελλοχεύει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, η λεγόμενη «εμπορευματοποίηση των Χριστουγέννων» που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με την εμφάνιση διαφημίσεων, εμπορικών προσφορών των καταστημάτων που προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτήν την εορτή σχεδόν και 2 μήνες πριν, για καθαρά όμως εμπορικούς και όχι σωτηριολογικούς σκοπούς. Γι αυτό όμως γεννήθηκε ο Χριστός;

Οι συνειδητοί λοιπόν Χριστιανοί μέσα σε αυτό τη σύγχυση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, τα Χριστούγεννα είναι η εορτή της γέννησης του Χριστού, του Υιού του Θεού, που ήρθε στον κόσμο για να φέρει το φως, την αγάπη, την ελπίδα και την σωτηρία στους ανθρώπους. Είναι μια ευκαιρία να αναπολήσουμε έστω για λίγο τη μεγάλη ευεργεσία Του Θεού, ότι σε κάτι παραπάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Χριστός γεννήθηκε **«εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθέ-**

νου» στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, φέρνοντας έτσι την απόλυτη έκφραση της θεϊκής αγάπης στον κόσμο για το πλάσμα του τον άνθρωπο και όλη την κτίση. Αυτό το ιστορικό και σωτηριολογικό γεγονός όμως για την Εκκλησία μας μαζί με τα υπόλοιπα (Θεοφάνεια, Πάθη, Σταύρωση, Ταφή, Ανάσταση, Ανάληψη, Πεντηκοστή κ.α.) που η ονομάζεται στην Θεολογική Γλώσσα σχέδιο της «Θείας Οικονομίας» επαναλαμβάνονται και βιώνονται καθημερινά σε κάθε Θεία Λειτουργία. Επομένως το πραγματικό ορθόδοξο νόημα των Χριστουγέννων έχει βαθιές ρίζες στην πίστη και την πνευματική σημασία της γέννησης του Ιησού Χριστού και τις σωτήριες για τον άνθρωπο πνευματικές συνέπειες από αυτή τη Σάρκωση!

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα (αλλά το διατυπώνουμε με απλοϊκή γλώσσα), ο Χριστός γεννήθηκε για να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία και τον θάνατο, προσφέροντας την ελπίδα σε μια νέα ζωή σε όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Θεός κενώνεται, μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και είναι στην υπόσταση του Χριστού τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος! Προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση και μας καθάρισε από το προπατορικό αμάρτημα, την δεδομένη φθορά της αμαρτίας δηλαδή που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά! Γι' αυτό η γέννησή Του Κυρίου, αποτελεί σημείο αναφορά της απαραίτητης θείας χάρης, καθώς επίσης το φως, τη χαρά, την ελπίδα και την ειρήνη που φέρνει η Ορθόδοξη Εκκλησία στον κόσμο.

Ωστόσο, δυστυχώς η εμπορευματοποίηση των Χριστουγέννων τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, δρα απροπροσανατολικά και δείχνει όλο και περισσότερο να αποσπάει την προσοχή μας από την πνευματική και θρησκευτική σημασία της Εορτής όχι μόνο των χλιάρων Χριστιανών αλλά ακόμη και των συνειδητά πιστών. Η εμμονή στην αγορά δώρων και το «πνεύμα της κατανάλωσης» κυριαρχεί με αποτέλεσμα μπορεί να απομακρύνει τον κόσμο από την ουσία της εορτής, που είναι η εσωτερική μετάνοια, η πνευματική ανανέωση και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και να επικεντρώνεται στις εφήμερες απολαύσεις, στα υλικά δώρα και τις προσφορές χωρίς κάποιο ουσιαστική σύνδεση με το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη και στα παιδιά τους μαθαίνουμε να πουν τα κάλαντα όχι γιατί γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά για να μαζέψουν λεφτά να πάρουν δώρα και αποκτήσουν χαρτζιλίκι. Ο μεγάλος απών των Χριστουγέννων, με τον τρόπο που εορτάζεται πλέον στον κόσμο, είναι ο ίδιος ο

Χριστός και έχει αντικατασταθεί με τον «Άγιο Βασίλη» της Κόκα κόλα, τα ξωτικά, τα ελαφάκια, και ένα σωρό τραγούδια, προϊόντα, διαφημίσεις, εκδηλώσεις που συνοδεύουν αυτό το καθαρά εμπορικό γεγονός!

Δεν πρέπει όμως να παρασυρόμαστε και να ξεχνάμε μπροστά σε αυτό το φανταχτερό σκηνικό που αιχμαλωτίζει τα μάτια μας, ότι το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων στηρίζεται στην πίστη και την αγάπη όπως βιώνεται λειτουργικά στην υμνολογία και μυσταγωγία της Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας και ιδιαιτέρως όταν κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων. Η πραγματική εορτή αυτών των ημερών θα πρέπει να βασίζεται στην εσωτερική μετάνοια και ανακαίνιση του ανθρώπου, στην αναζήτηση των πνευματικών χαρισμάτων και στο άνοιγμα προς τους αδελφούς, ιδιαιτέρως αυτούς που έχουν ανάγκη (αναξιοπαθούντες, μοναχικούς ή άστεγους ανθρώπους, ορφανά, παιδιά σε ιδρύματα κ.α.) ενσαρκώνοντας την αληθινή Χριστουγεννιάτικη αγάπη, που είναι είδος προς εξαφάνιση μαζί με το πρόσωπο του Χριστού.

Καθώς γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, ας μην επικεντρωθούμε στις «Χριστουγεννιάτικες συνταγές και λιχουδιές» αλλά να θυμόμαστε την πραγματική πρακτική σημασία των Χριστουγέννων: την αγάπη, τη γενναιοδωρία, την αλληλεγγύη και την ειρήνη.

Συνοψίζοντας, η εμπορευματοποίηση των Χριστουγέννων μπορεί να αποσπάσει την προσοχή μας από την ουσία και να αλλοιώσει σοβαρά το νόημα της εορτής. Ωστόσο, το πραγματικό ορθόδοξο νόημα των Χριστουγέννων είναι η γέννηση του Χριστού και η πνευματική σημασία που συνδέεται με την αγάπη, την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Να κάνουμε Φάτνη την καρδιά μας για να γεννηθεί με σχετική πνευματική προετοιμασία ο ίδιος ο Χριστός! Αμήν!

***Ο π. Αντώνιος Χρήστου είναι Προϊστάμενος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλία Κορμπι- Βάρης, της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. Απόφοιτος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ορθόδοξη Θεολογία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.**