

Περί αναλογίας και κατανομής ευθυνών.

του Ηλία Σταμπολιάδη, Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού, πρώην Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλους του ΙΗΑ.



Ακούσαμε πολλές απόψεις και κατηγορίες για ευθύνες στο τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου που στοίχησε την ζωή εκατοντάδων ανθρώπων στην προσπάθεια τους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να επιβιώσουν. Το ερώτημα είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους θέτοντας μάλιστα την ζωή τους σε κίνδυνο; Οι μαρτυρίες των επιζώντων δείχνουν ότι αυτοί προέρχονται από χώρες υπό διάλυση όπως η Συρία και η Λιβύη που καταστράφηκαν για να εξυπηρετηθούν γεωστρατηγικά συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων.

Η Συρία αμάρτησε διότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ έδωσε βάσεις ελλιμενισμού ρωσικών πλοίων στην Μεσόγειο και η Λιβύη διότι ο Μουαμάρ Καντάφη τόλμησε να απαιτήσει να πουλά πετρέλαιο σε δικό του νόμισμα. Οι χώρες αυτές μπήκαν στην λάθος πλευρά της ιστορίας και επικηρύχθηκαν από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και με την συμβολή της Τουρκίας στην Συρία και της Γαλλίας στην Λιβύη τις διέλυσαν οικονομικά καταστρέφοντας την υποδομή τους, όπως έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, αφαιρώντας την ζωή χιλιάδων ανθρώπων και αναγκάζοντας τους επιζήσαντες να ζητούν ακόμη και ριψοκίνδυνες διεξόδους φυγής.

Ως εκ τούτου το ναυάγιο της Πύλου και ο θάνατος εκατοντάδων ανθρώπων έχει επώνυμους ηθικούς αυτουργούς οι οποίοι όμως δεν αναφ-

έρονται από τα ΜΜΕ. Φυσικοί εκτελεστές του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας ανέλαβαν οι καιροσκόποι διακινητές στους οποίους καταλογίστηκε το έγκλημα και καταζητούνται ενώ μένουν ανενόχλητες οι ακριβοπληρωμένες συνεργαζόμενες ΜΗ.ΚΥ.Ο.

Το ευτράπελο για την χώρα μας είναι ότι οι συζητήσεις και η αναζήτηση ευθυνών στρέφονται εκ των υστέρων γύρω από τις τεχνικές αιτίες που προκάλεσαν το ναυάγιο και τυχόν μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί εκ μέρους των αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, παρότι αυτοί υπό συνθήκες ασυνεννοησίας με τους ναυαγούς εντούτοις κατόρθωσαν να σώσουν πάνω από 100 άτομα. Δεν αξίζει να πει κανείς περισσότερα για την απερισκεψία να κηρυχθεί εθνικό πένθος για την αιτιολόγηση του οποίου γελά και το παρδαλό κατσίκι και υποβαθμίζει την ικανότητα της χώρας μας να αξιολογεί ευθύνες, καταστάσεις και γεγονότα.

Δεν φθάνει αυτή η ελαφρά αξιολόγηση της κατάστασης, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών μας συνεργείων και του Λιμενικού μας, έχουμε και τον εξευτελισμό ορισμένων πολιτικών αρχηγών να θέλουν να εκμεταλλευτούν το ναυάγιο στην προεκλογική τους εκστρατεία διαστρέφοντας κάθε λογική κρίση περί του συμβάντος. Δεν έλειψαν και οι αγαπησιάρηδες που δείχνουν μόνο το αποτέλεσμα και όχι την αιτία και υποστηρίζουν ότι φταίει η ύπαρξη συνόρων μεταξύ των κρατών και προτείνουν να αφαιρεθούν τα σύνορα από το Αιγαίο και τον Εβρο και να μεταφερθούν στην πόρτα του σπιτιού τους ώστε να μην τους ενοχλήσει κανείς προσωπικά.

Οι ΗΠΑ και οι χώρες του ΝΑΤΟ, υπεύθυνες για την κατάντια των ανθρώπων και την δημιουργία συνθηκών μετανάστευσης, έχουν τουλάχιστον την υποχρέωση, σαν επανόρθωση των ζημιών που προκάλεσαν στις χώρες επέμβασης, να δεχθούν τους μετανάστες εξασφαλίζοντας τους ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης και να εγκρίνουν κεφάλαια για την επανόρθωση της οικονομίας των χωρών αυτών και την επιστροφή των μεταναστών, όπως έκαναν για την επανόρθωση της Γερμανίας μετά τον Β.Π.Π., παρότι στην ειδική αυτή περίπτωση η ίδια η Γερμανία ήταν η αιτία του ολέθρου.

Βεβαίως δεν κάνουν τίποτε από όλα αυτά διότι δεν δέχονται να πληρώσουν τις αποζημιώσεις ούτε να επωμιστούν το βάρος των μεταναστών αλλά θέλουν να διαχυθούν σε όλον τον κόσμο αλλοιώνοντας τον πληθυσμό των διαφόρων εθνών τα οποία θέλουν να καταργήσουν και να επιβάλλουν την παγκοσμιοποίηση που ονειρεύονται οι νεοφιλελεύθεροι αλλά και οι αριστεροί.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ

[International Hellenic Association.](#)