

Αγαπητοί γείτονες Τούρκοι!

Βλέποντας και ακούγοντας την επικίνδυνα κλιμακούμενη πολεμική ρητορική του Ερντογάν και των άλλων τούρκων αξιωματούχων, απευθύνομαι στους νοήμονες και κοσμικά-ρεαλιστικά σκεπτόμενους τούρκους, έχοντας τη γνώση ότι αποτελούν και την μεγάλη πλειοψηφία του γειτονικού λαού.

Αγαπητοί γείτονες, μην ξεχνάτε ότι:

-Εμείς είμαστε στην περιοχή αυτή εδώ και χιλιετίες και παράγουμε πολιτισμό, έχοντας την ελευθερία ως εφάμιλλη της ύπαρξής μας και την ειρήνη ως προϋπόθεση της ελευθερίας μας.

-Εσείς, ή μάλλον όσοι από εσάς κατάγονται από τους ανατολή και δεν είναι γόννοι εξισλαμισθέντων κατοίκων της περιοχής, κάνατε την εμφάνισή σας στην ευρύτερη περιοχή τον 11^ο μ.Χ. αιώνα, εμποτισμένοι από βαρβαρικά ένστικτα και φορτισμένοι από την ιδέα της κατάκτησης των πάντων.

-Δεν σας καλέσαμε στα μέρη μας. Ό,τι έχετε σήμερα δεν είναι δικό σας, αλλά το πήρατε με τη βία και τα όπλα, το κατακτήσατε «διά πυρός και σιδήρου».

Αγαπητοί γείτονες, μην αγνοείτε ότι:

-Όπου και να σκάψει κανείς σήμερα στα σημερινά όρια της χώρας σας, παντού βγαίνει Ελλάδα!

-Οι ρίζες πολλών από εμάς βυθίζονται βαθιά εκεί στα χώματα της Ρωμισσύνης, τα χώματα τα ποτισμένα από αρχαία και πρόσφατα αίματα προγόνων μας.

-Εδώ στα άγια ελληνικά χώματα, στους πυρωμένους τούτους βράχους συντρίβονται από αρχαιοτάτων χρόνων οι ορδές των από ανατολάς και δυσμάς επιδρομέων!

Αγαπητοί γείτονες, ακόμη και σήμερα:

-Εσείς μιλάτε για πόλεμο, εμείς για ειρήνη.

-Εσείς χρησιμοποιείτε βία και απειλές, εμείς ψυχραιμία και λόγο φιλικό.

-Εσείς εξοπλίζεστε συνέχεια και εκτελείτε πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία, στο Ιράκ, ακόμη και στη Λιβύη. Εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την συνεργασία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Αγαπητοί γείτονες:

-Νομίζετε ότι θα κερδίσετε κάτι από τυχόν πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα; Το μόνο που θα κερδίσετε είναι να τροφοδοτήσετε με άκρατο μίσος τις επόμενες γενιές των νέων Ελλήνων και των Τούρκων.

-Δεν βλέπετε την καθημερινή μεταφορά νεκρών στρατιωτών σας από τα μέτωπα που έχετε ανοίξει με τους Κούρδους στη Συρία και στο Βόρειο Ιράκ;

-Γιατί δεν επενδύετε έστω και μια φορά στην ιστορία σας στην ειρήνη;

Σταματήστε λοιπόν την πολεμική ρητορική! Αφήστε κατά μέρος την Γαλάζια Πατρίδα και κάθε άλλη διεκδίκηση εναντίον μας και:

-Πιάστε «από το αυτί» τον Ερντογάν, τον κυβερνητικό σύμμαχό του και όλους όσους ηγούνται αυτής της συγκρουσιακής πολιτικής και ονειρεύονται πόλεμο αντί για ειρήνη!

-Μην τους δίνετε το δικαίωμα να σας στερούν την ηρεμία και την ευημερία, για εσάς, για τα παιδιά σας, για τα παιδιά των παιδιών σας.

-Επενδύστε στην ειρήνη και στην φιλία!

Και να ξέρετε ότι είμαστε αρκετά δυνατοί για να υπερασπιστούμε τα ιερά χώματα της πατρίδας μας, της Ελλάδας!

Νικόλαος Ταμουρίδης
Αντγος (ε.α)-Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ