



ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ...ΧΡΥΣΟΣ;

Στίς μέρες πού ζοῦμε τή σημερινή (πολιτισμένη;) ἐποχή, βλέπουμε κόσμο γύρω μας, **νά** μὴν ἔχει στοιχειωδῶς τήν ὑπομονή γιά κάτι, **νά** εἶναι γεμάτος νεῦρα μέ ὅτι βλέπει, **νά** ἀπαντάει μηχανικά στό κάθε τί πού θά ἐρωτηθεῖ, **νά** ξεχνάει εὐκόλα, **νά** πετάγετε ἀπό τό ἕνα θέμα στό ἄλλο, **νά** ὀδηγεῖ ἐπικίνδυνα καί ἀφηρημένα τό κάθε μέσο καί πόσα ἄλλα «**νά**»... ἀλήθεια σᾶς ἔρχονται καί μοῦ ἔρχονται στό μυαλό!

Τά ζήσαμε ὅλα, τά κάναμε ὅλα, ὅμως **ἐκεῖ** ἐπιμένουμε **νά** τά ἐξαντλήσουμε καί ὅλα μέ... ὅλους!

Ἦθελα **νά** ἤξερα... Στό τέλος τί θά μείνει;

Ἀφορμή μοῦ δόθηκε ἀπό μία πνευματική συζήτηση στό κατά πόσο ἀκοῦμε τόν συνάνθρωπό μας, ἂν μποροῦμε **νά** ἐπικοινωνοῦμε διαλεκτικά μαζί του καί ἂν μονολογοῦμε τά δικά μας... ἔτσι ἀπλᾶ γιά **νά** κάνουμε κουβέντα!

Ἄν μποροῦμε ἔτσι ἀπλᾶ **νά** ἀκούσουμε τό τί θά μᾶς πεῖ, **νά** φιλτράρουμε καί **νά** ἐπεξεργαστοῦμε τό τί μᾶς προτείνει ἢ συμβουλέψει σέ ὅ,τι τόν ρωτήσουμε, καί ἂν ἔχουμε τίς ἀντιρρήσεις μας γιά κάτι ἀπό ὅσα μᾶς λέει, **νά** κάνουμε ἐπιτέλους ἕναν γόνιμο καί ἐπικοινωνιακό διάλογο μαζί του καί ὄχι μία κόντρα ἄνευ προηγούμενου!

Ἄν μᾶς ἀφήσει τό ἐγώ μας καί οἱ ὅποιες σκηνές ἐντυπωσιασμοῦ!

Δέν συζητῶ γιά ἐμπιστοσύνη, ὑπακοή, ἐχεμύθεια σέ κάθε μορφῆς κοινωνικῆς μας συναναστροφῆς!

Ἵψηλές ἔννοιες!

Ἀμφισβητοῦμε τούς πάντες καί τά πάντα καί ἔτσι! Τήν ἄλλη ἡμέρα τά ξέρουν ὅλοι ὅλα γιά ὅλους!

Ἀκόμα καί κρατικά μυστικά **νά** εἶναι; Ἀκόμα!

Τό εἶδαμε καί αὐτό!

Σέ ὅ,τι εἰπωθεῖ, μέ ὅποιον εἰπωθεῖ, τά ΜΜΕ **νά** εἶναι καλά καί τά πρωτοσέλιδα ἐφημερίδων στά μανταλάκια!

Τό μυστικό «ἂν τό ξέρουν δύο παύει **νά** εἶναι μυστικό» μᾶς ἔλεγε κάποτε οἱ παλιοί, ὅμως τώρα πλέον τό ξέρεи καί ἡ μισή Ἑλλάδα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ τή λένε τά κανάλια πλέον!

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τό παρουσιάζει τό Internet μέσω σελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης, ὅπως viber, messenger, tik tok κλπ!

Όπως και νά έχει, στό χέρι μας τό κινητό, τό δάκτυλο νά κάνει scroll down (νά σέρνει τό λένε στό χωριό μου!) τήν σελίδα και ...ποιός διάλογος μού λένε τώρα!

Τό 5G νά είναι καλά και ή μοναξιά μας άπέναντι άπ' τήν οδόννη!

Και ή κάμερα έχει μπει εκτός άπό προβολέας (ειδήσεων;) στό σαλόνι μας και ως μάτι καταγραφής συμβάντων και άποκαλύψεων (έτσι τό λένε!) σέ κάθε ήπειρο-χώρα, σέ κάθε πόλη-γειτονιά, σέ κάθε δρόμο-σπίτι, σέ κάθε οικόγενεια πού επιζητεί κατά τή γνωστή ρήση "δέκα λεπτά δημοσιότητας!" ελεύθερα, περᾶστε, κοπιάστε!

Οί δορυφόροι και τά drones νά είναι καλά!

Γιά ποιό άλλο νά πούμε κάτι πού νά μήν έχει καταγραφεί, σχολιαστεί (και δικαστεί μάλιστα!) σέ τηλεοπτικές εκπομπές και πάνελ!

Και πόση τηλελαγνεία αλήθεια νά βγάλουν πρώτοι τό ένα ή τό άλλο κανάλι, εφημερίδα ή site πάσης φύσεως (ευχάριστο;) θέαμα ή θέμα για νά τό βλέπουμε χαρούμενοι πού είμαστε ασφαλείς στή γωνιά του καναπέ μας όλοι οί άλλοι και κάνουμε κουτσομπολιό! (κοινωνικό σχόλιο τό λένε τώρα!)



Έγκλήματα; Φαινόμενα οικογενειακής βίας; Bullying είτε σέ σχολικό είτε σέ εργασιακό χώρο; **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΑΣ!** Σεισμοί, λιμοί και καταποντισμοί; **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΑΣ!** Φυσικές καταστροφές κλιματικής αλλαγής; **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΑΣ!** Αρρώστιες, πανδημίες, έμβόλια; **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΑΣ!** Άκόμα και πόλεμοι, βομβαρδισμοί και άποκλειστικά πλάνα; **ΣΕ ΜΑΣ!**

Και έλεγε κάποτε ο ΠατροΚοσμᾶς: «**Θά έρθει καιρός πού ο διάβολος θά μπει σέ ένα κουτί. Οί άνθρωποι πού θά τον δούν στό σπίτι θά τον βάλουν. Και ο διάβολος μέσα από εκεί πολύ θά ξεφωνίζει!**»

Άδικο είχε ή μήπως δέν γίνεται στίς μέρες μας;

Ό,τι πεί ή τηλεόραση είναι νόμος!
 Πετάει ο γάιδαρος; Άν τό πούνε καί αυτό οί ειδικοί;... ΘΑ ΠΕΤΑΕΙ!
 Άφού τό είπαν αυτοί, ειδήμονες είναι, κάτι θά ξέρουν!

Καί αντί νά σιωποῦμε, νά κάνουμε τήν αυτοκριτική μας καί νά κοιτάμε
 τά μαῦρα μας τά χάλια γιά τό «πῶς καταντήσαμε ἔτσι!»

ΕΜΕΙΣ; Άν ἦταν νά χειραγωγήσουμε καί νά καθοδηγήσουμε ἀπό
 ἄνθρωπο μέχρι καί τόν Θεό ἀκόμα καί αυτό θά τό κάναμε, ὅπως κάποιοι
 κληρικοί καί λαϊκοί καί πολιτικοί μᾶς δηλώνουν κατά καιρούς!

ΕΜΕΙΣ; Μόνο ἐγωϊσμό καί ἔπαρση!

Πότε θά μάθουμε νά σιωποῦμε ΠΛΕΟΝ;

Πότε θά μάθουμε νά κατεβάζουμε τό κεφάλι ἀπό ντροπή ἢ συστολή;

Άς ἀλλάξω τόν τόνο... **Ποτέ!**

Δέν εἴμαστε Θεός καί ὅμως κάνουμε τούς Θεούς!

Δημιούργημα Τοῦ Πανάγαθου εἴμαστε, μᾶς ἄφησε τό αὐτεξούσιο μέν,
 μᾶς ἔδωσε τίς ἐντολές Του νά ὑπακούσουμε, ὅμως ἐμεῖςΔΕΝ!

Θυσιάστηκε γιά τά ἁμαρτήματά μας καί ὅμως, ἀντί ἐμεῖς νά σιωποῦμε,
 τό κάνει ὁ Κύριος γιά ἐμᾶς!

Καί ξέρουμε καί τά σχέδιά Του κιόλας!

Καί τό πότε θά γίνουν καί ποῦ!

Σάν δέν ντρεπόμαστε οἱ Ἀθεόφοβοι!

Ἀκόμα νά καταλάβουμε ποιός ἔχει ἀνάγκη ποιόν;

Άς σιωπήσουμε ὅσο είναι ἀκόμα καιρός γιὰ τόν πρῶτο καί τελευταῖο
 λόγο τόν ἔχει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός!

Ἐμεῖς μόνο τό ἔλεος Του εἴμαστε (καί ἂν εἴμαστε!) ἄξιοι νά ζητήσου-
 με γιὰ μία θέση στόν Παράδεισο μέ αὐτά πού κάνουμε δέν τό βλέπω!

ΕΜΕΙΣ; Τό μόνο πού μᾶς μένει καί ἴσως μᾶς γλυτώσει;

Ἄπλα, **Σιωπή καί Προσευχή!**

Ὁ Κύριος θά δώσει μέ ὅποιον τρόπο θέλει τή λύση γιά τήν Σωτηρία
 μας ἀπό ὅλα αὐτά τά δεινά, πού ἐμεῖς προκαλοῦμε!

Ἐκεῖνος Ξέρει!

Εὐελπιστοῦμε καί σιωποῦμε ἱκετεύοντάς Τον μέ εὐλαβική κατάνυξη!

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ!

Χαράλαμπος Καμπερογιάννης

Μαθηματικός