

## Παρά την πολεμική οι Έλληνες σέβονται τις παραδοσιακές αξίες.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας Πολιτικός Επιστήμων.



Αφηγούμενος την εμπειρία του από την περίοδο των Μνημονίων ο Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει στο τελευταίο βιβλίο του – μεταξύ άλλων- την ακόλουθη μαρτυρία: «Το ελληνικό πρόβλημα (που) εκτός από τις οικονομικές και τεχνικές του διαστάσεις, είχε προσλάβει και διαστάσεις ηθικές, νοοτροπιακές ακόμη και θεολογικές μέσω των γνωστών στερεοτύπων για τους «τεμπέληδες», «διεφθαρμένους», ορθόδοξους δηλαδή ανατολικούς, Έλληνες». (Εκδοχές πολέμου 2009-2022, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2022, σελ. 62).

Μία πρόσφατη διεθνής έρευνα ανατρέπει αυτά τα στερεότυπα. Οι Έλληνες πιστεύουμε στον Θεό, σεβόμαστε τη θρησκεία, αλλά θέτουμε σε υψηλή ιεράρχηση και την εργασία. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα καταγράφει η έρευνα του WORLD VALUES SERVICE, η οποία στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 2017 και 2021.

Στο ερώτημα αν πιστεύουν στον Θεό το 91,7% των συμπατριωτών μας απήντησε θετικά. Στο ερώτημα αν η θρησκεία έχει σημαντική θέση

στη ζωή τους το 82% των Ελλήνων έδωσε θετική απάντηση. Στο ερώτημα για την εργασία το 62,6% των Ελλήνων απήντησε ότι η δουλειά πρέπει να έρχεται πάντα πρώτη έστω και αν αυτό σημαίνει τη μείωση του ελευθέρου χρόνου. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία ήταν 28,6%. Οι συνομιλητές του Ευ. Βενιζέλου, εκείνοι που έκαναν ειρωνικά σχόλια με θρησκευτικό υπόβαθρο, ας διαβάσουν προσεκτικά τη συγκεκριμένη έρευνα.

Πολύ ενδιαφέρουσα θεωρώ και την απάντηση που δίνουν οι ερωτηθέντες Έλληνες στο ερώτημα εάν θα πολεμούσαν για τη χώρα τους σε περίπτωση πολέμου. Το 69,6% των ερωτηθέντων απήντησαν Ναι. Είναι ευχάριστο ότι 7 στους 10 συμπατριώτες μας είναι διατεθειμένοι να αμυνθούν εμπράκτως και ενσυνειδήτως απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, δεδομένου ότι συνορεύουμε με τη νεο-οθωμανική Τουρκία και όχι με μία ομάδα φιλειρηνικών χωρών.

Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων ακολουθεί τις παραδοσιακές αξίες έστω και αν αυτές έχουν δεχθεί επιθέσεις και χλευασμούς. Διάφορες διεθνιστικές ή αποδομητικές ιδεολογίες επιχείρησαν και επιχειρούν να ειρωνευθούν τον σεβασμό των Ελλήνων στην Ορθοδοξία, να ταυτίσουν τον υγιή πατριωτισμό με τον ακραίο εθνικισμό, να αμφισβητήσουν τους ήρωες της διαχρονικής ιστορίας μας. Η προσπάθεια αποδόμησης έγινε ιδιαίτερος εμφανής κατά τον περσινό εορτασμό του 1821. Κάποιοι προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν τα κείμενα και τις προθέσεις των πρωτεργατών. Η αλήθεια όμως είναι καταγεγραμμένη σε χιλιάδες σελίδες, και μαρτυρείται από πολυάριθμους ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα. Το ελεύθερο ελληνικό κράτος ιδρύθηκε από αγωνιστές, οι οποίοι πίστευαν στον Θεό, ανέγραφαν στα Συντάγματά τους την επίκληση προς την Αγία Τριάδα, ήθελαν να οικοδομήσουν το εθνικό κράτος των Ελλήνων και είχαν αποφασίσει να αποτινάξουν με κάθε τρόπο τον Οθωμανικό ζυγό.

Η πίστη στον Θεό και στην πατρίδα είναι τεκμήριο της συνέχειας του Ελληνισμού, αλλά ταυτοχρόνως είναι και θεμέλιο προόδου. Βλέποντας στο θέατρο ή διαβάζοντας τους «Πέρσες» του Αισχύλου συνειδητοποιούμε ότι ο παιάνας των Σαλαμινομάχων τους καλεί σε αγώνα για τα ίδια ιδανικά, για τα οποία αγωνίσθηκαν οι Έλληνες το 1821 και το 1940.

Με πίστη στον Θεό και στην ελληνορθόδοξη παράδοσή μας και με ζηλευτή εργατικότητα οι Μικρασιάτες και Πόντιοι πρόσφυγες βρήκαν το θάρρος να ξαναχτίσουν εδώ τα σπίτια τους και τα όνειρά τους. Με αυτές τις αξίες θα προχωρήσει προς το μέλλον η κοινωνία μας.

Άρθρο στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 27.8.2022.

Πηγή : <http://aktines.blogspot.com>.