

Σεβασμός της Πατρίδος.

του Γεώργιου Εμ. Δημητράκη.



Ενώ μετά το 1974 και μέχρι σήμερα, εισέρευσαν εις την χώρα μας, ως μέλος της ΕΟΚ/Ε.Ε., τεράστια κονδύλια πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, όχι μόνο χρεοκόπησε, αλλά παράλληλα επι δεκαετίες εγκαταλείφθηκε και η αμυντική θωράκιση της Πατρίδος μας, εξαιτίας της αρρωστημένης και αθεράπευτης πια καταστροφικής απέχθειας και μίσους όλου του Πολιτικού Συστήματος Εξουσίας απέναντι μόνο μίας 7-ετούς Περιόδου.

Όμως η απέχθεια και το αστεϊρευτο μίσος ενσταλάχτηκαν και μετουσιώθηκαν εν συνεχεία σε διαστροφή, διαφθορά, διαπλοκή, δυσωδία και δυσκαμψία, που επι 5 σχεδόν δεκαετίες παρακώλυαν την δημιουργία και λειτουργία ενός Σύγχρονου Κράτους Δικαίου εφάμιλλο και ισότιμο εκείνων των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., αλλά παράλληλα και την ανάπτυξη μίας υγιούς και ανταγωνιστικής ισχυρής Οικονομίας, η οποία θα εξασφάλιζε και μια αυτόνομη, ισχυρή αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Η Πατρίδα μας εξαιτίας της εγκληματικής έλλειψης και παράλειψης όλων αυτών, εκτίθεται έκτοτε, δυστυχώς, αφενός μεν διεθνώς σε εκβιασμούς, πιέσεις, ταπεινώσεις και υποχωρήσεις, αφετέρου δε διακυβεύονται και αυτά τα εθνικά συμφέροντά της, αυτή η ύπαρξή της. Με τις απειλές και ανιστόρητες εδαφικές διεκδικήσεις των τριών (3) βορείων γειτόνων της, και τις εξ ανατολών μεγάλης

Συμμάχου αυτών Τουρκίας, οι οποίοι αποβλέπουν συστηματικά εις την εξόντωση του Ελληνισμού και αφανισμό της Πατρίδος μας και της Κύπρου απο τον Πολιτικό Χάρτη του Πλανήτη.

Εκ των ανωτέρω υπάρχει τεράστια πολιτική και εθνική ευθύνη του Πολιτικού Συστήματος Εξουσίας – και τα δεκανίκια αυτού ! – αυτών των μοιραίων **«Ηρόστρατων της καταστροφής της σύγχρονης Ελλάδος»**, που ευθύνονται για την πολύ δεινή κατάσταση που ευρίσκεται σήμερα η Πατρίδα μας, η οποία όμως και αυτή συστηματικά και επιμελώς αποκρύπτεται!

Η επί 5 δεκαετίες αποδυναμωμένη οικονομικά και αμυντικώς αθωράκιστη πια χώρα μας, οι πολιτικοί της με την ολέθρια αφέλεια και πλάνη τους έτρεφαν μάλιστα και φρούδες ελπίδες, ότι με την ένταξη της Πατρίδος μας εις την ΕΟΚ/Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, θα εξασφάλιζαν απο τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ, και την συμπαράσταση και υπεράσπιση αυτής και της Κύπρου. Πότε επιτέλους θα διαβάσουμε Θουκυδίδη, και το ότι βασικός κανόνας εις την Διεθνή Πολιτική είναι, ότι δεν υπάρχουν φίλοι, αλλά μόνο τα εθνικά συμφέροντα; Η ομολογημένη τώρα απο όλους αποτυχημένη επι δεκαετίες αφελής, ολέθρια και άκρως επικίνδυνη για την Πατρίδα μας «ανοχή και πολιτική του κατευνασμού απέναντι των εχθρών μας», επιδείνωσε σε επικίνδυνο βαθμό και την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδος.

Ο Γεώργιος Κονδύλης (1879-1936) όμως έλεγε: «Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο»!

Αλλά ως γνωστόν, οι ενοχές όλων ποτέ όμως δεν ανέχονται ούτε την αλήθεια, απεναντίας είναι μάλιστα και αμετανόητοι, σφοδροί πολέμιοι αυτής! Η Δημοκρατία και η Πατρίδα όμως είναι αλληλένδετες έννοιες και οντότητες, και ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν να υπερασπίζονται εσαεί αυτές με εθνική ευθύνη, με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση.

Η αγάπη για την Πατρίδα, την Ιστορία τις Παραδόσεις της Φυλής μας, κάνει όμως τους ανθρώπους δυνατούς, ασυμβίβαστους, ανυπότακτους και αδούλωτους, να στέκονται όρθιοι απέναντι όλων εκείνων που την εχθρεύ-

ονται. Είναι ο οδηγός των σκέψεων μας, του σεβασμού προς τους ανθρώπους, αυτής της εθνικής αξιοπρέπειας τους. Όμως εδώ και δεκαετίες νοιώθω μια μεγάλη απογοήτευση και απελπισία, μία ανεξάντλητη οργή, πόνο και βαθύτατη θλίψη για όσα συμβαίνουν εις την αξιολάτρευτη και δύσμοιρη Πατρίδα, αυτή που είναι η πονεμένη ψυχή μας.

Αυτή η Πατρίδα που μας γέννησε, που μας έδειξε και χάραξε τον δρόμο της αρετής, με την ανεπανάληπτη μεγάλη Ιστορία της και τις Παραδόσεις της Φυλής μας, είναι το Σύμβολο της Αιωνιότητας που μας ανέδειξε και μας κράτησε πάντα όρθιους και δυνατούς, για να βιώνουμε και να αντιμετωπίζουμε τώρα την μεγάλη Τραγωδία της. Τον μακροχρόνιο ολέθριο Πολιτικοκομματικό Εμφύλιο Διχασμό, τις τεράστιες πυρκαγιές και βιβλικές καταστροφές, την νέα συμφορά της Πανδημίας Covid-19 και τις μεταλλάξεις της με τις βαριές οικονομικές συνέπειες αυτής, το δυσθεώρητο συνεχώς αυξανόμενο χρέος και τα Μνημόνια, το δημογραφικό πρόβλημα και οι ευθύνες, την λαίλαπα των λαθρομεταναστών, το επικείμενο νέο μεγάλο ρεύμα απο το Αφγανιστάν, οι διερευνητικές με την Τουρκία, ενεργειακές πηγές, ΑΟΖ, επεμβάσεις της Τουρκίας εις την Κύπρο και οι νέες απειλές αυτής και των βορείων γειτόνων και συμμάχων της κατά της Ελλάδος, κ.α. **Όμως για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν εις την ταλαιπώρη Πατρίδα μας μία έντιμη απάντηση είναι καλύτερη από μια αποτυχία!**

Δυστυχώς όμως, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας, δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν και είναι φίλοι και μεγάλοι λάτρες της Πατρίδος, του Πολιτισμού και της Ιστορίας της, και γνώστες της τεράστιας συνεισφοράς αυτής εις την Ανθρωπότητα.

Εάν όμως κάποιοι δεν συμμετείχαν π.χ. ούτε εις την μεγαλειώδη και νικηφόρο προσπάθεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί όμως συνεχίζουν να ασεβούν απέναντι της Πατρίδος μας, να την επικρίνουν και να την κουράζουν εδώ και **2344 χρόνια**, με όλη τους την εχθρική συμπεριφορά; Η Πατρίδα μας όμως, εδώ και πολλές χιλιετίες, σε όλη την πολύ δύσκολη διαδρομή της, κατήγαγε περίλαμπρες νίκες και έγραψε πολλές χιλιάδες χρυσές σελίδες με τις οποίες εμπλούτισε την Παγκόσμια Ιστορία και τον Παγκόσμιο Πολιτισμό. Αυ-

τοί όλοι, παρόλα αυτά, γιατί όμως την εχθρεύονται και μισούν, γιατί έστω δεν την σέβονται;

Το πρόβατο όμως, δυστυχώς, δεν γίνεται λιοντάρι για να φάει τον λύκο!

Τι να τους κάνει όμως τους Έλληνες. Πατριώτες με μεγάλα οράματα, αποφασιστικότητα και δράση χρειάζεται η Πατρίδα μας!

**Με εκτίμηση και σεβασμό.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης.**

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού/ Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη/Θράκη, τον Προμαχώνα της Ελλάδος. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις το Πανεπιστήμιο της Βόννης, και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Πηγή : <https://syndesmos1971.wordpress.com/>