

Οι δυνατοί.

Επίσκοπος Πολύκαρπος Βαγενάς (†.)



«Οφείλομεν ημεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ εαυτοῖς ἀρέσκειν», ἀκούσαμε σήμερα ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο (Ρωμ. 15:1). Τι ωραία ἐπιδίωξη! Να μην λογαριάζει κανένας καὶ να μην τὸν στενοχωροῦν οἱ ἀδυναμίες, τὰ ἀσθενήματα τῶν ἄλλων. Να ἀνέχεται κάθε ἄνθρωπο, κάθε ἐλάττωμά του. Με υπομονή καὶ καρτερία, με πραότητα καὶ καλοσύνη, να προσποιεῖται κάποτε πως δὲν ἀντιλαμβάνεται. Να ἀδιαφορεῖ καὶ να ἀντιπαρέρχεται καλόκαρδα τὴ συμπεριφορά του ἄλλου, καὶ ὅταν τὸν θίγει ἀκόμη. Να ἀπαντᾷ με ἡρεμία, σαν να του φέρεται κάποιος ἀπότομα. Ἡ καλοσύνη καὶ ἡ υπομονή ἀφοπλίζει καὶ τὸν πιο δύστροπο.

Δὲν εἶναι εὐκόλο βέβαια αὐτό. Ὁ ἐγωισμὸς μας θα ἀντιδράσει. Ὅταν μας φέρονται ἀσχημα, κι εμεῖς θέλουμε να ἀνταποδώσουμε με τὸν ἴδιο τρόπο. Δύσκολο να υπερνικήσει κανένας καὶ να χαλιναγωγῆσει τὴ γλῶσσα του ἢ τὴν ὁρμή του, τὴν ὥρα που κάποιος τὸν ενοχλεῖ καὶ του δίνει ἀφορμὴ να νευριάσει. Εἶναι κάτι που μόνο οἱ «δυνατοί» – λέει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος – το κατορθώνουν. Θέλει να εἶναι κανένας με ἀγάπη πλούσια, ἀνεκτικότητα, ἀποφασιστικότητα καὶ ἐπιμονὴ προικισμένος. Μια λέξη ἀν ξεφύγει, φουντώνει πυρκαγιά, δημιουργεῖ ἐντονες ἀντιδράσεις, σπάζει δεσμούς.



«Ημείς οι δυνατοί». Ναι! Οι Χριστιανοί, εμπνευσμένοι από το θεϊκό παράδειγμα του Κυρίου – που ανέχτηκε την αγνωμοσύνη και τη συστηματική καταδίωξη των ανθρώπων και την αμαρτωλότητά τους, απλώνοντας τις παλάμες στον μαρτυρικό Του Σταυρό, για να ενώσει «τα το πριν διεστώτα» και να συμφιλιωθεί με τον άνθρωπο που εξακολουθητικά Τον περιφρονούσε – και λουσιμένοι τη χάρη Του τη θεϊκή, μπορούμε να είμαστε «δυνατοί». Αυτοί που με την ανοχή και την αγάπη θα συντελέσουν στο ζέσταμα των καρδιών, στη σύσφιξη των σχέσεων, στη δημιουργική συνεργασία.

Μόνον έτσι θα ξαναβρεί η οικογένεια τη θαλπωρή της. Θα ξαναγίνει εστία. Θα επικρατήσει η ομόνοια. Θα νιώσουμε σαν αδέρφια μεταξύ μας όλοι οι άνθρωποι. Ας μην διστάζουν οι σύζυγοι, οι γονείς και τα παιδιά, τα αδέρφια, οι προϊστάμενοι με τους υφιστάμενους, οι φίλοι, οι συνεργάτες να απόδυθούν στην άμιλλα των αμοιβαίων υποχωρήσεων.

Πολλά προβλήματα θα βρουν τη λύση τους, από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε πως έχουν και οι άλλοι δικαιώματα. Πως είναι και οι άλλοι άνθρωποι, με ατέλειες και αδυναμίες. Όπως εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να μας ανέχονται οι άλλοι και να μας συγχωρούν. Το δικαιούνται και εκείνοι αυτό.

Πολλές συγκρούσεις θα αποφευχθούν τότε. Πολλές δυστυχίες θα απότραπουν. Θα ξαναζήσει, αδελφοί μου, η αγάπη, η αλληλοεκτίμηση, ο σεβασμός. Θα αποδώσει η συνεργασία. Θα στηθεί και πάλι της προόδου και της ευημερίας, της εσωτερικής χαράς και ικανοποίησης, της αδελφωμένης και της δημιουργικής ζωής το βάθρο. Νέοι ορίζοντες θα ανοίξουν. Ένας καινούργιος κόσμος γύρω μας στο ευρύτερο περιβάλλον μας θα γίνει πραγματικότητα ευτυχισμένη.

Από το βιβλίο: Πολυκάρπου Βαγενά, Μητροπολίτου Κερκύρας, «Ελθέτω η βασιλεία σου», τ. Γ'.

Πηγή : <https://www.koinoniaorthodoxias.org/>