

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.*



Ενώ όλοι γνωρίζουμε, εάν η εκάστοτε Κυβέρνηση συνεργαζόταν με την αντιπολίτευση, που είναι τόσο απαραίτητη στην παρούσα διεθνή κατάσταση, θέτοντας ως κύριο σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του τόπου κατά προτεραιότητα, Εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.λ.π. ως ένα δημοκρατικό κράτος, θα είχαμε σαν Ελλάδα και σαν έθνος τεράστιες επιτυχίες. Δυστυχώς εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.

Έναντι λοιπόν αυτής της επιβαλλόμενης απλής λογικής αναγκαιάς, βασικής και απαραίτητης πολιτικής συμπεριφοράς φθάσαμε στο σημείο, από την μία να διατυμπανίζουμε για την δημοκρατία μας και από την άλλη να καταπατούμε τις αρχές λειτουργίας αυτής. Έτσι! έφθασε στο σημείο Πρωθυπουργός της χώρας μας, αδιαφορώντας για την γνώμη της Βουλής και για το αίτημα σχεδόν ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού, να παραδώσει δι' υπογραφής του το όνομα της Μακεδονίας, την Μακεδονική γλώσσα και την εθνότητα την Μακεδονική, στο συνονθύλευμα λαών του νέου κράτους των Σκοπίων. Και! Μάλιστα ασφαλιζόμενος ο χώρος υπογραφής (ΠΡΕΣΠΕΣ), με δρακόντια και σκληρά μέτρα, κατά του διαμαρτυρομένου Ελλη-

νικού λαού, που προσπαθούσε έστω την τελευταία στιγμή να πείσει το πρωθυπουργό της Ελλάδος να μην υπογράψει. **Πιστεύαμε μέχρι σήμερα ότι δεν θα υπάρξει Έλληνα Πρωθυπουργός, να υπογράψει αυτό το ανοσιούργημα. Κι' όμως υπήρξε.**

Δυστυχώς για τον τότε πρωθυπουργό μας και μόνο γι' αυτό, η πολιτική σταδιοδρομία του υπήρξε, κατά την γνώμη μας, η χειρότερη που πέρασε ποτέ, από την Ελληνική πολιτική. Η Ιστορία θα είναι αμείλικτη γι' αυτόν, διότι άνοιξε τους ασκούς του αιώλου, χωρίς να λάβει υπ' όψιν του τις συνέπειες, από την ως άνω αντεθνική συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία αιτιολογημένη δικαιολογία. Πιστεύουμε ότι, ο τότε πρωθυπουργός έπεσε θύμα της δικής του ιδεοληψίας.

Ήμασταν βέβαιοι μετά την συμφωνία των Πρεσπών, ήταν θέμα χρόνου, ν' αρχίσουν να ζητούν αλλαγές οι Σκοπιανοί από την Ελλάδα, μετά τις άνευ όρων παραχωρήσεις μας (Μακεδονία, γλώσσα και Έθνος). Ιδού η έναρξη των προβλημάτων:

1. Η Μακεδονική γλώσσα στην Ελληνική κοινωνία.

Οι Σκοπιανοί πιεστικά και διακαώς επιθυμούν να εισαγάγουν την Μακεδονική τους γλώσσα στην Ελληνική κοινωνία. Όπως γνωρίζουμε το Νοέμβριο του 2018 ιδρύθηκε στην Αριδαία η φιλοσκοπιανή μη Κυβερνητική εταιρεία, "Μακεδονική κίνηση προώθησης της μητρικής γλώσσας".

Ο Πρόεδρος αυτής της Μ.Κ.Ο. ο γνωστός αποσηματιστής και απόσχισθής Ιερέας Νικόδημος Τσικνιάς, κατέθεσε πρόσφατα πρόταση στην πρωτοβάθμια Σχολική επιτροπή Εδέσσης, να του παραχωρηθεί αίθουσα Σχολείου, προκειμένου να διδάσκεται η "Μακεδονική γλώσσα". Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η Ελλάς πρέπει να εφαρμόσει την συνθήκη των Σεβρών του 1923, η οποία προβλέπει, "την παροχή ευκολιών για την διδασκαλία άλλων γλωσσών, εκτός της Ελληνικής, στα Σχολεία της Δημόσιας εκπαίδευσης". Ασφαλώς το αίτημα της Μ.Κ.Ο. δεν έγινε δεκτό από την επιτροπή. Αναμένεται νέα κρούση και έχει συνέχεια.

Δηλαδή! Ούτε λίγο ούτε πολύ να διδάσκεται στο Μακεδονικό έδαφος η παρεφθαρμένη βουλγαρική γλώσσα, ως Μακεδονική Γλώσσα του ΦΙΛΙΠ-

ΠΟΥ Β! Και του ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, όταν γνωρίζουμε από ιστορικές μαρτυρίες ιστορικών παγκοσμίου εμβέλειας και αρχαία Ελληνικά κείμενα ότι, μέχρι να κατακλύσει και την Ελληνική Μακεδονία η κοινή λεγομένη Ελληνική γλώσσα, η γλώσσα των Μακεδόνων ήταν η γλώσσα του ΟΜΗΡΟΥ, δηλαδή η Ελληνική αιολική. **Όταν δε το παραπάνω αίτημα γίνεται από κάτοικο της Μακεδονίας με Ελληνικό όνομα, τότε η πράξη αυτή πως χαρακτηρίζεται, απύθμενο θράσος η εσχάτη προδοσία;**

2. Οι Σκοπιανοί απαιτούν η Ελλάς ν' αλλάξει πινακίδες.

Οι Σκοπιανοί απαιτούν τώρα ν' αλλάξουμε τις πινακίδες σημαίνσεως στους δρόμους της Βορείου Ελλάδος, ώστε ν' αναγράφουν αυτές το όνομα "Βόρειος Μακεδονία".

Έτσι και με το αίτημα αυτό, αρχίζει να δημιουργείται άλλο πρόβλημα "Βόρειος Μακεδονία(κράτος)" και Νότιος Μακεδονία(επαρχία)". Πιστεύω και ο απλός Έλλην πολίτης ν' αντιλαμβάνεται την συνέχεια...

Η Τελική οριοθέτηση της Μακεδονίας έγινε, από τον ΦΙΛΙΠΠΟ Β!, η οποία έφθανε προς βορρά μέχρι την γραμμή Μοναστήρι-Γευγελή. Στο ύψος των πόλεων αυτών ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β! Έκτισε μία πόλη φρούριο που ονομάζεται στην ιστορία Ηράκλειες Πύλες, για να προστατεύσει την Μακεδονία, από τις επιδρομές των Δαρδάνων(περιοχή των Σκοπίων). Ερείπια της πόλεως αυτής υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή σήμερα τα Σκόπια έχουν το 6% από το έδαφος της Μακεδονίας, όπως και η Βουλγαρία κατέχει στην περιοχή του όρους Πιρίν το 3% του Μακεδονικού εδάφους. Αυτό δημιουργήθηκε όταν μετά τον Α! Παγκόσμιο πόλεμο, οι Μεγάλες Δυνάμεις οριοθέτησαν τα σύνορα της Ελληνικής Μακεδονίας επί οροσειράς.

Όπως αντιλαμβάνεσθε είμαστε ακόμη στην αρχή των σοβαροτάτων συνεπειών της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών. Να σκεφτούμε στα πρόσφατα γεγονότα της ποδοσφαιρικής συνάντησης των Σκοπίων, ακόμη και ο κ. Ζάεφ φορούσε φανέλα με όνομα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ."

Εδώ αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε τι μας είπε ο αείμνηστος Σαράντος Καργάκος σε συνέντευξη του, στις αρχές του 2018 για την Συμφωνία των Πρεσπών: «... Μπορεί εμείς οι Έλληνες να είμαστε ένας ηρωικός λαός,

είμαστε και λαός προδοτών. Στους Μηδικούς πολέμους δεν υπήρχαν Πέρσες που να Ελληνίζουν, υπήρξαν όμως Έλληνες που μήδισαν. Η προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. **Το θέμα είναι εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα θέλαμε να είμαστε, απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη. Θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου. Εδώ είναι το πρόβλημα...».**

Όμως! Η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, συνεχίζει να παραμένει ένα μεγάλο ιστορικό ερώτημα, αναπάντητο από την Αντιπολίτευση και από την Κυβέρνηση. Σήμερα και με την θέση της Βουλγαρίας ότι, “δεν αναγνωρίζει ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων είναι Μακεδόνες και ότι η γλώσσα των δεν είναι Μακεδονική”, γίνεται ακόμη εντονότερο.

Οφείλει η σημερινή Αντιπολίτευση με δικαιολογητικές σκέψεις που στηρίζονται σε αλήθειες, να αναφέρει στον Ελληνικό Λαό, γιατί ψήφισε το καθ’ όλα προδοτικό σύμφωνο των Πρεσπών, για την Μακεδονία. Ως επίσης και η σημερινή Κυβέρνηση, γιατί δεν πήρε καμία θέση σήμερα, όταν όντως στην Αντιπολίτευση διαλαλούσε, όταν εμείς θα έρθουμε στην εξουσία θα τον καταργήσουμε.

Σκέπτομαι όμως! Η σημερινή Κυβέρνηση με την συνθήκη των Πρεσπών είναι χειροπόδαρα δεμένη. Διότι! Η προσβολή αυτής για την επίλυση, στο Διεθνές Δικαστήριο δεν θα έχει τύχη, επειδή υπεγράφη από την Δημοκρατική Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς καμία ουσιώδη πίεση. Παράλληλα όμως, η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί, την κίνηση αυτή των Ελλάδος και θα προσβάλλει την Συνθήκη της Λοζάνης, που της επεβλήθη χωρίς δική της θέληση. Και! Τα αποτελέσματα θα είναι....και αλλοίμονο μας.

Τελειώνοντας την αναφορά στο σοβαρό αυτό θέμα, θα ήθελα να θυμίσω στους αγαπητούς αναγνώστες, τα λόγια του ΟΘΩΝΟΣ ΦΟΝ ΒΙΣΜΑΡΚ για τους Έλληνες: «..εκ της ιστορίας προκύπτει ότι, εάν οι Έλληνες δεν αλληλοσπαράσσονταν, θα κατακτούσαν την υφήλιο..».

***Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**