

Η Μακεδονία στο εκτελεστικό απόσπασμα – Δράση τώρα, ανέγερση μνημείων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου.*



Τρίτη συνεχόμενη χρονιά που συγκεντρωνόμαστε εδώ, στο Πισοδέρι, για να θυμηθούμε ότι το 2018, ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στην προδοτική ενέργεια της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υπογράψει την επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών. Η σημερινή ημέρα μπορεί να είναι μία μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, επειδή τελικά υπογράφηκε αυτή η συμφωνία, είναι όμως και μία ημέρα αντίστασης και αγώνα, επειδή Έλληνες και Ελληνίδες είχαν συρρεύσει τότε στο Πισοδέρι, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αποφασισμένοι να αντισταθούν και να αγωνιστούν κατά της υπογραφής της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Το 2019, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το χωριό, προτείναμε να ανεγερθεί μνημείο το οποίο θα αναφέρεται σε εκείνα τα γεγονότα. Η ανέγερση τελικά πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2020. Τώρα

είμαστε εδώ, μπροστά σε αυτό το μνημείο, εν μέσω καταιγίδας, η οποία φυσικά δεν μας πτοεί, αφού το ιερό υπέρ πατρίδος καθήκον μάς θέλει εδώ ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Δεν ήταν όμως απέναντι στην ιστορία και στο εθνικό μας συμφέρον μόνο η κυβέρνηση του 2018, δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία όχι μόνο στηρίζει την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι έτοιμη να υπερψηφίσει στη Βουλή τα τρία μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων. Σημειωτέον, ότι τα τρία αυτά μνημόνια απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Μεγάλη λοιπόν η σημασία αυτού του μνημείου για τη συνέχιση του αγώνα μας, ο οποίος σίγουρα δεν περιορίζεται μόνο σε εκδηλώσεις μνήμης. Καθημερινά εργαζόμαστε ώστε να αναδείξουμε την εθνική ζημία που υποστήκαμε από αυτή τη συμφωνία και που συνεχίζουμε να υφιστάμεθα από την μη ακύρωσή της. Πριν από λίγες μέρες είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Σκοπίων να αναγράφει στις φανέλες της τη λέξη «Μακεδονία». Πού είναι τώρα όσοι μας διαβεβαίωναν ότι τουλάχιστον τα Σκόπια πλέον θα αποκαλούνται «Βόρεια Μακεδονία» αντί σκέτο «Μακεδονία»; Ποιο είναι αυτό το υποτιθέμενο όφελος για την ελληνική πλευρά, αφού πρώτα τους αναγνωρίσαμε ως Μακεδόνες, τη γλώσσα τους ως μακεδονική και το κράτος τους με ονομασία που περιέχει τον όρο «Μακεδονία» και τώρα παρουσιάζονται συνεχώς με ονομασία σκέτο «Μακεδονία», φορώντας περικεφαλαίες ως απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, διακινώντας χάρτες της υποτιθέμενης πατρίδας τους που φτάνει μέχρι τη Θάσο και τη Χαλκιδική και χρησιμοποιώντας σε καθημερινή βάση το σύμβολο του Ήλιου της Βεργίνας, ένα σύμβολο που από τη Συμφωνία των Πρεσπών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν; Ο αγώνας λοιπόν που διεξάγουμε είναι τόσο κρίσιμος τώρα, όσο ποτέ άλλοτε.

Είναι προφανές ότι τα μεγάλα διεθνή κέντρα σχεδιάζουν και τον γεωγραφικό ακρωτηριασμό της Ελλάδας, πέραν του ιστορικού και εθνικού ακρωτηριασμού που έχουν πετύχει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι τυχαία η γερμανική προπαγάνδα υπέρ των Σκοπίων και η προβολή –από την Deutsche Welle αλλά και από άλλα γερμανικά ΜΜΕ– της υποτιθέμενης μεγάλης Μακεδονίας που εκτείνεται μέχρι τη Χαλκιδική. Δεν είναι τυχαίο ότι

πρόσφατα –στις 8 Ιουνίου– ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε διάταγμα ή αλλιώς «εκτελεστική εντολή» (Executive Order) η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει κυρώσεις σε όσους υπονομεύουν, απειλούν ή παρεμποδίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αφού βρήκαν τους πρόθυμους που υπέγραψαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, τώρα προσπαθούν να σταματήσουν τις όποιες αντιδράσεις εναντίον της ώστε αυτή να παγιωθεί. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι εκτελείται σχέδιο διαμελισμού της χώρας μας και εμείς κοιτάμε αποσβολωμένοι περιμένοντας να επέλθει το μοιραίο. Μονόδρομος λοιπόν είναι η αντίσταση και ο αγώνας κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Αυτό το μνημείο στο Πισοδέρι μπορεί να είναι ένα σημείο όπου ακουμπάει η ψυχή μας, όμως απαιτούνται πολλά τέτοια σημεία αν θέλουμε να φουντώσει αυτός ο αγώνας. **Επιτακτική είναι η ανάγκη να ανεγερθούν τέτοια μνημεία σε πόλεις και χωριά, μεταδίδοντας έτσι τον αγωνιστικό παλμό σε όλη τη χώρα. Η ευθύνη πέφτει σε κάθε έναν από εμάς που θα πρέπει να δώσει τον προσωπικό του αγώνα προκειμένου να πείσει τα συμβούλια των δήμων και των κοινοτήτων της περιοχής του να ανεγείρουν τέτοια μνημεία. Η φράση που προτείνεται να αναγράφεται σε αυτά είναι «Αντίσταση και Αγώνας κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών».** Ας οργανωθούμε καλύτερα και ας γεμίσουμε την Ελλάδα με τέτοια μνημεία.

Δεν σκύβουμε το κεφάλι, περνάμε στην αντεπίθεση και σκίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών!

Υ.Γ.1: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του δημοτικού διαμερίσματος Πισοδερίου που μερίμνησε να καθαριστεί ο χώρος γύρω από το μνημείο, από τον δήμο Πρεσπών. Επίσης, ευχαριστούμε όλους όσους βρέθηκαν εδώ, τη σημερινή βροχερή μέρα –παρά το γεγονός ότι είναι Πέμπτη, δηλαδή εργάσιμη ημέρα– μεταξύ των οποίων είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Φλώρινας, ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δασοκτημόνων Πισοδερίου και ο γενικός γραμματέας του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης».

Υ.Γ.2: Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά την επίσκεψή μας στο Πισοδέρι η παρουσία της αστυνομίας ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή. Υπήρχαν περιπολικά κατά μήκος της διαδρομής Φλώρινας-Πισοδερίου, ενώ λίγη ώρα αφότου φτάσαμε στο μνημείο, τρία περιπολικά στάθμευσαν στον χώρο όπου

βρισκόμασταν και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας μαζί με άλλα περιπολικά κινούνταν συνεχώς επί του δρόμου μπροστά από το μνημείο. Σε ερώτησή μας για ποιο λόγο έχουν έρθει τα περιπολικά, οι αστυνομικοί μάς απάντησαν ότι «εκτελούν εντολές» και μάλιστα κάποιος παρευρισκόμενος τους άκουσε να λένε ότι ήρθαν για να καταγράψουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων μας, όπως επίσης και τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο και στη συνέχεια να συντάξουν έκθεση. Έπειτα μάθαμε ότι και στο χωριό Ψαράδες έκαναν την εμφάνισή τους καμιά πενηνταριά αστυνομικοί, προφανώς επειδή θεώρησαν ότι θα επισκεφθούμε και το σημείο όπου υπογράφηκε η προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών. Σε άρθρο μου που δημοσιεύθηκε λίγες ώρες πριν επισκεφθούμε το Πισοδέρι, ανέφερα το εξής: «Εμείς πάντως, σήμερα θα είμαστε εκεί, στο Πισοδέρι, στο μνημείο που ανεγείραμε...». Δεν περίμενα ότι αυτή η φράση θα κινητοποιούσε την αστυνομία σε τέτοιο βαθμό. Τελικά, βιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που βιώναμε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας, είμαστε σε στενή παρακολούθηση από την αστυνομία, τουλάχιστον στις δράσεις που κάνουμε κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.





***Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρος της [Επιτροπής Ελληνισμού](#).**

Ομιλία του Ιωάννη Αμπατζόγλου, στο Πισοδέρι της Φλώρινας, στις 17 Ιουνίου 2021.

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>