

Ὁ Ἕλλην δεν εἶναι ἀλγόριθμος.

Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης – Διευθυντής της εφημερίδος «ΕΣΤΙΑΣ».



Ο ΕΓΚΥΡΟΣ «Economist» ἔγραψε προσφάτως ὅτι ἡ πανδημία ὀδήγησε σέ μείωση τῶν ἐλευθεριῶν πού ἀπολαμβάνουν οἱ πολῖτες τοῦ κόσμου σέ ποσοστό 70%. Στὴν Ἀθήνα χθές ἀθλητές ἀπὸ ὅλα τὰ σπόρ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στό Σύνταγμα προκειμένου νά διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν πολὺμηνη ἀναστολή τῶν δραστηριοτήτων τους. Στὴν Κομοτηνὴ παραιτήθηκε προχθές ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Ποινικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς ἀπὸ τὴν θέση του (ὑστερα ἀπὸ 16 χρόνια «θητείας» στὰ σύνορα) διαμαρτυρόμενος ὅτι τρίτοι ἠχογραφοῦν τὸ ψηφιακὸ μάθημα πού ἔκανε μέσω τηλεκπαίδευσης στοὺς φοιτητές του καὶ ὀργανώνουν στημένες καταγγελίες ἐναντίον του γιὰ νά τοῦ περιορίσουν τὸ δικαίωμα στὴν ἐλεύθερη ἐπιστημονικὴ ἔκφραση. Στὴν Πέλλα ἀντιπροχθές «συνελήφθη» στό facebook μέλος τῆς ΟΝΝΕΔ νά ἀσκεῖ χαλαρὴ κριτικὴ στό Μαξίμου γιὰ τὴν παράλειψή του νά ἐκδώσει ἀνακοίνωση γιὰ τὰ ἴμια. Καὶ πρὸς παραδειγματισμό, παρεπέμφθη ἀπὸ τὴν ἀστυνομία διαδικτύου ἀμέσως στό πειθαρχικὸ τῆς ὀργάνωσης γιὰ διαγραφή. Οἱ μισοὶ νοσηλευτές στὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας ἀρνοῦνται νά κάνουν τὸ ἐμβόλιο, διαβάζοντας ὅτι σέ ἡλικίες ἄνω τῶν 55 εἶναι ἐπικίνδυνο. Μετὰ τὴν θεσμοθέτηση τῆς παροχῆς ἀδείας γιὰ τὴν κυκλοφορία μέσω γραπτῶν sms καὶ μετὰ τὴν κατάργηση τῆς ἰδιοπροσωπίας μέ τὴν

ύποχρεωτική χρήση μάσκας στους άνοικτούς χώρους, τώρα είναι επί θύραις καί ό κατ' οίκον έγκλεισμός από τίς 6 τό άπόγευμα.

Όλά αυτά αποτελοϋν σιγά-σιγά μία νέα πραγματικότητα πού άκουμπά τον πυρήνα τών βασικών έλευθεριών τής δυτικής δημοκρατίας καί ξεπερνοϋν κατά πολύ τό δίκαιον τής ανάγκης. Καί καλόν είναι ή Πολιτεία νά έχει υπ' όψιν της πώς οί άνθρωποι πειθαρχοϋν μέν –οί Έλληνες είμαστε άξιοθαύμαστα ύπομονετικοί– αλλά ό δραματικός περιορισμός τών έλευθεριών κυκλοφορίας, έκφρασης, διακίνησης ιδεών σέ συνδυασμό μέ τήν παράνομη χρήση τών προσωπικών δεδομένων έχει αρχίσει καί δοκιμάζει τά όριά τους. Πολύ δέ περισσότερο όταν τά κοινωνικά δίκτυα καί τό διαδίκτυο είναι γεμάτα από πληροφορίες (άλλες άκριβείς καί άλλες όχι) για τήν σύμβαση πού είχε συνάψει τό Έλληνικό Δημόσιο μέ τήν άμερικανική εταιρεία Paladir πού άπεχώρησε, για τήν επένδυση τής Microsoft στήν Ελλάδα (**δευτερεύοντα προσωπικά δεδομένα πολιτών τής χώρας καί άλλων χωρών τής περιοχής θά συγκεντρώνονται-άποθηκεύονται στό public i-cloud της στό Λαύριο**), για τήν δυτική εταιρεία Cisco πού ανέλαβε τήν τηλε-εκπαίδευση (άποθηκεύεται τό ήχογραφημένο υλικό;), για τήν πρόσβαση πού απέκτησε παρανόμως ό ΕΟΔΥ στά προσωπικά δεδομένα νοσηλευομένων άσθενών μέ Covid-19 στά νοσοκομεία τής χώρας (νομιμοποιήθηκε έκ τών ύστέρων μέ τροπολογία πού ψήφισαν ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στήν Βουλή) κ.ά.

Ή άτμόσφαιρα δέν είναι καλή. Καί αυτήν τήν φορά τά πρόσωπα πού αρχίζουν καί βγαίνουν μπροστά δέν είναι οί συνήθεις στόχοι πού μέ εύκολία άπαξιώνονται ως «ψεκασμένοι». Αύτή τήν φορά βγαίνουν μπροστά όρθολογιστές, υπερασπιστές βασικών αξιών τής δυτικής δημοκρατίας για μία όλόκληρη ζωή, υπερασπιστές τοϋ Συντάγματος καί τών νόμων. Ό άναπληρωτής καθηγητής πού παραιτήθηκε στήν Κομοτηνή είναι Άθηναίος άστός, άπόφοιτος Άναβρύτων, μέ πλούσιο έπιστημονικό έργο (καλόν είναι νά άποσυρθεϊ ή έναντίον του καταγγελία καί νά μεταπειστεϊ από τό Ύπουργείο Παιδείας νά παραμείνει.) Ή Κυβέρνηση βεβαίως δέν είναι άφελής. Οϋτε οί σύμβουλοί της μέσα καί έξω από τήν χώρα. Γνωρίζουν ότι ό κόσμος πιέζεται τρομερά καί έχει άπίστευτη ανάγκη έκτόνωσης. Γι' αυτό καί μέ βάση πραγματικά περιστατικά καί έξωθεν συνταγές τοϋ έχουν δώσει «κάτι» νά ασχολείται καί νά ξεδίνει αυτόν τον καιρό: τά άπλυτα τής –οϋτως ή άλλως– κατωτέρας τών περιστάσεων ελληνικής show biz. Προτιμότερα από τον

βαθύ προβληματισμό για τις ατομικές ελευθερίες και την κρίση της δημοκρατίας. Κάποια στιγμή όμως, αν συνεχιστεί τό ίδιο βιολί, αργά ή γρήγορα, ο όριζων θά καθαρίσει. Η δημόσια ασφάλεια και η προστασία της δημόσιας υγείας δέν θά αποτελεῖ έσαεί πειστικό λόγο άλλοθι για την συρρίκνωση της δημοκρατικής αρχής. Καί όταν φύγει τό σύννεφο καί καθαρίσει ο όριζων, θά δοῦν όλοι, γραμματιζούμενοι καί άγράμματοι, τί κρυβόταν τόσον καιρό πίσω του.

Οι έπιτυχημένες συνταγές έπικοινωνιακής διαχείρισης της όργης του πλήθους έχουν ήμερομηνία λήξεως. Ο κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης είναι ήδη έδω. Σταδιακά έμπεδώνεται σέ τμήματα του πληθυσμού, ότι ή τεχνο-λογία δέν χρησιμοποιεῖται μόνο για τό καλό αλλά καί για τό κακό. **Γιά τόν περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, για την κατάργηση του άπορρήτου των έπικοινωνιών καί τόν έλεγχο της άσκησης κριτικής σέ δημόσια πρόσωπα.** Ο άναπληρωτής καθηγητής της Νομικής του ΔΠΘ παραιτήθηκε έπειδή «άνένταχος φοιτητής» (ποιός ξέρει ποιός κρύβεται πίσω του) ένοχλήθηκε από τό γεγονός ότι προγραμμάτιζε μεταπτυχιακό μάθημα μέ θέμα την συναίνεση στον έμβολιασμό καί τόν κατήγγειλε στον «Συνήγορο του Φοιτητή». Μέ συνέπεια νά του ζητηθεί από τόν υπεύθυνο του τομέα Σπουδών ή έπ' άόριστον άναβολή του μαθήματος! Ο «άνένταχος» ένοχλήθηκε έπειδή ο καθηγητής Νομικής στό πλαίσιο του μαθήματος άσκοῦσε συγκεκριμένα κριτική στον περιορισμό των συνταγματικών ελευθεριών μέ άναφορές σέ συγκεκριμένα δημόσια πρόσωπα. Ο «άνένταχος» είχε ήχογραφήσει κάθε λέξη του καθηγητή κατά την διάρκεια παράδοσης στό πλαίσιο τηλεκπαίδευσης για νά θεμελιώσει την καταγγελία του. Άκόμη βεβαίως δέν μάς συγκλονίζει έπαρκώς ότι ένας πανεπιστημιακός παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τόν περιορισμό της ελεύθερης έπιστη-μονικής έκφρασης του στό πλαίσιο του άσύλου ιδεών. Άργά ή γρήγορα όμως –ο άτμός σωρεύεται– θά μάς συγκλονίσει.

Καί τό 1985 δέν συγκλονίστηκε άρχικώς κανείς όταν παραιτήθηκε ο Πρωτοδίκης Ναυπλίου Σωτήρης Κατσαρός καταγγέλλοντας ως παράνομη την διαδικασία έκλογής Προέδρου Δημοκρατίας μέ έγχρωμα ψηφοδέλτια. Τρία χρόνια άργότερα όμως ξέσπασε τό σκάνδαλο Κοσκωτᾶ πού είχε ως στόχο την έγκαθίδρυση μονοπωλίου στην έκφραση καί την αλλοίωση της δημοκρατίας (μέ έδρα τόν Πειραιᾶ καί τόν Όλυμπιακό, συμπτωματικώς) καί τότε όλοι

κατενόησαν. Βρισκόμαστε σέ σημείο καμπής λοιπόν. Ό κόσμος έπιτρέπει τήν στοχευμένη χρήση τής τεχνολογίας και τών προσωπικών δεδομένων άν πρόκειται για τήν δημόσια τάξη, τήν δημόσια ασφάλεια και τήν έδαφική άκεραιότητα. Δέν είναι όμως καθόλου σίγουρο ότι θά ύπομείνει τόν έγκλεισμό και πώς άνέχεται τήν συρρίκνωση τών έλευθεριών, τήν παραβίαση τών προσωπικών του δεδομένων, τήν αποθήκευσή τους σέ i-cloud, τήν ήχογράφηση του και τήν παρακολούθηση τής δράσης του στό facebook, άν άντιληφθεϊ ότι όλο αυτό έχει στόχο έγκαθίδρυση. Ό Έλληνα δέν θά γίνει άλγόριθμος. Στόχος καμπάνιας πωλήσεων και προωθήσεων πολιτικών μέσω διαδικτύου. «Γλυκά» γίνονται όλα τά παραπάνω, τό ξέρουμε, μέ στοργή και προδέρμ, αλλά είναι και άμέσως άντιληπτά. Είμαι άπολύτως βέβαιος ότι ή κυρίαρχη φιλελεύθερη κυβέρνηση τής χώρας γνωρίζει άπολύτως και τό διακύβευμα και τήν άτμόσφαιρα πού έπικρατεί στην κοινωνία και πώς στό μέλλον θά άποτρέψει έμπράκτως τήν συνεργασία ιδιωτικών συμφερόντων μέ τρίτες δυνάμεις πού στόχο θά έχουν τήν συρρίκνωση τής λαϊκής κυριαρχίας, τής έλευθερίας έκφρασης και τήν έγκαταθίδρυση άόρατων άρχών μέ τελικό στόχο τήν εκτόπιση τής νόμιμης κυβέρνησης τής χώρας.

Υ.Γ: Καθηγητές Νομικής και τοϋ Άνοικτοϋ Πανεπιστημίου, μέλη τοϋ ΕΛΙΑΜΕΠ, κάνουν έδω και καιρό, σύμφωνα μέ πληροφορίες, άσύστολη προπαγάνδα στα άμφιθέατρα και στην τηλεκπαίδευση για συμβιβασμούς στα έθνικά θέματα. Ή μιλοϋν προσβλητικά για τούς πρόσφυγες τής Σμύρνης. Τί πρέπει να γίνει; Να τούς ήχογραφήσουν και να τούς καταγγείλουν και αυτούς «άνένταχτοι» στον Συνήγορο τοϋ Φοιτητή όπως τόν καθηγητή τοϋ ΔΠΘ, ή να σεβαστοϋν τό άσυλο διακίνησης ιδεών;

«ΕΣΤΙΑ», Σαβ. 6 – Κυρ. 7 Φεβρουαρίου 2021, φ. 41.877, σελ. 1, 3.

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>