

Νέα καραντίνα ... νέα απογοήτευση ...! του π. Αντωνίου Χρήστου*.



Αγαπητοί μας Αναγνώστες, υπό άλλες συνθήκες το σημερινό μας άρθρο θα ήταν αφιερωμένο στην αρχή της νηστείας και του σαρανταλείτουργου των Χριστουγέννων. Όμως η σύγχρονη επικαιρότητα με την έκδοση της νέας ΚΥΑ που αφήνει μεν αυτή τη φορά τους Ιερούς Ναούς μας ανοιχτούς να λατρεύουμε τον Θεό, αλλά ουσιαστικά αφήνουν εκτός μας τον πιστό λαό μας να έχει πρόσβαση σε αυτόν! Το παράξενο είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά ο όρος «απαγορεύεται», στη πράξη όμως απαγορεύεται για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες (και βλέπουμε) η Θεία Μετάληψη και κάθε λατρευτική συμμετοχή, μας αναγκάζουν να ασχοληθούμε με αυτό. Ακολουθήστε μας...

Από τη στήλη αυτή από τότε που μπήκε ο Κορονοϊός και οι συνέπειές του στη ζωή μας, ασχοληθήκαμε αρκετά και το εξετάσαμε από πολλές οπτικές γωνίες. Στο τελευταίο άρθρο είχαμε ευχηθεί να μη χρειαστεί να ασχοληθούμε και να επανέλθουμε άλλη φορά και όλα να είναι καλύτερα για όλους. Όμως το 2^ο κύμα του ιού σαρώνει ακόμη παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας τα κρούσματα, οι νοσηλείες σε Μ.Ε.Θ. και οι νεκροί σπάνε μέρα με τη μέρα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Παρόλα αυτά είχαμε προφορικές δηλώσεις από κυβερνώντες, ειδικούς και αναλυτές ότι δεν θα έχουμε μια γενική καραντίνα εκ νέου στη χώρα, αλλά μόνο κατά τόπους κλεισίματα. ανάλογα με τα κρούσματα σε κάθε νομό, πόλη και περιοχή.

Όμως τελικά οι εξελίξεις ανάγκασαν τους κυβερνώντες και τους ειδικούς που τους συμβουλεύουν να αναθεωρήσουν τις δηλώσεις και τις αρχικές τους εξελίξεις και να προχωρήσουν σε γενικό κλείσιμο (lockdown) με σκοπό τον περιορισμό των μετακινήσεων και κατ' επέκταση τον περιορισμό του ιού και της εξάπλωσής του.

Στο άρθρο μας δεν θα εστιάσουμε αν σωστά πάρθηκε το μέτρο ή όχι, γνωρίζουμε ότι ήταν η έσχατη λύση αλλά γνωρίζουμε και τις βλαβερές συνέπειες και το βαρύ τίμημα που «πληρώνει» η οικονομία και η ψυχική υγεία και όχι μόνο, όλων των πολιτών των χωρών που την εφάρμοσαν. Εμείς, ως Θρησκευτικός Λειτουργός-Κληρικός θα προσεγγίσουμε στο θέμα όπως είπαμε και στην αρχή, για την μη προσβασιμότητα στη λατρεία ή έστω για προσευχή και ένα κεράκι στους Ιερούς Ναούς μας για τους πιστούς.

Όπως λέει και ο τίτλος μας, μεγάλη απογοήτευση και στεναχώρια πλημμύρισε την καρδιά μας, όχι μόνο εμάς προσωπικά αλλά και την μεγαλύτερη μερίδα του πιστού-συνειδητού λαού της Εκκλησίας μας όπως εκφράζονται καθημερινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης. Μπαίνουμε προς την περίοδο προετοιμασίας για την γιορτή των Χριστουγέννων και όπως στην Μ. Σαρακοστή και το Πάσχα, όπως και τον Δεκαπενταύγουστο, έτσι και τώρα προς τη Μητρόπολη των Εορτών ο κόσμος μας καλείται να απέχει από τον συνάθροισμα στον οίκο Του Θεού, τα λατρευτικά του καθήκοντα και κυρίως την Θεία Λειτουργία και Θεία Μετάληψη.

Η στεναχώρια μετατρέπεται δυστυχώς και σε βρασμό ψυχής, όταν αναλογίζεται ότι για άλλη μια φορά ότι αφορά το σώμα του και τις υλικές φροντίδες του συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί, έστω και με κάποιους περιορισμούς, (Σούπερ Μάρκετ εστίαση σε πακέτο) αλλά ότι αφορά πνευματικά τον έσω άνθρωπο ως ψυχοσωματική πάντα ενότητα, αυτό να απουσιάζει και όχι μόνο να μη προβλέπεται να εκκλησιαστεί κανείς και να κοινωνήσει, να απειλούμαστε όλοι οι Κληρικοί με πρόστιμο 1500 ευρώ! Αναγνωρίζεται η ανάγκη των κατοικίδιων να κάνουν την βόλτα τους και συγχωρέστε μας αλλά έτσι είναι και το πιπί τους, αλλά δεν αναγνωρίζεται ότι ο πιστός έχει ανάγκη σώμα και αίμα Χριστού! Αναρωτιόμαστε γιατί;

Έχουν γίνει μετρήσεις επιστημονικές που λένε ότι τα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν κολάνε τους ανθρώπους Κορονοϊό, ενώ στις Εκκλησίες στα καθίσματα και τα στασίδια μόνο κολάνε; Γιατί μήπως δεν πήραμε μέτρα και στις

Εκκλησίες σύμφωνα με τους ειδικούς; Δεν τοποθετήσαμε τις καρέκλες στο 1,5 μέτρο; Δεν φοράμε μάσκες; Δεν βάλουμε στην είσοδο και έξοδο αντισηπτικά; Δεν αφήσαμε επαρκή αερισμό με τα παράθυρα όλα ανοιχτά (ενώ στα σουπερ μάρκετ υπάρχει κεντρικός κλιματισμός με ότι αυτό συνεπάγεται...); Δεν κάναμε στους Ναούς μας απολύμανση τακτικά; Δεν κράτησε ο κόσμος μας τις αναγκαίες αποστάσεις με την διακριτική επίβλεψη των Επιτρόπων; Ανθρωπίνως ότι είναι να κάνουμε το κάναμε γιατί λοιπόν αντί να το αναγνωρίσουν και να μας έχουν εμπιστοσύνη, έρχονται να μας απαξιώσουν και ουσιαστικά να μας καταργήσουν και παροπλίσουν και όχι να μας έχουν στην πρώτη γραμμή στη προσπάθεια αυτή κατά του Κορονοϊού αλλά και με την στήριξη πνευματικά του Λαού μας;

Μήπως η επιστήμη (που επίσης ταπεινώθηκε μπροστά στο Κορονοϊό και έδειξε την αμηχανία της και εν μέρη αποτυχία της με μέτρα του 5^{ου} π.Χ. αιώνα να μεταφέρονται εν έτη 2020 μ.Χ.) δεν έχει όρια; Με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι σίγουρα ότι οι γνώσεις μας δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν, θεραπεύσουν και να εξαλείψουν τον ιό. Μόλις σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές (9/11/2020) ακούστηκε ότι μια Αμερικανική εταιρία θα πλασάρει νέο εμβόλιο (υπάρχει ήδη Ρωσικό) που βέβαια χρειάζεται ακόμη έγκριση και δοκιμές στη πράξη πόσο αποτελεσματικό θα είναι αλλά ας υποθέσουμε ότι θα είναι, χρειάζεται χρόνος για να υπάρχει επαρκή ποσότητα για όλο τον πληθυσμό οπότε υπολογίζεται τον Μάρτιο του 2021!

Θα πούνε πολλοί ότι αφού οι Εκκλησίες είναι ανοιχτές, απλά την συνάντηση περιορίζουμε και έτσι δεν κινδυνεύει η πίστη αλλά η πιστοί και γι αυτό τους θέλουμε υγιείς. Εννοείται και ποιος θέλει να αρρωστήσουμε; Αλλά μήπως με αυτή μας την στάση υπονοούμε ότι τελικά υποχωρούμε στη πλύση εγκεφάλου όλο αυτό το διάστημα ότι κολλάμε από τη Θεία Κοινωνία διαφόρων "ειδικών»; Μήπως τελικά στη πράξη δεχόμαστε ότι ο Ιερός Ναός που έχει στοιχεία του κόσμου, όταν είναι εγκαινιασμένοι και σε αναφορά με τη χάρη Του Θεού, δεν μας σκεπάζει η θεία χάρη και ότι αυτό συνεπάγεται; Τόσο ο Άγιος Συμεών Νέος Θεολόγος για τη Θεία Λειτουργία, όσο και ο Ιερός Χρυσόστομος για τη σκόνη στα Ιερά Λείψανα, όσο και ο Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός έλεγε: «Εάν ξέρατε πόση ευλογία έρχεται στη Θεία Λειτουργία, τότε θα μαζεύατε μέχρι και τη σκόνη από το πάτωμα της Εκκλησίας για να πλύνετε με αυτή το πρόσωπό σας...»! Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα

σκουπίζουμε και δεν θα σφουγγαρίζουμε το Ναό, σημαίνει όμως ότι όλα εκεί παίρνουν άλλη προοπτική επουράνια και υπεραισθητή και αυτό πρέπει να κρατήσουμε!

Κλείνοντας το άρθρο μας, να διατρανώσουμε ότι φυσικά έχουμε εμπιστοσύνη στην Διοικούσα Εκκλησία μας, φυσικά ότι και οι ειδικοί και οι κυβερνώντες κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Αυτό όμως που και εμείς θέλουμε να τονίσουμε σε κάθε κατεύθυνση μήπως τελικά για τους Ναούς μας υπήρχε και άλλο τρόπος; Μήπως θα μπορούσαμε με προϋποθέσεις να έχουμε έστω μερίδα πιστών στις λατρευτικές συνάξεις μας; Ας υποθέσουμε πως όχι, ούτε μεμονωμένα για προσωπική προσευχή και να κοινωνούν κάποιες Κυριακές και μεγάλες Γιορτές έστω; Γιατί αυτό το απότομο ενώ σε άλλους χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς ισχύουν άλλα; Θα πει κάποιος μα εδώ κώλυσαν και πέθαναν και Κληρικοί από Κορονοϊό! Ποιος έκανε ιχνηλάτιση και ποιος βεβαιώνει ότι έγιναν από τους Ναούς; Κάποιοι επίσης θα πουν ότι μας νοιάζει απλά για τα χρήματα που χάνουν οι Ναοί αυτό το καιρό! Αφού όλοι προβάλουν την υλικότητα φυσικά είναι και αυτό, γιατί οι Ναοί μας έχουν πάγια λειτουργικά έξοδα και πως θα πληρώσουν το έμμισθο προσωπικό από την στιγμή που δεν εισπράττουν; Όμως αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι στο πνευματικό πόλεμο εναντίον του Διαβόλου μένουμε πλέον σχεδόν ανυπεράσπιστοι! Ευχόμαστε γρήγορα να περάσουν όλα αυτά και γρήγορα να επανέλθουν οι πιστοί στους Ναούς μας και το χαμόγελο στα χείλη όλων! **Αμήν!**

***Ο [π. Αντώνιος Χρήστου](#) είναι Προϊστάμενος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλία Κορμπι- Βάρης, της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. Απόφοιτος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ορθόδοξη Θεολογία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.**