

Αηδιαστικές υποκρισίες και υστερικές υπερβολές!

του Θανάση Κ.



Δύο **άσχετα** μεταξύ τους περιστατικά. Αποκαλυπτικά του πόσο **ξεδιάντροπη, ανεύθυνη και υποκριτική** έχει γίνει η κοινωνία μας...

Αλλά και πόσο τείνουμε να χάσουμε **κάθε αίσθηση μέτρου**...

* Αποκαλύπτεται πλέον «εξ επισήμων χειλέων» (από ομολογία του Ναυάρχου Αποστολάκη, πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ και υπουργού Άμυνας επί Σύριζα), ότι μετά τον Ιούλιο του 2016, η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου **είχε συμφωνήσει να επιστρέψει τους οκτώ Τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες που είχαν δραπετεύσει από τις φοβερές διώξεις του Ερντογάν, μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος εναντίον του.**

Για την ακρίβεια ομολογείται – αυτό που πολλοί υποπτευόμασταν από τότε – ότι η τότε κυβέρνηση **είχε υποσχεθεί** να δώσει τους οκτώ φυγάδες!

Και ότι δεν το κατάφερε, γιατί **«ανακατεύθηκαν ιδιώτες»** και η... **«ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη»!**

Προσέξτε: από τις εκατοντάδες χιλιάδες λαθραίους που πέρασαν παράνομα τα σύνορά επί ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι οι οκτώ ήταν **οι μόνοι πραγματικοί πρόσφυγες!**

Οι μόνοι που μας έρχονταν από **«ανασφαλή»** – για τους ίδιους – χώρα! Διότι αν επέστρεφαν στην Τουρκία του Ερντογάν, **κινδύνευε η ζωή τους** και η αρτιμέλειά τους!

Όπως συνέβη με τις χιλιάδες των συμπατριωτών τους που υπήρξαν τότε λιγότερο τυχεροί, συνελήφθησαν από το καθεστώς Ερντογάν, κάποιοι **δολοφονήθηκαν** ή πέθαναν στις φυλακές από κακουχίες, ενώ πολλοί περισσότεροι **βασανίστηκαν** απάνθρωπα.

Τα έχει καταγγείλει άλλωστε επανειλημμένως, ολόκληρος ο Διεθνής Τύπος...

Πράγματι, εκείνοι οι οκτώ Τούρκοι φυγάδες από τα νύχια του καθεστώτος Ερντογάν, ήταν **οι μόνοι αληθινοί πρόσφυγες!** (με την έννοια του Διεθνούς Δικαίου)

Έρχονταν από μια εντελώς ανασφαλή χώρα, όπου αν επέστρεφαν θα υπέφεραν τα πάνδεινα.

Κι ήταν οι μόνοι που η κυβέρνηση Τσίπρα **«φαγώθηκε» να τους επιστρέψει!** Υποσχέθηκε (στον Ερντογάν) να τους επιστρέψει, πίεσε (την Ελληνική Δικαιοσύνη) για να τους επιστρέψει, αλλά **δεν** τα κατάφερε...

Τις **εκατοντάδες χιλιάδες «εργαλειοποιημένους»** που **δεν** έπρεπε να δεχθεί – και τους οποίους η προηγούμενη κυβέρνηση τους **κράταγε έξω** και τους **«απωθούσε»** – η κυβέρνηση Τσίπρα του καλοδέχθηκε με **«ανοιχτές αγκάλες»** (και τώρα μαζεύουμε τα συντρίμια και τα αποκαΐδια).

Αλλά τους **μόνους** που έπρεπε να **διασώσει**, προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους στείλει **στους δημίους τους!**

Αυτό δεν το έχει πει κανείς επίσημος ως τώρα.

Γι' αυτό **δεν έχει λογοδοτήσει** κανείς ως τώρα.

Τέτοια η υποκρισία των **ψευτο-«ανθρωπιστών»**.

Τέτοια η αβελτηρία των **ψευδο-«προοδευτικών»**, τρομάρα τους...

* Δεύτερο περιστατικό: βγήκε κάποιος από τους **«επίσημους» λοιμωξιολόγους**, κι άρχισε να επιχειρηματολογεί ότι ίσως χρειαστεί τα παιδιά μας να μπουν σε... **social bubbles**, δηλαδή σε **«κοινωνικές γυάλες»!**

Και βγήκαν κι άλλοι δυο ημι-επίσημοι λοιμωξιολόγοι και το υποστήριξαν...

Για να καταλάβετε, social bubbles σημαίνει να βλέπουν όσο γίνεται λιγότερα άτομα – συνομηλίκους τους και συγγενείς τους – ει δυνατόν **κανένα πέρα από τους γονείς τους!**

Κάποιος μάλιστα το πήγε ακόμα πιο μακριά: προέτρεψε να **μην αγκαλιάζουν και να μην φυλάνε οι γονείς τα παιδιά τους!**

Μέχρι να βρεθεί το περιβόητο εμβόλιο, λένε – το οποίο μάλλον θα... **αργήσει**, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι!

Λοιπόν για να συνεννοούμαστε: Κόψτε τις **υπερβολές**.

Είπαμε ότι είμαστε – και **πρέπει** να είμαστε – **φιλόνομοι πολίτες**.

Η Πολιτεία αποφασίζει κάποια μέτρα για το **κοινό καλό** κι εμείς τα **εφαρμόζουμε**. Τελεία και παύλα...

Κι ας μη μας αρέσουν. Κι ας μη συμφωνούμε πάντα. Κι ας έχουμε σοβαρές ενστάσεις κάποιες φορές. Κι ας καταλαβαίνουμε – γιατί κάποιες γνώσεις έχουμε κι εμείς – ότι συχνά οι «ειδικοί» μας λένε **αντιφατικά** πράγματα. Μερικές φορές μας σερβίρουν και «χοντράδες» – που τις **παίρνουν πίσω** στη συνέχεια.

Εν πάση περιπτώσει, σε μια κρίση **δεν μπορεί καθένας να κάνει του κεφαλιού του**. Αν γίνει και κανένα λάθος, στην πορεία διορθώνεται. Αλλά αν όλοι κάνουν ό,τι τους γουστάρει, **δεν θα σωθεί κανείς...**

Είπαμε λοιπόν, **να εφαρμόζουμε με ευλάβεια** τα μέτρα, να «καταπίνουμε» τις όποιες διαφωνίες μας, να **συμπαραστεκόμαστε** στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διασώσει ό,τι μπορεί να διασωθεί – η πανδημία είναι **παγκόσμια** και μέχρι στιγμής τα πήγαμε **αρκετά καλά εδώ** – να μην διαμαρτυρόμαστε και **να μην ενθαρρύνουμε** όσους αφορμή ψάχνουν για να το παίξουν «**αντάρτες**»...

Είπαμε, λοιπόν, ότι είμαστε φιλόνομοι πολίτες. **Και το εννοούμε...**

Αλλά αυτοί που υποστηρίζουν να μπουν τα παιδιά μας σε social bubbles – δηλαδή σε «κοινωνική γυάλα» – να μαζευτούν!

Να μαζευτούν...

Μας λένε ότι για να μην υπάρξει η παραμικρή πιθανότητα να «κολλήσουν» τα παιδιά μας ένα ιό από τον οποίο όπως μας λένε, **τα ίδια τα παιδιά ΔΕΝ κινδυνεύουν**, να τα στερήσουμε από την «**κοινωνικοποίηση**» τους, από το **παιγνίδι τους** και από την **στοργή** των γονιών τους – που την έχουν **τόσο ανάγκη!**

Για να μη «πιάσουν» κάτι από το οποίο δεν κινδυνεύουν τα ίδια, να τους δημιουργήσουμε ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα **για όλη τους τη ζωή**.

Αυτό μας λένε...

Ξέρω τον **«αντίλογο»**. Ότι δεν προφυλάσσουμε τα παιδιά μας εν προκειμένω. Προφυλάσσουμε **τους ενήλικες** – και μάλιστα όποιους **«ευπαθείς»** ενήλικες βρίσκονται στον άμεσο κοινωνικό τους περίγυρο.

Ναι, το καταλαβαίνω, να τους στερήσουμε **από τον παππού και τη γιαγιά τους**. Αλλά να τους στερήσουμε από το παιγνίδι με τους συνομηλίκους τους και να βάλουμε τα ίδια σε **μικρές «κάψουλες» κοινωνικής απομόνωσης**, είναι too much.

Way, too much!

Και στην Επιστήμη και στην Ανάλυση και στην εφαρμοσμένη Πολιτική υπάρχει το λεγόμενο **trade off**. Δηλαδή πόσο **«αγαθό» θυσιάζεις** από την μια πλευρά, για να κερδίσεις **κάποιο άλλο «αγαθό»**. Και με τι πιθανότητες...

Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε **ξεπεράσει τα όρια του πανικού**. Για να κερδίσουν **ελάχιστη** παραπάνω «ασφάλεια» από τον κορονοϊό (που, ουσιαστικά, **δεν** απειλεί τα ίδια τα παιδιά) θυσιάζουν τα **βέβαια ψυχολογικά προβλήματα** που θα έχουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους: αν τώρα που είναι μικρά θέλουν να παίξουν με συνομηλίκους τους και δεν τα αφήνουν, θέλουν να τα αγκαλιάζει η μάνα τους και δεν το τολμάει εκείνη (ακόμα κι αν η νεαρή μάνα **δεν** είναι η ίδια «ευπαθής», όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο ποσοστό τους).

[Χώρια που χιλιάδες πραγματικοί γιατροί γύρω μας – γιατροί αληθινοί, που **θεραπεύουν αρρώστους**, όχι άνθρωποι που διαβάζουν «βιβλιογραφία» και το παίζουν επιστήμονες – **δεν συμφωνούν** και με τα υπόλοιπα που λένε κάποιοι από τους εν λόγω...]

Εμείς πάντως, **θα ακούμε ό,τι λέει η Πολιτεία**. Αυτή έχει την ευθύνη.

Καλό είναι και η κυβέρνηση να **μαζέψει** κάποιους «ειδικούς», που έχουν ξεπεράσει τα όρια της υπερβολής και της υστερίας.

ΥΓ. Παρεμπιπτόντως, γνωρίζω προσωπικά μια νεαρή μητέρα, η οποία πολύ πριν τον κορονοϊό, **διαγνώστηκε η ίδια με καρκίνο**. Έκανε τη θεραπεία της, υπέστη την ταλαιπωρία της, έκανε και εγχείρηση τελικά – και τώρα είναι καλά. Στο διάστημα που ταλαιπωρήθηκε, αναγκάστηκε να βάλει μάσκα ακόμα και μέσα στο σπίτι. Λόγω θεραπείας, **το ανοσοποιητικό της ήταν πολύ εξασθενημένο**. Την είχαν προειδοποιήσει να αποφεύγει και τα «πολλά-πολλά» με τα δύο μικρά παιδιά της.

Παρ' ό,τι είναι ιδιαίτερα μορφωμένη γυναίκα, της ήταν σχεδόν αδύνατο. Με το ζόρι τη συγκρατούσε ο σύζυγος και οι μητέρα της από εκδηλώσεις **μητρικής στοργής**.

Και **ποτέ δεν διανοήθηκε** κανείς, να κλείσει τα παιδιά στη... «γυάλα», για να μην κινδυνεύσει η πραγματικά «ευάλωτη» μάνα τους.

Τώρα, ευτυχώς είναι **απολύτως καλά**. Κι όταν άκουσε τις δημόσιες «σκέψεις» να μπουν **μαζικά τα παιδιά σε «γυάλες»** (social bubbles), για να μην «κινδυνεύσουν» ακόμα και οι... **υγιέστατοι γονείς τους**, έγινε **θηρίο**.

Αυτή που έχει περάσει **αληθινό προσωπικό Γολγοθά**. Αλλά πέρα από την αρρώστια ξέρει και το **μητρικό φίλτρο**. Το οποίο είναι πανίσχυρο για τις μητέρες – και **αναντικατάστατο** ως **πηγή ζωής** για τα παιδιά τους.

Πείτε τους λοιπόν, σε κάποιους «ειδικούς» να μαζευτούν. **Το παράκα-
ναν...**

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>