

**Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ελληνικού,  
Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης, για την μετατροπή  
της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί.**

Ελληνική Δημοκρατία.

**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ**

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2 ΤΚ : 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 2109658849 fax 2109657210 www: [imglyfadas.gr](http://imglyfadas.gr)

e-mail: [imgl@hotmail.gr](mailto:imgl@hotmail.gr).



Αριθμ. Πρωτ. 434.

Έν Βούλα τῆ 17<sup>η</sup> Ἰουλίου 2020

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τά τελευταῖα χρόνια εἴμεθα θεατές μιᾶς προσπαθείας τοῦ τούρκου προέδρου Ἐρντογάν νά νεκραναστήσῃ τήν σουλτανική ὀθωμανική αὐτοκρατορία. Στά πλαίσια τῆς ἐργώδους αὐτῆς προσπαθείας του ἀπεφάσισε νά μετατρέψῃ σέ τζαμί τόν πανάγιο Ναό πού τιμᾶται εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ὁ ὁποῖος γι αὐτό ὀνομάζεται “Ἁγία Σοφία”.

Ὁ Ναός αὐτός ἐκτίσθη γιά πρώτη φορά ἀπό τόν ἅγιο καί μέγα αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, διότι, ὅταν οἰκοδόμησε τήν Κωνσταντινούπολη, τήν ἀφιέρωσε στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἀργότερα ὁ Ναός αὐτός ἐκτίσθη ἐξ ἀρχῆς ἀπό τόν μεγάλο αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό μέ τήν μεγαλοπρεπή μορφή πού ὑπάρχει μέχρι σήμερα.

Μέσα σέ αὐτόν ἔγιναν οἱ στέψεις τῶν αὐτοκρατόρων καί οἱ δοξολογίες γιά τίς νίκες τους. Ἐκεῖ γιά πρώτη φορά ἐψάλη ὁ Ἀκάθιστος Ὑμνος, γιά νά εὐχαριστήσῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τήν Παναγία Μητέρα Του, ἡ Ὅποια ὡς ἀκαταμάχητος στρατηγός συνέτριψε τά πλοῖα τῶν Ἀβάρων, πού ἐπολιόρκουν τήν Πόλη. Ἐκεῖ, ὅμως, καί κυρίως ἐτελοῦντο ἐπί 1.000 χρόνια οἱ μυσταγωγικές Θ. Λειτουργίες, ἀνεπέμποντο οἱ δεήσεις καί οἱ παρακλήσεις καί ἔχεαν τά δάκρυα τῶν προγόνων μας. Ἐκεῖ ἦταν τό κέντρο τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἀλλά, ὅπως εὐστοχα παρατηρεῖ ὁ καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδᾶς, “στήν Ἁγία Σοφία δέν ἔχει ἀκόμη τελειώσει ἡ διακοπεῖσα κατά τήν ἄλωση αἰώνια Θ. Λειτουργία. Συνεχίζεται μυστικῶς σέ ὅλες τίς Ἁγίες Σοφίες ὅλων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν γιά νά ἀκτινοβολοῦν τό φῶς τους, ὅπως οἱ ἀκτίνες τοῦ ἡλίου, στήν κοινή πηγὴ τους, τήν Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως”.

“Κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος”, ὅμως, “ἡ Πόλις ἐάλω”. Ἐπесе στά χέρια τῶν τούρκων. Καί μαζί της ἀλώθη καί ἡ Ἁγία Σοφία. Καί ἀπό Ναός τοῦ Θεοῦ μετετράπη σέ τέμενος λατρείας τοῦ ἀντιθέου γιά 500 περίπου χρόνια. Ἀλλά, καί ὅταν ὁ Κεμάλ Ἀττατούρκ ἔπαυσε τήν λειτουργία του ὡς τζαμιοῦ, τόν μετέτρεψε σέ μουσεῖο. Καί ἐθαύμαζε μέν κάποιος τό σπουδαῖο ἀρχιτεκτόνημα καί τά ἐξαιρετικά ψηφιδωτά του καί ὅ,τι ἄλλο εἶχε ἀπομείνει μετά τίς ἀλλεπάληλες λεηλασίες του, ἀλλά δέν ἤμποροῦσε νά προσευχηθῇ. Καί τώρα ὁ Ἐρντογάν τόν μετέτρεψε καί πάλι σέ τζαμί. Καί θά πάῃ ὁ ἴδιος νά προσευχηθῇ ἐκεῖ στίς 24 Ἰουλίου, τήν ἡμέρα δηλαδή κατά τήν ὁποία ὑπεγράφη ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης τό 1923 καί καθώρισε τά σύνορα Ἑλλάδας καί Τουρκίας. Εἶναι προφανές, ὅτι ἡ ἐπιλογή τῆς ἡμέρας αὐτῆς εἶναι συμβολική καί θέλει νά δώσῃ τό μήνυμα, ὅτι αὐτός, ὡς νέος σουλτάν Μωάμεθ ὁ Πορθητής, θά ἐπιδιώξῃ ἀνατροπή τῶν ὅσων θεωρεῖ, ὅτι ἐγένοντο εἰς βάρος τῆς χώρας του.

Ἡ ἐκ νέου μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί μᾶς πονᾶ. Μᾶς λυπεῖ ιδιαίτερα. Ἡ θλίψη ὄλων μας εἶναι μεγάλη. Διότι χτυπιέται γιά ἄλλη μιά φορά ἡ καρδιά τῆς πνευματικῆς καί τῆς ἐθνικῆς μας ὑπάρξεως, ἐφ' ὅσον ὁ Ναός αὐτός εἶναι τό σύμβολο τῆς δόξης μας, ὡς Χριστιανῶν καί ὡς Ἑλλήνων.

Σκέπτομαι, ὅμως, ὅτι αὐτή ἡ βεβήλωσις τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ μήπως προέρχεται ἀπό τίς ἀμαρτίες τῶν Χριστιανῶν; Διότι καί ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος ἐβεβηλώθη ἀπό τίς ἀμαρτίες τῶν Ἰσραηλιτῶν. Ἐμεῖς διαμαρτυρόμεθα μέν διότι ὁ Ναός δέν θά ἐξακολουθῆ νά εἶναι μουσεῖο καί μνημεῖο παγκοσμίου πνευματικῆς κληρονομιάς. Ὅμως ὁ Ναός ἐκτίσθη γιά νά δοξολογῆται ὁ Θεός καί γιά νά προσφέρεται μέσα σέ αὐτόν ἡ ἀναίμακτος θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία ὄλου τοῦ κόσμου, ὄχι γιά νά εἶναι μουσεῖο. Γιά τήν ἀπώλεια αὐτή ἔπρεπε νά θλιβώμεθα. Καί ἔπρεπε ἐν μετανοίᾳ νά παρακαλοῦμε τόν εὐσπλαχνο Θεό νά μᾶς ἐλεήσῃ καί νά μᾶς δώσῃ τήν εὐλογία Του, γιά νά Τοῦ προσφέρουμε καί πάλι αἶνο καί δοξολογία καί “θυσίας πνευματικᾶς” στόν ἅγιο Οἶκό Του.

Γι αὐτό θεωρῶ, ὅτι πρέπει νά γίνῃ πανδημία προσευχῆς. Καί σᾶς καλῶ ὄλους, τήν ὥρα πού ὁ Ἐρντογάν θά ἐκστομίζη ὕβρη κατά τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τήν Παρασκευή, 24 Ἰουλίου καί ὥρα 8<sup>30</sup> τό ἀπόγευμα, νά τελέσουμε ἱερά ἀγρυπνία στόν Μητροπολιτικό μας Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας, γιά νά παρακαλέσωμε τόν Θεό καί τήν Παναγία Μητέρα Του νά ἐπιβλέψῃ ἐπί τήν ταπείνωσή μας, νά μᾶς ἐλεήσῃ κατά τήν ἄπειρο εὐσπλαχνία Του, νά μᾶς διαφυλάξῃ ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς ἀλλοτρίων καί νά ἐλευθερώσῃ τόν Ναό τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας “ἐκ παντοίων κινδύνων.” Στήν ἀγρυπνία θά ψαλῆ ὁ Ἐσπερινός, ἡ Μεγάλη Παράκλησις, ὁ Ὅρθρος τοῦ Ἀκαθίστου Ὑμνου – εἰς τόν ὁποῖο δυστυχῶς ἐφέτος δέν εἶχετε τήν δυνατότητα νά συμμετάσχετε καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ ἡ Θ. Λειτουργία.

**Μέ πολλές πατρικές εὐχές καί ἀγάπη**

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

**† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ.**