

## Αγώνας σε 3+1 άξονες.

Γράφει ο Παναγιώτης Κωστόπουλος, Ιδιωτικός υπάλληλος.



Το θέμα των ημερών δεν μπορεί να είναι άλλο από την απόφαση του κράτους – συμμορία να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Μετά απ’ αυτήν την απόφαση, οι Έλληνες καλούνται να δώσουν αγώνα σε 4 άξονες.

Ο πρώτος είναι η επίσημη αντίδραση, μέσω του κράτους. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις που θα φωνάζουν στους νταήδες της περιοχής «ως εδώ»! Πολλά μέτρα έχουν προταθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Σταχυολογώντας: το κλείσιμο του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή που χρόνια αποτελεί γνωστή σφηκοφωλιά. Ακύρωση των ενεργειών ανέγερσης ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό. Κλείσιμο παράνομων τζαμιών. Απόσυρση των Ελλήνων πρόξενων σε Ανδριανούπολη και Σμύρνη. Επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια κ.α.

Ο δεύτερος άξονας είναι και αυτός θεσμικός και είναι η πίεση του κράτους στις ευρωπαϊκές χώρες για να αναδείξουν το θέμα της Αγίας Σοφιάς σε παγκόσμιο πρόβλημα. Όχι με τη σκέψη ότι η Αγία Σοφιά αποτελεί «σύμβολο διαθρησκευτικού διαλόγου», όπως άστοχα ειπώθηκε, αλλά τον πιο εμβληματικό ναό της Ορθοδοξίας και ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Αλλιώς, οι ευρωπαίοι θα παραμείνουν θεατές των καταστροφών από τους μουσουλμάνους, μνημείων ασύγκριτης πολιτιστικής

αξίας όπως αυτό της Παλμύρας, ενώ παράλληλα θα συνεχίζουν να παραχωρούν έδαφος στον σφαγέα της Αφρίν, στην χώρα που δεν έχει αφήσει κάποιο πολιτισμικό από-τύπωμα και ανάγει τις γενοκτονίες σε άθλημα. Όλες αυτές οι ενέργειες των Τούρκων και η έλλειψη αντίδρασης, τροφοδοτούν τα νέο-οθωμανικά σχέδια.

Ο τρίτος άξονας είναι ο ρόλος του απλού λαού. Ενός λαού που κάποιο μέρος του δεν λέει να καταλάβει ούτε την εργαλειακή χρήση των λαθρομεταναστών στα πρόσφατα γεγονότα του Έβρου, ούτε τις συνεχόμενες απειλές και προσβολές της Τουρκίας απέναντι στην χώρα μας. Έστω και τώρα, μπορούμε να προβούμε σε κάποια μέτρα. Μερικά απ' αυτά: μποϋκοτάζ των τουρκικών εταιρειών και των τουρκικών προϊόντων (πιστέψτε με είναι πολλά). Κανένας τουρίστας στην Τουρκία, ούτε σε μονοήμερη εκδρομή για ψώνια όπως γίνεται σε γνωστές περιοχές της Ελλάδας. Πίεση προς τα κανάλια της τηλεόρασης να σταματήσουν να προβάλλουν τουρκικές σειρές και παράλληλα μποϋκοτάζ στις εταιρείες που διαφημίζονται την ώρα προβολής τους.

Ο τέταρτος άξονας είναι ο πιο ύπουλος. Είναι ο ρόλος που παίζει η «πέμπτη φάλαγγα» και εκφράζεται με δυο μορφές. Από τη μια οι (αντι)εξουσιαστές. Νέες αφίσες «κοσμούν» τους τοίχους της Αθήνας και άλλων πόλεων και νέα συνθήματα καλούν να σταματήσει ο απαράδεκτος αντιτουρκισμός και ο εθνικισμός των Ελλήνων που απειλεί τους ήσυχους γείτονές μας! Για ακόμα μια φορά τα ενεργούμενα του Σόρος δείχνουν τον πραγματικό εργοδότη τους και το μίσος τους για την πατρίδα που τους παρέχει την ελευθερία να στρέφονται εναντίον της. Από την άλλη, οι «λαγοί» του μοιρά-σματος του Αιγαίου και οι υπέρμαχοι των εθνικών παραχωρήσεων που δεν ξέρω αν μπορούν να φανταστούν τι υπηρεσίες προσφέρουν στον σουλτάνο.

Έστω και την ύστατη ώρα, ας αγωνιστούμε σε όλα τα μέτωπα.

**Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Δημοκρατία” στις 16/7/2020.**

**Πηγή :** <https://www.antibaro.gr/article/>