



Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης

Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ







Ο Θεός δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο χωρὶς τὴν συνεργασία τοῦ ἄνθρωπου. Ἐκτοτε δικαῖος δὲν κάνει τίποτε γιὰ τὸν ἄνθρωπο χωρὶς τὴν συνεργασία του. Ἀλλωστε ἡ δημιουργικότητα ἀποτελεῖ οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» Θεοῦ κατασκευῆς του. Ἡ ἐπιστημονικὴ δημιουργία, ἀν καὶ δὲν εἶναι δημιουργία ἐκ τοῦ μηδενός, συνδέεται μὲ τὸ δημιουργικὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὶς νεώτερες ἐπιστημονικὲς θεωρίες (Θεομοδυναμική, Κβαντική φυσική, Θεωρία τοῦ χάους) τὸ «εἶναι» δὲν προηγεῖται τοῦ «γίγνεσθαι», ἀλλὰ συνιστᾶ ἐνα διαρκὲς καὶ μὴ ἀναστρέψιμο «γίγνεσθαι», τὸ ὅποιο συνδέεται ἀμεσα μὲ τὴν ἄνθρωπινη παρουσία, ἀλλὰ καὶ εἶναι διαρκῶς ἀνοικτὸ πρὸς τὸ μέλλον. Ἐτσι δὲν οὐκονίζεται νὰ συμμετέχει δημιουργικὰ στὴν δημιουργία προκαλώντας μὲ τὶς ἐνέργειες καὶ τὶς παρεμβάσεις του νέες καταστάσεις στὸ «γίγνεσθαι».

“Ολα, δσα γνωρίζει ή μπορεῖ νά γνωρίσει μὲ τὴν ἐπιστήμη

ό ἄνθρωπος μέσα στὸ σύμπαν, εἶναι ἔργα τοῦ Θεοῦ. Όλόκληρη
ἡ δημιουργία προβάλλει ως μία συμπυκνωμένη ἐνέργεια καὶ
πληροφορία. Αὐτὸς σημαίνει ὅτι περικλείει θεϊκὰ μηνύματα.
“Οταν λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος ἔρευνα μὲ τὴν ἐπιστήμη του τὴν δη-
μιουργία, προσεγγίζει τὰ μηνύματα αὐτά, τοὺς «λόγους» τῶν
ὄντων τῆς καὶ προσκαλεῖται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν σὲ διάλογο μὲ
τὸν Δημιουργό. Παρακινεῖται δηλαδὴ νὰ διακρίνει τὴν σοφία



του καὶ νὰ δεχθεῖ τοὺς λόγους του, ποὺ διευκρινίζονται μὲ τὶς ἐντολές του.

Οἱ μερικότεροι «λόγοι τῶν ὄντων» ἀνάγονται καὶ συνοψίζονται στὸν ἐνυπόστατο Θεὸν Λόγο, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος ὅλων τῶν δημιουργημάτων· «τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται»¹. Καὶ οἱ μερικότερες θεϊκὲς ἐντολές, ποὺ παρέχονται μὲ τὴν Βίβλο καὶ τὴν Ἑκκλησία, ἐκφράζουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ συνοψίζονται στὴν ἐντολὴν τῆς ἀγάπης μὲ τὴν διπλὴν κατεύθυνσή της, τὴν ὁριζόντιαν καὶ τὴν κατακόρυφην ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν καὶ ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον. Ἔτσι οἱ ἀνθρώποι προετοιμάζονται γιὰ τὴν σύναψη ἀδελφικῶν σχέσεων σὲ μιὰ θεανθρώπινη κοινωνία.

Μέσα στὴν προοπτικὴν αὐτὴν καὶ κάθε ἐπιστήμονας καλεῖται νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀσκεῖ εὐσυνείδητα τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργο του, χωρὶς νὰ ἀντιστρατεύεται στοὺς «λό-

γους» τοῦ Δημιουργοῦ. Ὄταν δὲν γίνεται αὐτό, δημιουργοῦνται ήθικὲς ἐκτροπὲς καὶ προκαλοῦνται παρενέργειες στὴν δημιουργία. Ήθικὲς ἐκτροπὲς δὲν εἶναι μόνο οἱ παραβάσεις ἐντολῶν ποὺ ἀναφέρονται στὴν προσωπικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνες ποὺ παραβιάζουν τοὺς «λόγους» τῆς ύλικῆς κτίσεως. Οἱ τελευταῖες μάλιστα μποροῦν νά χαρα-

1. Κολ. 1,16. Πρβλ. Μαξίμου Όμολογητοῦ, *Περὶ ἀποριῶν*, PG 91,1077C.



κτηριστοῦν ως βαρύτερες, γιατί εἶναι συνήθως μονιμότερες καὶ μὴ ἀναστρέψιμες. Η ἀλήθεια αὐτὴ ἔγινε δραματικὰ αἰσθητὴ μὲ τὴν οὐκολογικὴ κρίση.

Μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν θρησκεία προσεγγίζει ὁ ἄνθρωπος φυσικὲς καὶ μεταφυσικὲς ἀλήθειες, ποὺ εἶναι χρήσιμες γιὰ τὴν ζωὴ του καὶ τὴν προκοπὴ του κατὰ τὸ πρότυπο του Δημιουργοῦ του. Ο Θεός, γράφει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, «ἔδωκεν ἄνθρωποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ»². Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει γιὰ τοὺς «ἔξω σοφοὺς» ὅτι «γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν»· ἔφθασαν δηλαδὴ στὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὅχι στὴν πρέπουσα ἔννοιά του, στὴν ἔννοια τοῦ ἀκτίστου³.

Οἱ ἀλήθειες τῆς ἄνθρωπινης σοφίας καὶ ἐπιστήμης εἶναι πάντοτε περιορισμένες καὶ σχετικές· βρίσκονται στὸ ἐπίπεδο τοῦ κτιστοῦ καὶ ἀδυνατοῦν νὰ προσφέρουν στὸν ἄνθρωπο τὴν

αὐθεντική καὶ ἀπόλυτη ἀλήθεια ποὺ ἔξαγει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν σχετικότητα καὶ τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Αὐτὸς ἵσχυει ὅχι μόνο γιὰ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀλλὰ καὶ

2. Σοφ. Σειράχ 38,6.

3. Ρωμ. 1,21. «Ἄλλ' ἥλθον μέν, φησὶν (ό Παῦλος), εἰς ἔννοιαν θεοῦ, ἀλλ' οὐχὶ τὴν πρέπουσαν θεᾶς οὐδὲ γὰρ παντούργον, οὐ παντοδύναμον, οὐ παντεπίσκοπον, οὐ μόνον ἄναρχόν τε καὶ ἀκτιστὸν ἐδόξασαν αὐτόν». Γεργυορίου Παλαμᾶ, Υπὲρ τῶν Ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1,1,14, ἔκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 1, σ. 377.



για τις θρησκευτικές ἀλήθειες που συλλαμβάνει ὁ περιορισμένος καὶ κτιστὸς ἀνθρώπινος νοῦς.

Οἱ χριστιανικές ἀλήθειες διαφέρουν οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικές καὶ τὶς θρησκευτικές. Εἶναι ἀλήθειες που ἔχουν ἄκτιστη προέλευση ἀλήθειες που πηγάζουν ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἔχουν ὑποστατικὸ χαρακτῆρα. Εἶναι ἀλήθειες ζωῆς. Βρίσκονται στὸ πρόσωπο, ἀποκαλύπτονται καὶ μετέχονται μὲ προσωπικὴ σχέση καὶ κοινωνίᾳ. Προσφέρονται ως ἄκτιστη δωρεά, που δὲν συγκρούεται οὔτε εἶναι δυνατὸ νὰ συγκρουσθεῖ μὲ τὴν ἀληθινὴ ἐπιστήμη, γιατὶ ἔχουν διαφορετικὴ φύση καὶ κινοῦνται στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. Οἱ ἀλήθειες αὐτὲς ὑποστασίαζονται στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ σαρκωθέντος Λόγου, καὶ ἀποκαλύπτονται μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος· τοῦ Πνεύματος τῆς ἐλευθερίας που πνέει ὅπου θέλει⁴.

Ταυτόχρονα ὅμως οἱ χριστιανικές ἀλήθειες ἔχουν καὶ τὸ

κτιστὸ ἔνδυμά τους, ποὺ εἶναι πάντοτε ἀτελὲς καὶ σχετικὸ μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἐποχή του. Τὸ ἔνδυμα αὐτὸ ἀδυνατεῖ ἀπὸ τὴν φύση του νὰ περικλείσει τὸ ἄκτιστο περιεχόμενό τους. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ὁρθόδοξη θεολογία ἔχει ἀποφατικὸ χαρακτῆρα. Δὲν ἔξαντλεῖ μὲ τὶς διατυπώσεις καὶ τὸν ὄρισμούς της τὴν ἀλήθεια τῆς θεογνωσίας, ἀλλὰ τὴν περιγράφει καὶ κατευθύνει συμβολι-

4. Βλ. *Iω.* 3,8.



κῶς πρὸς αὐτήν. Γι' αὐτὸν θεωρεῖ πάντοτε ἀπαραίτητη τὴν παρουσία «ζωντανῶν μαρτύρων», τῶν ἁγίων, γιὰ τὴν διατήρηση «σὲ κάθε δεδομένη ἱστορικὴ στιγμὴ» τῆς αὐθεντικῆς θεογνωσίας⁵. Η χριστιανικὴ ἀλήθεια δὲν εἶναι οὕτε μπορεῖ νὰ ἐκλαμβάνεται ως θρησκευτικὴ ἴδεολογία ἢ ως ἡθικὴ δεοντολογία, ὅπως συμβαίνει συχνά, ἀλλὰ ως μετοχὴ στὴν ζωντανὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν κόσμο.

Ἐπιπλέον τὸ κτιστὸ ἔνδυμα τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν συνδέεται κάθε φορὰ μὲ τὸ κοσμοείδωλο, τὴν γλώσσα, τὸ περιβάλλον καὶ τὸ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τῶν πιστῶν. Αὐτὸν σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ὁρθὸ νὰ ἐπιχειροῦν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες νὰ ὑπαγορεύουν στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα περιορισμοὺς στὸ ἐπίπεδο τοῦ κτιστοῦ, ὅταν αὐτὲς δὲν ἀντιστρατεύονται στοὺς «λόγους» τοῦ Δημιουργοῦ Λόγου. Ὅπως δὲν εἶναι ὁρθὸ καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ ἐπιχειρεῖ νά

προβάλλει στήν Έκκλησία τὶς μεταφυσικὲς θεωρίες της ώς ἀναμφισβήτητες. Άλλωστε ή ἵδια ή ἐπιστήμη βεβαιώνει τὴν σχετικότητα καὶ φενεστότητα τῶν ἀληθειῶν της⁶. Μόνο οἱ ἑκατέροι-

5. Βλ. Αρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), *Οψόμεθα τὸν Θεόν καθώς ἔστι, Ἐσσεξ Αγγλίας*⁵2010, σ. 143.

6. Χαρακτηριστικά είναι τὰ «θεωρήματα τῆς μή πληρότητας» τοῦ Kurt Gödel. Γιὰ περισσότερα βλ. Α. Νικολαΐδη, «Η ἐπιστήμη τοῦ 20^{οῦ} αἰώνα ὡς Σημεῖον», στό, Ο κόσμος στήν ἐπιστήμη καὶ τῇ θρησκείᾳ, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2008. σ. 251 κ.έ.



θεν ἐκτροπὲς δημιουργοῦν συγκρούσεις μεταξὺ θρησκείας καὶ ἐπιστήμης.

Η ὁρθόδοξη χριστιανικὴ θεολογία μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ γνῶση καὶ ἀσκηση τῆς κυριαρχικῆς του ἔξουσίας μέσα στὸν κόσμο δὲν κηδεμονεύει οὔτε ἐπιβάλλει τὶς θέσεις της στὴν ἐπιστήμη, ὅπως ἐπιδίωκε ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς κατὰ τὸν μεσαίωνα. Φαινόμενα, ὅπως αὐτὰ ποὺ θρυλοῦνται γιὰ τὸν πρωτεργάτη τῆς ἐξελίξεως τῆς νεώτερης ἐπιστήμης Γαλιλαῖο, εἶναι ἄγνωστα στὴν ὁρθόδοξη καὶ τὴν πατερικὴ παράδοση.

Πολλοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἦταν καὶ πανεπιστήμονες. Αναζητοῦσαν τὴν γνῶση τῶν ὄντων καὶ χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἐπιστήμη ὡς ἀφετηρίᾳ θαυμασμοῦ τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ καὶ ἀφορμὴ δοξολογίας του. «Πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον»⁷. Χαρακτηρι-

στικὸ εἶναι τὸ ἔργο τοῦ Μ. Βασιλείου, Ὁμιλίες εἰς τὴν Ἐξαήμερον, ὅπου παρουσιάζεται ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου μὲ τὸ ἐπιστημονικό ἔνδυμα τῆς ἐποχῆς του. Ὅπως δηλώνει ὁ Ἰδιος, ἡ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση καὶ ἔρμηνεία τῶν φυσικῶν φαινομένων δὲν μειώνει καθόλου τὸν ἐκπληκτικὸ χαρακτήρα τους· «οὐ γὰρ ἐλαττοῦται ἡ ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἐκπληξις, ἐπειδὰν ὁ

7. Α Τιμ. 4,4.



τρόπος καθ' δν γίνεται τι τῶν παραδόξων ἔξευρεθῆ». Αντιθέτως μάλιστα ή ἐπιστημονική γνώση καὶ κατανόηση τοῦ κόσμου, ὅπως ἀκόμα καὶ ή διαπίστωση τῆς πολλαπλάσιας ἀγνοίας ποὺ ύπάρχει γι' αὐτόν, ἀποτελοῦν αἰτίες θαυμασμοῦ καὶ δοξολογίας τοῦ Δημιουργοῦ, οἱ όποιες ὅμως δὲν ἀπασχολοῦν δοῦ θὰ ἔπρεπε τοὺς σημερινοὺς μύστες τῆς ἐπιστήμης.

Αὐτὰ ποὺ ύποπίπτουν στὶς αἰσθήσεις ὅλων μας εἶναι τόσο θαυμαστά, ὥστε καὶ ὁ πιὸ ἔμπειρος νοῦς ἀδυνατεῖ νὰ τὰ συλλάβει καὶ νὰ ἀποδώσει ἐπάξιο ἔπαινο στὸν Δημιουργό⁸. Καὶ ὁ πολὺ γνωστὸς ἄγιος τῆς ἐποχῆς μας Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ἐνῶ ἦταν ὀλιγογράμματος, ζοῦσε βαθύτατα τὸ μεγαλεῖο τῆς φύσεως δοξάζοντας τὸν Θεό, ἐνῶ ταυτόχρονα μελετοῦσε ἐπιστημονικὰ συγγράμματα καὶ διατύπωνε μὲ τὰ πνευματικὰ χαρίσματά του προτάσεις ποὺ ἔξεπληγταν καὶ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Ἐν ὁ Αἰνστάιν μὲ τὴν λογική του ὑπερνίκησε τὶς

αἰσθήσεις του καὶ παρουσίασε νέους φυσικοὺς ὁρίζοντες τοῦ
Σύμπαντος διευρύνοντας ἐκπληκτικὰ τὴν ἀνθρώπινη γνῶση, οἱ
Ἄγιοι τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν καθαρὸν νοῦ τους στραμμένο πρὸς
τὸν νοῦ τοῦ Δημιουργοῦ, ἀποκαλύπτουν νέους πνευματικοὺς ὁ-
ρίζοντες διευρύνοντας ἐκπληκτικὰ τὴν ἀνθρώπινη ἐμπειρία.

8. Βλ. Μ. Βασιλείου, *Εἰς Τεξαήμερον* 1,10-11, PG 29,25D- 26B.



Άλλα καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἔχει τὶς ἀπαρχές της στὰ μοναστήρια τῆς Δύσεως, ὅπου μοναχοὶ ἔρευνοῦσαν τὰ μυστικὰ καὶ τοὺς νόμους τῆς φύσεως, γιὰ νὰ γνωρίσουν καλύτερα τὸν Θεό. Η συνένωση ὅμως, καὶ πολὺ περισσότερο ἡ ταύτιση τῶν δύο ἐπιπέδων τῆς γνώσεως, τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ τοῦ θεολογικοῦ, ποὺ καλλιεργήθηκε πάλι μέσα στοὺς κόλπους τοῦ δυτικοῦ μοναχισμοῦ, εἶχε τραγικὲς συνέπειες. Κάθε ἀμφισβήτηση τοῦ κτιστοῦ θρησκευτικοῦ κοσμοειδάλου ἀντιμετωπίζοταν ως αἱρεση καὶ καταδικαζόταν ἀπὸ τὴν Ἱερά Έξέταση μὲ περιορισμούς, ποικίλα βασανιστήρια ἡ καὶ μὲ τὸν διὰ πυρᾶς θάνατο. Ἔτσι δημιουργήθηκε χωρὶς οὐσιαστικὴ αἰτία μία ὀξύτατη σύγκρουση μεταξὺ θεολογίας καὶ ἐπιστήμης, ἡ ὁποία εύτυχῶς ἀμβλύνθηκε στὴν ἐποχή μας.

Η σύγκρουση αὕτη ἔχει τὶς φίλες της στὴν θρησκειοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ κοινῆς μεθοδολογίας

στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν θεολογία. Η κοινὴ αὐτὴ μεθοδολογία φαλκιδεύει καὶ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν θεολογία. Ἐτσι, ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη ἀποκλείει κάθε δυνατότητα ἀποδεσμεύσεως ἀπὸ τὴν κτιστὴ ἐγκοσμιότητα, ἡ θεολογία στερεῖται τὴν πολύτιμη συμβολὴ τῆς ἐπιστήμης ὡς εἰσαγωγικῆς ὁδοῦ καὶ συμβολικοῦ μέσου ἀναγωγῆς πρὸς τὴν ὑπερβατικὴν πραγματικότητα.



“Όταν ή ἐπιστήμη ἐγκλωβίζεται στὴν ἀντικειμενοποίηση καὶ τὴν ἀντικειμενικὴ γνώση, διεκδικῶντας γιὰ τὸν ἑαυτό της ὀλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη γνώση καὶ ἀποκλείοντας τὴν δυνατότητα τῆς ἐπεκτάσεως της πέρα ἀπὸ τὴν ἐγκοσμιότητα, ἀδικεῖ τὸν ἄνθρωπο.

“Οπως εὔστοχα ἔχει ἐπισημανθεῖ, «ἄλλο πράγμα εἶναι νὰ ἀπορριφθεῖ κάτι μὲ τὴ λογική μας σκέψη, καὶ τελείως ἄλλο ἡ πραγματικότητα τοῦ εἶναι. Ὁ Ζῶν Θεός εἶναι προσωπικό. Ὁν καὶ ὅχι κάποια ἀφηρημένη ἴδεα ἢ κάποιο ὑπερβατικὸ ἀντικείμενο. Εἶναι ὁ ἐν Χριστῷ ἀποκαλυπτόμενος προσωπικὸς Θεός, ποὺ εἶπε στὸν ἄνθρωπο: “Ἐγώ εἰμι...ἡ ἀλήθεια”⁹: Ὁ Πατέρας, ὁ Γίδος καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὰ τοία αὐτὰ Πρόσωπα εἶναι ή ἐνιαία ἀλήθεια»¹⁰, ἀναρχη καὶ ἀτελεύτητη.

‘Ο προσωπικὸς καὶ αἰώνιος αὐτὸς χαρακτήρας τῆς ἀλήθειας ἔχει κεφαλαιώδη σπουδαιότητα γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Η ζω-

ντανή ἀλήθεια είναι ύπαρξιακή καὶ ἀκατάλυτη. Δὲν ἀντικειμενοποιεῖται, γιατὶ ἡ ἀντικειμενοποίησή της ισοδυναμεῖ μὲ διάσπαση καὶ ἀπονέκρωση. Η γνώση τῆς ἀλήθειας αὐτῆς είναι ἐμπειρία ζωῆς. «Είναι καρπὸς ἐνώσεως στὸ ἴδιο Είναι δύο ὑποκειμένων: τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς

9. *Iw.* 14,6.

10. Βλ. Αρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), *Τὸ μνηστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς*, Έσσεξ Αγγλίας²2010, σ. 121.



δὲν γίνεται “ἀντικείμενο”· καὶ οἱ δύο, καὶ ὁ Θεὸς καὶ ὁ ἄνθρωπος ζοῦν τὸ γεγονός αὐτὸν ὡς ἐνιαία ζωὴ»¹¹.

Ἡ γνώση αὐτή, ποὺ θεμελιώνεται στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ, δὲν ἐπιβάλλεται στὸν ἄνθρωπο ἐξουσιαστικά, ἀλλὰ τὸν προσεγγίζει διαικονικὰ καὶ θεραπευτικά, παρέχει νόημα στὴν ζωὴ καὶ ἀναδεικνύει τοὺς ἀγίους. Αὐτὸν γίνεται πληρέστερα ἀντιληπτὸν στὴν ἐποχή μας μὲ τὴν πλειάδα τῶν ἀγίων ποὺ ἔζησαν ἀνάμεσά μας. Ταυτόχρονα ὅμως ἡ γνώση αὐτή διευκολύνεται σημαντικὰ καὶ μὲ τοὺς ὁρίζοντες ποὺ δημιούργησε ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη. Ἡ ύπέροβαση τῆς κλασικῆς φυσικῆς μὲ τὴν κβαντομηχανική, ποὺ ἔξυπηρετεῖ εὐρύτατα τὴν καθημερινή μας ζωὴ, δημιουργεῖ εύνοϊκὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν προβολὴ καὶ τὴν προσέγγιση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας. Ιδιαίτερα μάλιστα εύνοεῖ τὴν κατανόηση τῆς χριστιανικῆς παγκοσμιότητας.

Οἱ νεώτερες ἐπιστημονικὲς θεωρίες κλόνισαν τὴν καθιε-

ρωμένη ἀρχὴ τῆς ἀντικειμενικότητας καὶ συνέδεσαν στενὰ τὴν ἐπιστήμη μὲ τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ βοήθησε καὶ τὶς λεγόμενες ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ εἶχαν ως πρότυπο τὴν ἀντικειμενικότητα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν μολονότι ἀσχολοῦνται μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κοινωνική του ζωή, νὰ ἀναβαθμίσουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ νὰ δοῦν σαφέστερα τὴν ύπευθυνότητα

11. Ό. π., σ. 124.



τῆς ἐλευθερίας του. Ἐτσι διάφοροι ἐπιστημονικοὶ κλάδοι καὶ σχολὲς τῆς ψυχολογίας πραγματοποίησαν ἐντυπωσιακὲς προσεγγίσεις τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ ὁδηγήθηκαν σὲ πορίσματα ποὺ ἐγγίζουν τὴν χριστιανικὴν ἀνθρωπολογίαν.

Ἀκόμα οἱ νεώτερες ἐπιστημονικὲς θεωρίες διακρίνουν καὶ κάποιο εἶδος ἐλευθερίας στὴν φύση. Ἐτσι ἡ φύση δὲν ἐκλαμβάνεται ὡς δεδομένο ἀντικείμενο μὲν προδιαγεγραμμένη προοπτική, ἀλλὰ ὡς δυναμικὴ πραγματικότητα, ποὺ συμπορεύεται μὲ τὴν ἴστορικὴν δραστηριότητα καὶ πορεία τῆς ἀνθρωπότητας.

“Οπως μᾶς λέει ἡ κβαντομηχανική, «δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε τίποτε γιὰ τὸ τί κάνουν τὰ πράγματα, δταν δὲν τὰ παρατηροῦμε» καὶ «τίποτε δὲν εἶναι πραγματικό, ἐκτὸς ἐὰν παρατηρεῖται»¹².

Στὸ «γίγνεσθαι» τῆς δημιουργίας συμμετέχει ἐνεργῶς καὶ ὁ ἀνθρωπος. Ἡ αὐτεξουσιότητα ὅμως τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποίᾳ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν λοιπὴν δημιουργία, τὸν καθιστᾶ ὑπεύθυνο καὶ

γιατί τὴν καταστροφική πορεία της.

Έδω πρέπει νὰ σημειωθεῖ καὶ ἔνας μεγάλος κίνδυνος, που δημιουργήθηκε μὲ τὴν ραγδαία ἐγωκεντρική καὶ χρησιμοθηρική ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας. Ὁπως εὔστοχα παρατηρήθηκε, «προχωροῦμε συνεχῶς στὴν δημιουργία μηχανῶν μὲ ὅλο καὶ περισσότερο ἀνθρωπομορφικὲς συμπεριφο-

12. John Gribbin, *Κβαντική φυσική καὶ πραγματικότητα*, Αθῆνα 1984, σ. 18-9.



ρές, μέσα σὲ μία κοινωνία που τείνει νὰ δημιουργεῖ δλο καὶ περισσότερο αὐτοματοποιημένους ἀνθρώπους»¹³. Ετσι δμως μηχανοποιεῖται καὶ ὁ ἀνθρωπος, ἀφανίζει τὴν πνευματικὴ ὄντότητά του καὶ χάνει οὐσιαστικὰ τὴν ἀνθρωπιά του.

Η πρόοδος τῆς ἐπιστήμης δημιουργεῖ ἐκπλήξεις, που ὁδηγοῦν τὸν ἀνθρωπο σὲ ἀποκαλύψεις. Άλλα καὶ πάλι οἱ ἀποκαλύψεις αὐτὲς προσλαμβάνουν δημιουργικὸ ἢ καταστροφικὸ χαρακτήρα ἀνάλογα μὲ τὴν ἀνθρώπινη αὐτεξουσιότητα. Όλες δμως οἱ ἀποκαλύψεις τῆς ἐπιστήμης βρίσκονται στὸ ἐπίπεδο τοῦ κτιστοῦ που περιορίζεται ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Η μόνη πραγματικὴ ἀποκάλυψη γιὰ τὸν ἀνθρωπο εἶναι αὐτὴ που προσφέρεται μὲ τὴν ὑπέρβαση τῶν ὁρίων τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Καὶ ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ δὲν προέρχεται οὔτε μπορεῖ νὰ προέλθει ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη ἢ τὴν τεχνολογία. Δὲν μπορεῖ νὰ προέλθει οὔτε ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη θρησκεία ἢ τὴν ἴδεολο-

γία. Όποιαδήποτε ἀποκάλυψη στὸ ἐπίπεδο τῆς κτιστότητας ἀδυνατεῖ νὰ ὁδηγήσει στὸ ἀκτιστο. Ἐδῶ ἡ λύση μπορεῖ νὰ δοθεῖ μόνο μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ ἀκτίστου μέσα στὸ κτιστό.

Ο Χριστιανισμὸς φωτίζει τὸν χῶρο τοῦ κτιστοῦ μὲ τὴν ἀ-
ποκάλυψη τοῦ ἀκτίστου. Γιὰ νὰ φωτίσει ὅμως τὸ κτιστό, πρέπει
νὰ τὸ προσλάβει μὲ συμπάθεια καὶ ἀγάπη. Η πρόσληψη πάλι

13. Π. Αιγομενίδη, «Νοημοσύνη σὲ ἀνθρώπους καὶ μηχανές», στό, Ο κόσμος στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ θρησκεία, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2008. σ. 148.



αὐτὴ δὲν γίνεται ἄκριτα καὶ ἀδιάκριτα. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ προσέλαβε ὀλόκληρη τὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου πλὴν τῆς ἀμαρτίας ποὺ ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ παραφθορὰ τῆς φύσεώς του. Καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας δὲν προσέλαβαν τὸν ἑλληνικὸν καὶ τὸν προχριστιανικὸν ἢ τὸν ἔξωχριστιανικὸν κόσμον ἄκριτα καὶ ἀδιάκριτα, ἀλλὰ μὲ σύνεση καὶ περίσκεψη.

Ἐργο τῆς θεολογίας σὲ κάθε ἐποχὴ δὲν εἶναι νὰ ἐπιστρέψει στὴν θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας οὔτε νὰ λύνει τὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς της μὲ τὶς λύσεις ποὺ ἔδωσαν ἐκεῖνοι στὰ προβλήματα τῆς δικῆς τους ἐποχῆς. Ἐργο τῆς θεολογίας εἶναι νὰ προσεγγίζει, νὰ προσλαμβάνει καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει τὰ προβλήματα κάθε ἐποχῆς μέσα στὴν γενικότερη προοπτική της προσφέροντας τὴν δική της λύση μὲ τὴν ἀναγωγή τους στὴν ἄκτιστη ἀποκάλυψη. Χωρὶς τὴν ἀναγωγὴν αὐτὴ κάθε ἀνθρώπινη ἐπιτυχία ἀποδεικνύεται ἐφήμερη καὶ συμβατική.

Όπως ἐμφατικὰ τονίζει ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «τὸ
ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον· ὃ δὲ ἔνωται τῷ Θεῷ τοῦτο καὶ
σώζεται»¹⁴. Ὁποιο στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τοῦ κό-
σμου δὲν προσλαμβάνεται καὶ δὲν ἀφομοιώνεται ἀπὸ τὴν Ἔκ-
κλησία μὲ τὴν θεολογία της, τὰ μυστήρια, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν

14. Γρηγορίου Θεολόγου, Ἐπιστολὴ 101, Πρὸς Κληδόνιον, PG 37,181C- 84A.



προσευχή της, παραμένει μακριά ἀπὸ τὴν θεαπευτικὴν καὶ μεταμορφωτικὴν δύναμην τοῦ Ἅγιου Πνεύματος¹⁵.

Ο μόνος ποὺ πρόσφερε καὶ πρόσφερει τὴν ἀκτισην ἀποκάλυψη στὸν κόσμο εἶναι ὁ Χριστός. Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἐνώθηκε ὑποστατικὰ καὶ θεμελιώθηκε ὄντολογικὰ ἡ κοινωνία τοῦ κτιστοῦ μὲ τὸ ἀκτιστο. Ἐτσι καὶ ἡ ὑπέρβαση τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, δωρίζεται στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν συμμετοχὴν του στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησίαν. Η δωρεὰ αὐτὴ δὲν εἶναι κάποια ἀναβίωση στὴν κτιστὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ πρόσληψη στὴν ἀκτιστὴν καὶ ἀκατάλυτη θεία ζωή. Εἶναι ἡ ἀποκάλυψη, ποὺ βιώνεται «ἐκ μέρους» κατὰ τὴν ἐπίγειαν ζωήν καὶ ἀναμένεται στὴν πληρότητά της κατὰ τὴν μέλλουσα. Ἡδη δημοσ καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἀκόμα προσέγγιση τῆς κτιστῆς δημιουργίας ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ προανάκρουσμα τῆς κοινωνίας του ὡς δη-

μιουργήματος «κατ' εἰκόνα Θεοῦ» στὴν ἀκτιστη καὶ ἀκατάλυτη θείᾳ πραγματικότητα.

Ο ἐκπληκτικὸς ἢ «δαιμόνιος» νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, «φυσικῶς ἔχει τὸ φρονεῖν». Καὶ μολονότι ἔχει ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν δυνατότητα τοῦ «φρονεῖν», μπορεῖ μὲ τὸ αὐτε-

15. Βλ. π. Χρυσοστόμου-Γρηγορίου Τύμπα, *Ροῆς αὐτογνωσίας*, Αρμός, Αθήνα 2018, σ. 404.



ξούσιο γνωμικὸ θέλημά του νὰ ἐκτρέπεται ἀπὸ τὸ φυσικὸ θέλημά του καὶ νὰ παραφρονεῖ¹⁶. Μπορεῖ νὰ περιφρονεῖ τοὺς λόγους τῆς δημιουργίας καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τοὺς λογισμοὺς τῆς ἐμπαθοῦς καὶ σκοτισμένης διανοίας του.¹⁷ Έτσι, ἐνῶ ή ὑπαρξη τῆς δημιουργίας παραπέμπει στὸν Δημιουργό της καὶ ή ἐπιστημονικὴ προσέγγιστή της στὴν δοξολογία του, ὁ ἀνθρωπος «μωραίνεται», ύποκύπτει στὸν ναρκισισμό του καὶ θεοποιεῖ τὸν ἔαυτό του. Αὐτὸ μαρτυροῦν καὶ τὰ σοβαρὰ προβλήματα καὶ ἀδιέξοδα ποὺ προκύπτουν μὲ τὴν ραγδαία ἐπιστημονικὴ καὶ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη, ὅπως εἶναι ὁ ἔλεγχος τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας καὶ ή οἰκολογικὴ κρίση.

Ἐνα τέλος σημεῖο, στὸ ὅποιο φαίνεται νὰ συμπίπτει κάπως ή θεολογικὴ μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ μεθοδολογία, εἶναι τὸ σημεῖο τῆς χρήσεως ύποθέσεων καὶ ἐπαληθεύσεων ἡ διαψεύσεων πραγμάτων καὶ ἐννοιῶν. Οἱ μεγαλύτερες ἐπιστημονικὲς

ἀνακαλύψεις προέκυψαν μὲ τὴν διατύπωση ὑποθέσεων ποὺ ἔ-
γιναν μὲ τὴν διαίσθηση ἐπιστημόνων, οἱ ὅποιες ὑπερέβαιναν ἡ
καὶ ἔρχονταν σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐμπειρικὴ ἀμεσότητα, ἀλλὰ
ἐπαληθεύτηκαν στὴν πράξη.

16. Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, *Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαῖσθντων 1,1,19*, ἔκδ. Π. Χρήστου,
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 383.

17. Πρβλ. *Ρωμ. 1,22*.



Κάτι παρόμοιο ύπαρχει και στὴν θεολογικὴ γνωσιολογίᾳ. Θεμελιώδεις χριστιανικὲς ἀλήθειες, ποὺ εἶναι λογικὰ ἀσύλληπτες ἢ καὶ ἀντίθετες μὲ τὴν καθημερινὴ ἐμπειρίᾳ, γίνονται ἐμπειρικὰ προσιτὲς καὶ ἀντιληπτές. Στὸ *Κατὰ Ιωάννην* Εὐαγγέλιο ὁ Ἰδιος ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται νὰ λέει στοὺς ἀκροατές του: «Ἡ δική μου διδαχὴ δὲν εἶναι δική μου ἀλλὰ ἐκείνου ποὺ μὲ ἀπέστειλε. Ἄν θέλει κάποιος νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ καταλάβει ἀν ἡ διδαχὴ μου προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό ἢ ἀν ἐγὼ μιλῶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου»¹⁸. Κάτι παρόμοιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ἐντολὲς τῶν *Μακαρισμῶν* ποὺ ύπαρχουν στὰ δύο συνοπτικὰ Εὐαγγέλια.

Εἶναι χαρακτηριστικό, δτι οἱ «σκληροὶ λόγοι» τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ «ύπερβολικὲς ἀπαιτήσεις» ποὺ προβάλλονται στοὺς πιστοὺς ἐπαληθεύονται μὲ ἀπόλυτῃ ἀκρίβειᾳ στὴν ζωὴ καὶ τὴν διαγωγὴ τῶν Αγίων καὶ τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. Υπε-

ράνθρωπες ἀρετὲς καὶ ἀνήκουστα ἀσκητικὰ ἀθλήματα πραγματοποιοῦνται ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα στὴν ἱστορία τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας ἀπὸ ἀπλοὺς πιστούς, ποὺ παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὴν τήρηση τῆς πίστεώς τους. Ὄπως ἡ τεχνολογία παρέχει θαυμαστὰ μέσα γιὰ τὴν ἐπαλήθευση καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐπιστημονικῶν θέσεων, ἔτσι καὶ ἡ ἀσκητικὴ ζωὴ σὲ σχέση μὲ

18. Βλ. Ἰω. 7,16-7.



τὴν πίστη στὸν Χριστὸν ἐπαληθεύει καὶ πραγματοποιεῖ θέσεις, ποὺ παρουσιάζονται στὸν ἄνθρωπο τῆς καθημερινότητας ὑπερβολικὲς καὶ ἀπραγματοποίητες.

Οἱ ἄνθρωποι, λέει ὁ Αριστοτέλης, «τοῦ εἰδέναι ὄρεγονται φύσει»¹⁹. Κάθε ἄνθρωπινη ἀναζήτηση ἔχει ως ὄντολογικὴ ἀφετηρία κάποια ἐπιθυμία του. Συναφής μὲ τὴν γνωσιολογικὴν ἀφετηρία ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἐπιστημονικὴν ἀναζήτηση εἶναι καὶ ἡ ἀφετηρία ποὺ ὁδηγεῖ στὴν θεολογικὴν ἀναζήτηση. Ό ἄνθρωπος δὲν ἐπιθυμεῖ πράγματα ἀνύπαρκτα ἢ μὴ ἀνταποκρινόμενα στὶς πραγματικὲς ἀνάγκες του. «Κάθε πραγματικὴ ἀνάγκη ἔχει στὸ κοσμικὸν εἶναι τὴν δυνατότητα τῆς ἰκανοποίησης· χρειάζεται μόνο νὰ βρεθεῖ ἡ ὁδὸς πρὸς αὐτήν. Στὴν ἴστορία τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου πολλὲς ιδέες, ποὺ φάνηκαν ὑπέρομετρα τολμηρές, πραγματοποιήθηκαν ἥδη μπροστὰ στὰ μάτια μας. Έπομένως, γιατί θὰ ἔπρεπε νὰ ἀμφιβάλλω ἦν καὶ ἡ δική μου

δίψα τῆς μαικάριας ἀθανασίας καὶ τῆς αἰώνιας ἔνωσης μὲ τὸν
Δημιουργὸ μπορεῖ ἐπίσης νὰ πραγματοποιηθεῖ;»²⁰.

“Οπως ή σύγχρονη ἐπιστήμη προχωρεῖ στὴν διερεύνηση
καὶ ἐπαλήθευση τῶν φυσικῶν φαινομένων μὲ ἐπιστημονικὴ με-
θοδολογία καὶ σὲ σχέση μὲ τὸν ἀνθρωπο, ἔτσι καὶ ή θεολογία

19. Αριστοτέλους, *Μεταφυσικά* A'980a.

20. Αρχιμ. Σωφρονίου(Σαχάρωφ), *Περὶ προσευχῆς*, Ἐσσεξ Αγγλίας³2009, σ. 118-9.



προτείνει τὴν προσέγγιση καὶ ἐπαλήθευση τῶν ὑπαρξιακῶν της ἀληθειῶν μὲ ἀσκητικὴ μεθοδολογία καὶ σὲ σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἐνῶ ὅμως στὴν ἐπιστήμῃ δὲν παύει νὰ διατηρεῖται πάντοτε ἡ ἀντιπαράθεση ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου, ἔστω καὶ ἀν αὐτὴ θεωρεῖται ως ἀμοιβαία ἀλληλεπίδραση, στὸν χῶρο τῆς θεολογίας οἱ ἀλήθειες τῆς πίστεως ἐπαληθεύονται πρωτογενῶς μὲ ἀμεση ὑπαρξιακὴ σχέση μὲ τὸν Θεό, χωρὶς τὴν διαμεσολάβηση ἐξωτερικῶν παραγόντων.

