

ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ «ΑΝΗΛΙΑΓΟ ΣΚΟΤΑΔΙ» ΤΟΥ ΑΘΕΪΣΜΟΥ
Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκευιών της
Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς



Το υπέρτατο γεγονός της εκ νεκρών αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει, είναι η **«εορτή των εορτών και η πανήγυρις των πανηγύρεων»**. Το γεγονός για το οποίο, σύμφωνα με τον υμνογράφο, ευφραίνονται οι ουρανοί και αγάλλεται η γη, πανηγυρίζει δε όλος ο ορατός και ο αόρατος κόσμος. Το αναστάσιμο και ανέσπερο φως του Χριστού έχει πληρώσει τα πάντα, τον ουρανό και τη γη και τα καταχθόνια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δοξάζουμε και υμνούμε ακατάπαυστα τον Νικητή του θανάτου και αυτουργό της σωτηρίας μας, τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, με επινίκιους πασχάλιους ύμνους, που δονούν τα σύμπαντα και τις καρδιές μας και διαλαλούν τον θρίαμβο της αφάτου δυνάμεως και φιλανθρωπίας του.

Ωστόσο δεν χαίρονται όλοι την αγία αυτή ημέρα. Υπάρχουν και εκείνοι που μένουν αμέτοχοι και ξένοι της χαράς και του Φωτός της Αναστάσεως. Είναι οι λογίς άθεοι, οι αρνητές του Χριστού, οι χριστιανομάχοι, οι αιρετικοί και αλλόθρησκοι, οι οποίοι, όχι απλά μένουν αμέτοχοι από το

Φως και τη Χάρη του Αναστάσιου, αλλά λυπούνται και ωρύονται, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να αμαυρώσουν το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός των γεγονότων. Εκφέρουν ένα πρωτοφανές μίσος για το Νικητή του θανάτου και Νικητή και του δικού τους θανάτου, καταφεύγοντας σε φθηνές, χιλιοειπωμένες καταφορές, τις οποίες αναμασούν κάθε χρόνο, μιμούμενοι έτσι τους Αρχιερείς και Γραμματείς, οι οποίοι διέδωσαν στο λαό ότι δήθεν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, αλλ' ότι οι μαθητές του έκλεψαν το νεκρό σώμα του. Ιδιαίτερα τους ενοχλεί και τους εκνευρίζει το γεγονός της θαυματουργικής αφής του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο και ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας κάθε χρόνο το Μέγα Σάββατο και της μεταφοράς του από την Ιερουσαλήμ στην Ελλάδα και σ' όλο τον Ορθόδοξο κόσμο με κυβερνητικό αεροσκάφος και με τιμές αρχηγού κράτους. Γι' αυτό και προσπαθούν απεγνωσμένα, με άρθρα και δημοσιεύσεις να μας **«διαφωτίσουν»** ότι το **«άγιο Φως»** δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απάτη, διότι δήθεν η θαυματουργική αφή του από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη γίνεται με τεχνητά μέσα, (αναπτήρα), και επομένως είναι ένα **«τέχνασμα των παπάδων»** για να **«τα οικονομούν»**.

Ένας από αυτούς τους φανατικούς **«διαφωτιστές»** και **«σωτήρες»** μας από την **«αγυρτεία των παπάδων»** ήταν φέτος και ο δικηγόρος κ. **Θάνος Καρατσιώλης**. Το **«διαφωτιστικό»** του άρθρο είχε τίτλο: **«Άγιο Φως Ανέσπερο, ή σκοτάδι ανήλιαγο;»** στο Ιστολόγιο **thessnews**. Γράφει: **«Με τιμές αρχηγού κράτους έρχεται στη χώρα μας κάθε χρόνο το Άγιον Φως το Μεγάλο Σάββατο απευθείας από το Ισραήλ, με το κυβερνητικό αεροσκάφος φυσικά και μετά διαμοιράζεται αεροπορικώς και οδικώς σε όλη τη χώρα για να φώτισει τους πιστούς... Τώρα στα σοβαρά πιστεύετε, ότι υπάρχει άγιο φως που ανάβει μάλιστα μόνο του και δεν καίει και για δύο λεπτά από τη στιγμή που πρωτοανάβει, ή σας αρέσουν τα παράλογα μυθεύματα έτσι για να νιώθετε ασφαλέστεροι και για να τρέφετε ελπίδες για μετά θάνατον αιώνια ζωή; Το άγιο φως το ανάβει με σπίρτο, ή τσακμάκι κάθε χρόνο ο σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου από την πίσω πλευρά και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες των ίδιων των ανθρώπων του Πατριαρχείου, το οποίο πατριαρχείο δεν αναφέρει πουθενά, πλέον, σκοπίμως και τεχνηέντως, ότι ανάβει από μόνο του το άγιο φως αλλά διατείνεται, πως πρόκειται για μια θρησκευτική τελετή μετατροπής του απλού φωτός σε άγιο, όπως συμβαίνει π.χ. και με τον αγιασμό...»**. Με το θέμα αυτό έχουμε ασχοληθεί σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας, θεωρούμε όμως ότι είναι αναγκαίο να επανέλθουμε και να

τονίσουμε κάποιες βασικές αλήθειες, προς οικοδομή του πιστού λαού του Θεού.

Κατ' αρχήν θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον αρθρογράφο: Πώς είναι τόσο σίγουρος ότι ο Πατριάρχης ανάβει την λαμπάδα του από την ακοίμητη κανδήλα του Ιερού Κουβουκλίου **με σπίρτο ή τσακμάκι του σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου**; Παρέστη κάποια στιγμή και είδε ως αυτόπτης μάρτυς τον τρόπο αφής; Μπορεί να μας αποδείξει με αδιάσειστα στοιχεία, (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), τον άνθρωπο που ανάβει κρυφά με αναπτήρα την κανδήλα του Ιερού Κουβουκλίου; Ασφαλώς όχι, διότι ο Πατριάρχης εισέρχεται στο Ιερό Κουβούκλιο **μόνος**, αφού τον ψάχνουν οι ισραηλινές αστυνομικές αρχές, ότι δεν έχει επάνω του κάποιο σύνεργο αφής, (σπίρτα, αναπτήρας κ.λ.π.). Σύμφωνα με μαρτυρίες, την Μεγάλη Παρασκευή οι ισραηλινές αρχές ψάχνουν τον Πανάγιο Τάφο και σβήνουν και αφαιρούν κάθε πηγή φωτιάς και αφού σφραγίσουν με κερί και με τις σφραγίδες του Πατριαρχείου το Ιερό Κουβούκλιο, το φρουρούν, μέχρι το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, την ώρα τη τελετής. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι η αφή δεν μπορεί να είναι προϊόν απάτης, διότι αν υπήρχε έστω και η παραμικρά ένδειξη απάτης, οι αλλόθρησκες ισραηλινές αρχές ασφαλείας θα την κατήγγειλαν. Μέχρι σήμερα όμως ποτέ δεν είχαμε κάποια καταγγελία. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό: Πάμπολλες μαρτυρίες αυτοπτών προσκυνητών βεβαιώνουν ότι το Άγιο Φως την ώρα της τελετής πλανάται στον πανίερο ναό της Αναστάσεως σαν **«πύρινες μπάλες φωτός»**. Έχουμε μάλιστα υπ' όψη μας και σχετικό βίντεο, που το είδαμε ιδίοις όμασι και μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Άλλη θαυμαστή μαρτυρία είναι ότι τα σβησμένα καντήλια ανάβουν μόνα τους και το σπουδαιότερο: το Άγιο Φως τα πρώτα λεπτά της ώρας δεν έχει τις ιδιότητες του φυσικού φωτός, διότι δεν καίει!

Υπάρχει και ένα ακόμη ισχυρό τεκμήριο ιστορικό. Στην είσοδο του ναού της Αναστάσεως υπάρχει μια κολώνα ανεξήγητα σχισμένη. Σύμφωνα με ιστορική μαρτυρία, τον 16ο αιώνα, και συγκεκριμένα το 1580, οι αιρετικοί Αρμένιοι δωροδόκησαν τις οθωμανικές αρχές για να δοθεί η άδεια να μπή στο κουβούκλιο αντί του Ορθοδόξου Πατριάρχου ο Αρμένιος, για να τελέσει αυτός, αντί εκείνου, την τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Πράγματι οι Οθωμανοί έδωσαν την άδεια, οπότε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης στεκόταν απ' έξω ακουμπισμένος στη συγκεκριμένη κολώνα προσευχόμενος. Τότε έγινε ένα συγκλονιστικό θαύμα. Η κολώνα ξαφνικά σχίστηκε και από την σχισμή βγήκε φωτιά, που άναψε τη λαμπάδα του

Ορθοδόξου Πατριάρχου, ενώ ο Αρμένιος ματαίως προσπαθούσε να ανάψει την λαμπάδα του. Το γεγονός αυτό βεβαίωσε τούρκος Εμίρης, ονόματι Τούνουμ, ο οποίος είδε το θαύμα και πίστεψε στο Χριστό και επισφράγισε την πίστη του με το μαρτύριό του. Τον σκότωσαν οι ομόπιστοί του για την ομολογία του. Το καταλυτικό όμως γεγονός και ερώτημα που δυστυχώς ο αρθογράφος δεν λαμβάνει υπ' όψιν του είναι γιατί οι Ισραηλινές Αρχές, που δεν φημίζονται διά τον φιλοχριστιανισμό τους, ανέχονται μια «απάτη», που επιβεβαιώνει την Ανάσταση Εκείνου, τον οποίον αυτοί ανασταυρώνουν καθημερινώς με το Ταλμούδ και την Καμπαλά;

Υπάρχει και μία ακόμη πολύ σημαντική μαρτυρία την οποία αξίζει να προσθέσουμε, εις επίρρωση των ανωτέρω. Όπως είναι γνωστό το Μάρτιο του 2017 στην Ιερουσαλήμ παραδόθηκε από την διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το συντηρημένο και αποκαταστημένο από τη φθορά του χρόνου Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε το γιγαντιαίο αυτό έργο ήταν η καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών κ. Αντωνία Μοροπούλου με την συμμετοχή και πενήντα άλλων κορυφαίων επιστημόνων και ειδικευμένων τεχνικών. Μετά την ολοκλήρωση του έργου η επικεφαλής της ομάδος δήλωσε, ότι **«αυτό που μας συγκλόνισε όλους είναι ότι ο τάφος του Χριστού είναι ένας Τάφος Ζωντανός. Εκπέμπει το μήνυμα της Αναστάσεως και της ελπίδας κι' είναι εκείνο που μας επηρέασε και μπορέσαμε και δουλέψαμε»**. Απεκάλυψε δε επί πλέον ότι την ώρα που ανοίχτηκε ο Τάφος τα **laptops** που από «αφέλεια» όπως είπε, κάποιοι τεχνικοί είχαν αφήσει πάνω στην πλάκα, σταμάτησαν να λειτουργούν μαζί με τα ραντάρ που έκαναν μετρήσεις και χρειάστηκε να περάσουν δύο ώρες μέχρι να αντικατασταθούν από άλλα για να συνεχιστούν οι απαραίτητες μετρήσεις. **«Είχαμε την αίσθηση, είπε, ότι εκείνη την ώρα όλη η ανθρωπότητα, δισεκατομμύρια άνθρωποι, γονάτισαν μπροστά στον Τάφο του Ιησού Χριστού»**, καθώς υπήρχε ζωντανή «in real time» η μετάδοση του γεγονότος από το **National Geographic**.

Παρά κάτω γράφει: **«Είναι εντελώς αστείο, οπισθοδρομικό, μεσαιωνικό, σκοταδιστικό και εν τέλει απαράδεκτο να απολαμβάνει τιμές αρχηγού κράτους μια απλή φλόγα, που ανάβει με αναπτήρα, επειδή υπάρχουν κάποιοι αθώοι και αφελείς, που πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες και σύγχρονα ψευδοθαύματα, γιατί έχουν υποστεί βαθειά θρησκευτική πλύση εγκεφάλου παιδιόθεν, ώστε, μέσω του φόβου για το θάνατο και το άγνωστο της μετά θάνατον ύπαρξης ή ανυπαρξίας, του εμποτισμού**

τύψεων, ενόχων και ανασφαλειών (πολύ απλή ψυχολογική τακτική που τη γνωρίζει ακόμη και πρωτοετής του τμήματος ψυχολογίας) να μην χρησιμοποιούν καθόλου (για την ακρίβεια απενεργοποιούν) το μόνο ασφαλές όπλο που τους έδωσε ο Θεός, τη λογική τους...». Μήπως και οι παρά πάνω μνημονευθέντες επιστήμονες είναι «οπισθοδρομικοί, μεσαιωνικοί και σκοταδιστές» και εν πάσει περιπτώσει «έχουν υποστεί βαθειά θρησκευτική πλύση εγκεφάλου» με την συγκλονιστική μαρτυρία που μας δίδουν για τον πανάγιο τάφο του Χριστού μας; Μακάρι ο αρθρογράφος να μπορούσε να χρησιμοποιήσει ορθά και απροκατάληπτα τη λογική του και ελεύθερος από παρωπίδες και αφελείς ιδεοληψίες να διαπιστώσει επί τέλους και να αποδεχθεί, αυτό που διαπιστώνουν και αποδέχονται, χρησιμοποιώντας όμως ορθά και απροκατάληπτα τη λογική τους, εκατομμύρια συνάνθρωποί του, (μεταξύ αυτών και επιστήμονες διεθνούς κύρους), σ' όλο τον πλανήτη.

Μετά το κλείσιμο του άρθρου του, θέλησε να δώσει, ως υστερόγραφο, κάποιες ακόμη συμβουλές σε μας τους «δυστυχισμένους» Χριστιανούς, οι οποίοι έχουν την «ατυχία» να «πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες και σύγχρονα ψευτοθαύματα», Γράφει: «Μην είστε πρόβατα, κουτοί, ελαφρόμυαλοι, ελαφροϊσκιωτοι, θρησκόληπτοι, φοβικοί και δεισιδαίμονες ούτε να θρέφετε φρούδες ελπίδες για βελτίωση της ζωής σας μέσω της πίστης στο Θεό ή ακόμη χειρότερα μην πιστεύετε ότι θα ζήσετε μετά θάνατον αν νηστεύετε, πηγαίνετε στην εκκλησία και τηρείτε πιστά όλα τα μυστήρια και τις 10 εντολές...Να πιστεύετε μόνο στη λογική και στις ίδιες δυνάμεις, τις οποίες πρέπει να εξασκείτε ανελλιπώς σε όλα τα επίπεδα, σωματικά και πνευματικά, ώστε να βελτιώνετε τη ζωή σας, γιατί μπροστά πηγαίνουν μόνο όσοι κοπιάζουν και έχουν και λίγη τύχη, άσχετα αν είναι καλοί και πιστοί χριστιανοί ή όχι...Να πιστεύετε, επίσης, στη δύναμη του χρήματος, γιατί σε αυτήν πιστεύουν και οι παπάδες αλλά και όλες οι θρησκείες του κόσμου (απλά δεν σας το λένε για ευνόητους λόγους), καθώς όλα γι' αυτό γίνονται και είναι κάτι το απόλυτα λογικό, αφού χρήμα σημαίνει ζωή και ευλογία με χαρές και δυνατότητες!»!!! Δεν θα σχολιάσουμε τις «εγκάρδιες συμβουλές» του αρθρογράφου, διότι απλούστατα, δεν χρειάζονται σχολιασμό. Είναι τόσο σαφές το πνευματικό σκοτάδι της ψυχής και οι ιδεοληψίες του, ώστε από μόνες τους καταδεικνύουν την άβυσσο της ψυχής του. Την τρομακτική κενότητα και δυστυχώς το εμφανές μίσος του κατά του Θεού, τον οποίο

έχει απορρίψει από τη ζωή του, τοποθετώντας στη θέση του το χρήμα, στη δύναμη του οποίου και μόνο πιστεύει.

Κλείνοντας θα θέλαμε να παρακαλέσουμε για μια ακόμη φορά το παλαίφατο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, να τοποθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια στο συνταρακτικό γεγονός της αφής του αγίου Φωτός. Να διακηρύξει ότι η αφή του αγίου Φωτός είναι ένα αδιαμφισβήτητο υπερφυσικό γεγονός, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε να αποστομώνονται όλοι εκείνοι, οι οποίοι με αφελή επιχειρήματα προσπαθούν να το αμφισβητήσουν. Και τούτο διότι κατά την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, όπου γίνεται η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, (και όχι μόνον), οργιάζουν οι διαμάχες μεταξύ αθέων, αιρετικών και πιστών για τον τρόπο της αφής, αλλά και της μεταφοράς του αεροπορικώς στην πατρίδα μας. Η προσωπική μαρτυρία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου έχει μια ασύγκριτα μεγαλύτερη βαρύτητα από τις διάφορες άλλες μαρτυρίες σχετικά με το θαύμα αυτό.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 20η Μαΐου 2019

Πηγή: Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου