

Εθνική – Ορθόδοξος Χριστιανική Έγερσις



Έλληνες και Ελληνίδες

Βλέπουμε με λύπη πως στην εποχή που ζούμε όλα φαίνονται μαύρα και ζοφερά σε κάθε γωνιά της γης. Προβλήματα εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά ή προσωπικά μας κατὰκλύζουν και γεμίζουν την ψυχή μας με μια αδιόρατη μελαγχολία.

Στην Ελλάδα μας, όμως, με την ένδοξη ιστορία τόσων αιώνων και την Ορθόδοξη Πίστη που ειρηνεύει, χαροποιεί, μεταμορφώνει και μετουσιώνει τις υπάρξεις μας, δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Τουλάχιστον να αγωνισθούμε όσοι ζούμε μέσα στο Πνεύμα της Ελευθερίας της σκέψης, για την οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας και στο Πνεύμα της Αγάπης, της Ταπείνωσης και της Θυσίας που μας έδειξε με το παράδειγμά Του ο Αρχηγός μας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Διότι οι πιο πάνω λέξεις είναι εξαιρετικές αλλά πώς γίνονται έργο;

Η λύση είναι μόνο μία:

Η δημιουργία σχολείων όπου θα διδάσκεται το ηρωικό ελληνικό πνεύμα από αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερα και η αλώβητη Ορθοδοξία μας από δασκάλους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν με την μακρόχρονη πορεία της ζωής τους το ό,τι να ζεις κοντά στο Χριστό και να αγωνίζεσαι καθημερινά να Τον προσεγγίζεις με τις σκέψεις, την προσευχή, και τις πράξεις σου είναι ο μοναδικός τρόπος μιας υπέροχης ζωής.

Αν καταφέρουμε αδελφοί μου να γεμίσουμε τις ψυχές των παιδιών μας, των νέων Ελλήνων, με τα ιδανικά με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς ίσως υπάρχει μία ελπίδα να ξαναγεννηθεί η Πατρίδα μας και να επιβεβαιωθεί ο στίχος του τραγουδιού μας «**Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά**».

Από αυτά τα σχολεία θα ξεπεταχτούν οι νέοι **Μεγάλοι Βασίλειοι**, οι καινούργιοι χρυσορρήμονες **Χρυσόστομοι**, οι ακαταμάχητοι θεολόγοι **Γρηγόριοι**, οι νέοι πρωθυπουργοί που όχι μόνο δεν θα κάνουν ό,τι τους υπαγορεύουν οι ξένες δυνάμεις, αλλά θα έχουν την δύναμη με την Χάρη του Θεού να επιβάλλονται, οι νέοι υπουργοί που χαράζουν υγιείς πορείες όχι μόνο για την χώρα μας αλλά και για τις γείτονες χώρες, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Οι νέοι αυτοί Έλληνες δεν θα έχουν ως μοναδικές αξίες το χρήμα, τη δόξα και την εξουσία. **Στόχος τους θα είναι να χρησιμοποιήσουν τον παγκόσμιο πλούτο για την ευημερία και όχι την σωματική και πνευματική εξόντωση των λαών.**

Οι νέοι αυτοί Έλληνες θα φέρουν το Φως του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού σε όλο τον κόσμο που έμεινε χωρίς ιδανικά, χωρίς οράματα χωρίς αξίες.

Ας δώσουμε όλοι μαζί τα χέρια μας και τον υλικό αλλά πολύ περισσότερο τον πνευματικό μας πλούτο, έτσι ώστε να αναγεννηθεί το ελληνορθόδοξο Πνεύμα από τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή έχοντας πίσω μας ένα πολύ μεγάλο πλούτο. Κουβαλάμε όλοι μας μια μεγάλη παρακαταθήκη. Πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή ας χαρούμε όλοι την αναγέννηση και όχι την καταστροφή της Πατρίδας μας.

Μάνδα Τσολάκη, MD, PhD,

Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

Διευθύντρια της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής, Συντονίστρια Εργαστηρίου

Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων ΚΕΔΕΚ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας νόσου Alzheimer.