

Ένας νέος ψάχνει...

του ἀρχιμ.Ιακώβου Κανάκη



Δέν ξέρω ἂν θά γράψω θεολογικά ἀλλά σίγουρα θά εἶναι καρδιακά καί μέ πόνο.

Στά παιδιά, στούς νέους ἀνθρώπους τῆς χώρας μας θά μιλήσουμε. Γιά τά Παιδιά πού διασκεδάζουν μέ ξενύχτι, μέ ποτό καί τσιγάρα, μέ τό ψεύτικο καί τό εὐήμερο. Μιά κοινωνία ἀνθρώπων σέ ἀποσύνθεση. Μιά κοινωνία πού φτιάχθηκε γι'αυτούς βέβαια χωρίς νά ἐρωτηθοῦν. Μιά κοινωνία μάζας πού δέν ἀξίζει γιά ἄνθρωπο, πού χάνεται ἡ ἀνθρώπινη ἀξία. Καί ὅμως τό κάθε νέο παιδί εἶναι, ὅπως κάθε ἄνθρωπος, μιὰ ξεχωριστή προσωπικότητα πού ἀξίζει ὅσο τίποτα ἄλλο στόν κόσμο. Εἶναι τά παιδιά μας πού ἔρχονται τά ξημερώματα στό σπίτι, πού κλαῖνε ὅταν γυρίζουν ἀπό τήν διασκέδαση μετρώντας χίλια δυό κομμάτια. Ψυχικά ράκη! Μεθυσμένα γιά νά ξεφύγουν ἀπό τίς ἴδιες τους τίς σκέψεις καί ἀπό τό περιβάλλον πού αἰσθάνονται ὅτι τούς πνίγει καί τούς σφίγγει τήν ψυχὴ ἐπικίνδυνα.



Πού εἶναι συντρίμια, πού νιώθουν μοναξιά βρισκόμενα ἀνάμεσα σέ πλῆθος κόσμου. Παιδιά πού δέν εἶναι πλέον πρόσωπα ἀλλά τά κατέστησαν νούμερα πού ἀναζητοῦν πεντάμημα ἐργασίας διαφυγῆς ἀπό τήν ἀεργία τῆς ἀνεργίας τους. Νέοι ναυαγοί μιᾶς σκληρῆς πραγματικότητος, μέ ναυαγισμένα ὄνειρα. Νομίζω, γιά νά μιᾶμε τήν γλῶσσα τῆς ἐποχῆς, δέν ὑπάρχει χειρότερο τρομοκρατικό χτύπημα ἀπό αὐτό.

Είναι οι ίδιοι που θέλουν να φύγουν μακριά από την χώρα που τους γέννησε αλλά και που τους πληγώνει αφάνταστα αφήνοντάς την σε ποιά άραγε χέρια... Από την άλλη, θέλουν να γίνουν τα πάντα μέσα σε μία στιγμή, χωρίς κόπο. Τραγουδιστές, ήθοποιοί μέσα σε μία βραδιά. Έτσι προβάλλουν τα media. Νά διανύσουν μονομιᾶς ὄ,τι ἄλλοι πάλεψαν για ἔτη πολλά. Εύκολη ἐπιτυχία, χωρίς κόπο ἄρα μέ σαθρά θεμέλια καί ἔτσι ἔτοιμοι για τήν ἀποτυχία, τήν δυστυχία. Παιδιά κενά, χωρίς κάτι καινό να γεμίζει τήν ψυχή τους. Καί ὅμως τό νέο, που εἶναι ταυτόχρονα τόσο παλαιό, εἶναι τόσο κοντά τους. Ένας Θεός σεσαρκωμένος εἶναι τόσο δίπλα τους. Εἶναι ὁ ἴδιος που ἔμεινε μόνος καί προδωμένος, πρόσφυγας καί διωκόμενος. Εἶναι αὐτός, ὁ πάντοτε τόσο νέος που ἀναζητᾶ τούς νέους για να τούς ἀλλάξει τήν ζωή. Ἀναμένει να ἔρθει καί να γεμίσει τίς ψυχές τους δύναμη, ὄνειρα καί ἐλπίδα. Ὅχι ψεύτικη ἐλπίδα..ἀληθινή! Εἶναι παιδίον νέον καί πρό αἰώνων Θεός! Αὐτός ἀναζητᾶ τούς νέους θυμίζοντάς τους τήν ἀγνότητα καί τήν παιδικότητα που ἀποτελοῦν πλέον ζητούμενο. Πόσο σπουδαῖος Θεός εἶναι ἀφοῦ δέν παραβιάζει πόρτες κλειστές ἀλλά ἀπλά στέκεται καί κρούει. Μακάρι να ἀνοίξεις καί να δειπνήσει μαζί σου. Μακάρι να μήν βρεθεῖς τόσο ἀπασχολημένος καί χαμένος στήν βουή τῆς καθημερινότητας. Νά μήν χάσεις τήν εὐκαιρία που θά σοῦ καθορίσει καί τά παρόντα καί τά μέλλοντα.

Σκέψου, ἔγινε καί γίνεται για σένα τα πάντα. Ἄν τό θελήσεις γίνεται Πατέρας, ἀδελφός, νυμφίος, οἰκία, τροφή, ἱμάτιο, ρίζα, θεμέλιο, φίλος, μητέρα ἀκόμα καί ἀλήτης για σένα καί ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί τάφου για σένα! Αἰώνιος πρεσβευτής σου. Ὅχι μόνο ἀλλά θά φτωχεῖνει για ἐσένα, θά κάνει τα πάντα για να εὐτυχήσεις, για να γεμίσεις, για να γίνεις συγκληρονόμος Του. Ὅλα αὐτά ὅμως ἄν ἐσύ θελήσεις να Τόν δεχθεῖς.

Τό σκοτάδι μοιάζει ὠραῖο ἀλλά δέν ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει τό Φῶς. Τό φῶς εἶναι φῶς ἐκ φωτός! Εἶναι τό Φῶς Χριστοῦ καί φαῖνει πάσι. Ἐγώ εἰμί τό Φῶς! Καί ὁ περιπατῶν ἐν τῷ φωτί δέν περπατᾶ στό σκότος! Δές τό Φῶς τό ἀληθινόν μήν μπερδεύεσαι ἀπό τα πολλά φῶτα!