

Santa Klaus, Santa Nikola, Santa Bill και ο πραγματικός Αϊ - Βασίλης.

Μαρκετινγκ ή παράδοσι και ανθρωπισμός;



Λοιπόν αυτός ο καλοταϊσμένος και ψιλοχαζοχαρούμενος «Αϊ-Βασίλης», που γλιστράει απ' τα Βόρεια του Αρκτικού Κύκλου χιονοδρομικά κέντρα προς τα... «όπου τον πάνε» τα διάφορα πολυτελή έλκηθρα και τα αεροπλάνα της χλιδής, ΔΕΝ έχει καμιά σχέση με τον πραγματικό Άγιο, τον «φροντιστή», τον προστάτη, τον λυτρωτή των φτωχών, των πεινασμένων και τουρτουριζόντων από τους βαρείς χειμώνες της Καισάρειας στην Καππαδοκία παιδιών εκεί στο δεύτερο μισό του 4ο μ.Χ. αιώνα.

Και βέβαια και δεν θα εκχωρήσουμε για τις ανάγκες του μαρκετινγκ της Βιομηχανίας των δώρων και της ανιέρης εμπορίας των παιδικών ονείρων τον πραγματικό, τον ακατάλυτο, τον διαιώνιο συμβολισμό του, όντως, Αϊ-Βασίλη, – του ΔΙΚΟΥ μας, του Άγιου των κατατρεγμένων παιδιών κάθε εποχής, των παιδιών κάποιου οποιουδήποτε κατώτερου θεού...

Ο χοντρούλης αυτός του Βορείου Πόλου ΔΕΝ έρχεται να «καλύψει» ανάγκες των παιδιών της ανέχειας, έρχεται να δημιουργήσει ανάγκες στα παιδιά που πλήττουν, γιατί «δεν τα λείπει τίποτε»...

Εκατομμύρια επί εκατομμυρίων παιχνίδια πεταγμένα στα σκουπίδια ... όταν τα νήπια και τα παιδιά της «άλλης γης» ΔΕΝ βρίσκουν ούτε νερό καθαρό να πιουν και να ξεπλύνουν τις πληγές του κορμιού και της ψυχούλας τους...

Γι' αυτά τα παιδάκια ο πραγματικός ιεράρχης Αϊ-Βασίλης κατ' εκείνο τον Βαρύτατο χειμώνα της Καισάρειας της Καππαδοκίας έπεισε και υποχρέωσε όλους τους «έχοντες και κατέχοντες» να μοιράσουν το περίσσειμα των αγαθών τους στα φτωχά – αφού βέβαια, πρώτος ο ίδιος κράτησε για τον εαυτό του ένα μοναδικό ράσο απ' την τεράστια γονική

περιουσία την οποία διέθεσε για ν' απαλύνει τον πόνο και την δυστυχία των ταλαιπωρημένων, των εξαθλιωμένων της καταχιονισμένης, παγωμένης Καππαδοκίας. Χόρτασε, τότε, και γιάτρεψε στην ψυχή και στο σώμα τα πληγιασμένα της παιδιά...

Ίδρυσε - έκτισε την «Βασιλειάδα» για να προσφέρει μόνιμες υπηρεσίες αγάπης και ανθρωπισμού σε όλους όσους και όταν την είχαν ανάγκη...

Η κοινωνία μας θα γίνη «ανθρωπινότερη» αν ΑΝΤΙ τα παιδιά μας να γεμίζουν τις χωματερές από πεταγμένα- παραπανήσια παιχνίδια και να γράφουν στον ... «Αϊ-Βασίλη» του εμπορίου και να τον παρακαλούν να τα φέρη το καινούριο μοντέλο του κινητού, του υπολογιστή... της παραπλάνησης και του υπερκαταναλωτισμού, ΜΑΘΟΥΝ – μάθουμε στα παιδιά μας – ότι απ' τον Αϊ-Βασίλη πρέπει ζητάνε να τα φέρη δώρα και παιχνίδια και πρώτιστα ψωμί και νερό για τους ομηλίκους τους, που υποφέρουν, απανταχού της γης...

Και δεν αλλάζει σε τίποτε αν η Βιομηχανία τον αποκαλεί «Santa Klaus» ή «Santa Nikola» ή «Santa Bill»... Όπως και να έχη εμείς τους ξέρουμε καλύτερα.... ΔΙΚΟΣ μας είναι και ο Άγιος Βασίλειος ο ασκητής ο υπέρμαχος των αδικημένων παιδιών στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και ο Santa Klaus, ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των απανταχού ναυτικών, που γυρίζουν απ' τις караβοπνίχτρες θάλασσες τις Παραμονές των Χριστουγέννων με την βοήθεια του Αγίου για να έρθουν πρώτα πρώτα ως φυσική παρουσία, και μετά με όσα «κέρδισαν» δώρα πίσω στις οικογένειές τους...

ΔΙΚΟΣ μας είναι και αυτός.

Διαστρεβλώσεις και παραφράσεις των δανεισμένων ή «κλεμμένων» αγίων και εθίμων μας ΔΕΝ επιτρέπονται και ΔΕΝ συγχωρούμεθα να ξεχνούμε και να παρασυρόμεθα.

Δεν ξέρω πόση «ευτυχία» ζουν οι μπόμπιρες και τα κοριτσάκια μας όταν επιτέλους αποκτούν – ό,τι «φέρη» ο ευτραφής των Βορείων «Άγιος» το καινούριο επαναληπτικό πιστόλι ή αντίστοιχα τη νέα έκδοση Barbie ... Είμαι, όμως, βέβαιος, ότι θα θυμούνται με υπερηφάνεια όταν αναπολούν μετά από χρόνια πώς κάποια Χριστούγεννα «μοιράστηκαν» τα πολλά και ξεθωριασμένα, έστω, παιχνίδια τους με τον Δημητράκη της κυρά Δέσποινας ή τον Πάνο της κυρά Παρασκευής ή τον Αλέξανδρος της Αιθιοπίας και τον Γιασερ της Αιγύπτου... Κι αυτό το δεύτερο είναι το

ουσιαστικότερο και εποικοδομητικότερο μακροπρόθεσμα για τον χαρακτήρα τους, την ψυχική τους ολότητα.

Αντί λοιπόν «οι πιστοί του Αλλάχ» να κυνηγάνε τους ροδοκόκκινους βιομηχανοποιημένους «Αϊ-Βασίληδες» των χορτάτων, καλό και ωφέλιμο πολυποίκιλα θα είναι «να ανοίξουν τα μυαλά τους» και να μας επιτρέψουν τους Ελληνορθόδοξους να παρουσιάσουμε στα παιδιά της οικουμένης – τα πλούσια και τα φτωχά – τον πραγματικό, τον καλοκάγαθο και αυτοθυσιαστικό φίλο τους, τον Αϊ-Βασίλη της Καισάρειας της Καππαδοκίας...

Γιατί αυτός ο Αϊ-Βασίλης θα κατεβαίνει από τα χιονισμένα βουνά της Καππαδοκίας και θα προσφέρει δώρα σε όλα τα παιδιά και θα τα ΜΑΘΑΙΝΗ να μοιράζονται δικαιότερα τα αγαθά και τον πλούτο τούτης της κοινωνίας.

Έτσι οι Ελληνορθόδοξοι Καππαδόκες θα τιμούν στην αιωνιότητα τον «σωτήρα» τους Άγιο και οι «Πιστοί» του «Αλλάχ» (τα "Καντάρσια";) της περιοχής θα «καρπούνται» τα αγαθά μίας και ανθρωποκεντρικής παράδοσης με ηθικούς πυλώνες προσφοράς και πόλους έλξης.

Αυτόν τον Αϊ-Βασίλη που μπορεί να οδηγήσει στην συνύπαρξη των πιστών και των λαών της περιοχής και ευρύτερα όλοι μπορούν να τον τιμούν και όλα τα παιδιά της γης να τον προσμένουν.

Με απέραντη αγάπη για όλα τα παιδιά της δοκιμαζόμενης κοινωνίας μας!

**Με ευγενείς αδελφικούς χαιρετισμούς
Απόστολος Γ. Σιώκος**