

Το «Μακεδονικό» στη Σοβαρότερη Κρίση του



«Αρχής τετειχώσ, ίσθι ταύτης Άξιος» (ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ)

Γράφει: Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.

Θα ήθελα να επισημάνω εις τους τελούντας σε σύγχυση αρμοδίους Κυβερνητικούς Παράγοντες, ορισμένα θέματα σχετικά με τα Σκόπια, διότι! το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από τις δηλώσεις μερικών πολιτικών ακόμη και του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού της Χώρας μας.

Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο, οι Κυβερνώντες την χώρα μας μετά το 1944 δεν αντέδρασαν, όταν ο δόλιος Τίτο ονόμασε το νότιο τμήμα της Γιουγκοσλαβίας σε Δημοκρατία της Μακεδονίας, καίτοι τότε ακόμη και οι Αμερικανοί αντέδρασαν, δια του Υπουργού των Εξωτερικών των κ. Στετινίους. Ίσως! είχαν σοβαρότερα προβλήματα. Διότι την περίοδο εκείνη, υπήρξε σοβαρότερος κίνδυνος, απώλειας ολόκληρης της Μακεδονίας μας, δια προσπαθειών ανεξαρτητοποίησής της από τους Βορείους γειτόνους μας. Δυστυχώς! συμπεραμαρτούσης και της τότε Ηγεσίας του Κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος, με τα γνωστά αποτελέσματα τον αλληλοσπαραγμό, την πλήρη καταστροφή της Χώρας μας και τον διχασμό των Ελλήνων.

Δεν χρειάζεται νομίζω, πλέον να παραθέσω εδώ τους χιλιάδες λόγους για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και ότι τα Σκόπια δεν έχουν καμία σχέση με την Μακεδονία Γεωγραφικά, Εθνολογικά, Ιστορικά και Πολιτισμικά, διότι θα θεωρούσα πλέον μετά από τόσες δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι «κομίζω γλαύκας εις Αθήνας».

- Ένα άλλο ζήτημα, εξίσου σοβαρό, που θα ήθελα να επισημάνω εδώ, είναι ότι από την περίοδο εξουσίας στα Σκόπια της Κυβερνήσεως του Γκρουέφσκι, το «Μακεδονικό» Ζήτημα, ευρίσκεται και πάλι σε έξαρση. Αυτό άρχισε με την υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου το 1878, η οποία βέβαια άμεσα κατεργήθη δια της συνθήκης του Βερολίνου.

- Επανήλθε κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1909) και έπαψε να υπάρχει μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι το 1944. Την περίοδο αυτή άρχισε να αναζωπυρώνεται, με πρωτοβουλία του παμπόνηρου Τίτο, δια της μετονομασίας της Νότιας Γιουγκοσλαβίας (Σκόπια), από Βαρτάσκα σε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και! πάλι το «Μακεδονικό» ζήτημα επανήλθε στην φυσική του κατάσταση, μετά το πέρας του Ελληνικού Αλληλοσπαραγμού και με την νίκη του Ελληνικού Στρατού, τους Στασιαστές Έλληνες και όχι μόνον.

- Στην Συνέχεια το Ελληνικό Κράτος, που βγήκε βαριά τραυματισμένο από δύο αιματηρούς πολέμους και πλήρως κατεστραμμένο, επεδώθη στην ανοικοδόμηση των πόλεων, την επανοργάνωση του Κράτους, σταδιακά στην φυσιολογική λειτουργία αυτού, δια της εφαρμογής των Νόμων και την Πρόοδο αυτής.

- Η τελευταία αναζωπύρωση του Μακεδονικού ζητήματος, άρχισε με την άνοδο στην πρωθυπουργία της Δημοκρατίας των Σκοπίων του θρασύτατου Γκρουέφσκι, ο οποίος σταδιακά, μεθοδικά και ύπουλα, σφετερίστηκε την Ιστορία της Μακεδονίας, την ανασκεύασε Ιστορικά, πολιτιστικά ακόμη και γεωγραφικά και με αυτήν εδίδασε δύο και γενιές ολόκληρο τον λαό των Σκοπίων και στην εξωτερική Προπαγάνδα, για να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα, **ε! αυτό δεν πρέπει να περάσει.**

- Σήμερα βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο του «Μακεδονικού» ζητήματος, διότι θεωρείται ο κ. Ζάεφ πιο διαλλακτικός, χωρίς να αγγίζει το όνομα και η πίεση συνεχίζεται προς την Ελλάδα, λες και είναι δικό μας πρόβλημα.

- Ο κ. Νίμιτς είναι ένας έντιμος κατά τα άλλα Δημόσιος υπάλληλος του Ο.Η.Ε., που δυστυχώς δεν έχει καμία δυνατότητα επεμβάσεως και επιλύσεως διεθνών αδικιών. Όρα! κατάληψη και κατοχή της Κύπρου από ξένες Στρατιωτικές Δυνάμεις και παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ο.Η.Ε. η Κατοχή συνεχίζεται εδώ και 40 χρόνια.

Στην παρούσα περίπτωση ο κ. Νίμιτς είναι και πάλι, εντολοδόχος ξένων προς τα εθνικά μας θέματα συμφερόντων και προσπαθεί και πάλι αποκλειστικά να υποκλέψει την υπογραφή Ελληνικής Κυβέρνησης και τίποτε άλλο. **Διότι! η χώρα αυτή ουδέποτε θα ονομασθεί με το δια σφετερισμού κτηθέν όνομα της Μακεδονίας, εάν δεν υπάρχει ελληνική Υπογραφή.**

- Παρακάτω παραθέτω με οργή, θλίψη, θυμό και απελπισία στοιχειωδώς δηλώσεις Ελλήνων και ξένων, ιδίως σκοπιανών για την ονομασία των Σκοπίων, διερωτάται δε, κάθε σκεπτόμενος Έλληνας Πατριώτης, επιτέλους ποιοι διοικούν αυτόν τον έρημο Τόπο, Έλληνες Πολιτικοί ή διεθνιστές απάτριδες;

Kirov Grigoriev (Α΄ Πρωθυπουργός της FYROM): Σε δηλώσεις του: «... είμαστε Σλάβοι που ήλθαμε στην περιοχή τον 6ο μ.Χ. αιώνα, δεν έχουμε σχέση με τον Μ. Αλέξανδρο...».

Ljubco Georgievski (πρωθυπουργός FYROM): «... Η Αρχαία Μακεδονία δεν βρίσκεται εδώ στα Σκόπια, αλλά νοτιότερα στην Ελλάδα...».

Miroslav Gzcev (Δήμαρχος Σκοπίων): «... Είναι απλά γελοίο, η σύνδεσή μας με τον Μέγα Αλέξανδρο...».

Toni Deskoski (Καθηγητής του Δικαίου στο Πανεπ. Σκοπίων): «... Προσπαθούμε να μετατρέψουμε ένα Σλαβικό Έθνος σε Ελληνικό...».

Lupica Acevska (Πρέσβης της FYROM στις Η.Π.Α.): «... Είμαστε Σλάβοι και μιλάμε την Σλαβική γλώσσα...».

Petre Silekov (Δήμαρχος Σκοπίων): «...Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ κομμάτι της Ιστορίας μας, έγινε τα τελευταία χρόνια...».

- Στην συνέχεια παραθέτω στοιχειωδώς θέσεις σημερινών Πολιτικών και Κομμάτων της χώρας μας.

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός της Ελλάδος): «... Είναι εκτός πραγματικότητας να μην δώσουμε το όνομα «Μακεδονία» στα Σκόπια...».

Ο κ. Κατρούγκαλος Γεώργιος (Υπουργός Εργασίας της Ελλάδος): «... Είναι ακραίοι όσοι διαφωνούν με τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για τα Σκόπια...».

Ο κ. Παπαδημούλης Δημήτριος (Ευρωβουλευτής της Ελλάδος): στην εκπομπή Weekend on Line την Κυριακή 21-1-2018: «... Τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Καβάλας, είναι μεν Ελληνικά, αλλά έχουν σ' αυτά δικαιώματα και τα Σκόπια...» Με την δικαιολογία ότι: «... Δεν βλέπει το λόγο να αρνείται η Ελλάδα την έξοδο των Σκοπίων στο Αιγαίο, αφού είμαστε όλοι μια μεγάλη Βαλκανική Οικογένεια...».

Τα δε υπόλοιπα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων, στο θέμα των Σκοπίων Διαφωνούν ριζικά με την Κυβέρνηση και συμφωνούν διαφωνούντες με αυτήν. **Πλην της ANEL που κατέθεσε ξεκάθαρη πατριωτική θέση, ακόμη και το Κόμμα της Χρυσής Αυγής.**

- Τέλος! Υπ' όψιν ότι οι προηγούμενες Κυβερνήσεις της Χώρας μας, παρά τις πιέσεις επί 20ετίαν, δεν παραχώρησαν το Όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια, αλλά με διάφορους τρόπους απέφυγαν την προδοτική υπογραφή παραχώρησης, διότι το Όνομα Μακεδονίας είναι κτήμα Ελληνικό, από την Ελληνική Μυθολογία ακόμη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (τι μέλλει γενέσθαι)

ΠΡΩΤΟΝ: Όλα τα κόμματα, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι (είναι το πιο επείγον) και να καθορίσουν επί τέλους εθνική Πολιτική Γραμμή, σε όλα τα Εθνικά μας Θέματα (Σκόπια, Τουρκία, Αλβανία, Οικονομικό, Εθνική Παραγωγή).

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η Κυβέρνηση να απομακρύνει την χώρα μας από την Ανθελληνική Προσωρινή Συμφωνία του 1995 (Άρθρο 23, παρ. 2), διότι όσο υπάρχει αυτή, δεν πρόκειται με καμία δύναμη,

οι Κυβερνώντες την τέως Βαρτάρσκα, να εγκαταλείψουν, το παρανόμως και δολίως δοθέν εις αυτήν και στην συνέχεια παγιοποιηθέν όνομα της Μακεδονίας. Επίσης να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητούσα να την εξαναγκάσει όπως εγκαταλείψει το παρανόμως χρησιμοποιούμενο από αυτήν όνομα της Ελληνικής Μακεδονίας.

ΤΡΙΤΟΝ: Να καταθέσει τώρα αμέσως αίτηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., όπως καταργήσει αυτό το απαράδεκτο για την Ελλάδα όνομα «FYROM» και να το αντικαταστήσει με όποιο όνομα αυτοί θέλουν, πλην του ονόματος Μακεδονία και να απαγορεύσει πλέον την χρήση του ονόματος FYROM εντός του Ο.Η.Ε.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Να δηλώσει δημοσίως ότι η Ελλάς, με καμία δύναμη, δεν δέχεται την χρήση της λέξεως Μακεδονία από το Κράτος των Σκοπίων, έστω και με διάφορες προσθήκες. Την λαοθάλασσα αυτή των Συλλαλητηρίων, αντί να προσπαθεί (μέγα λάθος) να την υποβαθμίσει, θα πρέπει να πάρει τον λαό αυτό με το μέρος του και σαν Δημοκρατική χώρα που είμαστε, να στηριχθεί σ' αυτόν και να κινηθεί σύμφωνα με την θέση αυτού και όχι ενάντια στις αξίες του Ελληνικού Λαού, αυτό είναι και αυτό λέγεται Δημοκρατία.

- Έλεγε ο Αείμνηστος κ. Μάρτης Νικόλαος:

«Πρέπει να το καταλάβουν αυτό, οι Διοικούντες την ιερή αυτή χώρα και όλοι οι Έλληνες, ότι είναι αδύνατον η υπόθεση να χαθεί!!! Τα κραυγάζοντα μάρμαρα της αλήθειας, θα διαλαλούν στους αιώνες τα δίκαιά μας, διότι θα είναι αντιληπτά ακόμη και από επιστήμονες με στοιχειώδη μόλις γνώση. Είμαι τελικά αισιόδοξος!».